



CATHEREN TEUN ALFRED MICHEL HANS JAN SEBAS ROY HENK EN JOS PRESENTEREN

POOLBODE NO. 6

VANUIT HET POOLCENTRUM VAN DEN HAVESTRAAT 6A NIJMEGEN / WWW.POOLBODE.NL



SPECULATIES

En nu is het alweer bijna afgelopen. Alles ging zoals verwacht. Spanje moest weer strafschoppen nemen. Italië speelde in het blauw. Er werd weer dwars door de verhalen van Snoeks heen gevoetbald. De naam Van Gaal viel. De Engelsen wonnen hun zoveelste thuiswedstrijd. En de Denen mochten dus eindelijk naar huis. Ze waren toch al de helden van het toernooi en ach, nu hoefden ze Eriksen de spanning van een finale ook niet aan te doen. Alles liep dus volgens verwachting. Gek eigenlijk. Het allemaal zien aankomen en dan toch zo slecht voorspellen. **Foppe & Boppe, Anja en Liam Brady**: waarom? Goed, bij jullie kunnen we het ons nog een béétje voorstellen. Spek & bonen is ook een prijs. Maar **Spitzbube, Wreckless Eric** en ja zelfs jij **Koelie!** Waarom - terwijl werkelijk alles precies gaat zoals iedereen verwacht - toch geen enkel punt halen in de halve finales? Waar zijn jullie mee bezig? Heb je nou je zin? Neem een voorbeeld aan de realisten **Tuen, Arnoud, Hubertushal** en **amai Sarah**. **Hubertushal** verwoordt het heel goed in een interview met De Morgen: "Als het toch duidelijk is dat het 1-1 gaat worden, waarom dan bij wijze van spre-



ken 2-0 voorspellen?" Nu is het dus bijna voorbij en voor velen van jullie zijn de kansen op topnotering verkeken - en zal de spanning dan tóch een keer van het voetbalveld moeten komen. Is mogelijk hoor. Want wat hangt daar een prachtig affiche aan de muren van het oude Wembley: Italië -

Engeland! De avonturiers van Mancini tegen de accountants van Southgate. Clash of cultures. En nu begint ook het grote speculeren in de subtop van de pool. Wat doe je als je bijvoorbeeld tien punten achterstaat op de koploper? **BaukdeBal, Kikkererwtje, Pietro di Matteo, Edgar Davitze, Theo Helkens, Sam, Kees Kist, Thedo** en **Rinus Jobbedonk van Zadelen**? Wat doe je dan? 4-4 voorspellen en hopen op je topschutters? Of toch precies voorspellen wat het gaat worden en dan eindigen op plaats zeven? Wat zijn wij blij dat we jullie problemen niet hebben. Beste poolbode is **Alfred Boland** op een jammerlijke 44e plaats. Wij trekken zondag een zak chips open, vlijen ons op de bank van poolbode **Roy** en gaan ons verlustigen aan een finale om nooit te vergeten. Het voetbalgevecht op het groene gras en op het gele scherm. Dus allemaal, nog één keer: speculeer! En heel graag tot een volgende keer!

Jullie Poolbodes

Sebas, Hans, Jan, Roy, Teun, Jos, Henk, Michel & Alfred

FINALE! ITALIE-ENGELAND, 10 JUNI 21.00



ITALIË

Die frivole, charmante, pijlsnelle Italianen met soms duizelingwekkende acties. Puur entertainment. Mooi ook: ze werden vooraf al vaak genoemd als favoriet. En kijk aan, ze maken het waar. Voor het eerst sinds 1968. Op een EK dan, hè. En wat een spelplezier. Aanvoerder Chiellini die een grappige uithaalt met het chagrijnige muisje Jordi Alba tijdens de toss. Alsof het een vriendschappelijke wedstrijd is, en geen halve finale. Dat gevoel heb je steeds. Italië voetbalt alsof het allemaal niet zoveel uitmaakt. Prachtige passes geven, kunstig Italiaans valwerk tentoonstellen... en dan zijn ze plotseling levensgevaarlijk. In Nederland is entertainment sinds afgelopen donderdag zo goed als verboden, dus het is nog afwachten of de NOS deze uitzending mag uitzenden.

ENGELAND

Wij zijn allang naar huis, en toch was Nederland nog belangrijk in de halve finale. Danny Makkelie gunde Sterling een penalty, de Engelsen gingen door naar de finale. Gegund is het ze zeker. Leuk toch? Met dat hele 'Football is coming home' enzo, en dat het dan misschien ook wel echt gaat gebeuren. Voetballend ziet het er een beetje mal uit, die neusbleke jongens met die hoog opgetrokken sokken. Ze wachten er ook al zo lang op, dat football home komt. Zullen we het vertellen? Hé jongens, je speelt al het hele toernooi thuis. Het is er allang!

POOLPULI

Slapen jullie nog? Hebben jullie nog nagels? De finale nadert en er kan nog van alles gebeuren in dat knotsgekke klassement. We hebben een paar debutanten en een paar gearriveerde coniferen gevraagd of ze het nog uithouden.

Arnoud (plaats 2) Is het al spannend? Denk je dat de finale jouw ultieme overwinning gaat betekenen?
Tja, de voorspeldruk begint flink toe te nemen. Maar van deze finale kan ik nog geen spaghetti maken. Of geef nou te veel weg?

Enghuis (plaats 9) staat hoger dan de twee deelnemende zonen; Sam (plaats 172) en Wirihuis (plaats 42). Hoe voelt dat eigenlijk? Wat voorspel je voor de finale?
Een vader hoort altijd voor zijn kinderen te staan, het goede voorbeeld te geven. 1-0 voor Italië. Denk ik.

Tim (ik ga sws winnen) (plaats 204) trok een grote broek aan voor dit toernooi. Daarom de vraag: 'Ga je sws winnen?'
Mag ik een joker inzetten voor de finale? En mag ik op de valreep mijn naam nog aanpassen in 'Tim (ik ga sws volgende keer winnen)'?

Carijèn (winnares van 2008) (plaats 93) Wat denk je? Ga jij als oud-winnaar nog een keer voor de titel?
Natuurlijk. Het is meer dat ik geen idee heb hoe!

Tuen (plaats 4) Wordt de finale jouw genadeklap? Ben je al zenuwachtig?
Ik slaap al sinds dinsdag niet! Het driedubbele omgekeerde-psychologie-spelletje dat ik in mijn hoofd met mijn directe concurrenten speel is slopend. Maar verder maakt het de finale natuurlijk wel nóg leuker!

Scorescall
(plaats 101)

Jenneke
knows

FINALE

Nog zo'n herinnering. We kampeerden op Camping Badiaccia aan het Lago di Trasimeno, het was de laatste vakantie met mijn ouders, het jaar erna deed ik eindexamen en maakte ik andere plannen. (Eerder die vakantie keken we nog naar Nederland. Wim Jonk schoot van grote afstand raak. Misschien tegen Ierland. Ik denk dat we wonnen. We stonden toen op de stadscamping in Florence. Hittegolf.) Het was 1994 en Italië stond in de finale. De camping had een groot scherm en er waren veel Italiaanse jongens uit omliggende dorpen. Ik keek de finale omdat de Italiaanse jongens voetbal keken. Ik deed mee met de Italiaanse jongens die ik na de verloren strafschoppenreeks zag huilen. Ik leerde toen hoe diep voetbal zit.

Maar ook woonde ik in Londen. Tijdens een van de ontdekkingstochten op de fiets door Noord-Londen ging ik op zoek naar Highbury Square. Het stadion dat vergroeid was met de woonwijk. Of andersom. Voetbal móest wel door de aderen stromen van de bewoners daar. Aan Arsenal ontkwam je domweg niet. Ik zag hoe voetbal de volkssport is die alle lagen van de bevolking met elkaar verbindt. Dat zoiets diep zit begreep ik ook toen ik eens verliefd werd op een in Nijmegen woonachtige Liverpooldian. We dronken regelmatig bier, en als Liverpool speelde zochten we daarvoor een pub op. In Nijmegen notabene. Het was nadat ik in Londen woonde, alsof ik het Engelse voetbal een beetje begreep.

En nu is er die finale. Natuurlijk, ik zag ook dat Engeland verschrikkelijk speelde in die halve finale. (En oh ja, die vermaledijde Brexit.) En hoe mooi - op dat gezeik over pijn na - Italië eigenlijk al het hele toernooi speelt. Ik denk aan mijn moeder die aan het begin van het toernooi appte dat ze Maldini miste, maar bij de halve finale toch inzag dat er 'best veel leuke Italiaantjes' ook nu weer bij zijn. Ik denk aan die Engelse pubs waar ik wel eens een wedstrijdje meepikte en legio pints wegtikte. Ik denk aan die Italiaanse vakanties en mijn liefde voor het land. Mijn liefde voor de Engelsen, die zo aan me is blijven plakken na het jaar dat ik er woonde.

En ineens denk ik aan de brief van Gareth Southgate, de trainer van Engeland, die hij op 8 juni schreef aan zijn land en haar bewoners. 'Dear England', zegt hij. En hij vervolgt zijn brief over hoe mooi de zomer kan worden, refererend aan de verbindende kracht van voetbal. Het is een prachtige brief, een geëngageerd betoog en hij stelt dat de 1200 mannen die ooit voor Engeland speelden rolmodellen zijn die impact hebben op de maatschappij. Ik heb dat nog nooit een trainer zien doen. (Stel je voor, Frank de Boer, haha.) Laat staan de UEFA.

Misschien ben ik, ondanks het spel, daarom een tikje meer voor Engeland. Een tikje. Maar als Italië wint en ik ben een week later - ijs en weder dienende - weer in dat land, dan is het ook goed. Wat een luxe.



LET OP

ZONDAG SPOORBOEKJE!

Stel je voor. Je kijkt op zondag 11 juli naar de finale. Het is spannend. Het spel golft op en neer. En dan komen de vragen. Wie gaat er scoren? Italië of Engeland? En wie maakt hem, Sterling of Insigne? En wat gebeurt er dan in het poolklassement ... wie wint de pool bij 1-0, of 0-1, of 2-2? Ja zeg, dat kun je toch niet allemaal uitrekenen? Klopt. Daarom doen wij dat voor je. Service. Houd op zondagmiddag je computer, tablet of smartphone in de gaten, want dan valt het in je mailbox: het Spoorboekje finale EK 2021. Met alle mogelijke prijswinnaars bij elke mogelijke stand. Zodat jij de hele wedstrijd precies weet hoe het eraan toe gaat, daar aan de top van het poolklassement!



UNUSUAL SUSPECTS



GELUKKIG IS EIND VOLGEND JAAR ALLES ANDERS



BERTIE B WEEFT HET BETTER

Nee, dan sta je er als Nederland met die zogeheten briljante arbiters goed op: scheidsrechter Makkie gaf in de halve finale Engeland-Denemarken wel erg gemakkelijk een penalty aan Kane & co. De belachelijke beslissing leidde tot een doelpunt en een finaleplaats voor een land dat eigenlijk helemaal niet mee had mogen doen aan dit Europees Kampioenschap. Brexit, weet u wel.

Het is nu aan de Italianen om te verhouden dat het verkeerde land het toernooi wint. Want wat hebben die Engelsen zich in de kaart laten kijken; met slecht en onooglijk voetbal, een laserpen om de Deense doelman Schmeichel mee te verblinden tot en met fluitconcerten tijdens het spelen van het volkslied van de tegenstander en Black Live Matter-kniel-activiteiten van de eigen spelers.

Hongarije krijgt van de UEFA 100.000 euro boete omdat dwaze tribuneclanten

zich tijdens duels in Boedapest homofob hadden uitgelaten. Ben benieuwd hoe hoog de straf is voor het gedrag van de Engelse 'supporters'.

Italië staat er een stuk beter op dan het chauvinistische land waar het voetbal weer eens thuis komt. Al is spits Ciro Immobile uitgegroeid tot de risée van het EK door zijn wat al te boude Lazarus-act. Dit onfrisse staaltje *commedia dell'arte* staat in schril contrast met de uitstraling van de lachende beul Giorgio Chiellini en de aanblik van de guitige ukkepuk-kleuter Lorenzo Insigne die na de zwaar onverdiende zege op Spanje met een veel te groot shirt tussen enkele Italiaanse collega's staat. Op dat shirt prijkt, als een hart-onder-de-riem-eerbetoon, de naam Spinazzola. De geblesseerde vleugelverdediger komt uit Foligno. In die stad in Umbrië speelt een deel van Bertie B's WK-herinneringen uit 2006 zich af. Na de winst van de Azzurri op de Fransen vond een stelletje Italiaanse onverlaten het 's avonds laat een goed

idee om een pop die de vanwege een kopstoot uit het veld gestuurde Zidane moest voorstellen aan een boom op te hangen. Walgelijk, deze Zuid-Europese variant op Billie Holidays' *Strange Fruit*.

Hopelijk vinden dergelijke taferelen dit keer niet plaats nadat de Italianen een toernooi wonnen dat een logistiek gedrocht was en de Engelse ploeg met al die thuisduels bevoordeelde. Dat zag iedereen al jaren geleden, maar kort voor de finale meldt *Voetbal International* dat UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin nu van mening is dat het 'huidig EK-format niet voor herhaling vatbaar' is. Dat vonden Zwitsers allang. De spelers van Engeland reisden nog geen 4.000 kilometer. Die van het Alpenland 15.000.

Gelukkig is eind volgend jaar alles anders. Want dan speelt het WK zich af in een staatje waar het aangenaam warm is, het voetbal van een goddelijk niveau is en de emir goed voor iedereen zorgt.

BERTIE

AFLEVERING 5

EERSTE RONDE (36 wedstrijden)

1	Koelie	38	8	46
2	Wreckless Eric	35	9	44
2	The Hartman Joris	35	9	44
4	Bas & Stan	36	7	43
5	De Braziliaan	33	10	43
6	Sef Boland	36	5	41
6	Rising Rose	36	5	41
8	daslogischdus	35	6	41
9	Reinoud Boland	38	2	40
10	Ooijboy Iwan van D...	37	3	40
11	Alfred Boland	35	5	40
11	Toch net geen L...	35	5	40
13	Theo Heldens	34	6	40
14	Hubertushal	37	2	39
15	JesseVS	36	3	39

KWART FINALE (4 wedstrijden)

1	Melanie	21	1	22
2	amai Sarah	18	2	20
3	Tuen	18	1	19
4	Marschall Vorwärts	15	4	19
5	Gerrit Paarlberg	15	3	18
5	Thedo	15	3	18
7	hasbullah the goat	15	3	18
8	HannaH	15	2	17
8	Enghuis	15	2	17
8	Michel	15	2	17
8	Gambleman	15	2	17
8	Pietro di Matteo	15	2	17
13	Wirihuis	15	1	16
13	Kaat	15	1	16
13	De Rooie Romario	15	1	16

ACHTSTE FINALE (8 wedstrijden)

1	Croontjes	12	1	13
2	Randolph	12	0	12
2	Zeb	12	0	12
4	Michel Melenhorst	10	2	12
4	Bas R	10	2	12
4	Spitzbube	10	2	12
7	Pieter Verdaasdonk	10	1	11
8	Hezelguts	10	0	10
8	Errieknerrie	10	0	10
8	Arjan Bijen	10	0	10
8	Hille Bland	10	0	10
8	Irun S	10	0	10
8	Veere Lemereis	10	0	10
14	Peer	8	2	10
14	Bambi & Poeka	8	2	10

HALVE FINALE (2 wedstrijden)

1	De Buurman	16	1	17
1	Willy & René v.d. Ker...	16	1	17
1	A.H.erlebnis	16	1	17
4	Jack	16	0	16
4	Wil Kersemakers	16	0	16
4	Team Boxmeer	16	0	16
4	Tikkie Terug	16	0	16
4	Frank van der Vliet	16	0	16
9	Heuf	12	2	14
10	Jacqueline Sangers	12	0	12
10	Sterre-lotte Lemereis	12	0	12
10	Willem Pauli	12	0	12
10	Arnoud	12	0	12
10	De Dikke Prins	12	0	12
10	Schoap I & 3	12	0	12

WINNAARS VAN NIKS



In de meedogenloze poolstrijd hebben we ook te maken met verliezende winnaars. Ja, we waren allemaal zwaar onder de indruk van de magistrale **Koelie**, natuurlijk. Vraag een willekeurige deelnemer wie de grote winnaar was van de eerste ronde en het antwoord zal zijn: '**Koelie** natuurlijk! Wat een vraag! Heb jij onder een steen geleefd of zo?' Maar wie won ronde twee? En wie won ronde drie? En wie... We hebben deze winnaars van niks even op een rijtje gezet, hiernaast. De rondemissen en rondemisters van de pool. Maar pas op! Ze zijn nog niet uitgespeeld. Twee van hen bezetten nog altijd een plekje in de top tien. En wie kijkt er over hun schouders mee? **Koelie!**

Ben je bij een toekomstig kampioenschap de beste in een ronde? Dan kun je rekenen op een prijs. Belooft!

NEXT STOP DINXPERLO

Het is donker. In de verte schieten dorpjes voorbij. De trein van Rome richting Londen glijdt door de nacht. Er heerst rust in de slaapcabines. Maar helemaal stil is het niet. In het restauratierijtuig klinken nog de glazen.

Het glas Ramazzotti op de bar is nog niet leeg. Maar het hoofd van Federico Chiesa is vol. Zijn kin rust op de borst, zijn armen steunen op de bar. Leonardo Bonucci lacht en kijkt Giorgio Chiellini aan. 'Moet je onze topschutter zien. Misschien moeten wij even een pauze nemen. Anders eindigen we net zo.' Chiellini knikt en loopt naar de koffiemachine. 'Wil je een bakkie, en een van die Zwitserse chocolaatjes?' vraagt hij. 'Si, espresso, antwoordt Bonucci, 'weet ik veel. Hebben ze met hazelnoot? De coupé schommelt wat. Het hoofd van Chiesa bungelt mee.

Chiellini graait in de mand met chocolaatjes en legt een handvol lekkernijen op de bar voor Bonucci. 'Het gaat wel lekker he, met ons,' glimlacht de aanvoerder en hij slaat zijn compagnon in de verdediging op zijn rug. 'Si,' antwoordt deze, 'Het is net als

wat de bondscoach zegt. We zijn een blok. Eén en één is twee en jij en ik zijn dus die twee.' Chiellini glimlacht even en kijkt hem opeens ernstig aan. 'Als het op pingels uitdraait, moeten we zondag die toss winnen, Leonardo. Maar met die Harry Kane moet dat wel lukken. Lijkt me niet de meest snuggere.' Chiellini wil nog iets toevoegen als de coupédeur openzwaait. Lorenzo Insigne rent het gangpad op. 'Kom op, pak je spullen,' roept hij, 'dit is Arnhem Centraal, we moeten overstappen.' Bonucci trekt Chiesa van zijn kruk en duwt hem naar voren.

Even later stopt de trein en de selectie en staf van het Italiaanse elftal rollen met hun koffers over perron 2. Roberto Mancini duwt Chiesa naar voren. 'Ób, jongens,' coacht hij zijn selectie op het juiste spoor. De groep snelt de trappen af, en even later weer op. Lorenzo Insigne is als eerste boven en staat met zijn treinkaartje voor twee paaltjes. 'Wat nu,' schreeuwt hij in paniek naar achteren, 'hoe werkt dit?!' Aanvoerder Chiellini verschijnt naast hem. 'Rechts uitchecken, links weer inchecken. En als dat niet werkt, dan is het andersom. Gewoon proberen.' De groep checkt uit en in en snelt de blauwwitte sprinter in.

De trein zet zich in beweging. 'Brenge,' leest Leonardo Bonucci, als hij het logo van de vervoersmaatschappij ziet. 'Portare. 'k Heb een woordenboek verslon-

den, maar erg veel wijzer werd ik niet.' Ook Chiellini kijkt rond. 'Die Nederlandse treinen zijn niet erg comfortabel, maar vooruit.' Hij wendt zich tot zijn compagnon in de verdediging. 'Nu Frank de Boer vertrokken is. Wie moet volgens jou de nieuwe bondscoach worden hier?' Bonucci lacht. 'Poeh. Gullit, Van Basten? Rijkaard?' stelt hij voor. 'Nee man,' roept de inmiddels verrassend wakkere Chiesa, 'Bart. Bart van Merwijk.' Chiellini buldert.

Roberto Mancini ziet het hoofdschuddend aan en onderbreekt zijn spelers. 'Als het even niet lekker gaat, raken ze hier in de rolo-dex-reflex. Dan reanimeren ze Leo Beenhaker of Dick Advocaat. Bellen ze de vrouw van Louis van Gaal. Het liefst zouden ze Rinus Michels opgraven.'

Na een paar stations loopt een conducteur de coupé in. Aanvoerder Chiellini klampt hem aan. 'Meneer, waar zijn we hier, zijn we al bijna in Amsterdam?' vraagt hij. De treinbeambte pakt het reisschema. 'Jullie zijn voetballers he? Nou, we zijn in de streek van de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal,' glimlacht hij, en hij kijkt op van zijn schema. 'Ergens links van Varsseveld.' Chiellini knikt en kijkt zijn trainer aan. 'Is dit echt de juiste richting? Waarom zijn we eigenlijk niet via Parijs...' Krasserig klinkt de bliken stem uit de luidsprekers in het plafond. 'De volgende halte is Dinxperlo. Eindpunt van deze trein.'

