



JOEKELS!

is een opgave hoor, dik dertig jaar Poolbodes maken en het een beetje spannend houden. Probeer eens iets te verzinnen over Joris Mathijssen, Tim de Cler, Bert Konterman of Kew Jaliens. Precies, dat lukt niet. Daarom zijn we ook zo blij met jullie, **Jos Bergman**, **Niels den Brok**, **Joost Jeliaskov** en **De Oren van Spock**. En met jullie, **Benny Blind**, **Themo Theo** en **Struikrover**. Jullie spreken al jaren tot onze verbeelding. En vaak met onze verbeelding. Knap! Nieuwsgierig zijn we verder naar dat leger nieuwelingen! Met **Bas Drenth** (ooit campingbaas), met **Straight outta Schaijk** ('witte nog in de Loef en bij Van Zon?'), met **Hubertushal** (onverwoestbaar), met Kolping-Dynamo-sensatie en schrijver **Koen Fens** (de kleinzoon van... de man die alles wist van Europese kloosters en vaderlandse poëzie en die je met een kort zinnetje keer op keer op je plaats kon zetten: 'Met alle respect, meneer...') en voormalig Kolping-Dynamo-sensatie en rasverteller **Hoens**. Of wacht... die laatste is niet nieuw, maar maakt een comeback! Net zoals **Jeffrey Janssen**.

Lijkt ons toch niet handig, zo'n gat in je cv. Maar ja, da's altijd nog beter dan een cv in je... Wat? Sorry voor die laatste. Het zal de euforie wel wezen. Want ach, we zouden jullie best allemaal willen noemen. Wie weet gebeurt dat nog wel, we hebben nog wat bodes te gaan. Word jij een van de sensaties van dit EK? Prijkt jouw naam straks in zoekels van letters op een Poolbode? Het is natuurlijk vooral aan jou. Voorspel zoals je nog nooit hebt voorspeld. Intimideer een poolconcurrent op straat. Stuur een briljant of heel slecht stukje in. Of gedraag je zó onzichtbaar en onbetekenend dat het opvalt. Vanavond om 21.00 gaat de bal rollen en misschien ziet jouw leven er morgen heel anders uit. Mensen wat een spanning!



Grote groet van alle Poolbodes!

Wat een overvloed, wat een overdaad, wat een overbezetting! Blij verrast zagen we jullie binnen buitelen, de een na de ander. Meer dan 333 deelnemers! Jullie denken zeker dat er iets te winnen valt of zo? Haha! Dat is alleen theoretisch het geval hoor. Nou ja, misschien niet voor bewezen nostradami als **Theo Heldens**, **Wil Kersemakers** (weet hij trouwens wel dat het eigenlijk Kersenmakers moet zijn?) en **Louis van Zetten**. Maar voor de rest van ons stervelingen zit winnen er gewoonweg niet in. Zou ook een mooie boel worden, als iederéén kon winnen. Zonder verliezers om je heen ben je een winnaar van niks. Hoe dan ook, welkom allemaal! Wat een weerzien. Velen van jullie deden ooit brabbelend en kraaiend mee in het kinderklassementje. En moet je nu zien, **Loes**, **Mental Marge**, **het Bibsenkind**, **Sterre-Lotte**, **Pelle**, **Sam Huismans**, **Tuen**: 'Ik ben volwassen' staat er op jullie inschrijfformulier. Stoer! En dan die trouwe ouders van jullie. **Jaap**, **Carijèn**, **Marleen**, **IJsvogeltje**, **Enghuis**. Die weten ook van geen ophouden. Wat zeg je? Dat je meedoet voor ons? Uit beleefdheid? Keurig! Beloof je dan ook dat je af en toe een keer grinnikt, voor de vorm? Ook al is een grapje helemaal niet zo leuk? Het

SCHANDAAL!

POOLBODE IS CANCELLED!

Zoals je weet staat de Poolbode midden in de maatschappij. Dat brengt allerlei verantwoordelijkheden met zich mee. En ja, dat kan ook goed misgaan. In onze huidige samenleving dien je bijvoorbeeld voorzichtig te zijn met uitdrukkingen en termen die als kwetsend beschouwd kunnen worden - het C-woord zul je ons bijvoorbeeld niet zien gebruiken. En ondanks dat wij ook kuisheid hoog in het vaandel hebben, zijn wij keihard gecancelled. Want blijkbaar durven mailservers het niet aan om figuren als **Mental Marge** en **het Bibsenkind** van Poolinformatie te voorzien. Wat volgde was een lange zoektocht naar de juiste server, nog meer gecancel, berispingen en verwijten dat de Poolbode niet woke genoeg zou zijn. Alsjeblieft zeg! Maar het is gelukt. Inmiddels zijn wij ondergebracht bij de server van een groep alleraardigste mensen. We hebben als welkomstgeschenk allemaal een mobieltje gekregen en ze komen voortdurend koffiedrinken op onze redactie. En dan zijn ze na 10 minuten weer vertrokken. Wij vinden het prima. De komende maand kunnen we jullie in elk geval probleemloos voorzien van allerhande nuttige informatie. Kuis en woke, dat is de Poolbode.

STOPPERS & KETZERS

Voor wie het nog niet is opgevallen: ook dit jaar vliegen de Stoppers & Ketzers je om de oren. Zorgvuldig ingevoerd door de Poolbode van Dienst (PvD), maar aangeleverd door wie maar wil. Geen idee waar dit over gaat? Dan ben je waarschijnlijk nieuw. Wat gaaf! Welkom bij Poolbode en veel succes met voorspellen! Maar goed, Stoppers & Ketzers dus. Korte en spitsvondige observaties, niet zelden woordgrappen, en niet veel langer dan een paar woorden. Soms een zin of twee. De rubriek is vernoemd naar Marc Alain Ketzer, zonder geldige reden (blijkbaar wel reden genoeg om tegenwoordig onder een andere naam, Foppe & Boppe, te opereren). Pre-internet was het een rubriek of een strook die de rand van de bode sierde. Tegenwoordig is het een lichtkrant, boven in de website.

Meer dan 300 pooldeelnemers! Wat een score! ★ Georgie

De witregel hierboven is ingevoegd om je wat tijd te geven om nu naar de website te gaan en alle nieuwe Stoppers & Ketzers voorbij te laten komen. Mooi hè? Ontdek je nu zelf ook regelmatig een jetser van een Ketzer of een... nou ja, je snapt waar we naartoe willen. Bij ons kun je ze kwijt. Mail gewoon naar hdehaan1988@gmail.com. Kritische triage door de PvD zal uitwijzen of jouw Stopper dan wel Ketzer het licht ook echt zal zien. Ketzle!

VERDER IN DEZE POOLBODE

FRANK DE BOER, KONING TOTÒ, JENNEKE, BERTIE, BERRY, KARIM & VIRGIL

CHECK!

Het is een flinke wandeling van de KNVB Campus naar het station Driebergen-Zeist, maar al na een halfuur druppelen de eerste spelers binnen. Matthijs de Ligt draagt een groene plunjezak uit de diensttijd van zijn vader. Steven Berghuis sokken in badslippers. De sfeer is goed. Geen lange vliegreis voor de boeg. Slechts achtentwintig minuten in de intercity naar Amsterdam Bijlmer ArenA.

Dwight Lodeweges telt de spelers. Vijfentwintig. Donny is eerder al met een enkeltje naar Schiphol gereisd. De intercity nadert en de meeste spelers tasten naar hun mondkapje en de ov-chipkaart. Luuk de Jong is het gewend. Die reist al zo lang in de spits. Ze checken in. De intercity glijdt over het spoor naar perron 1. Frank de Boer overziet de coupé. Bij verschillende groepjes liggen de speelkaarten al op tafel. Tim Krul leest een *Donald Duck*. Denzel Dumfries bladert in het *Eindhovens Dagblad*. 'Ach', droomt Frank, 'die reizen vroeger. Lekker een kaartje leggen. Urenlang. Milaan. Rome. Veendam.' Dwight helpt hem uit z'n droom. 'Weghorst!' Frank kijkt hem meewarig aan. 'Wat is er met Wout?' Zijn assistent blikt even naar zijn schoenen en zegt: 'Hij is niet ingecheckt.'

De bondscoach verbleekt. Iedereen had toch een oproep gehad om die ov-chip te



halen? Wat moet ik hier nu weer mee? Hij wendt zich weer tot Lodeweges: 'Hoe erg is het?' De oud-voetballer van Montreal Manic zucht en pakt een briefje. Hij kucht. 'Wout is bang voor 5G. Hij weet dat je op het traject Arnhem - Driebergen-Zeist al amper 3G haalt. Hij vreest ook dat hij met een ov-chip daadwerkelijk gevolgd wordt. Dat ze weten waar hij begint en waar hij eindigt. Dat er in Amsterdam een gangenstelsel loopt voor doorvoer van mensen...' De bondscoach onderbreekt hem geïrriteerd: 'Ja, Dwight, dat is de Noord-Zuidlijn!'

Frank de Boer kijkt weer de coupé in en zoekt de spits van VfL Wolfsburg. Hij pokert met Owen Wijndal, Nathan Aké en Stefan de Vrij. Heeft-ie nou een royal flush in handen? De Boer zucht diep. 'Laat maar zitten, Dwight. Het zal de spanning zijn. De rest is wel ingecheckt. Ik zag zelfs op het laatste moment Matthijs nog naar zijn kaart grijpen. Als Wout gecontroleerd wordt, mag hij zelf een kaartje betalen. En anders rijdt-ie voor een prikke.'

De coupé wordt onrustig. De kaarten worden opgeborgen. De krant gaat dicht en nog snel wordt de achterflap van *Donald Duck* gelezen. Station Amsterdam Bijlmer ArenA. Het gaat beginnen!

EEN ITALIAANSE KONING, FRANS DE BROER EN 5,6 PROCENT



BERTIE B WEET HET BETER

Het spel is op de wagen. Vort. De deelnemers aan het EK 2020 zijn bekend. Die van de veertiende editie Poolbode ook. Een recordaantal participanten, waaronder illustere journalisten van *Voetbal International* en de *Gelderlander*. Hoe meer Poolbodes, des te meer mensen uit het Nijmeegse en verre omstreken die een gooi doen naar cultroem. Top.

Ze dragen fraaie namen als Hasbullah The Great, MC Marbo MA, Sjakie Kuitsnuiver en Oranjeschopthet-'laasnietverderdandevoorrondejammerrrrrrrrrr. En het deemoedige Toch net geen laatste. Maar er is ook iemand die hoog van de toren blaast en zich voordoet als een persoon van vorstelijke Italiaanse komaf: il Re del Auto-Placaggio. Het lijkt heel wat deze Apennijnse titel, maar goed beschouwd gaat er achter deze naam een koning van de zelftackle schuil. Een persoon die

zichzelf op gênante wijze te gronde richt. Letterlijk en figuurlijk.

En dat zou best eens de huidige bondscoach van Nederland kunnen zijn. Want deze Frans de Broer toonde zich in de aanloop van het toernooi een warhoofd. Eentje die zich bij Internationale, Crystal Palace en Atlanta ongetwijfeld onmogelijk heeft gemaakt met verhaspelingen en versprekingen. Frans de Broer maakt ook nog eens verkeerde keuzes. Hij begint ermee om met Queensy Menig een speler te selecteren, die een neef heeft die nog met iemand een appeltje te schillen heeft vanwege een mes dat voor oneigenlijk gebruik is ingezet. Bondscoach Frans serveert Rasper Gillessen af met een smoes, zodat hij vrij spel heeft om als keeper Kaarten Hekelenburg op te kunnen stellen, want hij is niet overtuigd van de kwaliteiten van Kim Lul. Ook raar: Danny van de Leek moet afhaken vanwege een liesblessure en De Broer laat weten dat

hij geen andere speler oproept, omdat hij genoeg middenvelders meent te hebben. 'Dat is een heel toffe opmerking voor mij', laat Ronny Bilhena vanuit Krasnador weten.

Europees kampioen worden, het zit er om meerdere redenen niet in voor Wouter Wegkorst. Dat gaat pure tranen opleveren, een door frustratie en teleurstelling gevoede waterval. Het *Stats Perform's Euros Prediction Model* leert immers dat Nederland slechts 5,6 procent kans heeft op de titel. Met 20,6 procent staat Frankrijk op de eerste plaats. Iedereen die de Poolbode wil winnen, zet natuurlijk in op het land van Marianne. Het wordt een spannende strijd, die beslist wordt op details. Veel succes allen, al heeft Tita Tovenaar vanwege zijn achternaam nu al een kleine voorsprong genomen. Tis raar maar waar.

BERTIE

KARIM

Stel: je bent Karim Benzema. Een geweldige voetballer, briljante spits. Fijne doelpunten op belangrijke momenten. Je speelt glorieuze wedstrijden bij De Koninklijke. En je hebt alles. Of bijna. Want iets klopt er niet. Sterker, het deugt zelfs niet. En dan denk je niet meteen aan die verkeerde leren jas van je bondscoach, die hij zelfs 's zomers draagt (en die hij nog in de jaren tachtig kocht van z'n eerste zelf verdiende francs). En ook niet aan zijn geringe lengte, die hij tracht te compenseren door zijn toch al opvallende kin (sommigen zeggen 'geprononceerd') als een opgewonden standje agressief naar voren te drukken - typisch de houding van een haantje. (Wat je stiekem eigenlijk wel een beetje voor hem inneemt. Maar dat zeg je maar niet hardop.) En je denkt ook niet aan de kwastjes op z'n schoenen - die trutdingen die in sommige kringen doorgaan voor goede smaak -, want wat zou je daar graag eens je noppen op zetten. En dan snel wegdraaien.



Maar je bent geblesseerd. Dus wegdraaien zit er even niet in. Net nu diezelfde bondscoach je voor het eerst sinds 2015 weer opnam in de EK-selectie. Want er waren wat dingetjes. Akkefietjes. Met minderjarige meisjes en betaalde seks. Of toch niet. Met je grootmoeder die je had opgevoed en geld wilde zien. Maar niet zoveel. Met Valbuena die werd afgeperst en gechanteerd. Maar niet door jou. Toch? Dus jarenlang mocht je niet met je borst naar voren, in dat mooie blauwe shirt met daaronder een witte broek, aan de aftrap staan. De klanken van de Marseillaise net weggestorven. Op jouw plek stond Olivier Giroud. Voetballer van niks, geen greintje klasse. Een lege plek in de spits, 47 inmiddels. Dat was ook de bondscoach niet ontgaan. Eindelijk mocht je weer, het land had je nodig volgens Didier D. Het voelde alsof je de EK al had gewonnen. Tot die oefenwedstrijd tegen Bulgarije. En die verdraaide knie. Wegdraaien zit er niet in. Voor even?

Jenneke heeft de broek aan



GELUKSBROEKJE

Met open mond keek ik in de rust van het eerste oefenduel Nederland-Schotland naar alle voetbalreclames. Een hakkende Wesley Sneijder, die met kaalgeschoren kop wel iets van Hakkûhbar weg heeft. Een ellenlange AH-reclame, die precies over niks ging. Misschien over Nederlandse gezelligheid: precies niks dus. Ik keek of er nog iets over was van de anderhalve meter, waar we zoetjesaan afstand van aan het nemen zijn. Het zeikerige 'Wij zijn oranje' van Kruidvat. De neplego van de PLUS. Ik haat neplego.

Van een vriendin kreeg ik een bericht dat de Snollebollekes-juichcape van de JUMBO écht iets voor mij is. Zij herinnert zich de centerfold in een eerdere Poolbode waar ik in Roy-Donderspak op schitterde. Het juichshirt, je weet wel, met die flap die je omhoog kon doen zodat je een brullende leeuw zag, had ik ook. Nee, als ik moet kiezen, wordt het het Berry-van-Aerle-geluksbroekje. Bavaria natuurlijk. Ik groeide op onder de rook van de bierfabriek. Dat doet blijkbaar iets met je.

Van het voetbal kreeg ik niet veel mee. Ik moet er nog een beetje inkomen. Alles fascineert me van deze tijd, niet in de laatste plaats hoe we doen alsof er niks aan de hand is. Ik hoorde in een nabeschouwing of ik las op een zoveelste liveblog dat dit 5-3-2-probeersel nog het meeste leek op 'bellenblaasvoetbal'. Dat vond ik treffend. Juist nu. Memphis moet zijn aanvoerderstaal nog een beetje scherpen. De intonatie heeft-ie. Hoe zou het met zijn leeuwje gaan?

Bellenblaasvoetbal en jarennegentiggabber. Het nieuwe normaal. Of toch niet? Want wat ik ook las, is dat er in 1988 geen enkele oefenwedstrijd werd gewonnen. Ik begin er zin in te krijgen.

Berry, de Musical

Terwijl heel Nederland kijkt naar de film *Ferry* ben ik op zoek naar beelden van Berry. Geen beelden van verdedigende acties op het EK van 88 of van de Europacup 1-finale maar naar beelden van Berry, de Musical. En die zijn er echt op Omroep Brabant. In 2014 is er een musical gemaakt over Berry van Aerle. Waar ik even dacht aan een grap van Theo Maassen blijkt het toch echt waar te zijn. *Berry, de Musical* bestaat echt. In een interview met het *Eindhovens Dagblad* antwoordt Berry kort en krachtig op de vraag waarover de musical gaat. 'Ja over mij', aldus Berry.

In de film *Ferry* spelen professionele acteurs en een, met een snollebollekes-juichcape getooide, medewerker van de Jumbo. Bij Berry zijn het mensen uit de stad, de straat, de buurt en de PTT. Vlak voor de première

in het Speelhuis in Helmond sprak Berry nog met Omroep Brabant: 'Natuurlijk voel ik ook wat spanning. Het voelt eigenlijk alsof ik voor de finale van de Europa Cup 1-finale sta.' Hij zat samen met twintig vrienden in de zaal. De musical is maar liefst 10 keer opgevoerd in Helmond.

Nu is Berry niet de enige Nederlandse voetballer met een musical op zijn naam. Over de 16-jarige Edgar Davids schijnt er een te bestaan en Johan Crujff volgt Berry in 2021 op met de musical *nummer 14*.

Hubertus Aegidius Hendricus van Aerle speelde 35 interlands, won de Europacup 1-finale, 5 kampioenschappen, 3 maal de beker en 1 Europees kampioenschap. En dat is zeker een musical waard.

Het moet al het vierde eindtoernooi zijn dat Salvatore Schillaci in Drenthe doorbrengt. In 2010 en 2012 heeft hij de maand met de kinderen op een boerderijcamping bij Dwingeloo doorgebracht. Het EK van 2016 volgt hij vanuit Zweekoo. In 2018 kwalificeert Italië zich niet en blijft hij in Palermo. Nu kijkt hij langs de houtkachel uit over de weidse velden bij Ruinen. Daar waar de Ruiner Aa een flauwe bocht naar links maakt en zuidwaarts meandert. Engeland heet de buurtschap. Hij moet erom griffe-



niet lang. Het mannetje draait weg en voert een vreemde dans uit. Even later heeft het een groen pak aan en draagt een kroon. 'Koning Toto', wordt er gezongen, 'een eentje hier en een tweetje daar'. Salvatore 'Totò' Schillaci is verbijsterd. Wat een kinderachtige tekst. Waar gaat dit over? En wie is die gast dat hij zich KONING Totò mag noemen? Ah, ziet Salvatore even later. Toto blijkt een voorspellingscompetitie. Wat een circus. Inzetten, wedopties. Kansen, prijzen. Hij fronst zijn wenkbrauwen. Twintig verschillende sporten

KONING TOTÒ

len. Gek genoeg zijn het de Fransen geweest die deze verzameling van huizen en verspreide boerderijen 'Engelland' zijn gaan noemen. En dat Engeland heeft hier maar weinig om het lijf. Rust, stilte. Salvatore blust met een flinke hand zand de laatste vlammetjes in de houtkachel. Zijn vrouw en kinderen slapen al. Hij loopt de woonkamer binnen en zapt vanaf de bank nog even langs de kanalen. Bewust kiest hij er elke eindronde voor weg te zijn van thuis. Altijd weer dat gezeur. Wie wordt de nieuwe Totò Schillaci? Superheld. Toernooivoetballer. Eindagsvlieg. Voor even een koning tussen de sterren.

Salvatore zapt verder. Hij valt van de ene dulle, oranje supermarktreclame in de andere. Plots popt een oogbal zijn woonkamer in. Een kaal mannetje staart hem indringend aan via een spion, zo'n vergrootglasje in je voordeur. Het komt wel erg dichtbij zo. Maar dat duurt

over de hele wereld. Nederlanders gokken hier op CD Santamarina Tandil - Defensores De Belgrano. En Juan Aurich de Chiclayo tegen Alianza Atletico. 'Ik denk 2-0,' imiteert Salvatore de bondscoach van Tuvalu. Salvatore houdt van zekerheid. Een gokje wagen is niet aan hem besteed. Hij weet hoe het werkt met die voorspellingscompetities. Na de eerste paar puntjes raak je verslaafd. De spanning, de honger. Je kunt niet meer zonder. Je blijft maar meedoen en nooit win je iets. Ja, een zakje drop. En aan het einde van de rit gaat de organisatie er met het grote geld vandoor.

Hij zoekt nog even verder. 'Wesley Sneijder is Koning Toto'. Wesley Sneijder? Dé Wesley Sneijder? De bulderlach van Salvatore 'Totò' Schillaci eechoot via de Munnikenweg en de Oude Benderseweg over het langgerekte Dwingelderveld, de Drentse duisternis in.

OVER DE DEELNEMERS...

Altijd, bij elk EK of WK, verheug ik me op jullie. De deelnemers. Enthousiaste, kritische, behoedzame en opvallende deelnemers. En elke keer, in die verwachtingsvolle week voordat de bal gaat rollen, ben ik weer oprecht blij dat jullie er zijn. Ik geniet van die mooie, trouwe schare, aangevuld met nieuwe nieuwsgierigen.

Er zijn ook gaten geslagen in het peloton, in die dik dertig jaren. Deelnemers haakten af. De lol was eraf of de spanning te groot, onze grapjes te voorspelbaar of de winstkansen te klein. Geeft niks, elke twee jaar gooien we onze deur gewoon weer voor ze open.

Als ik door de deelnemerslijsten van oude Poolbodes loop, valt mijn oog ook op mensen die er écht niet meer zijn. Dat treft me dit jaar extra hard. Ik zie mijn zusje Annemarie, die vorige zomer zomaar overleed. Ik loop even verder en daar heb je Marcel, Harry, Pieter, Ubu... en dan zijn er nog de deelnemers die ik nu vergeet. Of van wie ik het niet weet. Net zoals ik niet weet wat ik met dit alles nu precies wil zeggen. Ach, bedenk maar: niets dan goeds.

				Jan Ponselaar	Nijmegen	118	18	11		
11	11	11	12	Manus van Duijn	Nijmegen	61	11	5		Teun
8	8	11	12	Wil Korsemakers	Nijmegen	65	11	5		
13	13	13	14	Angelique Reisman	Nijmegen	58	11	3		1-1
58	60									
16	16									1-2
23	23	27	17	C.H. van Beurden	Nijmegen	3	10	9		
66	68	28	18	Lennert Janssen	Zoetermeer	101	10	7		1-0
9	9	16	18	Hary	Nijmegen	1	10	7		1-2
19	19	17	20	A. Reinders	Noordwijkerh	72	10	6		0-2
19	19	18	21	Jaq	Nijmegen	10	10	4		0-0
9	9	18	21	Henk Kersties	Nijmegen	78	10	4		0-2
24	24	18	21	Irmgard B.	Roosendaal	43	10	4		1-2
32	33	32	24	Ubu L.	Nijmegen	7	10	3		1-2
13	13	21	24	Rob J.	Nijmegen	11	10	3		2-1
24	24	36	26	Theo Heldens	Amsterdam	73	10	1		2-1
40	44	36	26	Theo Verhoeven	Nijmegen	67	10	1		1-1
24	24	36	26	KNUST Drukkerij	Nijmegen	107	10	1		0-0

DARK HORSE

Arm Hongarije!

Arm, arm, arm Hongarije! Mogen ze na 1972 en 2016 weer eens meedoen, wat denk je: vinden ze zichzelf terug in de Poel des Doods. Nu hebben ze het in eigen huis al zwaar genoeg zou je denken - al zullen we écht geen aandacht besteden aan Victor Orbán en discussies over binnen- of buitengrenzen -, maar dan besluit de Uefa er nog toch een schepje bovenop te doen en de loting in een wel heel ongelukkige richting te sturen: Portugal, Frankrijk en Duitsland zijn de eerste tegenstanders. En vast ook de laatste. Geen schijn van kans, zonneklaar. Meer dan 300 Pooldeelnemers denken er precies zo over. Wie ze een 'dark horse' noemt, riskeert eenzame opsluiting door Cos en Wendy - zij weten wel hoe je de getroebleerde menselijke geest weer tot rust brengt. Maar wat weten ze van voetbal? Dat Hongarije in 2016 Portugal bijna heel eenvoudig voorbleef in de poule? Vast niet. Of dat de Magyaar in 1972 Frankrijk achteloos uitschakelde? Welnee. De voortekenen zijn dus gunstig, en voortekenen bedriegen zelden. Wat inhoudt dat Duitsland min of meer overblijft als enige serieuze tegenstander. De weg naar de achtste finale ligt wijd open. Hongarije is helemaal geen 'dark horse', Hongarije is black beauty! Drinkend uit koele meren.



meters denken er precies zo over. Wie ze een 'dark horse' noemt, riskeert eenzame opsluiting door Cos en Wendy - zij weten wel hoe je de getroebleerde menselijke geest weer tot rust brengt. Maar wat weten ze van voetbal? Dat Hongarije in 2016 Portugal bijna heel eenvoudig voorbleef in de poule? Vast niet. Of dat de Magyaar in 1972 Frankrijk achteloos uitschakelde? Welnee. De voortekenen zijn dus gunstig, en voortekenen bedriegen zelden. Wat inhoudt dat Duitsland min of meer overblijft als enige serieuze tegenstander. De weg naar de achtste finale ligt wijd open. Hongarije is helemaal geen 'dark horse', Hongarije is black beauty! Drinkend uit koele meren.





DE EERSTE SCHERMUTSELINGEN

Vrijdag 11 juni 21.00

Turkije - Italië

Openingswedstrijd. Dus O-O. Daar komen ze goed weg, de Turken en de Italianen.

Zaterdag 12 juni 15.00

Wales - Zwitserland

Twee teams die goed zijn in rare taaltjes. Zelfs als ze de voeten laten spreken zijn ze onverstaaanbaar. Wordt een verwarrende wedstrijd. Licht voordeel voor Wales; met de Zwitsers gaat het al een tijdje bergafwaarts.

Zaterdag 12 juni 18.00

Denemarken - Finland

De Denen lieten ooit zien hoe het moet: weken op het strand liggen en dan het EK winnen. Maar nou zijn ze tóch gaan trainen. Voorzichtige overwinning voor het land van meren en vliegen.

Zaterdag 12 juni 21.00

België - Rusland

O Belgen. Eden Hazard is het kwijt, de achterhoede is stokoud... Is De Bruyne op tijd fit? Da's de vraag. Wie zijn straks de échte Rode Duivels? Misschien toch gewoon weer die Russen.

Zondag 13 juni 15.00

Engeland - Kroatië

Drie jaar geleden was dit op het WK nog een halve finale! Nu een armzalige groepswedstrijd. Wat er in vier jaar niet kan gebeuren. Tragisch. Goed. Het is op Wembley, dus Engeland wint. Het moet wel.

Zondag 13 juni 18.00

Oostenrijk - Noord-Macedonië

Dwight zit als spion op de tribune in Boekarest en maakt briefjes. 'Frank, we moeten Wout én Luuk opstellen tegen Oostenrijk' en 'De shirts van de Noord-Macedoniërs zijn heel mooi!' In de catacomben staat een oude fax. Dus dat komt goed. De wedstrijd? Gelijkspelletje.

Zondag 13 juni 21.00

Nederland - Oekraïne

Frank de Boer voorspelde 3-1 en was zo snugger om dat ook nog eens hardop te doen. Andrij Sjevtsjenko voorspelde daarop dat het geen 3-1 wordt. We vrezen dat hij gelijk krijgt. En een gelijkspel.

Maandag 14 juni 15.00

Schotland - Tsjechië

De Schotten en hun whiskey. Daar lachen Tsjechen om. Ze pakken voor de wedstrijd een Becherovka, schudden eens flink met hun hoofd en pakken de winst. En daarna nog een Becherovka.

Maandag 14 juni 18.00

Polen - Slowakije

Een interessante burenruzie. Die ook nog eens uitgevochten wordt in het land van de voormalig grote broer. Echt, Slowakije heeft best wat in huis. Maar geen Lewandowski. De Polen hebben wel een Lewandowski. Stop er een zloty in en hij scoort.

Maandag 14 juni 21.00

Spanje - Zweden

In Europa zijn dit toch wel de ultieme tegenpolen: de lange, blonde Zweden en de kleine, donkere Spanjaarden. Alhoewel, Sergio Ramos oogt steeds meer als een Viking... De vraag is: wat kunnen ze nog? En dan hebben we het niet over de Zweden.

Dinsdag 15 juni 18.00

Hongarije - Portugal

Weten jullie nog wie het laatste EK won? Nee? Portugal. En die gaan hun titel heus niet prolongeren. Betekent dat dat de Hongaren gaan winnen van Portugal? Nee gekkie. Tuurlijk niet.

Dinsdag 15 juni 21.00

Duitsland - Frankrijk

De Allianz Arena schudt op zijn grondvesten. En de wedstrijd is pas dinsdag! Maar die Arena kan schudden wat ie wil. Wie er wint maakt niet uit. Niet echt. Want ze zien elkaar straks gewoon weer in de finale.



LIKE A VIRGIL THE CHALLENGE

NA een zware blessure terugkomen en op een fantastische manier presteren tijdens een eindtoernooi; wij hadden ons EK-hitje al klaar: *Like a Virgil*.



Like a Virgil, kopt hij de ballen weer weg

Like a Vi-hi-hi-hir-gil, en de spitsen hebben pech

Die kan dus de prullenbak in. Maar wat wordt dan wél de nieuwe EK-hit? Schrijf jij hem? Ja toch zeker! *I Never Promesd You a Rose Garden, Blinded by De Lig...* leef je uit!

Stuur jouw EK-hit (titel en refrein *will do*) naar de Poolbodes. En als je er een geluidsfragment van maakt, maak je ons helemáál blij!

