



DONDERDAG
30
JUNI 2016

GASTEREN TEUN ALFRED MICHEL ROY SEBAS & HANS PRESENTEREN

POOLBODE NO.6

VANUIT HET POOLCENTRUM RIDDERSTRAAT 29 NIJMEGEN / WWW.POOLBODE.NL

SVART NOIR BLACK SCHWARZ

RUNNERS-UP!!

Valt het toernooi tegen? Echt niet. Vraag het maar aan Rutger Zwart, Wip L. en Leien Dakje. Al wekenlang maken ze samen de dienst uit in het deelnemersveld. Al roeren de runners-up zich nu wel nadrukkelijk, met aan het hoofd roer Stuurman Stinkie en Kapitein Onderbroekenbaard. We moeten er niet aan denken dat we die naam op de Ubu-trofee moeten laten graveren. Dat kost kapitaal, zelfs als we het in onderkast doen. Het toernooi valt dus mee? Ach, het valt niet mee en het valt niet tegen, zeggen Adriaan Morel, El Condor Bianco en Rodaan, vanuit de asgrouwe middenmoot. Tegen! Tegen! Roepen vanuit de onderste regio's de ongelukkige poolers Jorrit Morel, Casper Sikkema, Annemarie(!),



Reinoud van Uffelen ('Maar die kan ook niet poolen, dat weten we al jaren', aldus poolbode Alfred) en de meelijwekkend bungelende Foppe en Boppe. Nee, zo'n vrije val valt niet mee. Valt het toernooi dus tóch tegen? Nou, voor de Engelsen misschien. En de Oostenrijkers. En de Spanjaarden. Niet voor de poolbodes. Ons valt het echt alleszins mee. Bijna iedereen heeft betaald, we hebben geen prijzengeld beloofd en een lange zomer komt eraan. Nog een dag of tien en dan verschijnen op www.poolbode.nl de all-inclusive prijsje Reykjavik-vakantiefoto's van

*Teun, Sebas, Roy
Michel, Hans & Alfred*

JEUX SANS FRONTIÈRES

'Nieuwe ronde, nieuwe...'

Nee wacht. Die hebben we al gebruikt. Een andere kop zou weleens lekker zijn. Geldt ook voor de 'Jeux sans frontières'. Die Fransen lopen immers het hele toernooi al tegen hun grenzen aan. En dat kan ze nu zomaar de kop gaan kosten, want de IJslanders zijn volkomen relaxed. Net als de Italianen, ook die hebben al een flinke scalp buitgemaakt. Dus waarom zou Pellè in blessuretijd niet nog eens...? Eenvoudiger wordt het voor de Portugezen en de Belgen. Het enige wat die moeten doen, is uitkijken dat ze niet tegen een counter aanlopen. En zelf scoren zou wel handig zijn. Als je wilt winnen tenminste.

DONDERDAG 30 JUNI, 21.00 UUR, MARSEILLE

POLEN - PORTUGAL

Wie zich eventjes verdiept in de vervelendste voetballer van het EK stuit ineens op allerlei geinige maar vreemde zaken: liederen bijvoorbeeld, zoals een nummer van Trio Hellenique (nog altijd geroemd om hun 'Zorba de Griek'), van Ensemble Antequera ('La Yave, the key to Sephardic music'), van Bente Kahan ('Jewish songs') en van Gökhan Birben ('Nani nani oy oy, hayde nani kom oy oy' - vrij vertaald: 'Nani nani, O, o, hij komt Nani, O, o'). Allemaal met teksten van ver voordat onze Nani, want om die nare kleine duikelaar gaat het natuurlijk, ook maar een stap op een voetbalveld had gezet. Wat heeft dat te betekenen? Zijn het aankondigingen van iets groots? Van een Verlosser? Dat schrielt mannetje? Zal hij het zijn die wonderen verricht? Je zou het haast denken. Ze bezingen hem immers niet voor niets zo gebroederlijk in het Grieks, Hebreeuws en Turks. En als je ook nog weet dat Sefardische joden afkomstig zijn uit Spanje en Portugal, dan bestrijkt je zo'n beetje heel het noordelijke deel van de Middellandse Zee-kust. Bovendien werkten die Sefardische joden al in de 8e eeuw samen met Arabieren en christenen, in de wetenschappen en in de kunsten. Jazeker, dat deden ze. En ze zongen samen liederen, zoals 'Nani nani oy oy'. Dus wie er straks tot kampioen wordt gekroond...?

De Polen geloven daar overigens niks van. Van vrije vertalingen moeten ze niets hebben,



van oecumene nog minder - katholiek als ze zijn. Bartosz Salamon, die tijdens zijn periode in Cagliari een studie deed naar de gemeenschappelijke zuidelijke cultuur, wilde er desgevraagd wel iets over zeggen: 'i ch popr zez do ko nani e k o rekt' - deze vertaling is verre van correct. En hij vervolgde: 'De verwarring

is begrijpelijk, maar als je zorgvuldig naar de woordvolgorde kijkt, staat er iets heel anders. Namelijk: "Nani nani, ai ai, pas op Nani valt, ai ai." En zeg nu zelf: dat klinkt meteen een stuk logischer als je Nani kent.' Om er al mompelend aan toe te voegen: 'That guy's always going nani-nooni-bananas.'

VRIJDAG 1 JULI, 21.00 UUR, LILLE

WALES - BELGIË

Twee teams die het eigenlijk niet kunnen geloven. De kwartfinales! Beter dan Spanje! Beter dan Engeland! Nee, het is ook niet te geloven. Marc Wilmots had zijn speech allang klaar. De speech waarin hij toegeeft dat hij inderdaad een andere koers had moeten varen. Dat hij nooit die ene speler had moeten wisselen. Dat ook hij zich al vanaf het begin heeft vergist in de broertjes Lukaku en steevast de verkeerde heeft opgesteld. Dat hij afstand doet van zijn positie als bondscoach. Die speech staat nog op zijn bureaublad. Na elke wedstrijd kijkt hij er even naar. Wijzigt de datum en schrapt een paar zinnen. Past de sombere toon een beetje aan. Daarna belt hij naar zijn vakantieadres in Costa Rica om voor de zoveelste keer de reis om te boeken. Voor de Welshmen is dit EK op zichzelf al één grote vakantie. Het is aan ze te merken. Weinig teams die met zoveel plezier over dat veld rennen. Dat gevoel van 'Ik hier?' Belangrijkste man Gareth Bale is hard op weg om een superster te worden. Voorheen stond hij voornamelijk bekend als de 'hunky' versie van die gast uit de serie *Workaholics*, maar over een klein jaar heten alle Britse baby's met een piemeltje eraan Gareth. Zo gaat dat. Moeten ze nog wel even winnen natuurlijk. Dan kan Marc lekker op vakantie.

ZATERDAG 2 JULI, 21.00 UUR, BORDEAUX

DUITSLAND - ITALIË

Thomas Müller neemt een trekje. Jarenlang rookte hij Marlboro. Gisteren scoorde hij een pakje Lucky Strike bij een kiosk. De krantenkoppen schreeuwden er Brexit en elke cover kleurde blauw. De zondagskrant straks ook? Duitsland won nog nooit van Italië op een EK of een WK. In die acht onderlinge wedstrijden scoorde die Nationalelf slechts zes keer en vier keer bleef zij doelpuntloos. Thomas kijkt er niet naar uit. Vijf keer scoorde hij tijdens het WK van 2014. Afge-



CHRISTIAN VAN DER WULP

POOL-POLL: HOE LEES JIJ DE BODE?



ORAKEL BOSCH



JEUX SANS FRONTIÈRES

lopen seizoen was hij goed voor twintig Tore in de Bundesliga. Twintig. Waar men op Westeros al een tijdje tegen een flinke winter aanhikt, zo voelt Müller de Grote Droogte naderen. Het is al erg genoeg dat Mario Gomez dit Europees Kampioenschap wél het net weet te vinden, en hij niet. Maar dan hebben ze straks die vreselijke, ballengraaiende - *Entschuldigung*, Joachim - kontenknijpers Barzagli, Bonucci en Chiellini weer tegenover zich. Zelfs Hazard, Lukaku, Berg, Ibrahimovic, Silva en Morata kwamen niet tot scoren. Komt zijn naam nu ook in dat rijtje? Hij blaast de rook uit en schiet zijn peuk de Franse avond in. *Klik, tssssh*. Als betrappt kijkt hij achterom. Het is de coach, met twee halve-literblikken Schültenbrau. 'Thomas, unser letztes Bier. Mehr gibt's nicht. Morgen gehen wir.' Müller kijkt naar de hand van Löw en neemt het biertje aan. 'Es war schön. Prosit.'

ZONDAG 3 JULI, 21:00 UUR, SAINT-DENIS

FRANKRIJK - IJSLAND

Het is een mooi gezicht. De warming-up van de IJslanders. *The sons* zitten in een grote kring op het veld en masseren elkaars schouders. Met liefdevolle, stevige kneedbewegingen. 'Aaah', zucht Hermannsson. 'Oooh', kreunt Ingason. Gunnarsson gromt in zijn baard: 'Lekker!' Lars Lagerbäck bekijkt het tafereel goedkeurend. Eigenlijk bedoelde hij met 'een grote rondo' iets heel anders. Maar dit is natuurlijk ook goed. Veel beter zelfs! Nog nooit heeft hij zo'n relaxed team onder zijn hoede gehad. Heerlijk. Vanmorgen zijn ze met zijn allen wezen ontbijten in het Quartier Latin. Daarna museumpje gepakt. Behalve Sigbórsson, Finnbogason en Böðvarsson. Die waren nog nooit op de Eiffeltoren geweest. Nou ja, prima toch? Vrijheid blijheid. Met de rest lekker gegeten. Wijntje erbij, nog eentje... Vooruit... koffie en een cognacje. Daarna dutje in het hotel. Fijn, om negen uur spelen! De hele



dag doen wat je wilt en dan ook nog een potje voetballen... Een jongensdroom. En hij kan uittekenen hoe het er op dit moment in de kleedkamer van de Fransen aan toegaat. Een quasi-rustige Deschamps, die met een net iets te schrille stem uitlegt dat je 'die jongens niet moet onderschatten'. Dat je 'scherp moet beginnen'. Want 'ze kunnen heus wel wat die IJslanders'. Lager-

bäck glimlacht. Zo stonden eerder ook coaches als Danny Blind en Roy Hodgson - geinige naam trouwens - hun spelers te woord. Want zo zijn ze. Ze begrijpen er niks van in die gevestigde voetballanden.

Hij neemt het beduimelde boekje er nog eens bij, van die eigenaardige Nederlandse voetbalman. De Haan. *Onder overschatting en over onderschatting* heet het. Eén stukje tekst is rood onderstreept. Lagerbäck kent het uit zijn hoofd. 'Onderschatting is de meest onderschatte wedstrijd tactiek - en overschatting de meest overschatte. Wanneer je op de juiste manier en in de juiste mate de tegenstander onderschat, zul je de wedstrijd altijd winnen.'

De rondo is voorbij en de IJslanders slenteren de kleedkamer in. Wedstrijdbespreking. Er wordt al een beetje gegrinnikt. Iedereen weet wat er gaat gebeuren. Lagerbäck richt het woord tot zijn aanvoerder. 'Tegen wie moeten we vandaag, Aron?' Gunnarsson kijkt schaaftachtig lachend om zich heen en schokschoudert wat. 'Wacht, even kijken op het speelschema. Eeeeh... Wales, geloof ik... O wacht, Frankrijk. We moeten tegen Frankrijk.'

'O, die jongens in die blauwe shirts. Ja, laatst gezien', zegt Lagerbäck, 'Lijkt me geen probleem. Maken jullie een opstelling?'

LETTERE À L'ÉDITEUR

Kleedkamer

Natuurlijk zijn niet alle vrouwen 'kuthoeren', al leven er grotere misverstanden in de voetbalkleedkamer. In ruim dertig jaar heb ik er heel wat gezien en ben ik in vele belangrijk geweest. Kleedkamers, over vrouwen zou ik dat niet durven beweren. Al die kleedkamerervaring leek te leiden naar een climax, meedoen met de Poolbode. Eindelijk mocht ik mijn voetbalkennis meten met Michel, Alfred en Sebas. Debuteer niet voor je veertig bent. Maar wat een deceptie die Poolbode. Het begint met de fotokeuze in editie 1. Een arrogant mannetje, wankelend, bijna aan de verkeerde kant van de lijn (ja ik weet het, hij moet er helemaal overheen zijn), schopt het zonder talent noch palmares tot de voorpagina. Kijk hem lopen, Ties. Gezicht naar beneden, geen idee wat er om hem heen gebeurt. Het lijkt verdomme Niels wel.

Steeds verder gaat het mis. 'Het meisje en het EK'. Need I say more? In uitgave vier komt Jack 'Voetballen kan ik niet' van der Weide het veld in. Wel eerlijk, die Jack. Dat moet ik hem nageven. Maar wat heb je hier te zoeken? Met je frommelgoal op een homokamp in Zeeuws-Vlaanderen. Zijn daar beelden van? Volgens mij was het buitenspel. Er zit in ieder geval een ziltig luchtje aan.

De Poolbode dreigt ten onder te gaan aan zijn eigen succes. Deelnemen lijkt belangrijker dan winnen. Voetbal kijken in de kroeg. Wat een knappe mannen hè, die Italianen. Een oranje shirt aan. Ook al doen we niet mee. Doen we niet mee? Dan maar juichen voor de Belgen. Nog een bitterballetje? Gezellig! Rot op. Je staat voor het beeld, trut!

Alleen een nieuwe redactie kan het tij doen keren. Ik pleit voor een strenge selectie voor redactie en deelnemers. Minimaal 350 wedstrijden kleedkamerervaring. Misschien zijn die etnisch geprofileerde grappen over Polen en andere bevolkingsgroepen ten oosten van Raalte dan ook voorbij. We hebben toch allemaal weleens een kleedkamer verbouwd of een punt gestolen.

Luuk



- 1^e PRIJS: **geheim** PLUS UBU-TROFEE!
- 2^e PRIJS: € 250
- 3^e PRIJS: € 200
- 4^e PRIJS: € 100
- 5^e PRIJS: € 50

Prijs je rijk!

Zouden Frank Verburg en BoisyBois al stiekem de Poolbodes van twee jaar terug doorgebladerd hebben? Om te zien wat als... en zo ja, stel je voor... hoeveel dan? Dat wilden wij ook wel eens weten, hoeveel precies. Dus zijn we maar eens met de Franse slag aan het rekenen geslagen. En toen kwamen er toch mooie prijzen tevoorschijn. Want stel je nou eens voor dat je wint! Dan zou je als echte liefhebber, want je bent de winnaar of je bent het niet, zomaar op tournee kunnen langs alle stadions van dit EK en heb je de benzine zo'n beetje voor niks. (En wat als je diesel rijdt: je houdt gewoon nog geld



over!) Of je neemt een abonnement op de VI om er zeker van te zijn dat je over twee jaar weer wint. Gratis! En je kunt er elke week een blikje bier bij drinken ook. Wat een feest. Kijk maar snel in het lijstje hiernaast: acht prijzen! En een trofee, de Ubu-trofee nog wel. Die enorme zak snoep voor de winnaar van het kinderklassementje zou hij overigens best lekker hebben gevonden. Nummer 109 krijgt trouwens een kratje bier. Broeva!

- THOMAS MÜLLER TOPSCORERTROFEE
een slagroomtaart
- KINDERKLASSEMENTJE
een enorme zak snoep
- NUMMER 109
een krat bier

Kijk en die Luuk mag dus wel ALLES zeggen en ik niet en zo gaat altijd in die stomme poel van die Alfred die steun trekker en Michel met zijn nep krullen en Sebas met zijn grijze kop en die kale hockeybal Teun en Roy de zogenaamde artist. DIE NIKS KAN!!! Ja ik zeg gewoon wat andere denken maar mijn stukjes komen er nooit in. EEN LAFPE BENDE IS HET! En iedereen zeiken over Ronaldo maar die scoort dus mooi wel met zijn hak! Wat een gezeik zeg al jaren en die Hennie Haan doet alsof hij er verstand van heeft. Maar die WEET NIKS en KAN NIKS. Italië word gewoon weer wereldkampioen!

Joost Jeliaskov