



GASTEREN TEUN ALFRED MICHEL ROY SEBAS & HANS PRESENTEREN

ZATERDAG  
25  
JUNI 2016

# POOLBODE NO.5

VANUIT HET POOLCENTRUM RIDDERSTRAAT 29 NIJMEGEN / WWW.POOLBODE.NL

## GAMES WITHOUT FRONTIERS

# HOOPBODE

**R**utger Zwart. Kijk maar eens goed naar die naam, laat 'm door je mond gaan, kauw er een beetje op en zeg hardop: **Rutger Zwart**. Hij is koploper in de pool met een voorsprong die **Rianne** deed verzuchten: 'Zo stond ik er twee jaar geleden ook voor!' Precies, **Rianne**! Je hebt helemaal gelijk. Er is namelijk nog niks aan de hand. Sterker: je kunt maar beter **Rutger** niet zijn. Niet nu in elk geval. En eigenlijk is het zelfs een wonder dat hij zes punten los staat. Want **Rutger** haalde in de laatste 9 wedstrijden welgeteld 6 punten. Ongelooflijk weinig eigenlijk. En dat biedt hoop, veel

hoop. Voor bijna iedereen. Dus kom op **Ruben Janssen, Jeroen Jansen, Jeroen en Simone, Siem Bijen, Dolmi, Bibzie, Melanie Hutting** en alle anderen. Wij verwachten wonderen van jullie, want er liggen nog heel veel punten voor het oprapen. Veel succes van jullie poolbodes,

*Hans, Michel, Sebas,  
Roy, Alfred & Teun*



52%

Als een ploeg 52% balbezit heeft, kan de andere ploeg best winnen. 52% kans op regen betekent soms dat het niet regent. Een uitslag van 62% bij een referendum in Nederland betekent voorsnog niet per se dat de meerderheid wint. Maar een uitslag van 48% remain tegen 52% leave betekent wél dat we Groot-Brittannië verliezen als lid van de Europese Unie. En dat terwijl Wales, Engeland én Noord-Ierland allemaal de achtste finales hebben gehaald in dit Europees Kampioenschap. Met smaakmakers als de niet-spelende Will Griggs, Gareth Bale en de onhandig scorende Neil John Taylor. Ik hoorde op de radio dat felle voorstanders van 'remain' Duitse bieravonden organiseerden waarop Engels voetbal werd gekeken om de Europese gedachte kracht bij te zetten. En dat winst heel misschien kon helpen bij een positieve referendumuitkomst. Groot-Brittannië is Europa. Daar zouden we geen referendum voor nodig moeten hebben. En waarom mochten wij eigenlijk niet stemmen? Het balbezit in de laatste wedstrijden van Wales, Engeland en Noord-Ierland was respectievelijk 51%, 58% en 26%. Winst, winst en verlies. Maar ook Noord-Ierland mag verder. Misschien moeten we door de uitslag van het Britse referendum deelname aan zowel het Europees Kampioenschap als het Eurovisie Songfestival heroverwegen. Schotland doet niet mee, maar daar was de meerderheid toch voor blijven. Schotland krijgt een wildcard in 2020. En Ierland moet eindelijk Noord-Ierland maar annexeren.

JNNK

### JEUX SANS FRONTIÈRES

#### And we'll tak a right gude-willie waught

Bijna zou je het vergeten, door al die Engelse toestanden, dat er gewoon acht prachtige wedstrijden aan zitten te komen. Met liefst drie stuks barst vandaag het feest los. Maar uiteindelijk is het pas feest als de Poolbode is geweest. Met onvergetelijke anekdotes, grappen maar ook grollen, en zoals jullie van ons gewend zijn: de onvermijdelijkste analyses. Voor optimaal voetbalgenot en een vleugje poëzie.

ZATERDAG 25 JUNI, 15.00 UUR, SAINT-ÉTIENNE

#### ZWITSERLAND - POLEN

'Waar staat de keeper? Waar staat de keeper! Hé! Waar...' Shaqiri springt wanhopig op en neer. Verdorie. Die Polen met hun grappen. Ze hebben een muurtje gemaakt van dik twee meter hoog. Waar moet hij die bal nu schieten? 'Staat-ie links? De keeper? Rechts? In het midden? Jongens!' Grijslachend kijken Polen hem aan. Shaqiri wenkt zijn teamgenoot Michael Lang. 'Hee Lang, kun jij iets zien?' Maar Michael Lang vindt het eigenlijk wel grappig. Krijgt dat vervelende duikelaartje ook eens zijn streken thuis. Bovendien houdt Lang ze liever te vriend, de Polen. De vakantie komt eraan en hij wil graag een tweede toilet. Misschien Zieliński eens vragen straks. Die werkt nog sneller dan hij rent. Of Kapustka, die handige gozer... Ah, eindelijk, Shaqiri schiet. Bam! De muur geeft geen krimp. Schoon metselwerk. Voetballen tegen de Polen, het blijft een hele klus.

ZATERDAG 25 JUNI, 18.00 UUR, PARIJS

#### WALES - NOORD-IERLAND

Net nu het Verenigd Koninkrijk ontzettend lekker door het EK rolt, is het maar de vraag welk deel over twee jaar nog bij de EU hoort. Hoe zit dat? Mogen ze dan nog wel meedoen? Wel toch? Laten we het hopen! Want nu we er net aan gewend zijn dat ze in Noord-Ierland en in Wales hartstikke leuk kunnen voetballen, willen we natuurlijk niet meer zonder. We vinden het stiekem zelfs jammer dat Schotland zich niet heeft weten te plaatsen. Wisten wij van tevoren ook niet hoor.



Nooit verwacht ook. En moet je nu eens kijken: Wales staat tegenover Noord-Ierland in de achtste finale. En het probleem is dat één van die landen gaat afvallen. Willen wij niet. Wij zijn inmiddels hartstikke fan van die brave Britten. Het zou mooi zijn om bij deze wedstrijd het Voice of Holland-scenario toe te passen. Dan gaat deze avond er als volgt uit zien: die verschrikkelijk beleefde Britten staan elkaar 90 minuten lang ex-

cuses aan te bieden vanwege het afpakken van de bal. En als een speler valt, dan komen er direct 21 spelers aangesnelnd om de persoon in kwestie overeind te helpen. Pas als het zeker is dat hem niets mankeert, wordt het spel hervat. Na twee helften en 35 minuten aan blessuretijd is het nog steeds 0-0. En dan komt het. Er is geen verlenning. Want op dat moment komt een official van de UEFA het veld op gelopen. Hij roept beide

teams bij elkaar en zegt: 'Jullie hebben het beide uitstekend gedaan. Jullie zijn allebei door.' Op het Poolbureau wordt opgelucht ademgehaald. Wij mogen langer van ze genieten. Zoals Ivo de Wijs heel lang geleden al deed:

*Wales in de zomerzon  
Was zoals steeds  
Onuitsprekelijk mooi*

*Sprakeloos lag ik in  
Landwrycennincwr  
Met Gwynfanmywlcgriwyd  
In het hooi*





# JEUX SANS FRONTIÈRES

ZATERDAG 25 JUNI, 21.00 UUR, LENS

**KROATIË - PORTUGAL**

De Hongaar Balazs Dzsudzsak\*, die tegenwoordig zijn kunsten vertoont bij De Krokodillen van Bursa, caramboleerde twee ballen in het net en dacht even de held van Lyon te worden. Maar toen stond Cristiano Ronaldo op. Hij wisselde tegen de Hongaren zo vaak van emotie dat het de achtbaan duizelde, maar loodste Portugal met twee puike veldgoals wel naar de achtste finale. De overtuigende winnaar van Groep D, Kroatië, waar Modric en Perisic\*\* de lakens uitdelen, is daarin de tegenstander. Maar Cristiano Ronaldo\*\*\* is niet bevreesd. Om zijn zelfvertrouwen nog wat op te krikken, heeft hij een lied opgenomen: 'Ronaldo Wah Diddy'. Het refrein luidt: 'There he was, just scoring a free kick, Ronaldo wah diddy diddy dum diddy do / he looked good (looked good), he looked fine (looked fine) / he looked good, he looked fine, oh my god he looked so fine.' Zonder twijfel zal Will Grigg snel van zijn muzikale troon gestoten worden en omarmen duizenden Portugezen deze bewerkte klassieker van Manfred Mann. De opbrengst van de single gaat naar de Cristiano Ronaldo Foundation, de beautylijn van de voetballer.

Perisic kan er wel om lachen: 'Het is altijd het oude liedje. Hij raakt een paar ballen goed en is dan zo vol van zichzelf, dat de overmoed er aan alle kanten afdruipt. Maar gelukkig hebben wij Perisic!'

\* Uit te spreken als 'Zoepzak'. Bron: Goochelen met grafemen (F. Snoeks)

\*\* De klemtoon ligt hier op de tweede lettergreep, dat is meestal zo in het Neo-Stokavisch. Bron: Dat weten maar weinig mensen (F. Snoeks)

\*\*\* Braziliaans-Portugees. De laatste 'o' krijgt altijd een oe-klank. Bron: Vijftien vreemde talen (I. Niehe en F. Snoeks)

ZONDAG 26 JUNI, 18.00 UUR, LILLE

**DUITSLAND - SLOWAKIJE**

Oké. Let op. Juichverhaal. De Duitsers zijn helemaal niet bang voor Hamsik (*Hennie de Haan: 'Ik doe natuurlijk al jaren het haar van de Slo-waakse selectie.'*) vanwege zijn doelpunten. Ze zijn bang voor de manier waarop hij juicht. De manier waarop hij, al zodra de bal zijn rechterwreef verlaat, zich van het doel afkeert en de armen spreidt. Hij kijkt de bal niet eens na. Hij weet het het al: bovenhoek. Winkelhaak. Laat ik maar vast gaan juichen. Hij is niet verbaasd. 'Zo schiet ik altijd de bal erin. Liefst op belangrijke momenten. Graag tegen Duitsers.' En die zijn als de dood voor dat moment. Het moment waarop ze zich weer voelen als jochies op de speelplaats, die achteloos vernederd worden door de Beste Voetballer Van De School. Eerder dit jaar gebeurde nog dit: <http://bit.ly/28SApL>. De Duitsers weten niet wat ze ermee moeten. Wij hebben hetzelfde. Wij, die al een gat in de lucht springen als we drie punten binnenhalen in de pool. Die een spontane, net iets te hoge giechel niet kunnen onderdrukken als onze topscorer scoort en die van Leien Dakje niet. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat je zo juicht na zo'n doelpunt? En wie doet het hem na? O, maar wacht: <http://bit.ly/1qUkya2>! Hamsik doet Cantona na!

ZONDAG 26 JUNI, 15.00 UUR, LYON

**FRANKRIJK - IERLAND**

Die leren, dat zijn goeie lui. Vinden de Fransen ook. Beetje zuipen, beetje zingen. Hele dag feest. Af en toe zelfs een liedje met de gendarmerie. Maar voetballen? Kom zeg. Zolang ze nog maar niet naar huis hoeven is alles f\*\*king



great. Geen supporter die je trouwens kan vertellen hoe ze de volgende ronde in zijn gerold. Maar ze staan wel mooi in die achtste finales, en dat was nooit eerder gelukt. Een geweldige prestatie. (Je moet ze niet wijzer maken dan ze zijn, die leren, dus vertel vooral niet verder dat er nooit eerder achtste finales waren op een EK.) Maar goed, nu moeten ze ineens tegen die slakkenslurpers. Ja sorry, *pardon my French*, maar sinds die glibberige Henry, de slijmerd,erland eigenhandig uit Zuid-Afrika weghield, is er voorgoed iets veranderd in de aard van de ler: zolang Frankrijk maar niet wint, is alles goed. En geoorloofd. Bereid je dus voor op vliegende tackles, slidings over twintig meter (zelfs als het veld niet vochtig is), bodychecks, bloedneuzen en dubbele ellebogen. Hartschtelijke fans en onvermoeibaar strijdende Paddy's. En een Frans doelpunt in de voorlaatste minuut. Desnoods met de hand. Want wie zou dit potje winnen?

ZONDAG 26 JUNI, 21.00 UUR, TOULOUSE

**HONGARIJE - BELGIË**

Laten we het eens even over de Hongaren hebben. Aan het begin van het EK wist je niet eens dat ze meededen. Of je wist het ergens wel, maar je dacht er gewoon niet bij na. Logisch. Wij hielden eerlijk gezegd ook nauwelijks rekening met ze. Hier bij de Poolbode hanteren wij de gulden 'hebben ze gewonnen van de Faroër'-regel. Als je daar niet aan voldoet, dan gaan wij geen rekening met je houden. Zo simpel is het. Heeft Hongarije gewonnen van de Faroër? Nee. Of ja, de tweede keer pas. Maar ze hebben vooral ook heel erg verloren. Maar moet je nu eens kijken! Een klein jaar verder laten ze Cristiano Ronaldo stampvoetend achter op het veld. En zijn ze ineens door naar de achtste finale.

En nu spelen ze tegen onze lievelingetjes. Die Belgen waar wij zo van zijn gaan houden. Ze willen zo graag. Ze doen het zo goed. Nou ja, eigenlijk niet, maar we willen zo graag dat... Ze hebben ook zoveel pech de hele tijd. Pech met de trainer bijvoorbeeld. En pech dat die ballen

niet in het doel gaan. Pech ook met de tegenstanders. En dat kan ze weleens gaan opbreken. Maar nog niet tegen de Hongaren, want zoveel pech kun je gewoon niet hebben. Dat is onmogelijk.

MAANDAG 27 JUNI, 18.00 UUR, SAINT-DÉNIS

**ITALIË - SPANJE**

Natuurlijk, er bestaan geen dwerglanden meer. Maar om nu meteen een potentiële eindstrijd in de achtste finale te hebben... Alhoewel, we hebben het hier wel over het slechtste Italië aller tijden. En je weet het nu ook wel met die gasten. Rooie Rinus en Pé Daallemmer vertelden het ons 35 jaar geleden al: 'Italoanen, temperatuurvol als dat heet / maar die rakkers zijn toch verre van compleet / Italoanen, laffe kaffers bij de vleet / met de meisjes, veel proberen, zelden beet.'

Heetgebakerde, maar weinig succesvolle mannetjes dus, die je ver van je dochter moet houden. Neem zo'n Graziano Pellè. Lang en sterk. Knap bovendien en voorzien van een kapsel dat altijd goed zit. En dan dat aanstellerige accent grave op die laatste e. Té perfect, dus niet te vertrouwen.

Maar is dat veel beter met de Spanjaarden? Die liggen het gros van de dag in hun nest en als ze wakker zijn, eten ze ongeschoren en met veel bravoure gegrilde mosselen met *pimenton* en knoflook en drinken ze glazen wijn tot diep in de nacht. En vergeet niet de geitenkaasballetjes met uien-saffraanchutney. Daar klopt het artisjokhart van de Spanjaard wel wat sneller door.

Elf onbetrouwbare Italoanen tegenover elf stinkende Spanjolen. Kiest u maar!

MAANDAG 27 JUNI, 21.00 UUR, NICE

**ENGELAND - IJSLAND**

Eilandgasten onder elkaar. Mooi affiche. Dat wordt knokken, zeker weten. Geen beleefdheden, niks ervan. Aan de linkerkant: wit weggetrokken, roodharige angsthazen, de restjes witte bonen in tomatensaus en *porridge* nog in de mondhoeken. Knikkende knieën. En rechts:



## PJ Harvey

21 juni. 21.03 uur. Kevin Morby zorgt, niet met een IJslandse botte bij maar met een zingende zaag, voor de soundtrack van een overbodige avond. De zomer is begonnen en ik ben gestopt met het kijken van Euro 2016. Had ineens genoeg van het pathetische optreden van de Romeins aandoende volksmenner Jan Mulder, van het schlemielige gestuntel van Thomas Müller, het domme gedraaf van Noord-Ieren en Albanezen, het merkwaardige geneuzel van complotdenker Sander Westerveld en de sportschoolspierballen van de door mijn dochters aanbeden Henry 'scharminkels staan voor' Schut. Ook heb ik de balen van het obscene lage aantal goals en de zelfingenomen instelling van de patjepeeters van de zichzelf graag feliciterende Uefa. Zelfs The Five Blind Boys of Alabama (al dan niet dood) hebben kunnen zien wat voor een irritante sportieve treurnis dit EK ons brengt (enter Chicken Shack: 'I'd Rather Go Blind').

Ook is het niet te harden dat iemand die mij zeer aan het hart gaat en als voetbalkenner te boek staat, is afgezaakt naar een van de ondraaglijk oneervolle plekken onderaan de ranglijst van de Poolbode. Afdalen in de antieke onderwereld was destijds aantrekkelijker. De overal aanwezige ellende is mij allemaal te veel. Dit weekend ben ik in Beuningen, op Down The Rabbit Hole. Voetbal International schreef dat Kane een party had met Vardy. Ik heb liever een party met PJ Harvey.

BERTIE B.

Vikingen. Nee, geen Denen. Die doen niet eens mee. De Noren ook niet en de Zweden zijn al naar huis. Maar evengoed: wapperende blonde manen, knuppels hoog boven de woeste koppen, half ontbloot bovenlijf (voor de dames) en een ingevroren zalm tussen de tanden (ontdood ziet het er namelijk zo lullig uit). Een luid, meerstemmig gegrom vult het stadion. De wind valt weg. Er is alleen het hier en nu. De hartslag stijgt, ze ruiken bloed (en tomatensaus). Het is tijd voor de allesbeslissende aanval. Klaar zijn ze, klaar om de tegenstander te vellen. Nog even en ze vliegen erin, erop en erover. Geen genade!

Daartussenin, eenzaam, midden op het strijdtoneel: Wayne Rooney. Vierkante kin, maar licht kalend. Gespierd bovenlijf, maar de blik naar omlaag. Aanvoerder, maar met een rouwband. 'Rule, Britannia', maar niet heus. Het is nog voor de toss, maar hij weet: het wordt weer niet zijn toernooi. Morgen naar huis. En een iPhone die volloopt met geintjes over *Brexit* en *splendid isolation*.