



GASTEREN TEUN ALFRED MICHEL ROY SEBAS & HANS PRESENTEREN

WOENSDAG
25
MEI 2016

POOLBODE NO.1

VANUIT HET POOLCENTRUM RIDDERSTRAAT 29 NIJMEGEN / WWW.POOLBODE.NL

BALKAN & BRITTANNIË BODE

BONJOUR!



Ja hoor! Daar zijn we weer! Jullie trouwe poolbodes. Had je niet gedacht hè? Oh, juist wel? Maakt niet uit. Goed voorspeld. De vraag is: ça va? Kunnen wij nog altijd op jullie rekenen, lieve deelnemertjes? Op jou, **Barrie Geurts**? Op jou, **J.Voorspelbaar**? Op jullie, **Michel Wolf**, **HezelHerbie**, **Ties van Haren**? Het zou zo maar eens jullie toernooi kunnen worden, denken wij. Want op een toernooi waaraan zo'n beetje iedereen mee mag doen, kan natuurlijk ook iedereen winnen. Ja zelfs een **Theo Theo**, ja zelfs een **Nick Valentijn**! Over winnen gesproken: is iemand de afgelopen twee jaar **Henk!** weleens tegengekomen? De man die de arme **JesseVS**, **Loes Uijlen** en **Esther Hermans** z'n hielen liet zien - en daarmee het volledige poolpeloton? Wij wel. Hij leest de laatste poolbode nog elke dag. Kan het nog steeds niet geloven. Wie wel? Even leek het erop dat **Rianne Savenije** iedereen ver achter zich ging laten. Maar ze besloot halverwege het toernooi op vakantie te gaan. En ach, we denken terug aan onze Argentijnse heldin **Paula Silveyra**.

Zij zag haar land én zichzelf verliezen. Op de valreep. Voor anderen was er op die valreep al niets meer te winnen. Of niet dan, **Erich Jan Wiechert**, **Henk van Herpen**, **Sterre-lotte Lemereis**, **Judith Bosch**, **Vrienden van Sandro Calabro**, **Annette Paarlberg**? Jullie hoorden bij de verliezers. Net als de meeste deelnemers. Net als de poolbodes zelf. Onze minister-president drukte het treffend uit: wij zijn met meer! En zo is het. Hoe dan ook, op 10 juli aanstaande gooit één van jullie juichend de armen in lucht. Ben jij het **M & M**? Of jij, **Marco van de Weg**? **Reinoud van Uffelen**, het zal toch niet dat jij... Of slaat de onverzettelijke **Louis van Zetten** weer toe? Wij kijken in het koffiedik en durven één ding te voorspellen. Wie het niet worden zijn...

jullie Poolbodes,

*Michel, Roy, Sebas,
Alfred, Teun & Hans*

MEEDOEN? IK?

Je bent in het bezit van Poolbode no.1 van 2016. Gefeliciteerd! Wil je wel meer Poolbodes in je mailbox ontvangen? **Dat kan.** Maar daar moet je wel wat voor doen: meedoen! Je kunt een heel EK lang je uitslagen voorspellen en invullen op www.poolbode.nl en meedingen naar eeuwige roem. Op de koop toe ontvang je een stuk of dertien poolbodes. En dat alles voor het luttel bedrag van €8,50! Lever je formulier in voor **maandag 6 juni 23.59 uur!** Wordt het je nu allemaal even te veel? Begrijpen we best. Lees maar eens rustig het reglement, op de laatste pagina van deze Poolbode. Daar zie je hoe je mee kunt doen.

HET MOOISTE INSCHRIJFFORMULIER

Ook dit EK is er weer een prachtige prijs voor het mooiste inschrijfformulier. Maak de poolbodes blij met een originele afbeelding of een fijne anekdote!



ONZE TIES

Pooldeelnemers komen in alle soorten en maten. Je hebt gezinnen die gezellig samen op de bank de pool invullen. Je hebt mannen die een maand vakantie opnemen om zich volledig op de pool te storten (en vervolgens verliezen). Er wonen deelnemers op Texel en in Brazilië. Er doet altijd een vrouw mee uit Zuid-Korea die geen woord Nederlands kan. Vindt de plaatjes zo gaaf. Vorig jaar werd ze 50 en stuurden we haar een stripboek van Kick Wilstra. Niks meer van gehoord. Afijn. Er doen pubers mee en hoogbejaarde heertjes. We zijn inmiddels wel wat gewend bij de receptie van de Poolbode. Toch werden we twee jaar terug verrast door een debutant: Onze Cor. Op het aanmeldformulier geen foto, geen e-mailadres, geen leuk stukje, niks. Wel keurig betaald en de voorspellingen ingevuld. Hij stuurde zelfs nog een handjevol Stoppers & Ketzers door! Pas halverwege het WK kwamen we erachter: onze Cor moest nog geboren worden. Inmiddels is de werktitel overboord gegooid en het mannetje heet tegenwoordig Ties. Onlangs kregen wij deze foto opgestuurd, met een begeleidende tekst: 'Ik ga dat kinderklassementje van jullie helemaal kapot poolen!' Oei. We zijn blij met een nieuwe generatie deelnemers. En we zijn eigenlijk ook een beetje bang.





JEUX SANS FRONTIÈRES



GROEP
A

FRANKRIJK

Daar gaan we weer: het thuisland begint, het thuisland wint. Het is altijd hetzelfde liedje, behalve als Spanje meedoet. Of Duitsland. Maar nu Spanje niets meer voorstelt en Duitsland Gündogan node mist, moet het wel gek lopen wil de Fransoos de champagne op 10 juli niet voor zichzelf ontcurken (kopstootje eraan voor Zinedine). Want met Pogba centraal en Deschamps in een crimineel leren jasje langs de lijn zijn de rust en het voetbal via een achterdeur in het team teruggekeerd. Zelfs matennaaien mag ineens niet meer. Voeg daarbij de doelpunten van Griezmann en de opstanding van Martial, en plots kijken alle haantjes dezelfde kant op - Ribéry heeft z'n plek in de selectie naar het schijnt zelfs vrijwillig afgestaan. Over Frankrijk kunnen we dus kort zijn: nog een paar wedstrijdje en heel het land is weer gaullist. 'Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé!'

ROEMENIË

Er doen dit jaar een heleboel landen mee die we voorheen alleen kenden van het Eurovisie Songfestival. Dat is onoverzichtelijk en verwarrend. Vroeger had je gewoon Joegoslavië. De Sovjet-Unie. Tsjecho-Slowakije. Tegenwoordig mag je in Oost-Europa al een land oprichten als je een gave vlag hebt ontworpen. Midden in die gigantische legpuzzel van staties die het niet zo nauw nemen met gebitsverzorging en het omkatten van Audi's, ligt Roemenië. Het heeft een nationaal elftal, anders zouden ze niet meedoen. Klinkt dat alsof het ons weinig kan schelen? Het kan ons juist heel veel schelen! We vinden het verschrikkelijk dat Nederland niet op het EK verschijnt en Roemenië wel. We zijn jaloers op een land waar we alleen maar vooroordelen over kunnen opsommen. En dat is natuurlijk flauw. Misschien zijn ze wel hartstikke aardig. Sterker nog: misschien zijn die Roemenen net zo snel met een bal als met het paspoort van Poolbode Roy tijdens dat midweekje Barcelona. Oh, daar gaan we alweer! Feit is dat Roemenië de kwalificatie ongeslagen is doorgelopen. Dat maakt ons nieuwsgierig. Een beetje vergelijkbaar met onze nieuwsgierigheid naar wat er gebeurt als je een maandje niet tussen je wenkbrauwen scheert. Stoppen nu!

ALBANIË

Als de kwalificatiegroepen in 2014 bekend worden, wrijft de Rijdende Rechter zich vergenoegd in zijn handen. Servië en Albanië in één poule, dat is een burenruzie van formaat. Hoewel het in Belgrado op 14 oktober 2014 op de tribune vooralsnog beperkt blijft tot de gebruikelijke schuttingtaal, voelt men de spanning en lijkt er iets in de lucht te hangen. En inderdaad, een ronkende, ronkende drone vliegt over de hoofdtribune richting de middencirkel. Er wappert een lap stof onder. Pas als de drone het veld dicht naderd, wordt duidelijk welke monsterlijke verschijning op de vlag is afgebeeld: het hoofd van Joop Munsterman. Een wave van verontwaardiging rolt over de tribunes van de Fudbalski Hram. Wie is dat? En wie is Joop Munsterman? Waarom is er geen portret van Slobodan Milosevic? En terwijl Dusan Tadic even zijn veters strikt, rent col-

Nog een paar nachtjes slapen en dan zijn de lijnen weer geopend om de voorspellingen door te geven. Spannend hè? Zo! En dan is alles ook nog eens helemaal anders dan anders! Normaal gesproken lijkt het EK in niets op het wereldkampioenschap. Op een EK zie je bijvoorbeeld geen sambavoetbal (op het vorige WK trouwens ook niet). We hoeven ook niet te rekenen op bijtincidenten, zeker niet nu Transsylvanië het enige Balkanland is dat zich niet heeft gekwalificeerd. Maar wat is dat nu? Er doen maar liefst 24 landen mee! (Ooit waren het er acht - en toen won Nederland.) Leuk en druk allemaal, maar het wordt wel lastig voorspellen zo. Want wat weet je van Albanië? Maar dan echt? En hoe goed is Wales? Zijn zij de verrassing van het toernooi? (Als dat zo is, is de verrassing er nu al mooi af.) In elk geval willen alle deelnemers straks net zo graag winnen als gastland Frankrijk. Waar moet je in hemelsnaam beginnen met voorspellen? Gelukkig hebben de poolbodes voorwerk gedaan. Gewapend met oude VI's, Wikipedia, kookboeken en de Bosatlas - voor dat stukje geografische duiding. Sebas: 'Ik ben weleens op vakantie geweest naar Armenië!' Michel: 'Ja maar, die doen helemaal niet mee.' Sebas: 'Dan bedoel ik Roemenië!' Accuraat en betrouwbaar. Zoals altijd. Lees maar.

lega Stefan Mitrovic naar het apparaat en trekt het aan de vlag naar beneden. Maar het is al te laat. De chaos op de tribunes is compleet en het arme Albanië weigert verder te voetballen. Een halfjaar later krijgt Albanië, na een aanvankelijke nederlaag, een fraaie 3-0 winst toegewezen. De Albanese supporters kunnen straks in Frankrijk dus maar een ding doen als tegen die Zwitsers de vreselijke Xherdan Shaqiri weer eens alleen richting Etrit Berisha rent: hoopvol omhoog kijken en wachten op iets moois.

ZWITSERLAND

Ach, poolbode Ubu begon altijd te spinnen als ze weer mee mochten doen, de Zwitsers. Zijn favoriete elftal uit zijn favoriete land. Het land van Adolf Wölfli, het land van de legendarische pooldeelnemer Hans Beer. Dan keek hij al verlangend naar zijn toetsenbord. Om daarna het ene na het andere virtueuze stukje over de kazensmelters te produceren. Moeiteloos. Hij kende de coach. Hij kende de spelers. Ubu had ons kunnen vertellen dat François Moubandje niet alleen voer is voor een woordgrap, maar ook en vooral een wendbare linksback. Wij kennen alleen Shaqiri, dat duikelaartje dat voetbalt bij Stoke City. Nou... we weten ook nog dat ze er vier jaar terug niet bij waren. En we weten dat ze nooit verder kwamen dan de tweede ronde. We weten dus heus wel dingen over de Zwitsers. Nu maar hopen dat ze ons allemaal laten spinnen, dit toernooi.

Over Ubu gesproken

Alweer bijna zes jaar geleden overleed oerpoolbode Ubu. Vele toernooien lang bestond er geen Poolbode zonder hem. En eigenlijk is dat nog steeds zo. Tijdens WK's en EK's is hij er altijd een beetje bij. Nou ja, een beetje... Zeg maar gerust prominent. Alleen al door de dwingende aanwezigheid van de grote, oerlelijke maar toch zeer begerenswaardige wisselbeker voor de winnaar: de Ubu-trofee!



De Ubu-trofee, vlak voor hij voor twee jaar naar het nachtkastje van 2014-winnaar Henk! (rechts) verhuisde.



GROEP
B

ENGELAND

Niet fijn om de bakermat te zijn. Je vindt iets uit - bijvoorbeeld de democratie, de boekdrukkunst, voetbal... Een tijdlang loop je er trots mee te pronken. Anderen proberen jaloers je succes te imiteren. En dan slaat de Wet van de Remmende Voorsprong je om de oren. Griekenland: een zootje. Chinees: wartaal. Engeland: onhandige voetballers. Maar ze gaan het weer proberen, de bakermatters. En wederom proberen ze het met een vriendelijke oude man op de bank. Nooit bereikten ze de finale van een EK. Ook met de lieve Hodgson gaat ze dat niet lukken. Sorry lads.

RUSLAND

Probeer maar eens een stukje te schrijven over voetballen als op de achtergrond het songfestival aan staat. En ook nog over Rusland, al vrijwel winnaar nog voor de uitzending begon. Wat ons betreft mochten ze ook best winnen; een succesje kunnen ze best gebruiken. Of zou zo'n zanger na de finale misschien een plasje moeten doen voor de dopingcontrole? Zingt hij daarom onverwacht een beetje vals? We hebben te doen met de Russen. Niks lijkt ze meer te lukken. En anders gaat het achteraf wel mis. Straks geven ze de De Krim nog vrijwillig terug. Wij kijken nergens meer van op... en dan moet het EK nog beginnen. De kwalificatie was geen doorslaand succes, sterspelers hebben de Russen niet en al hun geld gaven ze uit aan Fabio Capello. Gelukkig zit daar nu Leonid Sloetski aan het roer. Een vroegere havenarbeider, een man van stavast, iemand met een echte voornaam! Hij zou zomaar coach van Feyenoord kunnen zijn. En dat is mooi. Laten we er dus het beste van hopen, zoals we bij Feyenoord al jaren en jaren doen.

WALES

De inwoners van Wales zijn heel goede mensen. Zachtaardig, vriendelijk en goudeerlijk. Dat kan

ook niet anders, want de duivel heeft zich er al sinds de elfde eeuw niet meer laten zien. Die laatste keer was hij op bezoek in Ceredigion, naar verluidt omdat het landschap er zo schitterend is. Maar je bent de duivel of niet, dus hij dacht even gemakkelijk een zieltje te winnen door een oud vrouwtje te slim af te zijn. Haar koe stond aan de overkant van de rivier en zij kon er niet naartoe. De duivel bood aan een brug te bouwen, in ruil voor de ziel van het eerste levende wezen dat overstak. Zodra de brug af was, pakte de vrouw een stuk brood en gooide het naar de overkant. Haar hond stook erachteraan. Sinds die dag mijdt de duivel Wales, uit schaamte over het feit dat een oud vrouwtje hem zo bij de neus nam.

Maar wat heeft dat nu met voetbal te maken? Een opletend lezertje zal zich dit ongetwijfeld afvragen. Het is heel eenvoudig: met zachtaardigheid, vriendelijkheid en eerlijkheid word je geen kampioen - je moet ook kunnen voetballen.

SLOWAKIJE

Het volkslied van de Slowaken is een weerbericht met een wake-upcall en werd vooral bekend na de interpretatie van Guus Meeuwis. Het heeft vier regels, die direct herhaald worden om toch nog tot acht stuks te komen. De eerste regel is 'Het bliksemt boven de Tatra, de donder gaat tekeer.' (Guus: 'Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier.') Wat de volgende dag gaat brengen, wordt niet echt duidelijk. Maar de Slowaken zijn geen wakkere jongens, dat is zeker, want aan het einde klinkt: 'Dit Slowakije van ons lag nog diep te slapen. Maar de bliksem van de donder spoort het aan, om op te staan.' (Guus: 'Het wordt dus pompen of verzuipen, da's de enige manier.') En dat gaat het worden. Een donderspeech van Ján Kozák, en dan alles. Maar waarschijnlijk niets.



JEUX SANS FRONTIÈRES



GROEP
C

DUITSLAND

Joachim Löw staat in de keuken en voegt saffraanrijst toe aan de kip. In een selectie met Albanees, Turks, Sierra-Leoons, Ghanees, Tunesisch, Pools, Marokkaans, Spaans, Senegalees en een beetje Duits bloed is Schweinebraten met Kartoffelsalat en bier al jaren geen optie meer. Sinds het Eurovisiesongfestival van 2014 gaat Currywurst er ook al niet meer in. De technische staf waagt zich dus maar weer eens aan een kleine bouillabaisse vooraf en paella met kip en garnalen als hoofdgerecht. Löw voegt de bouillon toe, roert en glimlacht. Het zou wat zijn: Frankrijk een totale vernedering toebrengen op 7 juli in het Stade Vélodrome. En dan drie dagen later in Saint-Denis: de finale tegen Spanje. Als Kirsch op de Torte. Olé, paella. Wir schaffen das!

OEKRAÏNE

Verzadigd. Oekraïne heeft natuurlijk alles al gewonnen, dit jaar. Maar zoals Jari Litmanen ooit zei, tijdens een zegereeks van Ajax: 'De eerste nederlaag komt steeds dichterbij.' Zo was het. En zo is het. Oekraïne gaat binnenkort een keer verliezen. De eerste tekenen van gemakzucht dienen zich al aan. Je keeper Shevchenko noemen. Daar kom je er niet mee. En dan die Rotan. Rotan in het veld zetten? Dan is de parasol nooit ver weg. We gunnen onze blauw-gele vrienden het allerbeste hoor. De vrolijke landskleuren doen ons toch altijd weer denken aan een sympathieke club als RKC. Tegen Oekraïne zeggen wij geen nee.

POLEN

In de schaduw van vaderlandse helden als Tjallingii, Hofland en Dumoulin leverde de enige Poolse deelnemer aan de Giro heel aardige Gelderse streken. Na een voor zijn doen uitermate sterke proloog - Kiezlowski werd 18e -, reed hij van Arnhem naar Nijmegen (en terug) telkens voor in het peloton. Ondanks z'n mindere sprintkwaliteiten eindigde hij twee maal net buiten de top

tien. Geen wonder dat niet alleen de Poolse pers op zoek ging naar een aantal sprekende quotes. De 23-jarige uit Lodz afkomstige renner vergeleek het Poolse platteland in bloemrijke taal met het Nederlandse en wist wel zeker dat de gelijkenis het beste in hem had bovengehaald; diverse journalisten zagen er zelfs een verkapte sollicitatie naar een plekje in de Lotto-Jumbo-ploeg in. Toen een lid van het journaal hem vroeg eens een maand of twee vooruit te kijken en zijn visie te geven op de kansen van het Poolse nationale elftal op het aanstaande EK, antwoordde hij ietwat verbouwereerd: 'I don't know what you mean.' Daar sluiten wij ons natuurlijk van harte bij aan.

NOORD-IERLAND

Een land dat we mogen feliciteren met zijn debuut in de Poolbode, is Noord-Ierland. Of nou ja, land. Het is een eiland - eigenlijk zelfs maar een klein deel van een eiland. Misschien zelfs maar de mogelijkheid van een eiland (ook Poolbodes lezen weleens een boek). En met het andere deel van het eiland willen ze ook nog eens niks te maken hebben. Zo ingewikkeld, het lijkt daar de Balkan wel. Veel spelers zijn nog nooit van het eiland af geweest; kunnen zich niet goed meer herinneren wanneer de zon daar voor het laatst heeft geschinen (Wikipedia zegt 1986). Dat wordt nog wel even wennen straks, in Frankrijk. Snotverkouden de poulefase in. Droge voetbalvelden. Dat wordt natuurlijk een drama. Of valt er misschien toch iets te halen voor de Noord-Ieren? Nee, man!

Ach, die Noord-Ieren vinden het allang mooi. Lekker naar Frankrijk met de boys. Gratis, ook nog eens. En het enige wat ze moeten doen, is drie keer op tijd bij een stadion aankomen. Dan houd je tijd genoeg over om een paar selfies te maken bij de Eiffeltoren en een E. Leclerc in te schieten voor de souvenirs. ('Ze hebben hier ook kaas! Dat geloven ze thuis nooit!') En dan twee dagen na de laatste wedstrijd tegen Duitsland zo rood als een kreeft weer terug de mijnen in. Wat een avontuur!

SPANJE

In de afgelopen tien jaar hebben de Spanjaarden zo vaak gewonnen dat het saai werd. Mooi voetbal hoor, maar het is gewoon niet zo leuk als alle andere landen er niet aan te pas komen. De Italianen baalden er zelfs van dat ze in 2008 in de finale stonden. In Oekraïne nota bene, waar de knapste vrouwen eigenlijk mannen zijn. Maar het was de Spanjaarden wel gegund. Die mensen hadden al zo weinig. Geen banen, geen geld, gedoe in de regering. Het voelde voor ons - de rest van Europa - alsof we eindelijk iets konden doen voor die arme Spanjaardjes. Het gerucht ging zelfs dat Bob Geldof op de tribune zat tijdens de halve finale tegen Portugal. Maar kijk: 2016. De playa's zijn afgeladen en op de terrassen zijn de Estrella's niet aan te slepen. Spanje is er weer bovenop. En hun elftal? Dat heeft zijn beste tijd gehad. Mag af komen zwaaien in Frankrijk. Lekker dicht bij huis. De achterban is afgehaakt, want die heeft het te druk op het werk. En wij hebben eindelijk weer een spannend toernooi!

TURKIJE

Recep Tayyip Erdoğan was een fijnbesnorde rechtsback die tussen 1969 en 1982 actief was als semiprof voor Kasımpaşa, de blauw-witte volksclub uit Istanbul (toen nog Constantinopel). Hij schuwde de duels niet en werd geroemd om zijn doorzettingsvermogen. Met zijn verre inworp stichtte hij regelmatig gevaar bij zijn tegenstanders, die hem algauw gekschend 'De Lange Arm' noemden. Als premier, en later als president, was hij zijn oude club natuurlijk niet vergeten. Hij werd naamgever van het knusse voetbalstadion aan de Gouden Hoorn en zorgde voor een van de grootste momenten in de historie van het bescheiden Kasımpaşa: het aantrekken van Ajacied Ryan Babel. Inmiddels kijkt Erdoğan wat verder over de landsgrenzen. Hij heeft zich onder de schuilnaam Halil de Horoz ingeschreven voor de Poolbode en wacht nu rustig op de confrontatie met Duitsland. Kuvvet!

GROEP
D



TSJECHIË

Loop je begin juni langs een Frans voetbalveld en hoor je spelers 'A je to!' scanderen, dan weet je: daar trainen de Tsjechen en zo te horen zijn ze er klaar voor. Dat mag ook wel. Ze hebben het immers prima gedaan in de kwalificatieronde. Gewonnen van Nederland. Dat doet ons elftal ze niet na. Stiekem heeft Tsjechië gewoon een selectie van sterspelers. Drie daarvan, inclusief de keeper, spelen bij Arsenal. De rest speelt in de hoogste regionen van de Bundesliga. Twee middenvelders spelen bij Victoria Pilsen, en dat is vanwege de naam alleen al gaaf. Wacht eens even! Hebben we hier de underdog te pakken? Dat zou zomaar eens kunnen!

KROATIË

Ah! De Brabanders! Met hun rood-wit geblokte shirts. Dat biedt perspectieven. Als ze net zo spelen als de Brabanders in de eredivisie, dan is de kans groot dat Kroatië met de prijzen naar huis gaat. Helaas houdt de vergelijking op bij de theedoekenprint. Sinds 1998 heeft Kroatië nooit meer echt iets kunnen betekenen. Voor iemand als Frank Snoecks is dat mooi meegenomen, want die Slavische achternamen zijn met geen mogelijkheid normaal uit te spreken. Eduardo Alves da Silva bijvoorbeeld. Of Gordon Schildenfeld. Alsof je een hele zak zure matjes in je mond stopt. Gelukkig voor Frank gaat Da Silva dit jaar niet meer mee. Nee, waar we écht voor moeten oppassen, is de achterban. Tijdens de kwalificaties hebben de Kroatische fans zich zo misdragen, dat een wedstrijd zonder publiek moest worden gespeeld. Dat is natuurlijk ongunstig. Want duizenden supporters die in koor 'Boeren! Boeren!' scanderen, dat doet iets moois met je. Hopelijk mogen we lang van ze genieten. Want alleen al voor de kleine Modric gaan wij naar het stadion.





JEUX SANS FRONTIÈRES



GROEP

E

BELGIË

Komen er twee Belgen bij het Stade de France... Nee. Liever geen belgenmoppen als je zelf het lachertje van Europa bent (kende die je mop van die Ollanders die naar Parijs gingen?). De vraag is: gaan de Belgen er nu echt wat van bakken, dit EK? We vrezen van niet. We steunen ze, laat dat duidelijk zijn. Wij waren al fan van Ceulemans, Coeck en Van Moer. En nu zijn we fan van Hazard, Vertonghen en De Bruyne. (De Bruyne! Is er een betere voetballer dan De Bruyne?) Probleem is alleen steeds dat de Belgen geen fan zijn van zichzelf. Zelfonderschatting is hun probleem. Neem het afgelopen WK, tegen Argentinië met een bleke Messi. Na 8 minuten een toevalstreffer tegen krijgen en vervolgens 82 minuten beleefd blijven verdedigen. Kom op België, houd je voor één keer nu eens niet in! Of nee, voor zes keer!

ITALIË

Quizvraag. Zet de woorden in de volgende zin in de goede volgorde: *Je je Italianen wel kennen niet verliezen van winnen ken maar van ze.* Je kunt je oplossing mailen naar hennieogalo@outlook.com. In de volgende bode plaatsen we het correcte antwoord. Maar de Italianen dus. We weten niet zo goed of ze nog wel zo goed zijn. Pirlo voetbalt inmiddels met zijn kleinzoon in Central Park. Buffon is er nog wel, maar het is al zestien jaar geleden dat hij Oranje het toernooi uit keepte. Pellè is mooi. Goed haar. Heel veel meisjes vinden hem een wereldspits. Maar Pellè is geen Rossi. En ook geen Altobelli. Geen Baggio en zelfs geen Toni. Nog niet eens een Schillaci!

IERLAND

De hoofdstad van Ierland is Brussel. En daar zijn ze in Ierland niet blij mee, zelfs niet na al die miljarden die de afgelopen jaren naar dit meest westelijke deel van de EU stroomden. Want leren denken dat ze zelfstandig zijn. Heel zelfstandig. Precies honderd jaar al. In 1916 - het was met Pasen - begonnen ze daarom met het samenstellen van hun eerste nationaal elftal. Dat viel in Engeland, de bakermat van alles wat goed is, heel beroerd. *To say the least.* Toen de leren zeven aardige voetballers bij elkaar hadden, vonden ze het dan ook welletjes: het team in opbouw werd hardhandig een kopje kleiner gemaakt. De namen van toen: Patrick Pearse, Tom Clarke, Seán MacDiarmada, Joseph Plunkett, Éamonn Ceannt, James Connolly, Thomas MacDonagh. En zo heten ze nu vast ook. Alleen zijn ze dit keer met meer. Minstens elf per keer. En dat elke wedstrijd. We zijn dus gewaarschuwd.

ZWEDEN

Met Isaksson, Granqvist, Hiljemark, Wernbloom, Ibrahimovic, Berg en Guidetti kun je bijna een oud-eredivisie-elftal vullen en alleen daarom al is het een verrassing dat deze hagelwitte selectie de gang naar Frankrijk mag maken. Het huidige team is allang niet meer het Zweden van 2004, toen het nog de kwartfinale bereikte. Oranje was vervolgens het eindstation. U herinnert zich vast nog wel dat Ibrahimovic met zijn pingel een tribune raakte. En dan even later die arme, bebaarde Mellberg. Zijn strafschop, Zweden vijfde, werd door Van der Sar gestopt en Nederland ging, nadat Robben zijn penalty verzilverde, naar de halve finale. Ja, toen Nederland nog meedeed en penalty's maakte, die tijd. Maakt een EK zonder Oranje de weg vrij naar de halve finale? Ongetwijfeld, maar vast niet voor de Zweden.



GROEP

F

PORTUGAL

De avond valt. Roche-la-Molière, een voorstadje van Saint-Etienne, dut langzaam in. De warmte van de middag hangt nog wat onder de bomen van het park aan de Rue de la République. Met een sierlijke boog vliegt een metalen bal door de lucht, ploft neer en rolt tegen de voeten van een man. Hij zit alleen op een bankje, gebogen over zijn tablet. Hij kijkt even op, veegt wat zand van zijn witte schoenen en swipt verder. 'But!' lacht Ricardo en knipoogt naar Pepe. Nu ligt de bal bij José. Compagnon Bruno heeft zijn beurt in het rozenperkje geworpen, dus het komt op José aan. Pepe nipt aan zijn glas. Ricardo blaast kringetjes sigarenrook. José gaat licht door zijn knieën en werpt de bal onderhands over de baan. Bruno knijpt zijn ogen tot spleetjes. Pepe's lach verkramp, de as van Ricardo valt op de tegels. Met een harde knal ketenen metalen ballen op elkaar. Vonken dansen in de schemer, zand schiet over de witte schoenen. De man staat direct op. Een kaarsrechte schaduw valt over de baan. Hij plaatst zijn voeten een meter uiteen, strekt zijn armen langs het lichaam en rolt zijn vuisten open. In de verte kraait een haan als hij twee ferme passen naar voren doet en vol de metalen bal raakt. 'Merda!'

SAN MARINO

Het is nog maar amper tot ons doorgedrongen dat ze écht meedoen: de jongens van San Marino. Drie touwslagers, twee barmannen, vijf douaniers en natuurlijk de enige echte profvoetballer van het land, Chuck Ranieri. Ook in het minirepubliekje zelf gelooft niemand het. Zo hebben de touwslagers geen vrij gekregen van hun baas. Die begon alleen maar heel hard te lachen.

HONGARIJE

Weet je nog, toen Hongarije het allersterkste team ter wereld had? Nou, wij ook niet. Dat was namelijk omstreeks 1954. Toen werden ze nog de Magische Magyaren genoemd. Daarna stonden

ze vooral bekend als 'die afwezig kijkende gasten met die gare spelersbus en die bergschoenen'. Maar ook dat is alweer lang geleden. Hongarije deed voor het laatst aan een EK mee in 1972. En daarmee hebben we in de Poolbode een première te pakken! Hoe mooi zou het zijn als ze dan ook meteen een verpletterende indruk achterlieten op dit EK? Dat we voetbal gaan zien waar we net zo van smullen als van een pittige goulash op een zonnige winterdag? Dat zou leuk zijn. Maar laat ze voor de zekerheid maar niet winnen in je pool. Ook deze keer was het hangen en wurgen in de kwalificatie. Als een team maar nipt kan winnen van de Faroër (ja, ook dat land had zomaar...), voorspelt dat weinig goeds. En goed voorspellen, daar gaat het allemaal om hè.

IJSLAND

Ben je voetballer, eindigt je achternaam op -son en heb je een geldig IJslands paspoort? Dikke kans dat je mee mag naar het EK.

OOSTENRIJK

Het klinkt gek, maar Oostenrijk kwalificeerde zich met een straatlengte voorsprong op de 'concurrentie' voor het zomers voetbalfeestijn: 10 wedstrijden, 28 punten (doelsaldo van 22-5). Belangrijkste tegenstanders waren de Zweed en de Rus, beiden ook van de partij in Frankrijk. Dat belooft wat. Misschien halen ze de tweede ronde wel. Net zoals in... (even googelen)... O nee, het is pas de tweede keer dat ze meedoen. De vorige keer waren ze gastland en gingen roemloos ten onder. Maar nu: als je met 1-4 wint in het huis van Ibrahimovic, dan moet je wel wat meer kunnen dan rechtuit skiën. En als je dan Marc Janko heet, mislukt bent in zo'n beetje elke aansprekende competitie en alleen voor FC Twente, Jupiler League nota bene, de nodige ballen het net in hebt gejaagd, dan speel je toch lachend die oefenwedstrijd tegen Nederland op 4 juni. En schop je er gewoon weer eens een paar in tijdens je uitzwaaiwedstrijd.





RUBRIC-À-BRAC



Ennie, c'est toi? (1)

Zaterdagmiddag 21 mei, vijf uur in de middag. Op het poolbodecentrum rinkelt plots de oranje telefoon. Er is maar één persoon die dit nummer kent - wij kennen het zelf niet eens. Opgewonden en ook wel een beetje opgelucht (we hebben toch weer twee jaar niets van hem vernomen) zetten we hem op de speaker.

Poolbodes: 'Hallo?'

Beller (met mysterieus verdraaide stem): 'Le coque est mort.'

Poolbodes: 'Hennie, ben jij dat?'

Beller: 'Le coque est mort, le coque est mort!'

Poolbodes: 'Werk je aan een plannetje, Hennie?'

Beller: 'Il ne dira plus: kokkodi, kokkoda!'

Poolbodes: (...)

Beller: 'kokkodi kodi kodi koda... Ibracadabra!'

Dan verbreekt hij de verbinding. Nét voordat we hem hebben kunnen lokaliseren, natuurlijk. Verward staren we elkaar aan. (wordt vervolgd)

www.youtube.com/watch?v=blbshj3-1No



POOLSPELREGELS

Het inschrijfgeld bedraagt €8,50. De inzet moet tegelijk met het inleveren van het formulier betaald of overgemaakt worden: rekeningnummer NL 59 INGB 00 05 68 28 67 van A. Meulendijks, Nijmegen. Belangrijk! Vermeld daarbij je spelersnaam!

Als je je inschrijfformulier hebt ingestuurd, heb je dus al betaald. Niet? Meteen doen! Je inschrijfformulier kun je inleveren of mailen tot uiterlijk **maandag 6 juni 23.59!**

DE EERSTE RONDE:

Tot uiterlijk één minuut voor aanvang van de eerste wedstrijd van het EK kun je de voorspellingen en topscorers voor de eerste ronde invullen via www.poolbode.nl. De voorspellingen voor de **eerste ronde** moeten uiterlijk **vrijdag 10 juni om 20.59 uur** ingevoerd zijn.

NA DE EERSTE RONDE:

De voorspellingen voor de **achtste finales** moeten uiterlijk **zaterdag 25 juni om 14.59 uur** ingevoerd zijn. De voorspellingen voor de **kwartfinales** moeten uiterlijk **donderdag 30 juni om 20.59 uur** ingevoerd zijn. De voorspellingen voor de **halve finales** moeten uiterlijk **maandag 6 juli om 20.59 uur** ingevoerd zijn. De voorspellingen voor de **finale** moeten uiterlijk **zondag 10 juli om 20.59 uur** ingevoerd zijn.

Voor alle voorspellingen geldt: het gaat om de eindstand na 90 minuten (+blessuretijd).

Dit betekent: verlenging en strafschoppen moeten niet in de voorspellingen worden opgenomen. Ben je te laat met invoeren? Wees dan niet al te boos op jezelf. Kan iedereen gebeuren. Ben je niet in de buurt van een computer, tablet of smartphone, is je device kapot of kom je er gewoon niet uit, dan kun je altijd nog bellen naar één van de poolbodes of e-mailen naar Hennie de Haan.

Doe dat dan wel bijtijds! Bij overmacht kun je een andere deelnemer delegeren uitslagen voor je door te geven. Doe dit door je inloggegevens aan hem of haar door te geven. Mocht je tijdens het hele toernooi afwezig zijn en verder helemaal niemand kennen - en om die reden de uitslagen van alle wedstrijden blind willen voorspellen, neem dan contact op met een van de vijf poolbodes.

EN VERDER:

De voorspellingen voor de EK-topscoreurs zijn van groot belang: je krijgt 1 punt voor elk doelpunt dat een van jouw topscoreurs maakt! Na de eerste ronde mag je drie nieuwe topscoreurs kiezen. Tussenstanden kun je na elke wedstrijd en vaak direct na een doelpunt vinden onder de knop 'klassementen'. Vragen? Stel ze aan Hennie de Haan: hennieogalo@outlook.com

PUNTEENTELLING

EK-topscoreurs: 1 punt voor elk doelpunt dat een van jouw topscoreurs maakt.

EERSTE RONDE :	Juist voorspelde uitslag 3	Juiste winnaar/gelijkspel 1
ACHTSTE FINALES:	Juist voorspelde uitslag 4	Juiste winnaar/gelijkspel 2
KWARTFINALES:	Juist voorspelde uitslag 6	Juiste winnaar/gelijkspel 3
HALVE FINALES:	Juist voorspelde uitslag 8	Juiste winnaar/gelijkspel 4
FINALE:	Juist voorspelde uitslag 10	Juiste winnaar/gelijkspel 5

MAAR WAAR IS ANDORRA?

Het heeft iets tragisch: om goed voorbereid af te reizen naar Frankrijk speelde het nationale team van Andorra op zaterdag 14 mei al zijn uitzwaaiwedstrijd. Daarna volgde de afdaling richting Montpellier, een goede 300 kilometer verderop, thuisbasis voor het toernooi en de ideale locatie voor een trainingskamp. Althans, zo was de bedoeling. Een zeldzaam fenomeen gooide roet in het eten - beter gezegd: sneeuw. Sinds 6 juni 1843 was het niet meer voorgekomen: de 13e was het overdag nog heel aangenaam 23 graden, maar in de nacht trok een snijdende noordenwind aan, komend over de Pic de Compedrosa, en toen de inwoners 's ochtends de slaap uit de ogen wreven, was het land overdekt met een dik pak sneeuw. Minstens 80 centimeter, en het sneeuwde nog altijd. De voorspellingen logen er al helemaal niet om: het winterweer zou zomaar tot begin juni kunnen aanhouden. Een uitweg was er niet en zelfs de openingswedstrijd tegen Engeland leek in het gedrang te kunnen komen.

De selectie haalde aanvankelijk haar schouders op - zo lang kon het toch allemaal niet duren - en vermaakte zich in haar luxueuze onderkomen met eten, kaarten, vervelen en wat zwemmen. 's Avonds een biertje. Of twee, drie. Contact met de buitenwereld was niet of nauwelijks mogelijk: telefoon en internet lagen eruit, de wegen waren onbegaan-



baar. Een lichtpuntje was er ook: het goed verwarmde binnenbad was groot genoeg om ook plaats te bieden aan het damsteam van FC Twente, dat door hoofdsponsor OAD was getraakteerd op een weekje all-inclusive na het vierde kampioenschap op rij. Christian Martinez, Jesus Rubio en teamgenoten keken hun ogen uit. Was het daar maar bij gebleven. Het is nog altijd een raadsel hoe de foto's van het bacchanaal dat volgde op de burelen van *Tubantia* geraakten en zonder in de krant te zijn afgedrukt al de volgende

ochtend in alle delen van Europa over ieders tong gingen - een ongekend schandaal was geboren. Bonden dreigden met uitsluiting van zowel Andorra als de dames van Twente uit de belangrijkste competities, concurrerende teams weigerden voortaan tegen ze uit te komen en werkgevers - van een plaatselijke banketbakker en geitenhoeder tot een lingeriezaak en de Hema in Haaksbergen - verscheurden arbeidscontracten. Kortom: niet alleen de voetbalwereld stond op haar kop. En daarin is nog niets veranderd.

We zijn nu een paar weken verder: contact met Andorra is er niet meer geweest, nieuwe foto's of berichten zijn niet openbaar gemaakt. Met man en macht wordt vanuit Frankrijk en Spanje gewerkt om wegen vrij te maken, maar progressie wordt nauwelijks geboekt. Het blijft sneeuwen. Gevoetbald is er niet meer en naar verwachting zijn de voorraden eten en drinken binnen enkele dagen op...