



INPAKKEN & WEGWEZEN-BODE  
GASTHEREN TEUN ALFRED MICHEL ROY SEBAS HANS & JAN PRESENTEREN

POOLBODE NO.6 ZATERDAG 28 JUNI

MEXICO  
ARRIBA!  
ARRIBA!!

VANUIT HET POOLCENTRUM RIDDERSTRAAT 29 NIJMEGEN / WWW.POOLBODE.NL

1988 ONNO K. 1990 WIL KERSEMAKERS 1992 ANTON SCHAAP 1994 WIL KERSEMAKERS 1996 ANNE LILIAN 2000 LOUIS VAN ZETTEN 2004 THEO HELDENS 2006 LOUIS VAN ZETTEN 2008 GARIEN KOLDEWEIJ 2010 ROB FILA

# groeten vanaf DE ONDERKANT

**M**omenteel staan er in het klassement meer dames aan de top dan op de Zuidas. Zijn we trots op. Wij waren toch al nooit van James Brown, de Maradona van de soul. Maar hoe is het eigenlijk onderin? Zeg maar die plek waar de meeste deelnemers niet eens naartoe scrollen. Hoe is het met **De Goaltjesdieven**? Zijn **Jeroen en Simone** nog wel aan het opletten? Blijft **Michel de Laat** zijn naam eer aan doen? Of laat hij het alsnog zien? Want ja, ook voor jullie kan het allemaal nog gaan gebeuren, mensen! Wij geloven in jullie. Weet je wel wie daar ook ergens rond plek 285 boven de afgrond bungelt? **Theo Heldens**. Tien jaar geleden nog heerser en verdeler in de bovenste regionen. Ging meedogenloos met de hoofdprijs naar huis. Boezemde angst in met duizelingwekkende driepunters. Als iemand een stukje in de Poolbode wilde plaatsen, ging dat eerst langs **Theo**. Zo ging dat toen. Maar laten we niet vergeten dat hij daar keihard voor heeft geknokt. Daar kwam wiskunde bij kijken. Logica. Zag je **Theo** in de kroeg in zijn eentje een pilsje drinken, dan wist je: die man is aan het werk. Wij vragen ons weleens af of die ethiek nog bestaat. **Sep van Haren** heeft niet eens iets ingevuld. Wat zegt dat over zijn opvoeding, **Geertje van Haren** en **Peter van Haren**? Van **Peter van den Veer** zagen wij laatst vakantiefoto's voorbijkomen op Facebook. Tja. Wij van de Poolbode zien ook dat de tijden veranderen. Dat het makkelijker moet voor de mensen. Daarom hebben wij wat wijzigingen aangebracht. Om te beginnen hebben we 16 landen naar huis gestuurd. Beetje overzicht creëren. Niemand zat echt op landjes als Honduras en Italië te wachten, toch? Oké, prima. Ten tweede hebben we een nieuwe voorspellingsronde ingelast. Sterker nog, je mag zelfs nieuwe topscorers invullen! Als het je dan nóg niet lukt om uit die onderste regionen te klauteren, dan kun je er maar beter mee stoppen. Of nee! Blijf gewoon lekker meedoen! Kan jou het schelen. Vinden we gezellig.



Jan Boeijink (10 punten na 40 wedstrijden) twijfelt nog een beetje over zijn nieuwe voorspellingen.

DE VOLGENDE POOLBODE VERSCHIJNT OP VRIJDAG 4 JULI!

de Poolbodes

## TOP-10 NA 48 WEDSTRIJDEN

1	ESTHER HERMANS	48	10	58
2	RIANNE SAVENIJE	46	8	54
3	JOEP ORTHOFER	44	8	52
4	GERDA VAN OORSCHOT	43	8	51
5	BAUKMEISTER	42	9	51
6	MINKE ORTHOFER	46	4	50
7	TJITS EN FRITS	42	8	50
8	INGESSON/BELANOV	44	6	49
9	RINEKE KOSTEN	41	8	49
10	BUREAU INTERSOC	40	9	49
	CHRISTIAN REHRL	40	9	49
	DICK SPLIT	40	9	49

## STAART-10 NA 48 WEDSTRIJDEN

1	MARLIN	16	4	20
2	ERIK WONDERSLOF	16	5	21
3	TONNIE	17	4	21
	CARLO VAN DER BORGT	17	4	21
5	JEROEN EN SIMONE	19	2	21
6	JOOST JELIASKOV	21	0	21
7	THEO HELDENS	17	5	22
8	JAN BOEIJINK	20	2	22
9	HENNIE DE HAAN	22	0	22
10	LIESBETH EUGELINK	11	12	23

## TOPSCORERSTRIJD

1	JNKK	12
	JUDITH BOSCH	12
	WILLIE & RENÉ	12
	ALEXANDER SMIT	12
	LIESBETH EUGELINK	12
6	LINMAR	11
	GERRIT PAARLBERG	11
	IWAN VAN DUREN	11
	IRMGARD BREUGELMANS	11
	BART EISENBURGER	11
	NICOLE STRAATMAN	11
	TIM BLAND	11
	FRANK WITLOX	11
	LUUK MOREL	11
	KARIN ENGBERS	11

**DE BOVENKANT** Het toernooi krijgt een kop en een staart. Die laatste zit bij de helft van de teams al tussen de benen. Ze zijn naar huis. De Poolbode stopt intussen voor niemand. Boven- en onderin spelen zich de wonderlijkste taferelen af. Ademloos kijken we naar de strijd tussen de poolkoninginnen **Esther Hermans** en **Rianne Savenije**. En kijk! Twee **Orthofertjes** in de top-10! Maar de wonderlijkste poolpunten worden gescoord door de mysterieuze **Liesbeth Eugelink**. Meer topscorerpunten dan totopunten! Elf punten uit 48 wedstrijden is op zich al een magistrale prestatie. **Hennie de Haan**: ik voel me gepiepeld. Maar **Liesbeth**, wat nu? Ga je voor dat overheerlijke bord spek & bonen of word je de winnaar van de topscorerstrijd?



# DE WEDSTRIJDEN



ZATERDAG 28 JUNI 18.00  
BRAZILIË—CHILI

Chili heeft de spulletjes maar vast gepakt. De halve selectie is ook al naar huis: rugzakje om voor een tocht van veertig dagen door de bergen. Als je het overleeft. De laatste elf komen zondag na. Reserves hoeven ze niet meer, want niemand gelooft nog in de eigen kansen. Het land was al in crisis, en die is sinds een paar dagen nog een beetje dieper geworden. Hoe wij dat weten? In de vorige wedstrijd heeft Chili van alles geprobeerd om een doelpuntje te maken en daarmee de poule te winnen. Ze kwamen niet verder dan anderhalve kans. Hooguit. Zoiets kan een keer gebeuren, denk je dan. Kwalificatie was al zeker, de concentratie wellicht wat minder. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En als je wereldkampioen wilt worden, dan win je toch gewoon ook even van Brazilië? Maar hebben jullie die trainer gehoord en gezien tijdens de persconferentie? Dat ze veel beter waren geweest, dat de tegenstander niet wilde voetballen en alleen maar lange ballen naar voren schoot? En dat het oneerlijk was. En dat die meneer daar bijna zat te huilen? Misschien had-ie wel gelijk, mogelijk ook niet. Maar dát was het moment waarop Chili werd uitgeschakeld. Door de eigen trainer. Tegelijkertijd is het angstig stil rond het thuisland. Een veeg teken. Dat betekent maar een ding: Neymar. Drie keer. (En heel misschien een doelpuntje van Fredsj.)

ZATERDAG 28 JUNI 22.00  
COLOMBIA—URUGUAY

In Zuid-Amerika wordt er al dagen op gewed: welke richting lopen de ezels uit? De beestjes zijn gezadeld en staan bepakt en bezakt al te dreutelen buiten het stadion. De terugtocht kan beginnen. Maar waar gaan ze heen? Uru-

guay is licht favoriet en heeft zelfs een verkenner vooruitgestuurd. In het holst van de nacht passeerde Luis Suarez de grens op z'n ezeltje Loco, nog een paar uur later werd hij al signaleerd in Montevideo. Maar of het verstandig was om juist het braafste jongetje van de klas vooruit te sturen? Wat vinden de andere twee stuks Louis daar eigenlijk van? Van Gaal: 'Het is nu de dood of de gladiolen. Mensen dus. Uit met de geintjes.' Van Zetten: 'Dit is de voicemail van Louis van Zetten.' Bedankt heren.

We gaan naar de voorbeschouwing. Laten we beginnen met vast te stellen dat het weleens heel spannend kan worden. Colombia is mescherp. Alles gewonnen tot nu toe. En hoe! 1-4 tegen Zwitserland! 3-0 tegen Griekenland! Uruguay won steeds met de hakken over de sloot. Verloor zelfs van Costa Rica. En stiekem ook van Engeland. Alleen maakte Uruguay toen meer goals. Daar komt bij: Colombia is een team. Een collectief. Uruguay is vooral een clubje met spelers die we niet kennen en die ene eenzame verkenner in de donkere nacht. Zou je zeggen. Maar vier jaar geleden troffen wij ze nog in de halve finale. Onberekenbaar dus. En dat maakt het mooi. En spannend.

ZONDAG 29 JUNI 18.00  
NEDERLAND—MEXICO

Vier grote bussen bussen staan luid toeterend voor het Estádio Castelão. De bagage ligt op het dak, uitbundige, schaars geklede dames hangen uit de open ramen. Het feest kan beginnen: een veertiendaagse reis thuisreis, met een tussenstop in Bogota voor een snuifje extra vreugde - bovendien moeten Cuadrado en Mondragon worden afgezet, voor hen was er geen ezeltje meer. Maar dan moeten ze wel eerst nog een wedstrijd verliezen. Tegen Nederland. Dat vinden ze maar een raar volkje. De gemiddelde Mexicaan in de stoffige straten

van Guadalajara begrijpt de Nederlanders niet. Hun nationale symbool bijvoorbeeld, de leeuw, werd ineens ingeruild voor een knaagdier, de hamster. Vooruit, hamsters allitereren natuurlijk veel beter met 'hempie' dan een leeuw dat ooit zou kunnen. En even was de Mexicaan bang dat Nederland weer voor die andere hamster zou gaan. Maar een korenwolf op voetbalschoenen, daar vond men niet veel aan. Het moest een gewone, nuchtere, Hollandse hamster worden. Voormalig bondscoach Guus Hiddink is voor de campagne gestrikt. Elke keer als hij bij Studio Sport aanschuift, moet hij zijn wangen bollen. Het is een groot succes, heel Holland hamstert. De Mexicaan is onzeker. Moet hij hier nu bang voor zijn? Of zich beledigd voelen? En hoe zit dat nou met het schoeisel? Als je een hamster een slof aantrekt en een oude voetbalschoen, dan weet je wel wat er gebeurt. Maar als je een hamster pantoffels aantrekt? De Mexicaan schudt zijn hoofd. Het maakt hem eigenlijk ook niet veel uit. Hij kijkt naar zijn lege tequilaglas, werkt nog een handje nacho's naar binnen en sloft naar huis. Over minder dan twee weken is het feest, dan rijden er vier toeterende bussen door de straten van Guadalajara.

ZONDAG 29 JUNI 22.00  
COSTA RICA—GRIEKENLAND

Ze hebben ze allang ingepakt, de Grieken: hun koffers. Morgen gaan ze naar huis. Vorige week stonden de koffers ook al klaar, maar toen kwam de blessuretijd met die penalty. De mannen Verdaasdonk foeterden: 'Wij voelen ons genaaid. Door Conchita Wurst!' Ja mannen, dat zal best. Maar wat dacht je van de arme Ivorianen? En wat dacht je van het toernooi? En van de neutrale, objectieve voetbalfan? Nee, wat dacht je van de poolbodes? Die weer een stukje moeten verzinnen over die zweterige Hellenen. Dat is niet te doen. Dat was in 2004 al niet te doen. Zeg je Griekenland, dan zeg je writer's block. En dan mogen we de goden nog danken dat Charistean er niet meer bij is. Laten we één ding afspreken: zelfs als de Grieken vanavond weer de souvlaki mogen dansen, spenderen we geen letter meer aan ze. Gelukkig moeten ze tegen Costa Rica. Tegen de onhoudbare Joel Campbell. Weet je waar die voetbalt? Bij Olympiakos, in Griekenland.

*Hennie de Haan: De paard-van-Troje-piepel, geen twijfel mogelijk. De Grieken hebben vooraf hun vriend Joel Campbell gefeliciteerd met het behalen van de tweede ronde. Joel krijgt een moussaka met kaarsjes en een heerlijke fles Retsina (Griekse aftershave). Onderwijl roepen Karagounis en consorten voortdurend: 'Joel, we zijn zo blij voor je. Jij bent een van ons! Je bent een Griek!' Zo hersenspoelen de Grieken de ontroerde Joel Campbell. Ze hebben een vriend in de Costa Ricaanse gelederen! Prima uitvoering. Edoch, deze piepel zal zich tegen de Grieken keren. Want vlak voor de wedstrijd krijgt Campbell van de Ivoriaan Kolo Touré een boekje van de Romeinse dichter Vergilius in de handen gedrukt. En nog net op tijd leest hij: Timeo Danaos et dona ferentes!*



# DE WEDSTRIJDEN



**MAANDAG 30 JUNI 18.00**  
**FRANKRIJK—NIGERIA**

Op het vliegveld van Brasilia taxiën twee vliegtuigen. Het ene staat op het punt terug te keren naar Afrika. Aan boord geen pakket met geld dit keer, voor een stelletje graaiende Ghanezen, maar een horde dansende Nigerianen – niets of niemand kan hun feestje bederven. Het andere is speciaal voor de gelegenheid van stal gehaald: de Concorde. Want als de Fransen naar huis gaan, dan doen ze dat in stijl. Ook nu wordt er volop gewed, Brazilianen wedden namelijk om alles. Wie mag er als eerste opstijgen? Er is geen duidelijke favoriet. Want hebben we het beste van Nigeria al gezien? Het zal toch niet? Veel punten hebben ze alleen nog niet gehaald. Maar ze zitten wel gewoon in de tweede ronde. Knap hoor. Hoe doen ze dat? Waarschijnlijk heeft het allemaal te maken met uitstraling: de Super Eagles waken telkens de indruk dat ze vleugellam zijn. De combinaties willen ogenschijnlijk niet vlotten, balletjes worden over drie meter laconiek bij de tegenstander in de schoenen geschoven, ze incasseren een doelpunt en mekkeren wat tegen elkaar. Kat in 't bakkie, denkt de tegenstander dan. En ineens is daar Ahmed Musa. Vanaf de vleugel. Dat zul je net zien. En Peter Odemwingie. Doelpunt. En nog een. Precies genoeg voor de tweede ronde.

En Frankrijk? Dat zingt de Marseillaise, zoals altijd. En ze maken er heel zelfverzekerde eentje meer dan Nigeria. Want Benzema heeft allang gezien dat die Nigeriaanse verdedigers af en toe hun haren staan te verzorgen en wat nieuwe dansspasjes oefenen voor het moment dat Musa scoort. En hij denkt: *Chat dans le petit bac!*

**MAANDAG 30 JUNI 22.00**  
**DUITSLAND—ALGERIJE**

Er klinkt een hoop gemekker in de haven van Santos. Nee, we horen vandaag geen protesterende Braziliaanse arbeiders. Zij worden overstemd door drie boten Algerijnse schapen en geiten. De voetballers vliegen er straks achteraan. Zij durven niet te varen, doodsbang dat ze zijn om op Lampedusa te stranden. O, wat gunnen wij onze knuffel-Algerijnen de kwartfinale. Dapper weerstonden zij het spervuur van een Oost-Europese pantsersdivisie. Langzaam sloeg de metaalmoeheid bij de Russen toe en de Afrikanen kropen uit hun loopgraven. We zagen Brahimi's toverballen en slimme loopacties van Slimani. Wat waren ze na afloop blij! Tranen vloeiden over wit-groene wangen. Heel Boedapest danste op het Heldenplein. Algerijnen zijn gevoelige mensen. Gaat het even minder, dan hangen de hoofden, maar is zelfvertrouwen daar, dan swingen ze. Dat maakt het elftal ook wat onvoorspelbaar. Het deed ons even terugdenken aan een Duitse krant die wij onlangs onder ogen kregen. 'Als het om voorspellen gaat, schakel dan je gevoel helemaal uit.' Ja, lekker makkelijk voor de Duitser. Dat gedisciplineerde volk, in kleurloos wit. Met mazzelaar Müller. Dat wordt weer een hoop gerommel in de Algerijnse woestijn en als na negentig minuten het opgewaarde zand gaat liggen, zijn er elf kamelen gezadeld. Hup, naar het vliegveld!

**DINSDAG 1 JULI 18.00**  
**ARGENTINIË—ZWITSERLAND**

Zwitserland heeft de reis naar huis al geboekt. Op het vliegticket staat de datum 2 juli. De dag na deze wedstrijd. 'Met slechts elf man tegen Messi? Gekkenwerk!' Maar wacht eens, lieve Zwitsertjes. Jullie doen het toch helemaal niet zo slecht? Twee keer gewonnen in de poulefase. En nog tegen twee Zuid-Amerikaanse landen ook. Dat deden jullie zuiderburen toch

echt een stuk slechter. De Argentijnen zijn ondertussen uitgeroepen tot kanshebbers om nog eens heel ver te komen op dit WK. Dat moeten ze alleen nog wel even bewijzen. Want zeg nou eerlijk: zonder Messi zakt de boel als een natte taart in elkaar. De verdediging is één gatenkaas. En laten die Zwitsers... ach, die grap hebben we nu al zo vaak gemaakt. Het is altijd weer een verrassing wat Messi gaat uitspoken. Maar verder... Zwitserland zien voetballen is als kijken naar een webcam in een heel erg saai kantoor, waar heel saaie mensen werken. We verwachten niet zoveel van deze wedstrijd. Of nou ja. Dat er een land gaat winnen en dat het andere naar huis gaat.

**DINSDAG 1 JULI 22.00**  
**BELGIË—VERENIGDE STATEN**

Voor de Amerikanen is het inpakken en wegwezen. Morgen vliegen ze naar huis. *Damned*. Van alle tegenstanders die ze tegen hadden kunnen komen, werden het de Belgen! Ze hadden zo gehoopt op Algerije. Voor een partijtje tegen een woestijnvolk zijn ze nu eenmaal altijd te porren. En de Russen, dat was ook mooi geweest. Amerika verliest niet van Rusland. *No way*. Maar de Rode Duivels? Zelfs bij houwdegen Chris Dempsey kriebelt er iets in de maagstreek. Het is angst. Hij brak zijn neus al tegen Ghana. Hoe moet dat nu tegen de keiharde Fellaini? En die enorme Van Buyten? Maar het bangst zijn de Amerikanen wel voor die *ginger*.

Kevin de Bruyne is iemand die gemeen kan verbranden. Au au, die eerste zonnedagen. Altijd komt-ie weer thuis met bouwvakkerssarpjes en een rooie nek. Dat voetbal ook. Je kunt niet even de schaduw opzoeken. Kevin, met zijn blozende wangen en ietwat verbaasde blik. Een rooie is hij, dat is zeker. En een Rode Duivel? Nou en of! Die prachtige trap van hem, de griezelig accurate passes. Dat overzicht. En dan niet echt erbij horen. Aan wie moeten we toch denken? Aan Frans! Van Rooij.



# HANSMAN = TYPO 3

Niet schrikken. We doen niet plotseling aan ingewikkelde formules of geheime berekeningen waarmee je het wedstrijdverloop tot op de minuut kunt voorspellen. Maar we moeten kort iets zeggen over Hansman. Niet omdat z'n voorspellingen zo spectaculair zijn. Schei uit. Die zijn eigenlijk het vermelden niet waard. Maar zonder Hansman hadden we niet zo'n fijne site. Hansman = Typo 3. En samen met Jan Boeijink maakt hij 'm steeds fijner. Voor iedereen die graag naar z'n eigen voorspellingen kijkt, was daar zomaar ineens de speciale ik-knop. Maar mooier nog: als je nu in het algemeen klassement op een voorspelling klikt, lichten alle gelijke voorspellingen geel op. Zodat je meteen kunt zien wie er net als jij vanavond met de punten vandoor gaat. Hulde!



## Duimendraaien

Oké. We zijn door. En in de USA Today schrijven ze al dat Nederland het enige overgebleven Europese land is dat het WK kan winnen. Ik vind dat wel grappig. Het land dat zichzelf altijd overschat en zich afgelopen winter nog afvroeg waarom wij toch van alles en iedereen

wonnen met het speed skating - herinner u zich het interview van de CNBC met Jillert Anema, de coach van Jorrit Bergsma? - denkt nu dat wij wel het WK kunnen winnen. Wat moeten we daar nu weer van denken?

Wij worden inmiddels wat overmoedig. Als we Robben weer lachend het veld op zien lopen, de pater familias van het jonge team, vervangen we die overmoed door een heilig geloof in de kracht van onze jongens. En eigenlijk verschillen we daarin nauwelijks van de Amerikanen. De weg naar de finale ligt zo goed als open, verspreken we ons zo nu en dan expres. Robben verzet elke wedstrijd bergen werk en laat de jonkies scoren. Memphis Depay, Leroy Fer, Stefan de Vrij... Ik zei het in mijn vorige column: zonder schroom passeert elke wedstrijd een andere debutant de hem weinig angst aanjagende keeper. Gaat dat zo door, dan zijn we in elk geval van een aantal doelpunten verzekerd. Krijgt Terence Kongolo weer een invalbeurt, dan zou het hem best eens kunnen lukken...

Dat Mexico, heeft iemand die eigenlijk écht goed zien voetballen? Ik heb niet net als Rianne Savenije de Voetbal International gelezen. En ik hoorde dat Van Gaal pas na de rustdag, die Oranjespelers doorbrachten met vrouw en kinderen, de wedstrijden van Mexico zou gaan analyseren. Hoe overmoedig zijn we? Is Mexico echt veel slechter dan Chili? Dat is wat ik hoor in de wandelgangen. Wat als Oribe Peralta en Rafael Márquez de kunst van het scoren afkijken van onze debutantjes? Wat als Mexico het op zijn heupen krijgt?

Wat dan? Gelijkspel na 90 minuten? Alleen al bij de gedachte aan verlengingen en penalty's word ik zenuwachtig. En dan maakt het niet eens veel uit om welke wedstrijd het gaat, het liefst zie ik Oranje gewoon maar winnen. Ik hou van de knock-outfase, maar ik haat ook de knock-outfase. (Overigens, die laatste wedstrijden in de groepsfase, daar hebben we ook weinig spektakel voorbij zien komen...) Ik moet er niet aan denken de voetballer te zijn die zijn kans voor open doel mist of die de penalty mist. Of de keeper die er vijf doorlaat. En daarom maakt het niet uit welke landen moeten verlengen en wie er penalty's moet nemen. (Maar liever niet Oranje, dat wél weer in het oranje mag.) Ik doe het nu al in mijn broek. Mijn grappen raken op. Ik verstom. Ik zit op de bank te zweten in mijn juichpak. Ik draai duimen. Ik heb een pluk haar in mijn mond. Ik pluk aan pluusjes en knarsetand.

Ik kan niet wachten tot het zover is. Aan de ene kant dan. Want laat Nederland aan de andere kant maar gewoon in 90 minuten en een beetje de klus klaren.

jnnk

Het meisje en het wk

## STOPPERS & KETZERS!

Zwitsers bouwen in het geheim aan alpenvuzela 🌟 Messi-Musa-Messi-Musa! 🌟 We hebben een yin en een yang in de pool! 🌟 Linmar op 14, Marlin op 291. 🌟 Michel de Laatst 🌟 Hennie: Haantje de laatstet 🌟 Ronaldo 🌟 Wijnaldum if you gotum 🌟 Het is toch altijd een beetje tribal and error bij die voetballers 🌟 Toby Vandewereld 🌟 Nonaldo 🌟 Joe-pie! klinkt het in huize Orthofer. 🌟 Wat een genözil 🌟 Korea: Song Song blue 🌟 Alles ketz in het poolbodecentrum. 🌟 Nonaldo 🌟 O ja, voor we het vergeten. Zet de doelpunten van Oranje uit de poulewedstrijden eens op een rij... 🌟 Dan krijg je 5 - 3 - 2 🌟 Geniaal! 🌟 Benny Neymar



## 3 SIERD ECHTEMANNEN

Echte mannen kletsen niet. En zeker niet uit hun al dan niet getatoeëerde Chileense nek. Echte mannen geven gewoon antwoord op een door een journalist namens het vaderlandse voetbalvolk gestelde vraag. Ook als die over rap gaat. Of eventueel over de combinatie van een twee ton kostende Audi R8 en de uitspraak om te streven met beide voeten op de grond te blijven staan.

Dat laatste zou ook goed zijn voor veel andere Nederlanders. Maar wat is het heerlijk zweven, in tijden van cholera, Juncker en ISIS. Een persoon mag blijven zweven, ook al heeft hij geen vleugels. Nog veel EK's en WK's lang. Sierd de Vos. Zelden was de man zo op dreef als dit jaar tijdens VI Oranje. Jiskfet in de overdrive. Zijn optredens zijn de vaak humoristische sublimatie van al het geklets in een Schevenings hotel, een Hilversumse woonkamer of Braziliaanse stadions. Nooit is het gezwam groter geweest dan dit WK. En dat terwijl er anno 2014 een overvloed aan wedstrijdgegevens is, ook voor alfamannetjes. Ook de romantici onder de voetbalduiders zouden baat moeten hebben bij de opvatting: meten is weten. En dan zou Mart Smeets het weer

het beste weten. Heerlijk, niet alleen op voetbalvelden is het strijd.

En soms verlies je: zoals een vroegere vriendin van Neymar deze week overkwam. De Braziliaanse Playboy waarin de brunette een boekje opendeeld over de Braziliaanse topscorer met de speciale gesponsorde onderbroek, moest op last van een rechter uit de handel worden gehaald. Niks 'A morena que encantou Neymar'. Patricia Jordane had volgens de magistraat misbruik gemaakt van Neymars merkrecht. En ze zou volgens de voetballer nooit een relatie met hem hebben gehad.

Een relatie zouden flink wat Engelse vrouwen ook niet gehad willen hebben met hun echtgenoten. Wat blijkt, zo lazen we op de site van Linda, uit een onderzoek van de universiteit van Lancaster: bij verlies van het Engelse voetbalteam stijgt het huiselijk geweld met 38 procent. Het zijn recentelijk zware tijden geweest in Engeland. Daar is een recidivebeetje van een schizofreen Zuid-Amerikaans voetballertje helemaal niets bij. Another one bites the dust. Topnummer. (<http://youtu.be/rYoWxgSXdEE>)

Bertie B.

# POOLSUBS

Ach, dat algemeen klasement. Dat massale, dat volgzaam. Veel pooldeelnemers halen er hun neus voor op. In de subklassementen, daar gebeurt het! Daar spelen zich ongelooflijk spannende duels af tussen naamgenoten, soortgenoten, kleurlingen, broeders & zusters... Weet je niet meer waar je jezelf zoeken moet in de grote poolstrijd? Zoek en vind jezelf in deze fraaie lijsten. Kom je jezelf nergens tegen? Stuur een mail op poten naar de poolbodes, met een fijne subklassementsuggestie!

## BEEF & SIDDER

Psychoopaat? Compleet de weg kwijt? Onvoorspelbaar? Angstaanjagend? Het is maar hoe je naar ze kijkt. Wij worden er niet bang van. Sterker: ze zijn een beetje *middle of the road*. Niks van het padje. De enigen die opvallen zijn de Goaltjesdieven. Maar of dat nu handig is in hun metier? Dus of zij nog ergens een (doel)puntje meepikken...

1	Frenz	36	8	44
2	Willie & René	32	12	44
3	Roy van de Kerkhof	33	9	42
4	Mental Marge	33	8	41
5	Michel Wolf	33	7	40
6	Marco van de Weg	29	9	38
7	Wild Card	31	4	35
8	Ellen Engbers	32	1	33
9	Enfer Maria	21	9	30
10	Miki Doufi Helma	18	7	25
11	Goaltjesdieven	0	0	0

## HENK, HENK, HENK, HENK, HENK!

Henk? Dan denk je eigenlijk aan niemand in het bijzonder. Aan een onopvallende gemiddelde pooldeelnemer misschien. Ook al tooit-ie zichzelf met een uitroepteken. Maar dat mocht die gemiddelde pooldeelnemer willen. Want onze Henken presteren bovengemiddeld. (Maar dat mogen we niet te hard fluisteren - Henken zijn nogal gevoelig, zeker voor ranglijsten.)

1	Henk van Herpen	39	8	47
2	Henk!	36	9	45
3	Henk Spengelink	35	7	42
4	Henk Peters	34	5	39
5	Henk Kerssies	33	6	39

## WATERKLASSEMENT

Dat kabbelt en klotst maar, dat water. Dat stroomt, druppelt en meandert maar. Maar stijgen? Ho maar!

1	Michiel van der Zee	35	8	43
2	John van Amstel	32	8	40
3	Roger vd Gracht	31	9	40
4	Marianne vd Wiel	29	10	39
5	Reinoud Boland	32	5	37
6	Hezelguts 22	26	8	34
7	Irmgard Poelmans	27	5	32
8	Vincent vd Zee	24	8	32

## KINDERKLASSEMENTJE

Die onnozele kinderen! Een kinderklassementje maken we natuurlijk niet voor niets. Anders is het oneerlijk. Want kinderen winnen het toch nooit van volwassenen. Dat hadden we gedacht: de Orthofertjes jagen op de koppositie en JesseVS volgt in hun spoor. Ze zijn nog fit die kleintjes. Waar deelnemers als Willem Pauli, Jan Stassen en Kees van Bergen voelen dat de jaren beginnen te tellen, begint het toernooi voor Vruchtje, Wies Huismans, Sef Boland en Kikkererwtje nu pas. Ze zijn klaar voor een tussensprintje. *Les enfants terribles!* Alleen bij Onze Cor hebben we onze twijfels. Vermoedelijk piekt hij net te laat. *Maximumleeftijd: 14*

1	Joep Orthofer	44	8	52
2	Minke Orthofer	46	4	50
3	JesseVS	39	9	48
4	Joost de Kinder	35	9	44
5	Sam Huismans	33	10	43
6	Joost Peters	33	9	42
7	Gielianovtsj	31	8	39
8	Kikkererwtje	30	8	38
9	Supermike	32	5	37
10	Juliana Könning	28	9	37
	Lucas Fila	28	9	37
12	Willem	28	6	34
13	Sef Boland	32	1	33
14	Vruchtje	24	9	33
15	Skip Boland	26	5	31
16	Jip + Suus	25	5	30
17	Onze Cor	28	1	29
18	Wies Huismans	23	5	28
19	Ties van Haren	21	7	28
20	Sep van Haren	0	0	0

## KLOOSTERLINGEN

Gelijke monniken, gelijke kappen? Das war einmal. Geen mededogen of erbarmen. De strijd is keihard. Maar hoe zat het ook alweer met het tweede gebod: Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben?

1	Willie & René	32	12	44
2	Ouder & Wijzer	37	5	42
3	Bas Reijnen	35	7	42
4	M & M	32	9	41
5	Score Scally	28	8	36
6	Bokkie Opwas	26	7	33
7	Ludo Vlaar	23	8	31
8	Enfer Maria	21	9	30
9	Erik Wonderslof	16	5	21

## KLEURENKLASSEMENT

Zoete kleurenpracht op twee. Vanonder een bezwete, witte lok wordt jaloers omhoog geleerd. Hoe dan ook: vandaag is Rodaantje!

1	Rodaan in de JL	32	10	42
2	M & M	32	9	41
3	Oranje B.V.	34	6	40
4	Paula Silveyra	31	9	40
	Rutger Zwart	31	9	40
6	Frank Witlox	25	11	36
7	Monique Bruynen	19	8	27
8	Martijn de Bont	21	5	26
9	Huub van Nistelrode O	0	0	0

## KOLPINGKLASSEMENT

Dan ben je misschien niet de beste voetballer - of misschien wel helemaal geen voetballer meer - en dan kijk je met gepaste arrogantie neer op cracks/brekebenen als Niels, Theo Verhoeven en Patrick Melenhorst. Vier punten voorsprong voor de LLTV-combi!

1.	Ingesson/Belanov	44	5	49
2.	Felix Jansen	36	9	45
3.	Niels	39	5	44
4.	Oscar Looman	34	9	43
5.	Bart Eisenburger	32	11	43
6.	Patrick Melenhorst	33	9	42
7.	John Arts	31	9	40
8.	Theo Verhoeven	31	8	39
9.	Alfred Boland	30	9	39
10.	René Megens	30	9	39
11.	Milko Djurovski	35	3	38
12.	Philip Corputty	32	6	38
13.	Louis van Zetten	30	8	38
14.	Peer Baudoin	33	4	37
15.	Herman Heuver	28	6	34
16.	Michel Melenhorst	27	7	34
17.	Schoendoos	26	8	34
18.	GIRA 1971	25	9	34
19.	Pepijn Morel	28	1	29
20.	Ruben Janssen	20	8	28
21.	Mark Gerritsen	24	3	27
22.	Vincent Moll	20	7	27
23.	Eat The Big Fish	18	9	27
24.	Kees van Bergen	24	2	26

