



GASTHEREN TEUN ALFRED MICHEL ROY SEBAS HANS & JAN PRESENTEREN

5-3-2-BODE

POOLBODE NO.5 DINSDAG 24 JUNI

9UIT3??  
JAAAA!!!!!!!

VANUIT HET POOLCENTRUM RIDDERSTRAAT 29 NIJMEGEN / WWW.POOLBODE.NL

1988 ONNO K. 1990 WIL KERSEMAKERS 1992 ANTON SCHAAP 1994 WIL KERSEMAKERS 1996 ANNE LILIAN 2000 LOUIS VAN ZETTEN 2004 THEO HELDENS 2006 LOUIS VAN ZETTEN 2008 GARIEN KOLDEWEIJ 2010 ROB FILA

# RIANNES RONDE!



Rianne Savenije. Al twee weken is ze een doorn in uw oog. Eenzaam staat ze bovenaan in het klassement. Lachend. Naar haar nagels kijkend. Bijna niet meer in te halen. Ook op het poolbodecentrum is dat niet onopgemerkt gebleven. Hoog tijd om deze kanshebber van de felbegeerde Ubutrofee aan de tand te voelen.

**Rianne, bijna vanaf het begin sta je al bovenaan. Wat is je tactiek? Is er een geheim dat je met ons zou willen delen?** Voor een deel is het toeval. Ik heb de voorspellingen heel snel en op gevoel ingevuld. Maar ik heb ook echt wel wat voorwerk gedaan. Mijn vriend leest de Voetbal International. Die heb ik flink doorgespit. Die blaadjes raak ik normaal gesproken niet aan. Grappige anekdote: mijn vriend en ik hadden onafhankelijk van elkaar de poule ingevuld en we bleken bijna dezelfde uitslagen te hebben. Alleen, de eindstanden die niet overeenkwamen pakten voor hem nadelig uit en voor mij niet. Ik heb veel voorzichtige voorspellingen, zoals 1-2 of 0-1. Dat werkt, blinkbaar. Overigens eet ik graag calamarses. Wellicht heb ik een hapje van Octopus Paul binnengekregen. Dat ik als het ware zijn voorspellende gaven heb overgenomen. Zou wel gaaf zijn.

**Nu je al zo ver bent gekomen, beschouw jij jezelf als een kanshebber op de Ubutrofee?** (stellig) Jazeker! Ik heb nog veel 2-1 en 1-2 voorspellingen in het verschiet. En daar heb ik dus de meeste punten mee gepakt. Het is wel zo dat ik volgende week op vakantie ga naar Italië. De achtste finales kan ik nog invullen, maar de kwartfinales worden lastig als ik geen cafe's met gratis wifi kan vinden.

**Hoe reageert je omgeving?**

Ik krijg steeds meer het gevoel dat ik word nagestaard op straat. Haha, grapje. Ik vind het wel geinig dat mijn naam ineens vaak voorkomt in jullie berichten op facebook. Ik ken verder weinig mensen die meedoen aan de Poolbode. Alleen collega's. Wereldfaam blijft dus nog even uit.

**Voor veel poolbodedeelnemers ben je geen bekend gezicht. Heb je weleens vaker aan de Poolbode meegedaan?**

Nee. Het is zelfs de eerste keer dat ik aan een poule meedoe! Beginner's luck dus misschien. Maar dat denk ik eigenlijk niet. Maarre, even iets anders. Wat valt er eigenlijk te winnen?

**Wat zou je graag willen winnen?**

Nou, ik ben nog nooit naar een voetbalwedstrijd geweest. Dat lijkt me wel wat. Het liefst naar een wedstrijd van het Nederlands elftal. Of de Champions League. Liever niet naar een eredivisiewedstrijd. Daar heb ik niet zoveel mee. Oké. Daar kunnen we wel iets mee. **Laatste vraag. Wie is jouw favoriete voetballer van dit toernooi?**

Pirlo vind ik een mooie voetballer. En Modric. En vooruit, ik moet hem toch noemen: Zlatan. Hij doet niet mee, maar opdat we niet vergeten!

NB: Tijdens dit interview staat Rianne op het punt nog eens drie punten binnen te halen.

Dat je dan op straat zo'n doelgerichte, gedecideerde vrouw ziet lopen en het ineens zeker weet: dat is ze. Rianne Savenije. En niet ver daarachter, met vastberaden blik... Dat moet welhaast Esther Hermans zijn. Het jochie op het skateboard is Joep Orthofer. Zelfbewust zoeft hij langs het voortsjokkend publiek. Kleurloze, inwisselbare wandelaars als Janine Seldenthuis, Mark Gerritsen, Wendy Schneider, Geertje van Haren, Faas Fust en Wil Kersemakers. Zojuist slalomde hij nog om Art Beuting, Willem en een paar Hezelmannen heen. En die smekend opgehouden hand, was die van Theo Heldens? Nee toch! Ooit een trotse poolwinnaar. Wat een gène, wat een verdriet! Wat een standsverschil! Maar wanhoop niet, deelnemers. De poulewedstrijden zijn bijna voorbij. We kennen nu allemaal de klasse van Costa Rica, we kennen de power van Chili, we kennen de beslissende kracht van Messi. We kennen... De tijd van de kenners breekt aanstonds aan!

de Poolbodes

## Mijn buurman

Strikt genomen is hij natuurlijk niet mijn buurman, want zijn flat bevindt zich een verdieping lager en dan ook nog eens schuin onder mijn flat. Maar zijn huisnummer is 18 en het mijne is 20, dus ik vertel trots dat MIJN buurman bij de selectie zit.

Sinds hij niet meer in Nederland voetbalt, is hij er bijna nooit. Hij kocht de flat in 2005 toen hij nog bij de plaatselijke voetbalclub speelde. In 2006 maakte hij de stap naar de eredivisie en ging hij 60 kilometer verderop voetballen. Hij bleef wel hier wonen. Zijn vriendin werkte in de stad en de afstand was te overzien. In 2007 kocht ik mijn huisje en maakten we kennis. We spraken elkaar bijna dagelijks. Ik stapte op de fiets en hij in de auto die ieder jaar wat groter leek te worden. In het echt vond ik hem maar klein.

Hij deed het goed, werd zelfs aanvoerder en in 2010 vertelde hij trots over zijn transfer naar het buitenland. De flat stond even te koop, maar al snel concludeerde hij dat het best fijn was om ook in Nederland nog een plekje te hebben. Zijn kinderen werden hier geboren en ook toen hij revalideerde van een knieblessure koos hij zijn oude flat als thuisbasis.

Zijn jongste zoon is van begin mei, en niet lang daarna begon al het eerste trainingskamp. Tussen de bedrijven door was hij af en toe hier en als ik de auto met buitenlands nummerbord aan hoorde komen, liep ik altijd even naar buiten met een vuilniszak ofzo, zodat ik in het trappenhuis een praatje kon maken. Hij vond het maar wat spannend, mocht mee naar Portugal en hoorde op 4 juni dat hij bij de 23 hoorde.

MIJN buurman zit bij de selectie. Dichter bij een WK Voetbal zal ik nooit komen.

Overigens ga ik binnenkort verhuizen. We hebben een hoekhuis gekocht en mijn nieuwe buurman heeft een administratiekantoor.

Reinoud van Uffelen



# DE WEDSTRIJDEN



**DINSDAG 24 JUNI 18.00**  
**ITALIË—URUGUAY**

De een gaat door, de ander naar huis. Zo simpel is het. Dus dat belooft wat. Vuurwerk. Of omzichtige voorzichtigheid. Of allebei. Want Suarez kan helemaal niet voorzichtig voetballen. En de rest van Uruguay ook niet. Je zou verwachten dat in een land waar softdrugs vrij verkrijgbaar en legaal zijn, het volk heerlijk ontspannen is. Nou, niet op het voetbalveld. Bovendien moeten ze winnen. Dus krijg je vuurwerk. Dan Italië: dat begint vanuit een gesloten verdediging lekker achteroverleunend aan de wedstrijd. Ze hoeven niet zo nodig. Een puntje is genoeg. Ze zijn voorzichtig. Dus eerst maar eens kijken of die Uruguayanen zichzelf voorbij lopen. En dan een countertje erover. En als het moeilijk wordt? Dan gaan ze er eventjes bij liggen. En als het echt moet nog maar eens. Weer een minuutje gewonnen. Tot Suarez scoort. Mama mia! Dan krijg je pas echt vuurwerk.

**DINSDAG 24 JUNI 18.00**  
**COSTA RICA—ENGELAND**

Zo hé, die zagen we even niet aankomen. Costa Rica als groepswinnaar! Wie had dat gedacht? (Het goede antwoord is: Rianne Savenije.) Ook nog eens met prachtig voetbal. Dat we zo verast zijn, komt natuurlijk doordat we niks weten over Costa Rica. Op naar Wikipedia. Kijk eens aan: ze beschikken ze over veel water en over veel gras. Het terrein is overwegend vlak. Wacht eens even. Dat komt ons bekend voor. Dat klinkt als Nederland! We bellen even met het consulaat. En ja hoor. Costa Ricanen zijn net als wij dol op kamperen in Frankrijk, eten speculaas alsof hun leven ervan afhangt en willen dolgraag de

finale van dit WK winnen. Maar eerst nog even wat zelfvertrouwen tanken tegen *the land of no hope*. *The land of glory!* Want ja, de Britten verloren vorige week van het huilende konijntje, maar wat gingen ze weer heerlijk Engels ten onder. Dat voetbal weer snel thuiskomt, is al zeker. Nu nog kijken of ze zichzelf tegen Costa Rica een glorieus afscheid kunnen bezorgen. Wij zitten er klaar voor!

**DINSDAG 24 JUNI 22.00**  
**JAPAN—COLOMBIA**

In 1998 kwam Japan niet verder dan de eerste ronde. Vier jaar later reikte het land tot de tweede ronde. Weer vier jaar verder werd het de eerste ronde en in 2010 de tweede. Het is nu 2014. Je hoeft geen wiskundige te zijn om te voorspellen waar Japan deze keer zal stranden. Maar Colombia! Ha! Dat had een octopus in zijn diepste ringen niet voorspeld. De Zuid-Amerikanen hadden zich voor het eerst sinds Valderrama weer gekwalificeerd voor een WK en lieten meteen de Grieken kansloos. Even later keken de grote Ivorianen elkaar verdwaasd aan. Dit waren niet de Colombianen waar zij op gerekend hadden. Messcherp, vliegensvlug en nog lange niet naar huis.

**DINSDAG 24 JUNI 22.00**  
**GRIEKENLAND—IVOORKUST**

Met een mannetje minder hielden ze eenvoudig de Japannertjes in bedwang. Dus zwellen de Griekse borstkassen weer. De poolbodes legden hun oor tegen de Griekse kleedkamerdeur en hoorden: 'Wat zijn wij eigenlijk goed. Stel je voor dat we de hele wedstrijd elf man hadden gehad. Dan hadden we dik gewon-

nen, dik! En tegen Ivoorkust mogen we weer met zijn elfven! Moet geen probleem zijn. Een formaliteit eigenlijk.' Het waren dus echt de Grieken die dat zeiden. Wij snel naar de kleedkamer van Ivoorkust, gluren door een kier. Zien we Kolo Touré zwaaien met een dik boek: 'Yaya, weet jij tegen wie we moeten vandaag? Tegen Griekenland. De bakermat van de democratie. Het land van de wijsgeren Aristoteles en Socrates. Bedenkers van de marathon, uitvinders van het discusswerpen en bereiders van de souvlaki. Rijke geschiedenis, arm heden. Kunnen niet voetballen. Wordt een formaliteit.'

**WOENSDAG 25 JUNI 18.00**  
**NIGERIA—ARGENTINIË**

Deze wedstrijd kunnen we schriftelijk afdoen. Argentinië is al door en Nigeria heeft aan een puntje genoeg. 0-0. Iedereen tevreden. Nou ja, er zit publiek bij. Dat wil ook wat. Dus allebei een keertje scoren? Messi en Odemwingie? *Gentleman's agreement*. Of zit er ergens een addertje verscholen onder het veld? Want als je tweede wordt, speel je waarschijnlijk tegen Duitsland. Die konden Ghana misschien niet de baas, maar toch. Dan heb je liever de VS of Portugal. En zo wordt het alsnog een wedstrijd. Laten de Nigerianen zien hoe krachtig ze werkelijk zijn en dat ze echt goed kunnen voetballen of zal Messi opnieuw rondwandelen en toch beslissend zijn? Allebei kan natuurlijk ook. Droomscenario: Argentinië wint met 1-0. En Reza wint van Dzeko met dezelfde cijfers. Dan gaan we lootjes trekken tussen Nigeria en Iran. Te mooi om waar te zijn.

**WOENSDAG 25 JUNI 18.00**  
**BOSNIË-HERZEGOVINA—IRAN**

Ruzie in het poolbodecentrum! Wie gaat tijdens deze wedstrijd de standen invoeren? Teun: 'Hier valt niet eens iets over te Stoppen en Ketzen!' Niemand heeft er echt zin in. Voor beide teams is er weinig te halen. Twee landen die nog niets voor elkaar hebben gekregen. Is dat leuk om naar te kijken? Poolbode Alfred is er als enige over te spreken: 'Bosnië-Herzegovina-Iran, dat past naast elkaar in de opmaak!' Verder valt er weinig over te zeggen. Vrijwel zeker gaan beide teams naar huis. Ze hebben er ook niet zo'n zin meer in. De Iraniërs zijn al gespot in de plaatselijke souvenirwinkels. Niet dat ze worden herkend. Johan Baks probeert het bij een *local*: 'Ik speel bij Iran én bij NEC!' Afwachtende blik. Knipoogje. Maar niets. Ze kijken hem glazig aan. Maar goed. Wij gaan wel kijken natuurlijk. Een van ons in elk geval. Iemand moet de vervelende klusjes opknappen. Want ook dát is de Poolbode. En ach, misschien wordt het wel keigaaf. Misschien wint Iran wel met 1-0 en doen de Argentijnen dat ook! Dan bepaalt het lot. En probeert Johan het gewoon nog eens. In het veld en in de souvenirwinkel.



# DE WEDSTRIJDEN



## WOENSDAG 25 JUNI 22.00 HONDURAS—ZWITSERLAND

De Fransen sneden afgelopen vrijdag onder een warme Braziliaanse zon de steeds zachter wordende Zwitsers bot in blokjes. Lekker met mosterd en een glas sauvignon blanc. Daarna op toast of een stuk stokbrood. Nog net voordat de Fransen met hun vork in de fonduepan konden prikken, floot scheidsrechter Kuipers af. De arme Zwitsers dropen af als smeltkaas. Tot diep in het Emmental tikten tranen op het verse Alpengras. Zwitserland is zo goed als op, leeg. En nu staan er elf haastige Hondurezen aan de voet van de Matterhorn. Zij hebben niets - en dus ook niets te verliezen. De eerste voet wordt op een rots gezet, het volkslied klinkt. 'Wij zijn neutraal', roept aanvoerder Høkhan Inler nog. Maar het is te laat, Honduras heeft honger.

## WOENSDAG 25 JUNI 22.00 ECUADOR—FRANKRIJK

Patrick Evra zit op zijn hotelkamer en kijkt de hele dag op teletekst. Het staat er echt: twee keer gewonnen, acht voor en twee tegen. De gedachten gaan terug naar Zuid-Afrika, vier jaar geleden. Nul overwinningen en vreselijke ruzie. En nu! Wat een opluchting, zo zonder Anelka, Nasri en Ribéry! Hij hoort een klop op de deur. 'Patrick, kom je ook mee voor een wandelingetje? Het is zo'n mooie avond!' Hij kijkt wel link uit. Straks heeft-ie ineens weer iets verkeerd gezegd. Ze zijn zo lichtgeraakt en egocentrisch, die landgenoten van hem. Zijn ogen gaan weer naar het tv-scherm. Ze moeten tegen Ecuador. Dat kan weer een hoge uitslag worden. Benzema maakt er vast drie ofzo. Gaat natuurlijk alle aandacht naar hem. De opschepper. Terwijl... Merde! Beaucoup!

## DONDERDAG 26 JUNI 18.00 V.S.—DUITSLAND

Ook deze wedstrijd kunnen we schriftelijk afdoen. Dat is niet zo gek, want dat kunnen we met elke wedstrijd. We zijn Poolbodes. Maar dit wordt negentig minuten doen alsof, vrezen we. Een eerste en tweede helft. In de hitte. Rustig aan. Want met 0-0 is iedereen blij. Behalve Portugal en Ghana. En vooral dat laatste vinden wij jammer. 'Jogi en Jürgen, die zitten op een bankje. Schuiven elkaar een puntje toe en zeggen beiden dank je.' Het bekende liedje. Natuurlijk hebben ze iets geritseld. Want als je Amerikaan bent, of Duitser, wat is er fijner dan Cristiano Ronaldo bij de neus te nemen? Daar maak je vrienden mee. Wereldwijd. CR7 wordt dus geknipt en geschoren, en hij is niet eens in de buurt. Lachen! Maar heb je iets beters te doen vanavond, onze zegen heb je.

## DONDERDAG 26 JUNI 18.00 PORTUGAL—GHANA

Jongens toch, en meiden natuurlijk. Hebben jullie dat gezien? Die shirtjes van de Ghanezen? Om die grote, sterke, afgetrainde lichamen... Elf stuks. En vergeet die wissels niet. Daar past de Poolbodes bescheidenheid. Maar wat we niet snappen: waarom staan deze goden niet boven op de Corcovado, maar onderaan in hun poule? Onmogelijk, zou je denken. Met zulke lijven. Na twee wedstrijden hebben ze nog maar 1 punt - net zo weinig als die miezerige, armzalige Portugeesjes met al hun tatoeages en Zorro-strepen in het haar... Och! Ach! En jammer!



## DONDERDAG 26 JUNI 22.00 ZUID-KOREA—BELGIË

Zelden was Zuid-Korea zo ontluisterend slecht als in de eerste helft tegen de herders van Algerije. Als Lee de bal naar Park wilde spelen, werd deze onderschept. Passte Park op zijn beurt richting Lee, dan zat er weer een Noord-Afrikaans been tussen. En als Park en Lee het niet naar de zin hebben, dan heeft Zuid-Korea een probleem. Zelden was Algerije zo ongelofelijk goed als in de eerste helft tegen de gevreesde Aziaten. Met grote ogen zoeken de Algerijnen na 45 minuten de kleedkamer op. Wat is er in vredesnaam gebeurd? Zat er iets in de geitenmelk? Was het melk? Waarom staan wij met 3-0 voor? Even is het na rust nog spannend, maar dan wordt general Lee gewisseld voor een andere Lee. Dat wordt dus helemaal niets meer. Waarom nog spelen tegen de Belgen?

## DONDERDAG 26 JUNI 22.00 ALGERIJE—RUSLAND

Een kraker! Wie had dat kunnen denken, een paar weken geleden? Een van deze ploegen gaat door, de andere gaat naar huis. Heel Boedapest houdt de adem in, want de Algerijnen zijn met een gelijkspel al door! De Russen moeten winnen. En dan weet je het wel. In Moskou richt het boze oog van Poetin zich al op Noord-Afrika. Troepen worden geforceerd, drones scheren over het Algerijnse zand. Maar daar trekken Slimani en zijn trouwe reisgenoten zich niets van aan. Vastbesloten zijn ze en dat niet alleen: ze zijn los, de mannen uit de Sahara. Snel, doelgericht, onvervaard. Hebben ze ons toch zand in de ogen gestrooid!

## 2 GOUD

## ECHTE MANNEN

Arme voetbalhaters, ga vervroegd op vakantie. Het zal alleen maar maffer worden, die Oranje-gekte. Want niet alleen echte mannen dragen oranje, fake vrouwen ook. Als zelfs een columnist van een landelijk dagblad zich in het strijdgewoel meent te moeten mengen en dan een stukkie schrijft over de neus van Louis van Gaal, dan is het einde zoek. Het was maar goed dat Happy Jack van Gelder de opmerking maakte tegen Van Gaal over diens gouden pik. Als Hansie Hansie dat gedaan had, zou Van Gaal ontploft zijn. Nu was hij aardig en alert. De bondscoach wist niet of hij een lid van edelmetaal had. 'Truus heeft het nog nooit gezegd.'

Heerlijk humormomentje op een bijna fantastisch wereldcuptoernooi. Met wonderschone goals (David Villa op zijn Madjers, Suarez), Andrea Pirlo, echte-mannenpassie en onverwachte wereldpartijen, zoals Honduras-Ecuador. Midden in de nacht: een frivool fouten-festival en supporters die tekeergaan alsof beide landen die avond wereldkampioen kunnen worden.

Mooiste moment van de eerste 12 dagen? De tranentsunami van Ivoiriaan Serey Die voor de wedstrijd tegen Colombia. Vaderlandsliefde ontroert. Jammer alleen dat Die niet veel later in de fout gaat. Ook

opvallend: de Amerikaanse rastavoetballer Kyle Beckerman die visueel luie reggaeloomheid uitstraalt, maar als een uitsmijter met te veel adrenaline in zijn lijf tekeergaat tegen de poppenkast-Portugees Raul Meireles. Eveneens opmerkelijk: Ron Vlaar die in de dagbladen laat weten dat hij vanwege zijn Oranje-missie en hang naar perfectie al twee jaar geen druppel alcohol heeft gedronken en tijdens de wedstrijd tegen Australië in de Oranje-verdediging een bezopen pass geeft waarna de Aussies hadden moeten scoren.

Zelfs een Mexicaans restaurant in Nijmegen haakt in op het toernooi. Met WK-soep. Sinaasappelen en tomaten zijn de hoofdbestanddelen. Dat resulteerde in een karakterloos soepje, niets voor echte mannen. Veel beter was een zelfgemaakte 'maaltijdvissoep voor voetbalsletjes', naar een recept uit de *Volkskrant*. Aangeleverd door een kookmevrouw die niets met voetbal heeft. Dat heeft blijkbaar ook niet Mathilde, de koningin van België. Na de benauwde zege van onze zuiderburen op Rusland feliciteerde ze Romelu Lukaku, de man die flink stampij trapte na zijn wissel, met zijn doelpunt. Had graag het gezicht van de spits gezien bij die gelukwens. Want het Belgisch geklungel kreeg nog enige glans door zijn vervanger Divock Origi, een echte jongeman.

Bertie B.