



GASTHEREN TEUN ALFRED MICHEL ROY SEBAS & HANS PRESENTEREN

PIEPELBODE

POOLBODE NO.2 MAANDAG 9 JUNI



VANUIT HET POOLCENTRUM RIDDERSTRAAT 29 NIJMEGEN / WWW.POOLBODE.NL

1988 ONNO K. 1990 WIL KERSEMAKERS 1992 ANTON SCHAAP 1994 WIL KERSEMAKERS 1996 ANNE LILIAN 2000 LOUIS VAN ZETTEN 2004 THEO HELDENS 2006 LOUIS VAN ZETTEN 2008 GARIEN KOLDEWEIJ 2010 ROB FILA

DAPPEREN!



Der Bomber



Olav Wilgenhof



Foppe & Boppe

zorgen over het deelnemersaantal. Alfred: 'Rustig maar, de meesten melden zich pas op het laatste moment. En ja hoor. Alsof we opnieuw moesten beginnen!'

Maar jongens toch, wat hebben we weer een boel inzendingen gekregen! Met puntgave tekeningen en met boodschappen die onze poolbodehartjes sneller doen kloppen. Een greep: 'Geen flauwe grappen dit jaar! Wij zijn serieuze pool-deelnemers!' (Willie & René), 'Blei um altes Eisen würde Louis sagen' (Der Bomber), 'Ik ben 8 jaar en fan van NEC en Blauw-Wit F1. Op het WK hoop ik dat Nederland wint!' (Jesse), 'Mag ik meedoen aan de pool?' (Jan Boeijink), 'Succes' (wasdatwat) en ' (Ole van Herpen). Goed. Het was een klus, maar we zijn er hoor. En het belangrijkste: jullie zijn er! Oude helden als Kees van Bergen, Mary, Wip L. en Reinoud Boland, nieuwkomers als Weet het, Ruud Schrauwen en Willem Claassen. Vijf Henken, vijf Theo's en drie Willems. Dromers, doeners, winnaars en veel, heel veel verliezers. Want ja, wij mogen klagen dat we het zo zwaar hebben, maar jullie hebben het ook niet makkelijk. Wie laat je in vanzettensnaam winnen als Zwitserland tegen Ecuador moet spelen? Welke spelers benoem je tot topscorer? Gewoon Messi en Ronaldo? Of die obscure Zuid-Koreaan? Van Persie? Nog obscuurder! O jongens toch. Waar zijn jullie aan begonnen? Die onzekerheid, die spanning. En dat gaat nog een maand zo door! Pas als straks de bal is uitgerold, weet je wat je voorspellingen waard waren. Nou, wij weten wat jullie waard zijn, dappere deelnemers. 48 wedstrijden invullen en op 'bevestig' drukken. Daar is moed en karakter voor nodig!

Een complimenteuzen groet van jullie poolbodes,

Sebas, Roy, Michel, Alfred en Teun

Zo piepels! Jullie zitten er klaar voor toch? Anders wij wel. Nou ja, een nachtje lekker slapen zou niet verkeerd zijn. De inschrijfformulieren zweven nog voor onze ogen, na een lange nacht van scannen en invoeren. Magische namen als Ibracadabra, Supermike en Mr. Dobalina, Mr. Bob Dobalina. Onvergetelijke namen als Bureau Trendsoccer, Philip Corputty en Jaap Lemereis. En vergetelijke namen als Bas Reijnen, Rob J. en Ruben Janssen. Routinewerk voor oude Poolbodes. Maar de nieuwe bodes moesten even wennen. Die maakten zich

HENNIE DE HAAN

Poolbodes leiden een onvoorspelbaar leven. Maar één ding weten we zeker. Bij elk kampioenschap meldt hij zich: Hennie de Haan. Bedenker van talloze mateloos intelligente trucs en onvoorstelbaar waterdichte plannetjes. Vriend, adviseur en uitvinder. Auteur van de standaardwerken *Dingen heel goed nadoen* (1995), *Dingen heel goed nadoen* (2001) en *Woordgrappen in de praktijk: Als winnaar uit de bus komen* (2009). Binnenkort verschijnt zijn magnum opus: *Piepelmanagement*.



BOEKBESPREKING

Piepelmanagement 🐞🐞🐞🐞🐞

Dit WK zullen wij af en toe sneak previews publiceren uit *Piepelmanagement*, het grootse, nog niet verschenen werk van Hennie de Haan. In het voorwoord schrijft Hennie: 'Als kind werd ik dagelijks gepiepeld. Dat maakte iets in mij los. Ik wilde het piepelen kunnen managen. Veertien lange gesprekken - met onder anderen Arnold Scholten en Andries Jonker - leverden een schat aan trucs op; de zogenaamde piepels. Ik onderscheid vier categorieën. Technische piepels, sociale piepels, emotionele piepels en village piepels. Een voetballer of voetbaltrainer die zich in deze piepels bekwaamt, is onaantastbaar en zal elke wedstrijd winnen.'



DE WEDSTRIJDEN



DONDERDAG 12 JUNI / 22.00 BRAZILIË-KROATIË

Daar sta je dan. Met een heel aardig team. Denk je. En dan moet je de openingswedstrijd. In het hol van de leeuw. Tegen die leeuw. De aanstaande kampioen. Als je tenminste de halve wereldbevolking, alle economische modellen, het orakel van Delphi, goochelende varkens en pirouettes draaiende orka's moet geloven. Alle voorspellingen wijzen in één richting: Brazilië. Daar sta je dan, in je theedoek. Met de staart tussen benen, trillend van angst en bang als een stelletje wezels - die overigens ook massaal Brazilië aanwijzen als nieuwe wereldkampioen. Wachtend op dat fluitje. En dan begint het! Samba!

VRIJDAG 13 JUNI / 18.00 MEXICO-KAMEROEN

Twee iconische volkjes tegen elkaar. De mannen die met een sombrero over hun gezicht op een rails liggen te maffen tegen de cast van The Gods Must Be Crazy. Zou je zeggen. Maar hallo, hé, 2014 hoor jongens! Er is een hoop veranderd. Mexico mag dan wel net zo'n gevaarlijk stukje aarde zijn als de Jumbo op zaterdagochtend, voetballen kunnen ze! Kameroen ook, daar niet van. Maar die voetballen meestal pas écht goed als het stadion vol zit met (zet nu even de stem op van prinses Beatrix): landgenoten. En dat gaat niet gebeuren natuurlijk. De uitkomst: 11 boomlange voetballers met maat 47, die doodsbang de tweede helft ingaan.

VRIJDAG 13 JUNI / 21.00 NEDERLAND - SPANJE

Met witte zakdoekjes in de hand hebben wij woensdag het Nederlands elftal uitgezwaaid. Nooit was het besef dat we geen wereldkampioen worden groter dan na die wedstrijd. Dat we twee jaar geleden geen wereldkampioen zouden worden, wisten we stiekem ook wel van tevoren. Het deed pijn, maar het was nu eenmaal een EK. Maar nu, #manmanman. Het passen van de bal is het afschuiven van een probleem geworden. Buitenspelers snijden naar binnen als koude messen door bevroren boter. Het maken van een tackle lijkt op het uitlaten van een chihuahua. Arjen Robben staat bij de kustlijn en wacht tevergeefs op de boot naar Van Persie. We worden verpulverd door Spanje, zoveel is duidelijk. Ten minste, tot afgelopen zaterdag. Ineens is daar de ommekeer. Georginio Wijnaldum neemt zijn 83-jarige oma mee! De achtste finales lonken! *Hennie de Haan: de familiepiepel! Een truc die vooral goed werkt tegen familiezieke tegenstanders, zoals Iniesta en Ramos. Tijdens de wedstrijd loopt Wijnaldum naar Iniesta en voegt hem achteloos toe: 'Kijk, daar op de tribune zit mijn oma. Waar zit jouw oma?' Even later wordt de hevig geëmotioneerde Iniesta door de vaderlijke Del Bosque gewisseld!*



VRIJDAG 13 JUNI / 24.00 CHILI-AUSTRALIË

We helpen jullie even. Pak de selecties van beide landen erbij. Kijk goed naar de namen. Wie ken je van Australië? Jason Sarota en Adam Davidson? Ja? Die ken je wel? Jokkebrokken! Zo heten ze helemaal niet. Ze heten Adam Sarota en Jason Davidson. Je kent alleen de kleine Tommy Oar en die ene Cahill, die aardig kan koppen. Of je kent ze niet. Helemaal niet erg. Houd dit vast. Pak nu de selectie van de Chilenen erbij. Ze hebben Arturo Vidal en Alexis Sánchez. Die van Barcelona, die zo hard kan schieten! Ga nu je voorspelling invullen. Of, of... Stop trouwens eens even! Kijk nog eens goed naar de selectie van de Aussies... Wie heeft zich daar vermomd als derde keeper? Het is Mitchell Langerak!

ZATERDAG 14 / 18.00 COLOMBIA - GRIEKENLAND

De Grieken zijn bang. Heel erg bang. Niet voor Europa. Ben je gek! Europa kunnen ze wel aan. Die hebben zich trouwens niet eens geplaatst. Ha! Ze zijn ook niet bang voor de crisis. Κρίση? Τι κρίσιος! Zijn ze dan bang voor de Colombiaan? Niet nu Radamel Falcao op een volledig verzorgde vakantie in Athene is. Twee keer 45 minuten verdedigen en twee keer aanvallen in blessuretijd: 1-0 winst en klaar is Karagounis. De tweede ronde lonkt. Maar met die tweede ronde komt ook het gevaar dichterbij, wordt de angst groter en groter. Net als met directe uitschakeling trouwens. Het maakt eigenlijk allemaal niks uit. Want na het WK..., ja, na het WK... wacht een nieuwe bondscoach: John van den Brom.

ZATERDAG 14 / 21.00 URUGUAY-COSTA RICA

*Een overspannen bakker,
een brave man uit Tiel
Ging naar een psychiater
met een splinter in z'n ziel
Maar zie de psychiater,
was ook niet al te fris
Die riep opeens
'M'n hemel, nou weet ik wat ik mis
M'n neus, m'n neus,
Mien Suarez m'n feestneus gebleven?'*

ZATERDAG 14 / 24.00 ENGELAND - ITALIË

Engelsen komen over het algemeen niet verder dan de eigen landsgrenzen. Ze schurken wat tegen de muur van Hadrianus aan en kijken voorzichtig over het randje. Zou er nog iets zijn achter die Schotse Hooglanden? Of val je dan gewoon van de aarde? Is er ergens bier met schuim? Zijn er landen waar je een fatsoenlijk ontbijt kunt krijgen? Waar de mensen nog een compleet gebit hebben? Ook Italianen zijn honkvast. Een enkeling woont in Frankrijk, maar voelt zich ook daar onbegrepen. Soms klimmen ze op een berg en turen in de verte. Aan de andere kant klinken koebellen en zijn er adembenemende kaasluichten. Zouden daar mensen wonen die niet de godganse dag met deeg en tomaten in de weer zijn? Die niet met claxonnerende koekblikken door roestige haarspeldbochten gaan? Waar vrouwen geen grote zonnebrillen dragen? Engelsen en Italianen. Ze willen zo graag, maar vooral weer snel naar huis. Naar pints met lads en pasta met pecorino.



ZATERDAG 14 / 03.00 IVOORKUST-JAPAN

Hebben we al geschreven dat we heel veel zin hebben in deze wedstrijd? Jazeker hebben we dat. Weet je wie er ook heel veel zin hebben in deze wedstrijd? De Japanners en de Ivorianen. Als kind al, toen hij speelde in de straten van Settsu, had de kleine Keisuke Honda een droom: spelen op een WK. In Brazilië, als dat zou kunnen! En als kleine opdonder, die dartelde over de trapveldjes van Bingerville, droomde Wilfried Bony dit: ooit speel ik op een WK en ja, laat het dan maar in Brazilië zijn! Vandaag is het zover. De kleintjes tegen de groten, precisie tegen oerkracht, tactiek tegen drang. De samurai tegen les *Éléphants*. Een droom van een wedstrijd wordt het. In Brazilië!



DE WEDSTRIJDEN



ZONDAG 15 / 18.00 ZWITSERLAND - ECUADOR

Wat een affiche! Om van te smullen! Zoals van Zwitserse-kaasfondue, met van die draadjes die uit je mond hangen, van de tafel tot de pan. WKaasfondue. Lekker. Of van Ecuadorese cuy. Dé specialiteit in de Zuid-Amerikaanse bergen. Geroosterde cavia, lieve deelnemers. Echt waar. Vers uit het woud het lekkerst. Dat belooft dus het een en ander. Twee grootmachten op het culinaire vlak, hoe verhoudt zich dat op het veld? Die Zwitsers zitten natuurlijk gebakken, let maar op. Als rösti. Nulletje of drie, en daarna nog even Honduras in de pan hakken. Daar kun je de klok op gelijk zetten.

ZONDAG 15 / 21.00 FRANKRIJK - HONDURAS

'Noord-Korea is mijns inziens echt een topvakantieland, in die zin verschilt het qua karakter niet wezenlijk van Frankrijk. De mensen genieten er volop van het goede leven - joie de vivre, zeggen we dan. Terwijl ook vrijheid, gelijkheid en broederschap er hoog in het vaandel staan.' Aan het woord is poolbewoner Niels. Hij is een kenner. Dat is mooi, en leerzaam, maar als je wilt voorbeschouwen, schiet je er niet veel mee op. Want horen we iets over de blessure van Ribéry en het onwaarschijnlijke talent van zijn vervanger Griezman? Nee. Of over de drie overwinningen op rij die Honduras in de oefencampagne boekte? Ai! Over wat dit alles dan te betekenen heeft voor de wedstrijd? Nee. Strooit Niels ons hier zand in de ogen, om er vervolgens slinks met drie punten vandoor te gaan? Ja.



ZONDAG 15 / 24.00 ARGENTINIË - BOSNIË-HERZEGOVINA

De eerste driekamp op een eindronde! Hoe zal dat gaan? Voor de hand liggend scenario: Bosnië en Herzegovina - bij het Eurovisie Songfestival gunnen ze elkaar ook altijd de punten - bundelen de krachten om het gevaar Messi te neutraliseren en daarna hakken ze elkaar in de pan. Jan Vennegoor of Hesselink: 'Volgens mij speelt een van ons in deze wedstrijd ook nog een rol. Ik ben in elk geval weer in training.' Kijken mensen!

MAANDAG 16 / 18.00 DUITSLAND - PORTUGAL

Uit het dagboek van Uli H.:

'Het is mistig hier in Landsberg. Of sind het de tranen? Niemals gedacht dat het zo moeilijk zou zijn, zo'n Entscheidung. Nu al achter de tralies gehen, of pas na uitschakeling of toch das WM helemaal uitzitten? Wat is schwerer? Wikken, wegen. Wekenlang. Bis letzte week. Toen werd alles klar: "Duitsland hat nog nie een WK gewonnen buiten Europa", las ik irgendwo. Echt waar? Verdamm! En over vier Jahre Russland. Daar gewinnt man ook niet. Zeker nicht als Poetin tegen die tijd ook bondscoach ist. 2022 dan? Qatar? Klar, Qatar! Ik hab' drieën-half jaar de Zeit. Daarin kann man veel rechtzetten. Écht etwas terugdoen: een WK fixen vielleicht. In Duitsland. Zuerst Blatter maar eens anrufen... Toch schade van die 28 Million.'

Ach Uli. Wij richten ons maar alvast op Portugal. Ook moeilijk. We hebben gewikt en gewogen: unentschieden.

MAANDAG 16 / 21.00 IRAN - NIGERIA

Geloofstwisten, achtergestelde vrouwen, ontvoerde schoolmeisjes... Vaak is de wereld onvoorstelbaar voor een poolbode. En natuurlijk onvoorspelbaar. Al durven we wel te voorspellen dat de Nigerianen over de Iraniërs heen walsen. Tenzij de sympathieke bondscoach Stephen Keshi echt besluit om Michael Uchebo op te stellen. De regio Venlo lag twee weken lang slap van het lachen, toen de naam Uchebo in de voorlopige selectie verscheen. Kinderen die in de omgeving van De Koel wonen, vinden daar nog dagelijks ballen. Afzender: Uchebo. De lol sloeg om in ongelof, toen de oud-spits van VVV daadwerkelijk mee mocht in het vliegtuig naar Brazilië. Zou dat wel goed gaan, in zo'n kleine ruimte? En nu is het dus de vraag of Keshi de grap tot het einde toe volhoudt. In Iran bidden ze van wel.

MAANDAG 16 / 24.00 GHANA - VS

De Amerikanen, je weet het niet. De Ghanaëzen, je weet het wel. Ghana is een van de sterkste voetballanden van Afrika. Gingen vier jaar geleden nog ten onder tegen Uruguay, slechts omdat een penalty tegen de doelpaal ketste. Hoe zou de finale er uitgezien hebben, als...! Maar die Amerikanen hè. Je weet nooit wat ze in hun schild voeren. Je weet niet in welke Hollywoodstudio ze nu weer hebben staan trainen, met al die technische snufjes van ze. En die extra hybride shirts. Maar dat denken we al jaren. Hahaha, de VS! Hou toch op man.



LOUIS VAN DE DRIE

Dinsdagmiddag, in Hilversum: drie mannen nemen plaats achter een bureau dat ze hooguit van televisie kenden. Ze kennen elkaar; in elk geval twee van de drie. Maken een wat ongemakkelijk praatje. De ene man - begin zestig, een buikje - vraagt in zijn beste Spaans hoe het met nummer 2 gaat. Die antwoordt dat hij - zijn zwarte stekeltjes stevig in de lak - moeilijk kan wennen aan de kou en de regen, maar dat hij op handen wordt gedragen. De eerste man windt zich steeds meer op, schijnbaar zonder aanleiding. De derde verveelt zich ondertussen flink. Had ik maar een mobieltje, denkt hij. Had ik m'n laptop maar meegenomen. Kon ik mooi Poolbode-voorspellingen invullen. Maar dan, eindelijk, is daar het verlossende moment. Boven het bureau gaan felle lampen aan. Daarachter een stemmige schaduw. Een cameraman komt in beweging en een van de mannen staat op: 'Mijn naam is Louis van Zetten.' De tweede volgt: 'Ja euh, MIJN naam is Louis van Zetten. De rest vraag je maar aan Truus.' De derde man kijkt wat schichtig om zich heen, staat op en zegt: 'Yo soy Louis van Zetten.' [klik]



BESTE POOLORGANISATIE,

Het Oranjeshirt van Willem Claassen

Mijn neefje had een officieel Oranjeshirt. Ik wilde een officieel Oranjeshirt. Mijn moeder zei dat ik het niet kreeg, dat het te duur was. Ik dacht dat mijn oom rijk was, maar hij was gescheiden en hij paaide mijn neefje met een officieel Oranjeshirt. Ik droomde dat ik van school kwam en mijn moeder in de tuin zag staan met een officieel Oranjeshirt, wapperend in de wind.

Groetjes, Willem

Willem Claassen

"Die tering rotezo: altijd"



SINDS HANS AAN HET
WERK IS VOOR DE POOLBODE.
HEEFT HIJ GEEN AANDACHT
MEER VOER MIJ!
EN DAT VIND TU HEEL
SPYTIJG. MIJN BED IS
LEEG. DANK HIERVOOR.

Groet vrouw van
programmeur

Ps. kan ik EEW
ANDERE MAN LEMEN?

Frenz

Hitte

Gisteren was Pierre van Hooijdonk op tv. Hij zat bij Jack van Gelder aan tafel in Brazilië en vond dat we niet zo moesten zeiken over het weer, want in Amerika in 1994 was het ook warm. Kan hij makkelijk zeggen, hij was er niet bij. Toen was het nog Gaston Taument die 'm in alle hitte tegen de Saoedies langs de doelman kopte. (Na afloop van de wedstrijd zei hij: 'Ik kopte die bal. Met m'n hóófd!') Ik herinner me Dick Advocaat die zonder colbert langs de lijn stond. Een unicum. Zó warm was het. Maar ik herinner me niet dat het een probleem was. Onze jongens hadden het warm, maar klaagden niet. Zo herinnert ook Pierre van Hooijdonk zich de mannen. (De mannen met wie hij vier jaar later wél mee mocht!)

En ik ook. De hele selectie van 1994: ik ken ze allemaal. Zou ik bij Per Seconde Wijzer foto's van toen krijgen, ik zou in een recordtempo alle twaalf de vragen goed hebben. Kees Driehuis hoefde er niet eens een verhaaltje bij te vertellen. Stan Valckx, Sonny Silooy, Peter van Vossen: ik zou ze herkennen. En ik zou weten: ze hadden het misschien wel warm, maar ze voetbalden als koningen. (Die ene voetballer die ik niet kende, dat moest dan wel Eric Viscaal zijn.) En na een superwedstrijd, waarin Bergkamp en Winter, niet gehinderd door het overmatige vele zweten, scoorden, ging het nog steeds over voetbal. Brazilië had gewonnen.

Krijg ik bij Kees Driehuis de selectie van dit jaar voorgeschoteld, ik zou al mijn jokers nodig hebben. Terence Kongolo, Joël Veltman, Memphis Depay... Ik heb de klok wel eens horen luiden, maar ik weet bij god niet waar de klepel te moeten vinden. En dat is een probleem. Want ja, natuurlijk is het warm in Brazilië. Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie en vooruit, ook Ron Vlaar, die ken ik wel. En kennen betekent, zo betrap ik mezelf erop, bestand tegen de hitte. Een argument van lik me vestje natuurlijk, maar goed, zo werkt het blijkbaar. Misschien was het helemaal niet zo'n gekke vraag van Jack van Gelder, of het misschien te warm is voor de jongens die helemaal niks gewend zijn.

Kan die onervaren keeper eigenlijk wel de hitte doorstaan in zijn hete handschoenen? Glibberen die witte melkflessen niet uit hun voetbalschoenen of erger nog hun voetbalbroekje? Ik weet het niet. Ik hoop dat Pierre van Hooijdonk gelijk heeft, dat ook deze jongens voetballen en niet zeiken. Maar ik weet het zo net nog niet. Want wie is dit jaar de nieuwe Van Hooijdonk, of nog beter de nieuwe Gaston Taument? Wie kopt 'm er bij de Braziliaanse hitte in?

(En dan. Stel we worden tweede in de poule en Brazilië wordt eerste in zijn poule. U weet het, dan spelen we de achtste finale tegen Brazilië. In de hitte. Net als in de Verenigde Staten in 1994 de kwartfinale, maar dan op de hete grasmat van het thuisland. Nee, daar ga ik nu nog maar niets over zeggen.)

jnk

Ps. De vlaggetjes in Nijmegen West, waarover ik in mijn eerste column sprak, zijn verkleurd. Naast nieuwe rode, witte en blauwe vlaggetjes hangen er nu vooral heel veel gele vlaggetjes. Door de hitte, denk ik.

Het meisje en het wk

STOPPERS EN KETZERS!

De voorletters van de poolbodes vormen samen het woord STRAM ● Albert van der Veen vraagt of degene die het laatst zijn formulier inlevert een prijs krijgt. ● Het antwoord is nee, maar we denken aan een prijs voor degene die de leukste prijsvraag bedenkt. ● We hebben ook al een winnaar voor de leukste 'Hij voetbalt in Oranje en...!' ● Het is Johan Roos! Zijn vondst: Hij speelt in Oranje en als hij een bal doorlaat wordt er een verdachte vrijgelaten. ● Michel Vormfout! ● Haro! ● De voorletters van Paapje, Onze Cor, Ouder & Wijzer, Linmar, Bibzie, Oscar van Zetten, Dick Split en ErAnMeNo vormen samen het woord POOLBODE! ● Arme Mario Balotelli. Wilde net zo'n hanenkam nemen als zijn jeugdheld B.A. Baracus. De spelerskapper bleek niet zo thuis in het genre, waardoor Mario het moet doen met de afgeknipte teennagel van B.A. ● Op zijn hoofd. ● Zondag 8 juni, 23.40: Iwan van Duren springt uit bad, vult in recordtijd zijn voorspellingen in en mailt de bodes. ● 'Ben ik nog op tijd, ben ik nog op tijd?' ● Vrij ruim, Iwan. Je mag nog invullen tot 12 juni, 21.59 uur. ● De meest beoefende sport in Algerije is cricket.