



GASTHEREN TEUN ALFRED MICHEL ROY SEBAS & HANS PRESENTEREN

POOLBODE NO.1 ZONDAG 1 JUNI

VANUIT HET POOLCENTRUM RIDDERSTRAAT 29 NIJMEGEN / WWW.POOLBODE.NL

1988 ONNO K. 1990 WIL KERSEMAKERS 1992 ANTON SCHAAP 1994 WIL KERSEMAKERS 1996 ANNE LILIAN 2000 LOUIS VAN ZETTEN 2004 THEO HELDENS 2006 LOUIS VAN ZETTEN 2008 GARIEN KOLDEWEIJ 2010 ROB FILA

VOORBODE

GRATIS!
PROEF
EXEMPLAAR

VAMOS!



Wat? Huh? En: hemeltje! Daar zijn de poolbodes weer! Kijk, ze zijn met vijven! Alfred en Teun wrijven de stramme spieren. Sebas, Michel en Roy dribbelen nog wat nerveus op en neer. Zijn jullie er nog

allemaal, lieve deelnemers? Esther Hermans, Bokkie Opwas en Temo Theo? Adriaan Morel en al die andere vruchten? Zep Megens, Theo Uijlen en al die andere vogels? Rinie de Vleerman, Oscar van Zetten en zijn broer? We hopen het zo! Zonder jullie kunnen we niet. We hebben het hier namelijk over een WK. Een WK duurt lang! En dan in Brazilië. Brazilië is ver! Nou, dan weet je het wel.

Of eigenlijk helemaal niet. Want daar draait alles om. Om niet weten. Alleen Rob Fila wist het, vier jaar terug. Gelijk zou het worden en gelijk kreeg hij, de gespierde spijker uit het Waterkwartier. 269 andere deelnemers wisten het niet en beten in het Zuid-Afrikaanse stof. De grootste hap was voor de arme Robert vd Broek. Och en ach! Hij zag niet alleen de overwinning van Oranje, maar ook de poolzege te pletter slaan op de teen van Casillas. De Vrienden van Sandro Calabro keken al die tijd machteloos toe vanaf plek 2. Nog machtelozer keken Annemai, Natascha, Mart de Bruin, Jannes = Jannes en Nienke Uijlen. Bungelend aan de staart van het deelnemersveld gaven zij nieuwe invulling aan het begrip 'kansloos'. En mocht je nu een grijs vol leedvermaak niet kunnen onderdrukken, Ron Slangen, Hezeltoon, Bob en Rodaantje: jullie gaven nieuwe invulling aan het begrip 'middelmaat'. Welk een onzichtbaarheid, welk een grijsheid! En mochten jullie nu een grijs vol leedvermaak niet kunnen onderdrukken: dat geldt ook voor jul-

lie, Norbert Koning, Gerrit Paarlberg, Iwan van Zon en Wybrand van Ellen. En zelfs voor jou Locokickkie, daar doet een gekke naam niets aan af. Maar ach, pooldeelnemers, zoals de vuvuzela's vier jaar geleden nieuwe invulling gaven aan het begrip 'overheersende bromtoon op de achtergrond', jullie kunnen allemaal nieuwe invulling geven aan... Aan alles! Er is nog geen wedstrijd gespeeld. De kansen zijn voor iedereen gelijk. En voor zover wij het in kunnen schatten, zijn jullie allemaal de mogelijke winnaar. Ja ook jij, Daantje Kip! En ook jullie, Elsje & Pip en Seb + San! En jij, niet genoemde! Wie weet prijkt jouw naam straks in sierlijke letters op de Ubu-trofee, tussen poolhelden als Wil Kersemakers, Anton Schaap, Anne Lilian, Louis van Zetten, Theo Heldens, Carrien Koldewij en Rob Fila. Zelfs de poolbodes - slechtere voorspellers vind je niet - blijven dromen van die mogelijkheid. Omdat het mag! Omdat het kan! We verwachten, kortom, weer heel veel van ons allemaal. En een spannend en prachtig en onvoorspelbaar WK, dat is wat we jullie wensen. Vamos!

Jullie poolbodes,

Michel, Roy, Sebas, Alfred en Teun

UBU



Kort na het WK van 2010 overleed Ubu, na een onvoorstelbaar kort ziekbed. Voor ons was het duidelijk: er komt nooit meer een Poolbode. Ubu is: op-

rechte interesse in elke afzonderlijke deelnemer, gegrinnik om een fijn grapje, standenmanie, een zwak voor onaangepaste voetballers. Een zwak voor Zwitserland. Tegendraadse tekstvondsten, scherpe eindredactie, liefde voor lekkere hapjes. Een derde van het driemanschap, lange nachten op het poolcentrum, samen de wedstrijden van Oranje kijken, minutieus uitslagen invoeren, papierbakvoetballen. Zonder Ubu geen Poolbode.

Het EK in Polen en Oekraïne - toen nog een heel groot land - kwam en ging. Zonder Poolbode. Wij keken het van een afstandje aan en lieten het gebeuren. Dat was fijn, een keertje. Al reageerde Oranje er niet goed op. En nu nadert het WK in Brazilië. Op Ubu's verjaardag - traditioneel de dag waarop we besluiten of we 'het doen of niet' - was er ineens geen twijfel. De Poolbode leeft voort. Met drie nieuwe bodes: Michel, Roy en Sebas. Met interesse in alle deelnemers, gegrinnik om een fijn grapje, standenmanie, een zwak voor onaangepaste voetballers. Met tegendraads tekstwerk, scherpe eindredactie, liefde voor lekkere hapjes. Lange nachten op het poolcentrum, samen de wedstrijden van Oranje kijken, zorgvuldig uitslagen invoeren, papierbakvoetballen. En aan het eind drukken we de Ubu-trofee in de handen van de trotse winnaar. Ebjà!

Teun en Alfred

MEEDOEN? IK?

Je bent in het bezit van Poolbode no.1 van 2014. Gefeliciteerd! Wil je wel meer Poolbodes in je mailbox ontvangen? Dat kan. Maar daar moet je wel wat voor doen: meedoen! Je kunt een heel WK lang je uitslagen voorspellen en invullen op www.poolbode.nl en meedingen naar eeuwige roem. Op de koop toe ontvang je een stuk of dertien poolbodes. En dat alles voor het luttele bedrag van €8,50! Lever je formulier in voor zondag 8 juni 23.59 uur! Wordt het je nu allemaal even te veel? Begrijpen we best. Lees maar eens rustig het reglement, op de laatste pagina van deze Poolbode. Daar zie je hoe je mee kunt doen.

HET MOOISTE INSCHRIFFORMULIER

Ook dit WK is er weer een prachtige prijs voor het mooiste inschrijfformulier. Maak de poolbodes blij met een originele afbeelding of een fijne anekdote!





GROEP

B

SPANJE

De Spanjaardjes. Och! Klein. Oud en arm. Ach! Niemand neemt ze nog serieus. Het is alweer twee jaar geleden dat ze een EK wonnen en voor een gewonnen WK moeten we nog verder terug. Vier jaar! Dat was in de tijd van Xavi, Iniesta en Sergio Ramos! Die hadden er geen tachtig jaar voor nodig om een paar Hollanders eronder te krijgen. 120 minuten was genoeg. Of zouden ze het nu zelfs in 90 kunnen... Nee toch?



GROEP

A

BRAZILIË

Ronaldo Luis Nazario de Lima ligt op het warme zand van de Copacabana en aait peinzend zijn buik. Hij leest de biografie van Glenn Helder. Af en toe grinnikt hij zachtjes. Die Glenn. Wat een voetballer was dat. En nog steeds het lichaam van een jonge god. Speelt in bandjes. Voetbalt bij de oud-internationals. Ronaldo zucht. Wat is dat toch met die Nederlanders? Die soepele looplijnen, die dansende linies. Puur voetbalplezier. Hoe moet dat straks, in de tweede ronde? Dikke kans dat Brazilië ze weer tegenkomt, de tovenaars uit Holland. Hulk, Fred en Neymar kunnen misschien wel potten breken tegen Mexicanen en Kroaten, maar tegen Ron Vlaar? Dat leg je af. Ronaldo leest peinzend verder, de linkerhand op z'n vetpack. In zijn tas wachten de biografieën van Andy en Winston. Hollandse meesters.

KROATIË

Kroaten kunnen al jaren op onze onvoorwaardelijke sympathie rekenen. Vooral vanwege die vlag. Even de oogjes samenknijpen en poule A bestaat uit Brazilië, Mexico, Kameroen en Noord-Brabant. Mooi hè? Verder schijnt het een prachtig land te zijn. Wij zijn er nog nooit geweest, maar zien onszelf er zo zitten. Mooie stranden, aardige mensen, sloffen sigaretten voor de prijs van een postzegel. Maar die voetballers? Tja. In 2010 deden ze even niet mee. Dat vonden wij qua onvoorwaardelijke sympathie natuurlijk best wel jammer, maar verder voorspelt het niet veel goeds. Bovendien denk je bij namen als Modrić, Rakitić, Perišić, Kovačić en Olić niet aan een WK, maar aan een nieuw avontuur van Asterix. Haro!

MEXICO

Een zangeresje uit Nederland verloor er haar hart op een fiësta - na de rumba - en nu zitten wij met de chihuahua's. Olé. Arme Mexicanen. Ooit, vroeger... de Maya's en Tolteken. Het machtige Azteekse rijk. Een nieuwsgierige Spanjaard maakte aan dat alles een eind. Wie geeft er nu nog een kolfje maïs en een hand bonen voor de kansen van Mexico? Montezuma, die kon er wat van. Pancho Villa. Later probeerde Hugo Sanchez zich tot keizer te kronen. Hij schopte het tot pichichi in Spanje en maakte salto's. Inmiddels heet het Mexicaanse hoofd van de medische staf Alfonso Díaz. Hij behandelde de teenblesure van Rafael Marquez met een zalf van gemalen toekansnavel, gepureerde ocelotvlekken en blokjes cacomixtle-staart. Terug bij af, zo lijkt het. Zullen we er maar een vloot Spanjaarden op afsturen? Of moeten we dan vier jaar wachten?

KAMEROEN

Willie Overtoom. De man met het loopvermogen, de splijtende pass. Bekend om zijn ongekend snelle 'delivery'. Vroeger werd het geroepen op de tribunes in Almelo: Toet toet! Dat is snel! Het Nederlands elftal lonkte. Maar daar had Willie geen boodschap aan. Diep in zijn hart brulde de ontembare leeuw. Hij wilde spelen voor het land van zijn roots. Kameroen! Onlangs nam Willie daarom de naam van zijn moeder aan. Prompt werd hij niet meer geselecteerd. Bondscoach Volker Finke: 'Ja sorry hoor. Ma-nu-tan? Overtoom was nu net de enige naam in de selectie die ik kon uitspreken! Ik kan dit niet accepteren.'

NEDERLAND

In de afgelopen maanden werden jullie doodgegooid met analyses over het Nederlands elftal. En dan zouden wij dat zeker nog eens dunnetjes overdoen? Mooi niet! Bij ons staat de koelkast al weken overuren te draaien en liggen de zakken chips als zandzakken opgestapeld in de proviessiekast. Laat het WK maar beginnen, 5-3-2 of niet, wij zijn er klaar voor!



CHILI

Chili. Ach ja, Chili. Makkelijk hoor, flauwe mopjes maken over bonengerechten en de effecten daarvan. Mag dat een andere keer? Weten jullie wel dat Chili het meest westelijke strand van Zuid-Amerika is? Langgerekt ook. Een strookje Brazilië en Argentinië dat niemand wilde hebben. Ideale plek om je schuil te houden. Daar werd lang en enthousiast gebruik van gemaakt. Zo ontstond een meedogenloze mix van samba en tango, afgemaakt met een vleugje *Schuhplattler*. Chili con carne is er een flauw hapje bij. In 1962 werden de Chilenen dan ook gewoon derde. Met goed voetbal. Gelukkig kwam niet veel later Pinochet. Duidelijke visie, recht in de leer, maar geen voetballer. Gevaar geweken. Maar Pinochet is niet meer en zelfs Joran moeten ze daar naar. Alle reden dus om bezorgd te zijn. Chili kan zomaar weer derde worden. En we moeten tegen ze!

AUSTRALIË

Ongeveer 75 procent van Australië is woestijngrond. De rest staat een groot deel van het jaar in de fik. Het is dan ook geen wonder dat je voor de grootste bezienswaardigheid van dit continent duikspullen nodig hebt en dat de meeste prijzen worden behaald in het water. Op de schaarse plekken waar wel gras groeit, rent de Australiër het liefst in een bak van twintig bij drie meter tussen gestapelde stokjes op en neer. Met zonnehoedjes op. Voetballen? Nah, liever niet. Aan het roer van het nationale voetbalteam staat Ange Postecoglou, een Australiër met Grieks bloed. Die zweet dus dubbelop. Maar 't schip moest eigenlijk bestuurd worden door onze John, succesvol trainer van Melbourne Heart. Met als trouwe assistent Marco van Basten. Gemiste kans.

**GROEP****D****URUGUAY**

Zeg me dat het niet zo is.
Zeg me dat het niet zo is.
Zeg me dat het niet waar is.
Zeg me dat het niet zo is.
Zeg me dat het niet zo is.
Zeg me dat het niet Suárez.

GROEP**C****COLOMBIA**

We moeten iets schrijven over Radamel Falcao. En niet alleen omdat we verder geen Colombiaan kennen. Falcao, 'El Tigre', de ontembare superspits, de hoop van zijn land. Hij haalt het WK niet. Zijn teamgenoten halen opgelucht adem. Want, o jee. Een sprankje verwachting en in het hele land breekt de totale gekte los. Andrés Escobar kan daar niet meer over meepraten - Ubu schreef daar ooit een prachtig stukje over (zie link hiernaast). Maar ach, dat was twintig jaar geleden... Waarom zo negatief, poolbodes? Misschien voetballen de Colombianen wel fantastisch en worden we straks betoverd door Gutiérrez, Zapata en Quintero. En dan, in de kwartfinale, als het ijzersterke Argentinië wacht, is hij plotseling toch helemaal hersteld. En hongerig. El Tigre.

GRIEKENLAND

In 2004 woonde poolbode Roy in Utrecht, vlak bij de Griekse afhaal aan het Neude. Na de finale stond dat plein vol met uitgelaten Grieken. De zweetlucht creëerde iets wat te vergelijken is met die broeierige lucht die je op een hete dag boven het wegdek van de A12 ziet hangen. Zweeten doen Grieken met volle overtuiging, maar deze keer was het ook niet zonder reden. Want wat was het spannend geweest. In de poulefase nog verliezen van de Russen en daarna met de hakken over de sloot in de finale terechtkomen. Weer tegen de Portugezen! Met die piepjonge Ronaldo! Toen al onnavolgbaar en weinig sympathiek. In dat opzicht kon hij van de Grieken wel wat leren. Die deelden daar op het Neude de hele nacht gratis eten uit. Ook voor Roy was het spannend. Nooit eerder had hij kofta gegeten. En je weet nooit van tevoren hoe zo iets landt, zo na middernacht. Maar het viel mee. Het smaakte een beetje, ja, naar zweet.

IVOORKUST

In Ivoorkust is het een rommeltje: de bevolking bestaat uit meer dan zestig etnische groeperingen, ze spreken er zeven talen en Frans, en ze slaan elkaar graag de hersens in. Heetgebakerd. Die worden natuurlijk nooit samen wereldkampioen. Dat is alvast een geruststelling. Toch doen ze voor de derde keer achter elkaar mee. Ze kunnen dus iets. Al weten we niet precies wat. Ja, ze hebben DJ Drogba. Drogba zien bewegen is al genoeg. En hij scoort toch wel. Zeker tegen de Japanners. Daar hebben we dan ook heel veel zin in: Ivoorkust tegen Japan. Elf keer 2 meter 10 tegen tien keer 1 meter 55. Eens zien wie er aan het kortste eind trekt.

JAPAN

Bij Japanse voetballers denk je terug aan slierten fotografen, flitsend langs het veld van VVV Venlo. Keisuke Honda, Maya Yoshida. Maya, hij was een vreemde verschijning in het geel-zwarte shirt van de Venlose trots. In diezelfde kleuren, maar dan vlak boven de Rijn, speelt nog Mike Havenaar, de rijzende zoon van Dido. On-Japans groot en sterk. Maar verder? Van hun erfenis zijn we jammer genoeg nog niet af: een onstuitbare stroom dikke rijstkorrels, vellen zeewier en vis. Nog even en we krijgen het in een puntzak op elke straathoek, met een dot mayonaise. Hoe hard Henk Wijngaard ook zingt over Sushi, voorlopig zitten we klem als een reepje nori in de oshi.

COSTA RICA

Costa Rica is het Zwitserland van Centraal-Amerika. Het land heeft geld en kantons, en net als Zwitserland kent het meer actieve vulkanen dan goede voetballers. Natuurlijk, je weet het nooit... Misschien brengt bondscoach Jorge Luis Pinto zijn elftal tot een eruptie van voetbaltechnische hoogstandjes. In 1990 leidde Bora Milutinovic het land naar de tweede ronde. Tomás Skuhravy zette het met lange haren en drie treffers weer met tweeëntwintig benen op de grond. En nu? Wie neemt Costa Rica aan de hand? Paolo Wanchope is gestopt, Bora Milutinovic bouwt zandkastelen in Qatar. Maar... de aanvoerder luistert naar de naam Bryan Ruiz! Hij maakte Fulham en PSV groot. Kan hij dat ook met Costa Rica? Ach, in San José is de Costaricaan al gelukkig. Hij drinkt een glaasje Cacique en luistert naar de indringende roep van de quetzal. Ze zijn erbij, ze doen mee, en dat is mooi.

ENGELAND

Football goes home. Waarschijnlijk al na drie wedstrijden. Want laten we eerlijk zijn: Costa Rica is misschien nog te doen voor ze, maar Uruguay en Italië? No way. Vinden we dat erg? Neuh. Want stiekem kunnen ze er al heel lang niks meer van. Hoe graag ze ook willen. Vandaar dat we er maar niks meer over zeggen. Of ja toch, twee namen nog: Glenn Hoddle en Chris Waddle. Wat waren die on-Engels goed!

ITALIË

Na de oorlog trekt een stoet uitpuilende Fiats over de Zwitserse Alpen. Italianen in sardineblik. Eindstation: Olanda, gastarbeid in de mijnen. Het ziet in de zuidelijkste delen van Nederland al gauw zwart van de spaghettieters. Op het eerste gezicht oogt de Italiaan nog sympathiek, maar als de Limburger eenmaal in de gaten krijgt dat hij met het andere oog naar zijn dochter blikt, verdwijnt het respect als Parmigiano Reggiano op hete bolognese. Een gladjakker is het, met glimmende schoenen en zwart, blinkend haar. Waarom wij ons nu druk maken om deze Zuid-Europeaan? Om wie anders? De Turken zijn niet voorbij de Bosporus gekomen, de Marokkanen kijken elkaar rond Rabat verwonderd aan en Roda is gedegradeerd. Dus zeg het maar: willen wij meer of minder Pelle in Nederland? *Hennie de Haan: uitspraken van een bekende politicus gebruiken als kwinkslag! De lezers van de Poolbode zullen een glimlach niet kunnen onderdrukken!*



**GROEP****F****ARGENTINIË**

Het Argentijnse voetbalelftal boezemt op de een of andere manier automatisch ontzag in. Waarom? De tranen en het bloed van 1978? De neus van Maradona? Lionel Messi? Of van alles een beetje? Komaan! De Argentijn bakt er al twintig jaar niets van. Ja, een flinke steak, het liefst cocido. Tussendoor een empanada of een paar tamales en een vorkje salade van de vrouw. Daarna omarmt hij zijn goede vriend cabernet sauvignon, waar hij een lang en diep gesprek mee voert. Zijn vrouw gaat dan alvast naar bed. Zij weet waar dit eindigt. Schreeuwend gaat hij straks door de straten van Nueva Pompeya. Hij houdt zich vast aan zo'n fraaie, oude lantaarnpaal op de Plazoleta Herminio Masantonio. Her-mi-ni-o Ma-san-to-ni-o (3x). De man die in 349 wedstrijden 254 goals voor Huracán maakte. En 21 doelpunten in 19 interlands, een bovenmessiaans moyenne. De Argentijn omklemt de lantaarnpaal nog steviger en danst, terwijl de tranen over zijn wangen stromen, de tango van *El mortero del Globito*. Herminio Masantonio.

GROEP**E****ZWITSERLAND**

Zwitserland is het Costa Rica van Europa. Het land heeft ook kantons en geld. Maar daarmee houdt de vergelijking wel op. Want in Costa Rica hebben ze bijvoorbeeld nog nooit van kaasfondue gehoord. Maar de Zwitsers dus. Die deden vier jaar geleden iets heel slims: ze wonnen van Spanje. *Hennie de Haan: Winnen van Spanje! Maar het vooraf niet verklappen! Voor de wedstrijd zegt Louis van Gaal in de persconferentie: 'Ik heb mijn spelers opdracht gegeven om met twee doelpunten verschil te verliezen van Spanje.'* De Spanjaarden betreden glunderend het strijtoneel. *Wat zou het worden? Misschien wel 4-2! 'Of 8-6', grapt Fabregas. 'Zou best kunnen', speelt Robben het spelletje mee. Plots ontfutselt hij Xavi de bal, rent op Casillas af en... De Zwitsers dus. Die mogen niet tegen Spanje deze keer. En met Ecuador, Frankrijk en Honduras haal je geen grappen uit. Maar ach, daar win je zo ook wel van.*

ECUADOR

Zeg eens eerlijk. Wie van jullie wist dat Luis Antonio Valencia, geweldenaar bij Manchester United, bij Ecuador voetbalt? Wij schrokken ons een ongeluk! En zullen we jullie ook eens laten schrikken? Ze hebben nog een Valencia. Een jongere broer? Een neefje? Een goedbewaard geheim! Valencia... het andere Oranje. Wees maar blij dat er alerte poolbodes zijn, want wie had jullie anders voorspeld dat we Ecuador treffen in de halve finale? Ergens begin juli. Zet maar in je agenda.

FRANKRIJK

Wie Frankrijk zegt, zegt Noord-Korea. Dat kan haast niet anders, ook al horen we pooldeelnemer Niels meteen protesteren: 'Dat heb ik nog nooit gezegd. Ik heb er zelfs nooit aan gedacht! Frankrijk lijkt niet eens op Noord-Korea. Het ligt niet in het noorden, het is geen dictatuur, Koreanen douchen weleens.' Eigenlijk heeft Niels wel gelijk. Frankrijk doet wel mee, Noord-Korea niet. In Frankrijk wonen Fransen, in Noord-Korea niet. In Frankrijk is de slak een delicatessen, in Noord-Korea is er niets anders te eten. In Frankrijk... Van Frankrijk gaan we de komende tijd nog veel horen. Van Noord-Korea niet.

HONDURAS

'Dwergschnauzer, golden retriever, jack russell, cockerspaniël, bulldog, mopshond...' Poolbode Roy weet alles van honden. Hij heeft er zelf ook een: Bram. Een hond met leuke krulletjes. Jong, atletisch en rent achter elke bal aan. Onstuimig ook, loopt zichzelf nogal eens voorbij. Weinig doelgericht. Maar goed. Het is dus niet honderas, Roy. Het is Honduras. Een echt land, zoek maar op. En ze doen mee, dus moeten we er iets over zeggen. Misschien zijn ze wel jong, atletisch en rennen ze achter elke bal aan. Of zijn ze onstuimig, lopen ze zichzelf nogal eens voorbij en zijn ze weinig doelgericht? Wij voorspellen prachtige acties, overmoed, leuke krulletjes en kansloze nederlagen. Fijn dat ze erbij zijn!

BOSNIË-HERZEGOVINA

Het is een bonte verzameling van etniciteiten, omgeven door de al even verdeelde Kroaten, Serviërs en Montenegrijnen. Bosniërs zijn binnenvetters en Herzegovinezen laten zich ook niet graag in de ziel kijken - zo hebben de talen in het binnenland zich in korte tijd ontwikkeld tot smoezelige mengmoesjes met een onduidelijke grammatica. Onverstaanbare woordenbrijen worden afgewisseld met overgearticuleerde kreten. *Lasta* (schwalbe)! *Sudija* (scheids!) Ook eet men graag het onuitspreekbaar lekkere *Ćevapčići*, worstjes van gehakt. Of *Jagnjetina*, een lam aan het spit. Maar, genoeg gegeten: wat wordt het met het WK? Welnu, waar heb je nog een tegenstander voor nodig als in je eigen naam al een wedstrijd zit? Dat zal straks bij de aftrap even wat verwarring geven. Maar stiekem weet geen buitenstaander wat de gemiddelde Bosniër met een bal kan, dus houd hem in de gaten!

IRAN

U wist het niet, wij wisten het niet en de inwoners van Iran zijn ook niet allemaal ingelicht, maar Iran is een echt voetballand. Dat zit bij die mensen diep in de poriën. Vermengd met de aroma van heel heftige aftershave natuurlijk. Iran staat als Aziatisch voetballand zelfs op de vierde plaats. Dat is een weetje. Krijgen jullie er gratis bij. Maar goed. Hebben we bewijzen? Jazeker! Alireza Jahanbakhsh. De man die NEC dit jaar op onnavolgbare wijze een paar extra wedstrijden tegen Sparta schonk. We hebben de bondscoach van Iran even aan de lijn gehad en Alireza mag misschien meedoen. Misschien! Moet je nagaan wat ze nog meer voor ons in petto hebben! In de gaten houden, de Iraniërs.

NIGERIA

Er wonen van oudsher veel Nigerianen in Deventer. Vooral in en rond het centrum. Niemand weet hoe ze er ooit terecht kwamen, maar ze voelen zich er thuis. Zeker als ze mogen voetballen. Want dat kunnen ze. Liefkozend noemt men ze daar de *Super Eagles*. Toevallig ook de bijnaam van het nationale team. Dat tot dusver drie keer Afrikaans kampioen werd. Nigerianen zijn op elk veld sterk, snel en meedogenloos. Met hun mooie lange benen, brede borst en trotse blik laten ze bovendien heel wat vrouwenharten sneller kloppen. Misschien dat er daarom ruim 130 miljoen Nigerianen zijn - die in Deventer niet meegemeld. Indrukwekkende prestaties dus, maar moeten we echt bang zijn voor ze? Nee joh. Ze zitten in een heel andere poule dan wij.



GROEP**H****BELGIË**

Allez! Ze zijn er weer bij en dat is wat ons betreft prima. Sterker nog, we hebben er enorm naar uitgekeken! België is toch een beetje ons plan B. Haha ja, om die zin moeten wij zelf ook lachen. Maar je kunt niet in de toekomst kijken hè. Wel in het verleden. Nederland uitgeschakeld en dan van ellende maar voor de Duitsers zijn. Maar wees eerlijk. Hup Schweinsteiger! Kom op Schmelzerrrrr! Niet vol te houden. Dan liever de Rode Duvels. De Bruyne. Mertens. Simons. Kom op Timmy! Jammer dat die er niet bij is, want zo zou onze buurman ook kunnen heten. Sowieso gaan onze harten sneller kloppen als we aan België denken. Met die frietzakken waar geen eind aan lijkt te komen. En die biertjes die katers opleveren waar geen eind aan lijkt te komen. Of ze ook echt kans maken, dat moeten we even opzoeken. Waarschijnlijk niet. Maar een underdog en een Vedett, wie houdt daar nu eigenlijk niet van?

ALGERIJE

De hoofdstad van Algerije is Boedapest.

RUSLAND

Het minst favoriete land tijdens dit WK. We waren al niet zo gecharmeerd van de Russen, en na het EK van 2008 is dat er niet beter op geworden. We hebben wel zin om ze te zien verliezen van de Belgen. Toch hebben we ook wel medelijden met ze, want bij de Russen komt alles uit 1975. En je weet dat elke speler al een keer een band, V-snaar of uitlaat van de spelersbus heeft staan vervangen langs een Braziliaanse vluchtstrook. Je weet dat de shirtjes al tien jaar worden hergebruikt. Maar wat we niet weten, is of ze straks wel in de finale staan. In de eerste week van juli is er namelijk weer een militaire oefening gepland, ergens in de Kaukasus. Want er moet ook gewerkt worden. Dat landjepik is natuurlijk niet voor niks: Rusland wint het WK van 2046 gewoon in eigen land. Waar dat ook is.

ZUID-KOREA

In Zuid-Korea weten ze wel wat een WK is; sinds 1986 doen ze elke keer weer mee. Bijna altijd zonder succes. Geen wonder dat de bevolking voetbalmoe is. Het nationale team trouwens ook, want dat staat tegenwoordig 54e op de wereldranglijst - net voor Singapore, net achter Bahrein. Bah, het spelletje interesseert ze niet meer. Ja, de herinnering aan Guus die maakt bij iedereen wat los. Wat een snor had die man. Hem nog eens jonassen, dat zou wat zijn. Maar we zijn tien jaar verder, en Guus is een snor armer en twintig kilo rijker. Minstens. Jonassen is uitgesloten. Zijn de Zuid-Koreanen daarom bij voorbaat kansloos? Nee, daarom niet - al zijn er natuurlijk hartstikke veel redenen waarom ze dat wel zijn.

**GROEP****G****DUITSLAND**

Zojuist kregen we de bevestiging: de Duitsers doen weer mee. En dus zijn ze favoriet. Terecht? Nou ja, ze zijn lang niet slecht, onze sympathieke oosterburen. Spelen aardig voetbal en lopen hard op en neer. Dat moet je ze nageven. Mooie namen bovendien: Grosskreutz bijvoorbeeld. En Schmelzer. Dat moet je ze naroeppen. Maar hun laatste echte overwinning? Achttien jaar geleden. En hoe moet dat nu in Brazilië? Duitsland won nog nooit een WK buiten Europa. Een EK trouwens ook niet. Slecht eigenlijk!

PORTUGAL

Ronaldo ligt op het warme zand van de Copacabana. Zojuist negentig sit-ups gedaan. *Não há problema*. Verderop ligt zijn naamgenoot. Zo! Wat een buik! Respect! Moedeloos kijkt hij naar zijn eigen sixpack. En naar zijn dijen, die bijna uit zijn CR7-zwembroekje knappen. Dit is waanzin. Wat moet hij nog meer doen om wereldkampioen te worden? Kan hij het alleen? Waarschijnlijk niet. Met Scolari zou het lukken. Misschien. Die weet als geen ander het slechtste in de mens naar boven te brengen - vooral bij tegenstanders. Maar Scolari is overgelopen naar zijn eigen land.

GHANA

Het woord 'Ghana' is eigenlijk een voetbalterm. Simon Kistemaker placht het heel hard te roepen tijdens afwerk oefeningen. GHANA! GHANA! Cesar Luis Menotti lispelde het in de voorbespreking: gha-na. Probeer het zelf maar eens. Hoe voelt het? Goed? Daarmee ben je nog niet succesvol. Wat wel helpt? Dat je spelers zo groot zijn als huizen en dat ze ook nog eens kunnen voetballen. In 2010 bereikten ze de kwartfinale, nadat ze de Amerikanen naar huis speelden. We waren fan van die grote, goedlachse mannen met die kunstige vlechtjes en geblondeerde hanenkammen. De vraag is nu alleen: zijn die kapsels wel opgewassen tegen de scharen van Ronaldo?

VERENIGDE STATEN

Amerikanen met voetbalschoenen aan, het blijft een mal gezicht. Het zijn toch een beetje de randstedelingen die meedoen met carnaval. Iedereen weet dat ze er eigenlijk niets te zoeken hebben. Zijzelf ook. Komt toch door dat American Football. Even dachten ze: Hey, bij soccer hebben ze ook World Series! Blijkt ineens dat er écht andere landen meedoen! Huh? Gaat dus weer mis zou je zeggen. Maar... zo zitten die malle Yanks niet in elkaar. Wacht maar eens af. Die lopen straks gewoon de polonaise richting tweede ronde.



POOLSPELREGELS

Het inschrijfgeld bedraagt €8,50. De inzet moet tegelijk met het formulier betaald of overgemaakt worden: rekeningnummer NL 59 INGB 00 05 68 28 67 van A. Meulendijks, Nijmegen. Als je je inschrijfformulier hebt ingestuurd, heb je dus al betaald. Niet? Meteen doen! Inschrijfformulier kun je inleveren of mailen tot uiterlijk zondag 8 juni 23.59!

DE EERSTE RONDE: Tot uiterlijk één minuut voor aanvang van de eerste wedstrijd van het WK kun je de voorspellingen en topscorers voor de eerste ronde invullen via www.poolbode.nl.

NA DE EERSTE RONDE: De voorspellingen voor de eerste ronde moeten uiterlijk **donderdag 12 juni om 21.59 uur** ingevoerd zijn. De voorspellingen voor de achtste finales moeten uiterlijk **zaterdag 28 juni om 17.59 uur** ingevoerd zijn. De voorspellingen voor de kwartfinales moeten uiterlijk **vrijdag 4 juli om 17.59 uur** ingevoerd zijn. De voorspellingen voor de halve finales moeten uiterlijk **dinsdag 8 juli om 21.59 uur** ingevoerd zijn. De voorspellingen voor de finalewedstrijden moeten uiterlijk **zaterdag 12 juli om 21.59 uur** ingevoerd zijn.

Voor alle voorspellingen geldt: het gaat om de eindstand na 90 minuten (+blessuretijd). Dit betekent: verlenging en strafschoppen moeten niet in de voorspellingen worden opgenomen.

Ben je te laat met invoeren? Wees dan niet al te boos op jezelf. Kan iedereen gebeuren. Ben je niet in de buurt van een computer, is je machine kapot of kom je er gewoon niet uit, dan kun je altijd nog bellen naar één van de poolbodes of e-mailen naar Hennie de Haan. Maar doe dat dan bijtijds! Bij overmacht kun je een andere deelnemer delegeren uitslagen voor je door te geven. Doe dit door je inloggegevens aan hem of haar door te geven. Mocht je tijdens het hele toernooi afwezig zijn en verder helemaal niemand kennen - en om die reden de uitslagen van alle wedstrijden blind willen voorspellen, neem dan contact op met een van de vijf poolbodes.

EN VERDER:

De voorspellingen voor de WK-topscoreurs zijn van groot belang: je krijgt 1 punt voor elk doelpunt dat een van jouw topscoreurs maakt. Na de eerste ronde mag je drie nieuwe topscoreurs kiezen. Tussenstanden kun je na elke wedstrijd en vaak direct na een doelpunt vinden onder de knop 'klassementen'.

Vragen? Stel ze aan Hennie de Haan: hennieogalo@outlook.com

PUNTENTELLING

WK-topscoreurs: 1 punt voor elk doelpunt dat een van jouw topscoreurs maakt.

Eerste ronde	Juist voorspelde uitslag	3	Juiste winnaar/gelijkspel	1
Achtste finales	Juist voorspelde uitslag	4	Juiste winnaar/gelijkspel	2
Kwartfinales	Juist voorspelde uitslag	6	Juiste winnaar/gelijkspel	3
Halve finales	Juist voorspelde uitslag	8	Juiste winnaar/gelijkspel	4
Finale + 3/4 plaats	Juist voorspelde uitslag	10	Juiste winnaar/gelijkspel	5

TWOPPERS EN TETZERS!

Een paar jaar geleden werden we gebeld door een Amerikaans bedrijfje. Of ze ons Stoppers en Ketzers-recept konden kopen. Alfred, boos: 'No, of course not! Quitters and Hitters is ours!' Achteraf was het misschien slimmer geweest om wat minder heftig te reageren. Want tegenwoordig blijkt Twitter (die naam is dus eigenlijk bedacht door Alfred) ook buiten de VS best wel lekker te lopen. Van dat geld hadden we de Poolbode onderhand gratis kunnen doen! Maar goed. Wij doen lekker alsof dit allemaal niet gebeurd is en alsof Twitter niet bestaat. Wij Stoppen en Ketzen stug door. Speciaal voor julie. Kijk maar. • Felgekleurde Vliscojurken, Fela Kuti en de tegenstander die steeds maar niet op komt dagen. Dat alles is Negeria. • Het nationale gerecht van Algerije heet paella. • Rob Fila schijnt café 'Het Woaterkwartierke' al om te toveren tot een soort van Heineken Huis om straks de pool-overwinning te vieren. Pas op wat

je met die gasten afsprekt, Rob! • Om hun trainer uit 2002 te eren, speelt Zuid-Korea met de bijzondere 0-11-0 opstelling. Van bovenaf zie je dan 90 minuten lang de snor van Guus Hiddink over het veld rennen. • **Australië: Dat wilden wij ook al doen!** • We hebben even voor jullie geteld. Er doen 32 landen mee aan het WK. Dat zijn zo'n 64 assistent-trainers, 704 spelers in de basis, 128 reservekeepers en 386 mannen die verdacht veel weg hebben van Conchita Wurst. • **Nu even in de basis van de Iraanse selectie, maar volgend jaar gewoon topfit tegen FC Oss: Jahanbakhsh.** Of, zoals ze hem in Breda noemen, 'Onze Johan Baks' • De sterspeler van Algerije heet Pavel Nedved.

Zeg, heb jij zelf ook iets te melden? Mail je dat naar hennieogalo@outlook.com. Wie weet

Een eitje

Toen een paar weken geleden de eerste oranje vlaggetjes in het Waterkwartier verschenen was ik opgelucht. Dat hele WK leek nogal ver weg en als het WK niet naar mij toe komt, kom ik ook niet zo makkelijk naar het WK. Oranje vlaggetjes helpen. Het juichpak van Roy Donders, dat ik al op de eerste dag van de actie op miraculeuze wijze bij elkaar heb geluld bij twee verschillende Jumbo-cassières, ook. Meisjes komen pas in oranje sferen als die oranje sferen worden opgedrongen.

Ik ben in Barcelona. Dat is de hoofdstad van Catalonië. Catalanen vinden zichzelf geen Spanjaarden, maar ze spelen wel in het nationale elftal. Hoe meer Spaans elftal, hoe harder ik op 13 juni tegen de Spanjaarden en voor onze jongens - die ik voor de helft nog moet leren kennen - kan zijn. Chauvinistisch zijn lukt beter als je weet wie je vijanden zijn. Dus ik loop als voorbereiding op het WK door de op een na grootste stad van Spanje met als doel het Spaanse chauvinisme in me op te zuigen en het om te zetten in een weldadig supporterschap.

Maar nee. De Catalanen rouwen om de tweede plek van FC Barcelona. De rafelige Catalaanse vlaggen hangen nog steeds op de plekken waar ze het hele jaar hebben gehangen en nog jaren zullen hangen. Zelfs in El Corte Inglés, de Bijenkorf van Spanje, is het FC Barcelona dat de klok slaat. Messi's naam trots op de rood-blauwe shirts. En waar ik ook kijk: ik kom er maar niet achter welke kleuren de shirts van het nationale elftal dit jaar hebben. Geen vlaggetjes. Geen juichpakken. Geen spelers. Geen spelsysteem. Het lijkt erop dat de Spanjaarden uit Barcelona harder zullen klappen voor Argentinië dan voor hun eigen elftal.

Oké dan. Misschien werkt dit ook. Als de Spanjaarden er niet in geloven, dan geloof ik er wél in. Dan geloof ik in onze jongens. Dan weet ik op tijd wie de mooiste benen heeft en wie de leukste kop. Wie het aardigst is en wie het slimst. En dan zit in in mijn juichpak te juichen. Want van Spanje winnen, zo leer ik hier, moet welhaast een eitje zijn.

jnnk



plaatsen we jouw Stopper, Ketter, stripverhaal, rectificatie-eis of ondeugend mopje wel in de volgende Poolbode en maak jij kans op... haha, grapje. We plaatsen het gewoon. Zo komt die Johan Baks-grap bijvoorbeeld van De Mannen Verdaasdonk. Broeva! Oke, weet je wat? Voor de deelnemers die echt niet weg te slaan zijn bij de Twitters hebben we dit bedacht. Gebruik #poolbode voor al het bovenstaande, en dan komt het ook zeker en vast op onze redactie terecht. Niks tegen Alfred zeggen aub! Anders gaat er straks weer een #stoeldooronzesnoepautomat

Het meisje en het wk