



GASTHEREN UBU TEUN ALFRED & HANS PRESENTEREN

gepirateerd NUMMER

POOLBODE NO.X DONDERDAG 8 JULI



VANUIT HET POOLCENTRUM RIDDERSTRAAT 29 NIJMEGEN / WWW.POOLBODE.NL

1988 ONNO K. 1990 WIL KERSEMAKERS 1992 ANTON SCHARP 1994 WIL KERSEMAKERS 1996 ANNE LILIAN 2000 LOUIS VAN ZETTEN 2004 THEO HELDENS 2006 LOUIS VAN ZETTEN 2008 CARIEN KOLDEWEIJ
2010 AARON B. STROEßNER

STROEßNERS STRAPATSEN



Aaron B. Stroëßner, bruinogige womanizer en held

Lonneke en Chili koken de pan uit

Hoi, zijn we weer! Vol met goede ideeetjes. Vandaag bakken we een guitig soepje. Oranjesoep. Weer eens iets anders. Prak wat goudvissen in de blender. Inclusief blokje visbouillon. Kerstomaatjes erbij, fijngehakte winterpeen. Snufje zout, teentje knoflook, schepje sambal toevoegen. Chilipeper mag ook. Nomen est immers omen. Aanvullen met een literdje water, aan de kook brengen op groot gas, voetbalvermicelli erin roeren. Kwartaertje laten stoven. En hoppa. Opdiene met pils, chipjes en dipsaus tijdens Nederland vs. huppeldepup. Bij andere wedstrijden indien gewenst. Eet ze! En draai er een leuk plaatje bij. Een tip: "I will survive". Maar dan wel in onze favoriete uitvoering, de Hermes House Band. Geniet ervan tot de volgende Lonneke & Chili.

Nou nou. Dat was me daar even spannend. En tjonge sjonge, ook sensationeel. De puntjes van de stoelen werden druk bezet. Wie stond er na de allereerste wedstrijd op kop? Correct: deelnemer **Aaron B. Stroëßner**, de sympathieke Dipl.-Ing. uit Windhoek, Namibië. Hoera, broeva, biswerf drie. "**Stroëßner, Stroëßner**", klonk het trocheïsch door de straten van Windhoek. Op de pleinen aldaar klonk het net even iets anders. Staccato scandeerde het dolenthousiast toegestroomde publiek uit volle borst: "**Stroëßner jawohl, Stroëßner jawohl.**" Zou dan eindelijk Namibië een eigen voetbalkampioen in huis hebben? Verandering moet er zijn. Dat houdt het leven gretig.

Het heeft niet zo mogen zijn. Halverwege het toernooi rammelde de Windhoekse internetaansluiting van kampioen **Aaron B.** Wat een treurnis. Net te laat voor de nieuwe uitslagen! Wat een terugval in het klassement. Maar wat een held, die **Aaron B.** Welk een beest. Een waar dapper manneke. Afgelopen week stuurde hij de poolbodes het volgende codebericht, als urgent gemarkeerd. "Mijn het dansen volksdans van partner Beiers kan niet meer met me die danst, omdat zij een gebroken heup heeft. Zijn er bij uw nog wijven keurig deze vulling op baan het openen?" Reageren kan op het adres aaronstroessner@africa-11.com. Maar let op, alleen serieuze reacties kunnen in behandeling worden genomen. En graag geen houderige dansmariekies. Merk op dat **Aaron B.** niet alleen aan zichzelf denkt, maar het geluk wil delen met anderen. Vandaar dat we hem uitroepen tot meest sympathieke deelnemer van de pooleditie 2010.

Aaron B. Stroëßner, comverdiende welplimenten! Het bijbehorende prijzengeld ontvang je zo snel mogelijk.

Ubu, Alfred, Teun





Handige service van de poolbodes voor de vrouwtjes: knip Aaron uit en plak hem fluks in je beursje.