



GASTHEREN **UBU TEUN ALFRED & HANS** PRESENTEREN **BIBBERBODE**

POOLBODE NO.9 VRIJDAG 2 JULI 2010

VANUIT HET POOLCENTRUM RIDDERSTRAAT 29 NIJMEGEN / WWW.POOLBODE.NL
1988 ONNO K. 1990 WIL KERSEMAKERS 1992 ANTON SCHAAP 1994 WIL KERSEMAKERS 1996 ANNE LILIAN 2000 LOUIS VAN ZETTEN 2004 THEO HELDENS 2006 LOUIS VAN ZETTEN 2008 CARIEN KOLDEWELJ

POOLPETJE AF!

Wat nu!? Fantastisch! Onbegrijpelijk knap! **Marjoca de Greef, Robert van den Broek, Paula Silvevra en Bas Könning**. Schitterend! Wat een handhaving! Wat een evenwicht! Onverstoorbaar. Poolpetje af! En wie komen daar de absolute top binnen geschoven? De Afrikaanse topper **Bokkie Opwas** en **Tineke Droog**, toch echt geen voetbaljournaliste. En meer nieuwe helden schuiven aan! **Diana** weet ook deze pool weer dingen die wij niet weten en **Peer Baudoin** weet dingen die hij vroeger helemaal niet wist. En **Barrie Geurts!** Aan het elastiek hangen de ooit zo onbuigzame **Vrienden van Sandro Calabro**, samen met de familie **Derks(en), Theo Verhoeven, Teun Uijlen** en **Rob Fila**. Sommigen schoten prachtig omhoog, als echte jabulani's. **Jaap Lemereis** scoorde 21 punten en knalde naar de 17e plaats. **Goaltjesdieven** stalen handenvol punten en belandden op plaats 25. En dan **Kees van Bergen**, die er in de eerste ronde niets van bakte. En nu maar liefst 151 plaatsen steeg! Onbegrijpelijk. Wat een man! Wat een veteraan. **Bossiebos** begon op plaats 183 en staat nu op 43. Wat een bommen! Wat een bos! Dat is zelfs meer dan **Fri van**, die 23 punten scoorde en slechts honderd plaatsen hoger uitkwam. Ook **Miki Lemereis** is het

vermelden waard: van 158 naar 56. Wat een kennis! Nu al! Er waren meer bijzondere prestaties. Helaas hebben we niet genoeg ruimte om hier ook de namen te noemen van **Scally, Aad de Hezelhaan, Flip Chatrou, Louis van Zetten** (ook hij!) en **Chantal en Casper van Ginneken, M&M en Bernard Roording**. Maar dat maakt jullie prestaties niet minder. En wie weet noemen we jullie de volgende keer wel. Dramatisch sneuvelen, ook dat kan gebeuren. **Arie van Veelen** scoorde niet vele punten en zakte 45 plaatsen. **Jos Bergman** rolde naar beneden. **Oscar Lowman** zakte 64 plaatsen. Over **Gerard Kessels** willen we het niet hebben. Te pijnlijk. Om die reden noemen we ook niet de naam van **Jan Verbeek**. Met een score van slechts vijf (5!) punten zakte **Jan** maar liefst 111 plaatsen. Kop op! En onderin? Daar wordt het klassement bevolkt door mensen die de achtste finales misten. En ja, dan val je af voor de spek & bonen. Jammer, want o zo lekker! Gelukkig hebben we nog **Nienke Uijlen, Frits Jonker, Cris Boumans** en **Natascha**. Het fornuis gaat aan, het blik gaat open. Want wie maken dit gerecht met liefde voor jullie klaar? Juist! Jullie Poolbodes **Ubu, Teun & Alfred**.

DOELPUNT SPANJE SPEELT MARJOCA IN DE KAART



TOP 10 NA 56 WEDSTRIJDEN

1	MARJOCA DE GREEF	63	7	70
2	ROBERT VD BROEK	64	5	69
3	PAULA SILVEVRA	63	6	69
4	BOKKIE OPWAS	60	9	69
5	TINEKE DROOG	59	8	67
6	DIANA	58	8	66
7	PEER BAUDOIN	56	9	65
8	BARRIE GEURTS	61	3	64
9	BAS KÖNNING	58	8	64
10	M. 'HOLEMAN' M.	60	3	63

KWARTFINALES

VR 2 16.00 NEDERLAND - BRAZILIË

Wat? Moeten we tegen Brazilië?! Oei! Schrikken! Wij zijn bang. Voor die grote soepele mannen. Die gewoon even aanzetten als het moet. Angstig zitten we voor de televisie. Beducht op benarde situaties. Beschroomd, bevreesd en bezorgd. Nervuus, zenuwachtig en kleinhartig. Opeens is Sneijder veel kleiner dan Kaka, Luis Fabiano scherper dan Van Persie en Lucio vervaarlijker dan Mathijssen. Wat zeg je? Helemaal niet nodig? Mogen we onze handjes dichtknijpen? Had het ook zo maar Paraguay kunnen zijn? Doen Leonardo, Bahia, Everton en Claudemir helemaal niet mee? Leonardo 2 ook niet? Maar dan hebben we een kans! En wat zie ik nu? De Brazilianen in het blauw? Haha. Groene merels, paarse vinken, roze mussen, blauwe kanaries. Worden wij niet bang van. En mag onze keeper juist wel in het geel? Maar dan vergissen de Brazilianen zich steeds! Spelen ze hem rustig in de voeten. En... wij hebben Robben. Zij hebben slechts Robinho. Maar nu zijn de argumenten op. We hopen.

VR 2 20.30 URUGUAY - GHANA

Uruguay voetbalt goed als het achter staat. Ook als het gelijk staat. Maar als Uruguay vóór staat gaat het minder. We zagen het tegen Zuid-Korea. Hoe moet je daar als tegenstander mee omgaan? Snel op voorsprong laten komen? Kunnen ze niet mee omgaan. Maar ooit moet je gelijkmaken. Anders lig je eruit. Maar als je gelijkmaakt, wordt Uruguay heel goed! En dan lig je er ook uit. Een labyrinthisch probleem, waarbij de kubussen van Rubik, Heymans, Metatron, Cauffman en Bautz (gebaseerd op de McCumber cube) verbleken. De coach van Ghana heet Milovan Rajevac. Ooit speelde hij voor Borac Cačak, FK Vojvodina en Sloboda Užice. Onvoorstelbaar moeilijke namen, die Rajevac echter onberispelijk uitspreekt. Kortom, een genie. Als er iemand in staat is dit soort ingewikkelde voetbalvraagstukken op te lossen, dan is hij het wel. In het Ghanese kamp is Rajevac al dagen niet gesignaleerd. Zaterdag 26 juni trok hij zich stilletjes terug. Met legpuzzels, rekenmachines, papier maché, perpetuum mobiles en kubussen. Nog steeds klinken er van tijd tot tijd borrelende geluiden uit zijn hotelkamer. Soms zien we een vleugje stoom onder de deur door komen. Af en toe

PRIJZENGELD?



DE BODES BERADEN ZICH NOG

klinkt er een harde knal. Vrijdag 2 juli om 20.29 uur komt Milovan Rajevac naar buiten. Geheimzinnig kijkt hij om zich heen. Wat gaat er gebeuren? Zelfs wij kunnen het niet voorspellen.

HIER EEN FOTO OF EEN FLIJNE TEKENING VAN JEZELF

HUUB VERBEEK

HIER EEN FOTO OF EEN FLIJNE TEKENING VAN JEZELF

JB

HIER EEN FOTO OF EEN FLIJNE TEKENING VAN JEZELF

MANNEN VERDAARSDONK

HIER EEN FOTO OF EEN FLIJNE TEKENING VAN JEZELF

MASCHA MEGENS



SANTIAGO FC & JNNK HEBBEN JEUK

Beginnt het bij u ook al zo te kriebelen? De voorrondes zijn voorbij, de achtste finales zijn gespeeld; nu komt het er, in de allesverzengende hitte, op aan. Nu wordt het pas echt retespannend. Voelde je je afgelopen maandag nog schuldig dat je vrij nam van je werk, vrijdag is het vanzelfsprekend dat je er na vier uur niet meer bent. Bovendien is nu echt elke wedstrijd spannend en dat zal ook te merken zijn op een ander vlak. Het voetbalcommentaar. Als u net zoveel wedstrijden hebt uitgezeten als Jnnk en Santiago FC, dan is het u ook vast opgevallen dat de commentatoren ieder mogelijk moment aangrijpen om de meest triviale feitjes op te sommen. Niet zo raar natuurlijk. Wij snappen ook wel dat het vrijwel onmogelijk is om een wedstrijd als Nieuw Zeeland - Slowakije negentig minuten lang van tekst te voorzien.

Er komt veel, heel veel informatie voorbij waarvan je misschien eerst denkt: 'Geinig, wist ik niet', maar waarvan het niet lang duurt voordat je beseft dat je er geen zak aan hebt. Een paar feiten op een rij: Otto Rehhagel, bondscoach van Griekenland, is met een leeftijd van 71 jaar de oudste bondscoach. Er zijn drie Duitse bondscoaches aanwezig op het WK, want Zwitserland, Griekenland en natuurlijk Duitsland worden door een Duitser getraind. Het woord 'Kopanya' komt uit Zuid-Sesotho, wat een officiële taal is die gesproken wordt door ongeveer vijf miljoen mensen. Ivoorkust heeft vier keer van een Afrikaans land gewonnen met 6-0. De ongelukkige landen waren Mali, Niger, Botswana en Madagaskar.

Goed, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar daar wordt niemand blij van natuurlijk. U zit hier immers niet naar een wedstrijd te kijken maar naar uw computerscherm. Tegen wil en dank, dat snappen wij ook wel. Want oei-oei, wat is het afkicken geblazen, zo in die rustdagen. Wij weten natuurlijk niet hoe u erover denkt, maar wij vinden het maar saai. Ineens weer aan de eettafel eten. Ineens weer mensen op straat. Gelukkig zijn wij niet alleen. Wij krijgen mails binnen van lezers die ten einde raad zijn. Die niet meer weten wat ze met zichzelf aanmoeten. Die variëren van 'Goh, jullie met jullie oranje dingetjes, hebben jullie misschien dan nog Beesies nu ze bij AH zijn uitverkocht?' en 'Hoe moet dat nou als... komende vrijdag... met Brazilië... met die lepe Luis Fabiano?'

Ach, laten wij u troosten. Deze rustdagen zijn geen weggegooiden dagen. Integendeel. Buigt u zich eens over de volgende feiten: op 2 april 2011 maken zich naar schatting 2,5 miljoen vrouwen op om te bevallen. Wij zien een bescheiden trend in jongensnamen. 'Eljero' is enorm hip, maar 'Dirk' mag gelukkig ook weer helemaal. Op 30 juni en 1 juli is er een recordaantal muurtjes gestuukt, coniferen gesnoeid, aanmeldingen binnengekomen voor een cursus lippen, katten geaaid, ijsjes gelikt, ruzies bijgelegd, coalities geformateerd, zwembadjes opgeblazen, zwembadjes lekgeprikt, vakanties geboekt, IKEA's bezocht en worsten gedraaid.

SANTIAGO FC & JNNK

HET TWEEDE PAAR KWARTFINALES

ZA 3 16.00 ARGENTINIË - DUITSLAND

Maar deze wedstrijd hebben we toch al een keer of twee gezien? Weten we zeker. Maradonna was er toen ook bij. Net als nu. Toch is er de laatste jaren iets veranderd. De Duitsers hebben een knuffelstatus bereikt. Je kunt gewoon vóór ze zijn. En dat hoeft je niet stiekem in een stemhokje te doen, want ze zijn ook nog eens heel multicultureel! Behalve Cacau dan, want die doet alles in zijn eentje. En in je eentje kun je niet multicultureel zijn. Maar goed, wat is er toch gebeurd met Duitsland? Klöse en Podolski zijn geen goede voetballers, maar wel hele goede internationals. Mesut Özil is fantastisch. Thomas Müller is geen topscorer, maar hij kan scoren. Wat staat hij hoog op zijn benen. En wat een mooie omfloerste blik heeft-ie in de ogen. Hij is eigenlijk voortdurend ergens anders. En zijn tegenstanders zijn hem dan ook steeds kwijt. Toen Müller twee keer scoorde tegen Engeland, deed hij de oprechte groeten aan zijn oma. (Onze Duitse deelnemers Theo und Elmo hebben het uitgezocht. Müller heeft echt een oma!) Wat moeten de Argentijnen daar toch tegenover stellen? De harde tackels van de opgewonden Mascherano, de zachte paardenstaarten van Romero en Gutiérrez? Messi misschien? Nee. Uiteindelijk zwenkt de camera vanzelf weer naar Maradona. Het is een kwartier voor tijd. Maradona springt op. Valt. Slaat een kruis achter het standbeen langs. Preveling. Ogen gesloten. Ogen wijd opengesperd. Protestgebaar. Sensuele heupbeweging. Omhelzing! Maakt hij toch weer het verschil?

ZA 3 20.30 PARAGUAY - SPANJE

Glunderend betreden de Paraguayo's het veld. De kwartfinale van het WK! Ze hebben er nog nooit eentje gespeeld. Wie weet zijn ze er wel heel erg goed in! Vooral de jongere spelers kijken opgewonden om zich heen. Het is al een beetje donker. Als er weer een verlenging komt met penalty's, dan liggen ze misschien pas na middernacht in bed! Vanmiddag hebben ze nog gelachen... Alle voorraden zijn op. Ze hadden maar voor twee weken eten meegenomen. De kok over de zeik. Toen moesten ze ook nog op zoek naar een ander hotel. Teammanager over de rooie. Gelukkig mochten ze in het hotel van de Japanners. Hartstikke luxe! En ze kregen sushi. Ze hebben de tijd van hun leven. Het kan gewoon niet op. De tegenstander van vanavond is Spanje. Leuk, die spreken ook Spaans. Dat wordt weer lekker dollen! 'Wat? Zei je dollen?' Villa schiet wakker. Dollen is leuk. En ook scoren vindt hij leuk. En wat je leuk vindt, kun je vaak ook heel goed. Of is het andersom? Maakt niet uit. (Hennie: *weinig mensen weten dat de naam 'David Villa' uit mijn koker komt! Eigenlijk heet hij David Rijtjeshuis. Maar een rijtjeshuis staat nooit vrij. En dan kun je niet scoren!*) Vanavond kijkt Xavi naar rechts en gaat de bal plots naar links. De vrijstaande Villa knalt de Spanjaarden naar de kwartfinale.

DE POOL DENDERT VERDER
POOLBODE NUMMER 10 VERSCHIJNT OP 3 JULI



HIER EEN FOTO OF EEN FLIJNE TEKENING VAN JEZELF



MIK

HIER EEN FOTO OF EEN FLIJNE TEKENING VAN JEZELF



PAULA SILVEVRA

HIER EEN FOTO OF EEN FLIJNE TEKENING VAN JEZELF



OUDER & WIJZER

HIER EEN FOTO OF EEN FLIJNE TEKENING VAN JEZELF



MARC KETZER