

**VRIENDENNUMMER****GASTEREN TEUN ALFRED UBU & HANS PRESENTEREN**

POOLBODE NO.4 DONDERDAG 17 JUNI

**VANUIT HET POOLCENTRUM RIDDERSTRAAT 29 NIJMEGEN / WWW.POOLBODE.NL**

1988 ONNO K. 1990 WIL KERSEMAKERS 1992 ANTON SCHARP 1994 WIL KERSEMAKERS 1996 ANNE LILIAN 2000 LOUIS VAN ZETTEN 2004 THEO HELDENIS 2006 LOUIS VAN ZETTEN 2008 CARIEN KOLDEWELJ

DO 13.30 ARGENTINIË - ZUID-KOREA

De selectie van Argentinië is op weg naar een stil plekje. Voor de tactische bespreking. Hoe gaan ze spelen? Hoe krijgen ze Messi aan de bal? Wie doet wat in de omschakeling en vooral: wie belt Zanetti? Ze verzamelen zich in de lobby van het hotel. 'We zijn even een stukje joggen, zo terug!' roept Milito naar boven, terwijl hij knipoogt naar de rest. 'Wacht! Ik wil mee! Gaan we latje schieten? Wacht!' klinkt een overbekende stem van boven. En dan lomp gestommel op de trap. Het plujsje is niet af te schudden. Ten minste... niet door de Argentijnen. Maar vanmiddag krijgen ze misschien hulp uit onverwachte hoek. Want Zuid-Korea is juist erg goed in afschudden. En winnen ze opnieuw, dan doopt de Zuid-Koreaanse regering het Hyochang Park in Seoul om in het Ji-Sung Park Park.

DO 16.00 GRIEKENLAND - NIGERIA

De Grieken maakten in hun eerste wedstrijd pijnlijk duidelijk wat al lang pijnlijk duidelijk was. Ze wilden, konden, mochten en gingen niet. Hoe dat kwam? Dat hadden ze gelezen in de poolbode. Dat is de kracht van het geschreven woord, zelfs bij de oude Grieken al van groot belang. Nauwgezet voerden ze de tekst naar de letter uit. Een puik stukje werk. Ook de Nigerianen verloren hun eerste wedstrijd. Maar niet op Griekse wijze. Hun beste man was doelman Vincent Enyeama. En dat kan een probleem zijn. Want tegen Griekenland krijgt Vincent misschien wel helemaal niets te doen. En dus speelt Nigeria eigenlijk maar met tien man! En daarvan kunnen de Grieken profiteren. Als ze slim zijn lezen ze dus ook dit keer de Poolbode. En verstoppen ze hem voor de Nigerianen.

DO 20.30 FRANKRIJK - MEXICO

Frankrijk. Weer een team dat tot nu toe volledig aan de verwachtingen voldoet. Het was helemaal niets. En de vooruitzichten voor vanavond zijn: weer niets. Make de hautaine chagrijnen hun belofte wéér waar? Of raken ze geprikkeld door de harde, maar eerlijke woorden van de poolbodes? Dat mag maar beter zo zijn. Want oei, die Mexicanen. Ze begonnen het toernooi geweldig. Het eerste kwartier van dit WK leek het of zij het gastland waren. Arrriba! Arrriba! Ándale! Ándale! Op de tribune dansten de meisjes met hun oranje sombrero's. Caraco ijs, natuurlijk. Wij zijn niet dom.

VR 13.30 DUITSLAND - SERVIË

Duitsland maakte korte metten met Australië. En met de Poolbodes. Cacau zou geen chocola kunnen maken? Wel! Superlekkere juist! Stroef beginnen en toch winnen. Daarna groeien in het toernooi. Zo kenden we de Duitsers. Maar we hebben het al eerder geconcludeerd: er is veel veranderd. Inmiddels dansen er Brazilianen over het veld, zet een ijzersterke Turk de lijnen uit en begint het elftal overtuigend aan het toernooi. Over Tunesiërs, Ghanezen en scorende Polen hebben we het dan nog niet gehad. Nee, de Duitsers zijn zichzelf niet meer. En dat is niet goed. En de Serviërs? Met hen weet je het nooit. De ene keer is het niets. De andere keer spelen ze sterren en planeten in een keer van de hemel. En dan gaan de duimpjes eindelijk omhoog. Misschien is dit wel die andere keer.

VR 16.00 SLOVENIË - VS

In de Verenigde Staten zindert het van kust tot kust. Iedereen is op straat. Toeterende auto's met vlaggen buitenboord... Blank, bruin en rood, hand in hand. Verbredering. In een mooi groen veldje bij een witte kerk zingt een gospelkoor een hymne voor de elf helden der natie. Vandaag is het een grote dag. De dag van Operation Slovenia. Voorbij zijn de speelse schijngvechten met die leuke Engelsen en hun lieve doelman. Het echte werk wacht. Ze moeten het gevecht aan met Jokic, Suler, Cesar en Ilic. Strijders. Mannen bij wie het partizanenbloed door de aderen stroomt. De naam van hun directe tegenstander hebben ze op hun lichaam getatoeëerd. Tip van Kek.

VR 20.30 ENGELAND - ALGERIJE

Doelman Robert Green is vanochtend vroeg opgestaan. Te vroeg? Had hij toch wat extra slaap moeten pakken? Zou zomaar kunnen. Daar is het ontbijt. Zal hij naast de gezellige Heskay gaan zitten? Of wordt het dan té leuk? Beter naast John Terry. Lekker stoere verhalen luisteren. Of verstoort dat de concentratie? Oh, nee! Daar staan de boterhammen. En daar het beleg. Wat nu? Wat is verstandig? En waar speelt hij vandaag ook alweer tegen? Bulgarije? Algerije? Hongarije? Iets met Boedapest, meent hij. Hij zal het Wayne Rooney eens vragen. En de Algerijnen? Doelman Fawzi Chaouchi is vanochtend vroeg opgestaan. Te vroeg?

ZA 13.30 NEDERLAND - JAPAN

Van der Vaart legt het nog één keer uit. 'Bert, luister. Ik ben dus die speler die de bal gééft. Snappie? Dus ik sta steeds dáár. Zie je wel? En dat is natuurlijk heel gek. Want daar staat Sneijder ook al. En dan staan we allebei daar. En dan loopt er niemand diep! Terwijl wij daar een beetje bij elkaar staan. Dus dat moet écht anders hoor. Willen we nu kampioen worden of niet? OK. Dus we zijn eruit. Vertel je het wel een beetje lief tegen Wesley? Tegen wie moeten we trouwens?' Bert van Marwijk geniet. Lekker ouwehoeren over voetbal. Het toernooi kan hem niet lang genoeg duren. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de Japanners. Ook al zeggen ze het niet.

ZA 16.00 GHANA - AUSTRALIË

Het is allemaal een kwestie van perspectief: hoe kijk je naar de dingen? In Australië zijn ze eraan gewend dat de wereld op z'n kop staat. Maar tegen Duitsland keken ze vooral op hun neus. Dagenlang keken ze vervolgens naar de lucht. 'Naar huis, naar huis! Waar blijft toch dat vliegtuig?' Ze moeten nog twee wedstrijden, maar ze hebben er opeens veel minder zin in. Dat kun je niet zeggen van Ghana. Gha maar na. Een overwinning op Servië. Wat een lol hebben ze niet gehad! Twee dagen gedanst. En vandaag swingen ze opnieuw. En willen we Quincy wat eerder zien. Al is het maar uit nieuwsgierigheid.

ZA 20.30 KAMEROEN - DENEMARKE

Let goed op, laag geklasseerde pooldeelnemers. Hier lopen twee elftallen het veld op die nog geen enkel punt verzameld hebben, in het hele toernooi! Nog geen topscorerpunt. Het kan dus altijd erger. Al zullen de Denen en de Kameroenezen daar misschien anders over denken. Bij de Denen staat het schaamrood nog altijd op de kaken. De ochtend na de wedstrijd tegen Nederland schreven alle kranten honende teksten... Over Oranje. Haha, maar 2-0 tegen die suffe Denen! Met de Ontembare Leeuwen is het al niet veel beter. Eto'o heeft twee dagen lang verbijsterd naar de video van de eerste wedstrijd gekeken. Hij stond helemaal niet in de spits! Coach Paul le Guen is als enige best tevreden. Hij heeft lak aan reputaties. En laat dat graag merken. Misschien stelt hij Eto'o wel helemaal niet op.

SANTIAGO FC & JNNK HEBBEN ZO'N JURK HELEMAAL NIET NODIG

Jnnk is opgegroeid onder de rook van de bierbrouwerij van de familie Swinkels. Van het biermerk dat in uitzendingen van de NOS angstvallig vermeden wordt, maar verder wereldwijd bekend is geworden door een stuk oranje katoen met een rood-wit-blauw touwtje eromheen. Het eerste bier dat Jnnk dronk was een Bavaria. Anders had je niet in het dorp. Niet in Beek en niet in Donk. Niet in Gemert, waar ze op haar vijftiende overstapte van de passao-jus op bier. En ook niet in Helmond, waar Jnnk op school zat en de rest van haar puberteit sleet. Lieshout lag er middenin. Net als Aarle-Rixtel. En ja, tussen die twee dorpen stond de bierfabriek. Soms roken we de hop. Die stonk. Hop hoort in bier, zeiden de moeders en de vaders dan. Net als mout. Jnnk had geen idee waar de vaders en moeders het over hadden. Ze rook alleen maar een onbekende geur die ze tot in de eeuwigheid terug kan halen. Reukgeheugen. En Bavaria zit in het bloed.

Als het allemaal anders was gelopen zat Jnnk

dus nu misschien in Zuid-Afrika in een cel. Water met spinnen op brood. Onder de blauwe plekken. Angstdromen. Geen pindakaas. Geen bereik, want T-Mobile. En al helemaal geen bier. Hoogstens een flesje Budweiser. Stel je voor hoe dat gaat, zo'n cel vol Blonde Hollandse meisjes. Dat vinden die Afrikanen twee keer leuk. Maar als zo'n meisje voor de zoveelste keer niet meer met de bewaker wil praten omdat die iets verkeerd heeft gezegd over haar moeder, dan is de lol er gauw vanaf. Nee, niks voor Jnnk.

De Bavariameisjes komen snel vrij. Zojuist betaalde de familie Swinkels een Brabantse borgsom van 1000 euro. Dat wordt gauw meer. De meisjes krijgen eeuwige roem. En Bavaria ook. In Beek en Donk, in Aarle-Rixtel, in Lieshout en in Mariahout - Laarbeek, tegenwoordig. Heel Nederland weet ze te herinneren. Nee, dat dat eigen doelpunt in eerste instantie een prima kopbal was en daarna pas via de rug van Daniel Agger het doel in ging in een zeer matige eer-

ste helft - want dat zeggen alle commentatoren, maar hoe zenuwachtig zijn ze wel niet geweest, die mannen... Nee. Die wedstrijd gaat de boeken en niet het collectief geheugen in. Weet je nog, die meisjes in die doodgewone oranje jurken.

Of Nederland nu kampioen wordt of niet, de eerste prijs voor de beste reclamecampagne hebben we alvast binnen. Volgens Guus Hiddink - wie traint hij nu eigenlijk? - was dit, en we citeren, 'de beste eerste helft van het WK tot nu toe'.

Jnnk heeft zo'n jurk dus niet en zit bovendien niet in een cel in Zuid-Afrika. Het is dus niet anders gelopen en dat is maar goed ook. Bavaria zit in Jnnk's roots. Diep van binnen. Daar heeft ze helemaal geen jurk voor nodig. Zo.

**SANTIAGO FC
& JNNK**