



ORANJENUMMER

GASTEREN TEUN UBU ALFRED & HANS PRESENTEREN

POOLBODE NO.3 MAANDAG 14 JUNI

VANUIT HET POOLCENTRUM RIDDERSTRAAT 29 NIJMEGEN / WWW.POOLBODE.NL

1988 ONNO K. 1990 WIL KERSEMAKERS 1992 ANTON SCHAAP 1994 WIL KERSEMAKERS 1996 ANNE LILIAN 2000 LOUIS VAN ZETTEN 2004 THEO HELDENS 2006 LOUIS VAN ZETTEN



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

NEDERLAND - DENEMARKEN

13.30 Oppassen! Deens dynamiet! Maar is dat niet raar? Uitvinder van het dynamiet was Alfred Nobel. Die won daar zelfs een beroemde prijs mee. Maar sommige dingen staan als een paal boven water. De drie Poolbodes zijn geen Hongaren en Nobel was een Zweed. Vreemd zaakje dus.

En dan nog. Deens dynamiet? Patrick Mtiliga, Dennis Rommedahl, Jesper Gronkjaer... Zo hard zal het wel niet gaan knallen. Nicklas Bendtner dan? Oei! Dekking zoeken! Hooewel... bij Arsenal speelt hij alleen maar als... als... Juist! Dat brengt ons bij Van Persie. (Want waarom gaat het altijd over Mathijssen?) Robin van Persie, zoon van een kunstschilder. Robben is op jonge leeftijd kaal. Wesley is op jonge leeftijd kaal. Maar Van Persie draagt op zijn hoofd een stevig bosje haar. Een kwastje. Wat hij doet begrijpen we niet. Zelf begrijpt hij het heel goed. En weer schildert hij een bal in de kruising. Nederland ontloft!

JAPAN - KAMEROEN

16.00 Japan is het toernooi geweldig begonnen. Scheidsrechter Nishimura! De allersnelste van het veld! Nul fouten, terechte gele kaarten, terechte rode kaart... Was hij een voorproefje? Hennie: *halverwege de tweede helft gaat Eto'o er met de bal vandoor. De Japanse verdediger Yuji Nakazawa onderkent het gevaar. Hij haalt de Kameroenees in, stopt hem af en houdt hem de rode kaart voor. 'Jij mag mij geen rode kaart geven!' stamelt de spits. 'Maar wel als het een terechte is!' roept Nakazawa triomfantelijk. Eto'o druipt af. Plots gaat het snel. Ook Song en Enoh lopen met gebogen hoofd de spelerstunnel in. Honda steekt lachend een setje terechte gele en rode kaarten in zijn zak. Hij gaat de strafschoep nemen.*

ITALIË - PARAGUAY

20.30 Een hard gezocht en gesteun overstemt de vuvuzela. Elf oude Italianen betreden blazend het veld. Boos dat ze zijn. Op hun eigen verleden. 'We zijn het aan onze stand verplicht om...', meent Cannevaro. 'Kom op mannen. Wij zijn de uitvinders van de macaroni! Pasta! Pesto! Pizza! Iedereen kent onze prachtige producten! Wees trots op jezelf... Hè verdorie, hebben wij dat.' De mannen van Paraguay bekijken het tafereel geamuseerd. In de Paraguayaanse cultuur is veel respect voor oude mensen. Ligt daar dan toch een Italiaans kansje op de loer?'

SPANNING STIJGT MET STIP! Kijkeens naar het klassement op www.poolbode.nl! Is er iets veranderd? Ja! En ach wat fijn! Er is een kolom bij gekomen. Helemaal aan de rechterkant. En weet je wat je daar kunt zien? Hoeveel punten iemand erbij krijgt. Bij elke tussenstand. En bij elke uitslag. Maar wordt het zo dan niet nog spannender? Ja! Ja!

NIEUW-ZEELAND - SLOWAKIJE

13.30 Misschien wordt het wél een prachtige wedstrijd. Met schitterende combinaties in een belachelijk hoog tempo. Onvergetelijke doelpunten. Met twee teams die vol op de aanval spelen. Waarom eigenlijk niet? We kennen ze niet. Ze kennen elkaar niet. Ja Stoch. Maar dat weten we nu wel. Kom, we laten ons verrassen! Nee. Lieve deelnemers, laten we eerlijk zijn. Het is een aantrekkelijke gedachte om deze wedstrijd niet te gaan zien. Och Wynton Rufer! Is het echt al weer 28 jaar geleden?

IVOORKUST - PORTUGAL

16.00 De Duitse versie van de Poolbode maakt de zoveelste grap over de naam Elfenbeinküste. Met smaak lezen we het verhaal van de tovenares die Drogba's Elfenbein küsste. En nu lijkt het erop dat hij er gewoon bij is. En ach... met een gipsmanchet kun je zelfs een WK-finale spelen. Even kijken naar de tegenstander van vanmiddag. Oeps, Cristiano Ronaldo en zijn vrienden! Of beter: Cristiano Ronaldo en tien mannen die aardig voor hem proberen te zijn. Maar het begint ze best te vervelen dat ze zich steeds weer opnieuw aan hem moeten voorstellen. 'Nee, Pedro! Pedro Mendes! We speelden samen bij Sporting. Jij kreeg altijd mijn Pokémonplaatjes. Wat? Nee, P-e-d-r-o!' Het moet wel lukken tegen de Portugezen.

BRAZILIË - NOORD-KOREA

20.30 De Noord-Koreanen zitten er maar mee. Als ze het maar niet slechter doen dan de onderburen. Zuid-Korea heeft met 2-0 gewonnen. En dus moeten zij ook met 2-0 winnen. 'Minstens!' brult coach Jong-Hun Kim. 'Ja zeg, wij moeten wel tegen Brazilië hoor', mompelt Mun In Guk. 'Wat was dat? Mogen we allemaal even horen wat meneer Guk te vertellen heeft?' buldert Kim. Het wordt muisstil in de kleedkamer. Chon, Chol, Chol, Hyok, Nam, Hak, Jun, Hyok en Chol staren naar hun schoenen. 'Moet wel kunnen tegen Brazilië, coach', herstelt Guk zich snel. Oef. Op het nippertje.



ROONEY SCORDE TOCH!

Zondagavond. In het algemeen klassement valt de oplettende deelnemer iets op: een topscorerpunt voor Wip L.! Hoe komt Wip daaraan? Op zijn topscorerslijstje prijken Rooney, Torres en Van Persie. Torres en Van Persie kwamen nog niet in actie en voor Engeland scoorde Gerrard. Wat is hier aan de hand? Wip L.: 'Dus heeft Rooney gescoord. Dat moet wel.' Maar al die andere deelnemers dan, die óók Rooney op hun lijstje hebben? 'Die hebben niet goed opgelet. Gerrard liep heel hard juichend weg en leidde de aandacht af. Maar het was Rooney. Ik verdien dit punt.' Daar heeft hij een punt.