



HEZELHAAN VALT AAN!

Tjonge jonge. Onbegrijpelijk! Hoe doet ze het? **Joekie Lamers!** Met flair verdedigde ze in de kwartfinales haar koppositie. Slechts drie wedstrijd punten en nog steeds eerste. Dankzij een scorende Roman Pavlyuchenko. Voorwaar een meesterzet! Toch zal zij de komende nachten slecht slapen. Want elke ochtend, nog vóór het krieke van de dag, wordt zij gewekt door het glorieuze gekraai van **Aad de Hezelhaan**. Maar liefst twaalf wedstrijd punten sleepte Aad zijn hok binnen. Plus een slim topscorerspuntje via Arshavin. Zo denderde hij vanaf plaats 49 de top van het klassement binnen. En nestelde zich naast de al even sterk en verrassend presterende **Gabriëlle Gnodde**.

Pooltoppers als **Jannes=Jannes** en **Wybrand van Ellen** handhaafden zich ogenschijnlijk gemakkelijk bij de eerste vijf en ook **Bush jr.** consolideerde het door hem uitgezette beleid. En wat te denken van **Ouder en Wijzer**? Sterk begonnen en aan het eind van de eerste ronde weggezakt. En nu weer terug op plaats zeven! Zelfs tijdens het toernooi wordt **Ouder en Wijzer** ouder en wijzer! En op plaats 8 staat...? Huh? Wat? Drukfout in de Poolbode? Nee heus! Het is **Carien Koldewej**. En die doet het al de hele pool verschrikkelijk goed! Die kant kenden we nog niet van haar! Hulde!

Sensationeel was de opmars van **Jack van der Weide**. Dankzij twee zes-punters (tweemaal een prachtige 0-0!) van plaats 128 naar plaats 9 met 32 punten. Evenveel als de juist uiterst stabiel presterende **Barrie Geurts**, die vader **Han** van zich afschudde.

Andere spectaculaire stijgers waren twee **Uijlen** (**Teun** van 166 naar 14 en vader **Theo** van 113 naar 24), **Jan Verbeek** (van 113 naar 24), **Ap Reinders** (van 104 naar 28), oud-Hoonhorster **Michel Melenhorst** (van 144 naar 34), **Cos v.d. Weijer** (van 172 naar 55), oud-Hoonhorster **Patrick Melenhorst** (van 200 naar 74) en **Arjen Daverveld** (van 206 naar 80).

Anderen verlieten de top en zakten langzaam weg in het zachte poolmoeras. **Jacques de Groot**. Waar ben je gebleven? **Jeffrey Jansen**. Jij was toch ook heel goed? **Leopard**. What went wrong? En ach... **Louis van Zetten**. Dat wordt dit keer geen herhaling van je achternaam. Doet je oude afzuigkap het nog?

En natuurlijk zijn er nog steeds prachtig oninteressant presterende deelnemers. **Sarah Boschman**, **Tonnis**, **Iwan van Duren**, **Marco van de Weg**, **Mary**, **Reinoud Boland**. We zien jullie namen in het klassement. Maar waar zijn jullie verder zoal mee bezig?

Sommigen vulden hun kwartfinalevoorspellingen niet in. Zonde, want de strijd die onderin wordt gestreden gaat over het scherpste deel van de snede. Wat daar allemaal gebeurt! Moeder **San** en zoon **Seb** hebben nog steeds slechts 8 punten! Heel knap! **Oscar van Zetten** doet er wel alles aan om de familie-eer hoog te houden. En heeft slechts één punt meer. En ach, **Katootje**, **Rutger Zwart**, **Matty Lupker**, **Cris Boumans** en **Monique van Esch**. Jullie voorspellingen zijn steeds érg goed. Ze komen alleen niet uit. Elke wedstrijd maar weer. Jammer hoor, maar het overkomt de beste. We weten het, **Joekie Lamers** en **Aad de Hezelhaan** zijn het daarmee niet eens. Maar wel jullie vriendelijk groetende poolbodes...

Ubu, Alfred, Teun

KRISKRAS DOOR HET KLASSEMENT



Jesse



Ties



Steven Boland



Hezelguts 22



Jennekel



Zairah van Hooijdonk



Ouder & Wijzer

HALVE FINALES

WOENSDAG 25 JUNI 20.45

DUITSLAND - TURKIJE

De Bosporus brult en alle Turken toeteren. Arme Duitsers. Ze hebben het niet altijd makkelijk. Prachtige dingen hebben ze gepresteerd: Romantiek, Expressionismus, Biedermeier, Sturm und Drang, Dreigroschenoper. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Maar met voetbal heeft dat allemaal weinig te maken.

Arme Duitsers. Decennia lang moesten we ze niet. Omdat ze een tijdje een rotgering hadden en ons land bezetten. Dat was echt een nare streek. Daarna gingen ze met z'n allen op onze stranden liggen. Dat was te druk. En niet helemaal goed getimed. We ergerden ons aan ze. Maar ook dat had met voetbal niets te maken.

Arme Duitsers. In de jaren zeventig wonnen Bayern München en de Nationalmannschaft beker op beker. Dat had wel met voetbal te maken, maar we namen het ze toch kwalijk. We vonden ze arrogant. En ze wonnen ook als wij vonden dat ze helemaal niet beter waren. En dat was zó oneerlijk! Scoren in de laatste minuut. Dat is laf! Je laten vallen om een strafschoep te krijgen. Dat zouden wij nooit doen!

Arme Duitsers. Heel langzaam werd het allemaal een beetje minder. Minder onverslaanbaar. Minder arrogant. Minder Biedermeier. Minder Romantiek. En winnen ging ook niet meer zo gemakkelijk. Twee jaar geleden werden ze derde op hun eigen WK. En trots dat ze waren! De tijd dat ze het in de laatste minuut wel even regelden, was definitief voorbij.

Want dat is nu het specialisme van de Turken. Zelfs een Duitse voorsprong van 4-0 is niet genoeg. De knieën van de Duitsers knikken. In de derde minuut van de blessuretijd kopt Servet de 5-4 binnen. Arme Duitsers. De Bosporus brult en alle Turken toeteren.

Hennie: *Al vóór de wedstrijd begint, een slim plan bedenken. Zoals: vrijlopen! Of juist niet vrijlopen – terwijl een andere speler wél vrijloopt. Goed positieospel! Of de bal de ene keer heel ver weg schoppen en de andere keer een heel kort schopje geven. Zodat de tegenstander in het geheel niet meer weet waar hij aan toe is! De Russen zijn er heel goed in. Zou, na zoveel toernooien zonder succes, voor Guus dan toch de finale glore!*

DONDERDAG 26 JUNI 20.45

RUSLAND - SPANJE

'Hahahahahahaha! Vragen ze de voorspelling voor Rusland-Spanje! Hahahahahah. Die poolbodes! Hahahahahah. Of is het Hennie weer? Haha. De uitslag! 1-4 natuurlijk! Ons heb je niet. Dat is geen pool, dat is een overhoring!'

Wacht nou even deelnemers. We zullen het uitleggen. Hennie zit er inderdaad achter. Want ja, die zit overal achter. Loop maar eens snel naar het raam... Kijk! Zie je hem? Nee? Dat komt omdat-ie weer ergens achter zit! Maar goed. Jullie willen weten waarom jullie nou wéér moeten voorspellen wat de Spanjaarden tegen de Russen gaan doen. Het antwoord is: dat komt door het gekke wedstrijdschema. Kunnen wij niks aan doen. Zo.

En nu weten jullie nog niet wat het gaat worden! Maakt Arshavin straks werkelijk in zijn eentje het verschil tussen 1-4 en 4-1? Het kan, het kan... Maar gaan de Spanjaarden dan óók vergeten daar een mannetjesputter op te zetten? Net als... Nee toch? Aragonés is dan wel getikt, hij zwaait wel heel effectief met zijn dunne armpjes. Dirigeert hij de Spanjaarden wederom naar een overwinning? Het kan, het kan... Hij moet wél tegen Guus. En wat moeten we daar nou toch nog over schrijven? Guus. Tja, hij stond als bondscoach nog nooit in de finale van een groot toernooi. En al zeker vijf keer meegedaan. Dus zo goed is-ie niet. Of zou dat gewoon domme pech wezen?



POOLSUBS

ANDERLANDERS

Olé! Spanjaarden openen en sluiten het bal. Verder wat Duitse subtoppers en twee Fransen die gebroederlijk op 24 punten staan. Tiens! Het zijn ook broers! Pas trouwens op voor dat kleine presidentje.

1 Wybrand van Ellen	34
2 Bush jr.	33
3 Tjits und Fritz	27
4 Henning Orthofer	27
5 Randolph Wild	27
6 Leopard	26
7 Piet Fransman	24
8 Paul Fransman	24
9 Alib Bondon	23
10 Ad de Vries	22
11 Jeremy Gruman	20
12 Diederik, Aram & Janine	20
Thelmo van der Poel	20
14 Luuk Morel	19
15 Neil Golden	17
16 Monsieur Croque	16

17 Hans Beer	16
18 Schtrammer Max	15
19 Mien Ketzer-Duits	13
20 Santiago F.C.	12
21 Oscar van Zetten	9

DAPPERE DEBUTANTEN

Haan hakt kok in de pan.

1 Aad de Hezelhaan	35
2 Gabrielle Gnodde	35
3 Jannes=Jannes	34
4 MarLin v. Scherrenburg	31
5 Lucas Fila	30
6 Edith de Roos	29
7 Naldi Bouwens	28
8 Kees Hazendonk	28
9 Jeffrey Jansen	27
10 Harry Jansen	27
Maaaaaaarten!	27
Ping Pong	27
13 Leeroy Seedorf	27
14 Geertje	26
15 Erwin & Shanta	26
Leopard	26
17 Els S.	26
18 Doufi Lemereis	25

19 Stijn Bardie	25
20 Hille Bland	24
21 Mejuvrouw Troost	23
22 Alib Bondon	23
23 Jesse	23
24 Boyan Phoelich	22
25 Nicole Straatman	22
26 Ad de Vries	22
27 Henk Peters	22
28 Kees Henniphof	21
30 Jeremy Gruman	20
31 Erich Jan Wiechert	20
Gerbrand Frederiks	20
33 Mr. Dobalina	20
Sarah Boschman	20
35 Baukje Faber	20
36 D.A.S. in de Tas	20
37 Harald Oddens	20
38 Elton Eerkens	19
39 Megens Media	17
40 Femke en Simon Wiechert	17
41 Femke Hogenbosch	17
Neil Golden	17
43 Zairah van Hooijdonk	17
44 Sef Boland	16
45 Frits Jonker	15
46 Marte Morel	15
47 Schtrammer Max	15
Vurrukkulluk	15
49 Pascale Emons	14
50 Tom Knipping	13
51 Marieke Schippers	13
52 Annette Paarlberg	12
53 Ubu van Roekel	10
54 Katoetje	10
55 Dennis de Kok	10

AMBACHTEN

Wat zeggen ze ook al weer? Je moet stil zitten als je geschoren wordt. Toch loert daar een oude poolwinnaar en in de bosjes wacht Struikrover. De Kok bakt er niets van.

1 René Scheeren	26
2 Wil Kersemakers	23
3 Struikrover	23
4 Nicole Straatman	22
5 Juul Kersemakers	20
6 Hendriek Mulder	19
7 Kees Brouwer	19
8 Tom Knipping	13
9 Dennis de Kok	10

SANTIAGO F.C. IS WEER THUIS

Santiago F.C. stuurde ons een hartverwarmend stukje. Deelnemers die nog een kans willen maken op een mooi plaatsje in Poolbode nummer 8: laat je niet tegenhouden. Verzin en stuur! Want wij schrijven graag, maar lezen net zo lief!

POOLSUBS

OP STOK

Haan hakt kok in de pan.

1	Aad de Hezelhaan	35
2	HezelHennie 2	31
3	Hennie de Haan	30
4	HezelHennie 51	29
5	Hezelhennievier	25
6	Hennie Voskuylen	24
7	Daantje Kip	23
8	Dennis de Kok	10

EINDER COMMUNICATIE

Mijn hemel! Met zijn allen onder de maat! Collectief falen. Coachen die mensen elkaar wel een beetje?

1	Tjits und Fritz	27
2	Teun	24
3	Mejuffrouw Troost	23
4	Marcel Verbeek	22
5	Ubu	21
6	Hendriek Mulder	19
7	Nick Valentijn	16
8	Petra Smits	15
9	Dennis de Kok	10
10	San en Seb	8

HAANTJES

De voorsten

1	Aad de Hezelhaan	35
2	HezelHennie	31
3	Hennie de Haan	30
4	HezelHennie 51	29
5	Hezelhennievier	25

OUD-WINNAARS

De legendarische Theo Heldens maakt brandhout van kleurloze Kersenmakers en lome Louis! Kijk, dat is pas poolen!

1	Theo Heldens	30
2	Wil Kersemakers	23
3	Louis van Zetten	21

Het was me de onderneming wel zeg: een EK lang de woonboten in de Amsterdamse grachten warm houden voor het grote onthaal van Onze Jongens. De ingeving kwam op maandag 9 juni, Nederland Italië 3 - 0. Noem het euforie, noem het een ludieke doch tamelijk onnozele actie. Ik weet het ook allemaal niet meer zo goed. Het gebeurde in een soort roes. Het ene moment stond ik zuinig van mijn eerste biertje te happen aan het begin van de Molenstraat, ten hoogte van 'De Platte TV-specialist'; het volgende moment vond ik mijzelf in de trein naar Amsterdam, gehuld in oranje, een rugtas vol bier. En daar komt het zo'n beetje op neer.

Ach, natuurlijk waren er momenten dat ik er spijt van had. En ja, het was best wel koud daar. Maar het was de moeite waard. Ik kan straks in ieder geval terugkijken op dit EK en denken: 'Ik heb tenminste iets volbracht'. Met een paar vrienden naar Bern rijden, je aldaar stomdronken laten beroven door de plaatselijke bewoners die van jouw nood hun deugd maken: beetje makkelijk. Thuisblijven omdat jij en je geliefde het EK 'liever samen willen volgen': zelig. Nee, dan kun je beter in Amsterdam op een woonboot gaan staan. De euforie van het supporter-zijn, niets mooier dan dat. Het voelde als een plicht aan mijn medesupporters, als een ode aan ons elftal.

Af en toe kwamen de mensen uit de buurt me een kopje koffie brengen en een praatje maken. Dan weer kwamen er toeristen naar me toe om te vragen hoe ze het snelst bij het Rijksmuseum kwamen ('Gewoon, héél goed schilderen, mevrouw!' Toeristen lachen, moest ik weer met ze op de foto en zo...). Eenmaal claimde een clochard dat ik ondertussen al zo'n drie dagen op zijn slaapplek stond te feesten, en hij wilde naar bed.

Nou goed, genoeg te doen gehad dus. Tot afgelopen zaterdag.

Eigenlijk vond ik het wel prima zo. Ik was een paar keer natgeregend, mijn geld raakte op (dure stad!) en om heel eerlijk te zijn; ik vond er gewoon niet zoveel meer aan. Eigenlijk wilde ik gewoon naar huis. En dan worden dingen irritant. Dat iedereen in Amsterdam hetzelfde accent heeft als Van der Vaart, ook al komen ze uit Limburg. Het ironische onhandigheidje dat je naar Amsterdam komt om op een woonboot te staan, maar dat je dan alsnog naar een kroeg moet om die hele wedstrijd te kunnen zien.

Ruud van Nistelrooij lag op zijn rug water te drinken toen ik besloot om weer naar huis te gaan. Moe, voldaan en eigenlijk wel opgelucht dat ik weer mocht. Misschien dachten wij op dat moment wel hetzelfde. Wij hebben



onze plicht gedaan, Ruud en ik. Maar het was niet genoeg. Wij hebben ons laten overmeesteren door euforie, maar misschien was het nog te vroeg.

Ik weet niet wat Ruud doet, maar over twee jaar sta ik er weer. En voor wat het waard is: u mag mee!

Santiago F.C.



Dit wilden Jeroen, Simone en Lea ons graag laten zien

GROEN, GROEN, LICHTGROEN, DONKERGROEN, SCHOT!

De lappendeken van Basel. Jullie vermoedden het al. En jullie hadden gelijk: Hennie de Haan. Hennie: 'Veldkleurcombinaties, gecombineerd met loopacties met en zonder bal! Natuurlijk hadden de kenners onder jullie al gezien dat ik het veld in Basel in verschillende kleurvlakken en groenstroken heb ingedeeld: lichtgroen, groen, donkergroen en bruinig. Ik heb de vlakken op de computer gezet. Toen was het alleen nog maar een kwestie van uitdigitaliseren, overberekenen en natuurlijk een beetje monitoren. De truc gaat zo. De coach roept van de kant een instructie aan de balbezitter, bijvoorbeeld *groen-groen-lichtgroen-voorzet!* Een andere speler krijgt tegelijkertijd - van de hulpcoach of een ervaren medespeler - ook een opdracht, zoals *bruinig- donkergroen-lichtgroen-groen-koppen!* Als beide spelers zich vervolgens correct over de kleurvlakken bewegen en zich aan de instructie houden, kunnen doelpunten niet uitblijven! Het systeem is waterdicht - ook belangrijk bij dit wisselvallige weertype. Ik heb de bètaversie al getest bij de wedstrijd Portugal-Duitsland. Podolski, Lehman en Lahm zaten in het complot. En het lukte heel goed! Ook defensief is het systeem goed afgeprogrammeerd. Alleen kwam tweemaal de instructie 'stompen' niet door. Lehman kon daar niets aan doen. Belangrijk is wel, dat je tijdens de rust het vlaksysteem omgekeerd programmeert! Bij Nederland-Rusland vergat Van 't Schip dat. De Nederlanders deden alles verkeerd om. En speelden zo de Russen in de kaart.'