



POOLSTRIJD!



Wybrand van Ellen



Joekie Lamers



Jannes=Jannes



Lucas Fila



Bush Jr.

Nieuwe namen duiken op, oude helden bijten in het bittere Alpenstof. Wat een ongelooflijke en soms onbegrijpelijke strijd! **Joekie Lamers** pakt de kop. Wie? **Joekie Lamers**! Maar die was toch laatste in 1990? Klopt! In haar kielzog de peuters **Jannes=Jannes** (3 jaar) en **Lucas Fila** (1). En **Wybrand van Ellen** (46), wedstrijdenlang de grote heerser in het klassemment. De top vijf wordt verrassend gecompleteerd door **Bush jr.**, nota bene de president van Amerika! Waar ze helemaal niet veel van voetbal weten. In de top tien vinden we verder illustere namen als **Barrie Geurts** (de zoon van Han!), **MarLin van Scherrenburg** (een duo!), **Frank Witlox** (groente!) en **Pepijn Morel** (13 jaar!). En niet te vergeten **Henning Orthofer**, die twee jaar geleden in de eerste ronde iedereen zijn wil oplegde.

Velen schoven de afgelopen weken de top tien in. En er even hard weer uit. **Louis van Zetten** meende dat-ie echt heel goed kon voorspellen. Grootheidswaan! We vinden hem op plaats 129. Zijn kameraad **Jacques de Groot** (24e) deed het aanmerkelijk beter. Maar zijn prestaties werden gaandeweg toch wat minder groot. **Ping Pong** schoot heen en weer door de subtop van het klassemment, **Jeffrey Jansen** leek een tijdje heel doelgericht, **Leopard** (ook al een Amerikaan!) leek **Wybrand** op katachtige wijze te bespringen en **Hennie de Haan** liet eindelijk zien dat zijn subtiele kennis wel degelijk poot in poot kan gaan met sublieme voorspellingen.

Sommige deelnemers bakten er aanvankelijk niets van, maar kwamen later toch bovendrijven. Zo schoot **Edith de Roos** omhoog, versnelde **Ruben Janssen** op weergalozes wijze, groeide **Piet van Haren** steeds meer in het toernooi, legde **Daantje Kip** langzaam toch haar ei en ging ook **Kees Hazendonk** er vandoor. Richting subtop.

Maar weten jullie wat wij wel eens denken? Dat iedereen eigenlijk even

goed is in voorspellen. Maar dat niet iedereen er even veel punten mee verdient. Ja ook jullie, **Katoetje**, **Sam Huismans** en het duo **San en Seb**. Jullie zijn nog zo jong! Jullie tijd komt heus nog. Vlak daarboven bevindt zich een groepje veertigers: **Oscar van Zetten** (een broer), **Marieke Schippers** (debutante), **Sjon de Blonde** (bruinharig) en **Rutger Zwart** (bruinharig). Jullie zijn al wat ouder. Maar jullie tijd komt heus nog. En jullie vallen in elk geval meer op dan grijze muizen als **Alfred Boland**, **Jan Boeijink** en **John van Amstel**. Al zijn er zelfs deelnemers die nóg minder opvallen. Maar we weten even niet meer zo goed wie.



Ubu, Alfred, Teun

KRISKRAS DOOR HET KLASSEMENT



Arjen Morel



Boyan Phoelich



Etienne du Mortier



Fidel Fust



Frits Jonker



Poeke Boland



Sjon de Blonde

KWARTFINALES

DONDERDAG 19 JUNI 20.45

PORTUGAL - DUITSLAND

Ha! Vandaag moeten ze het maar eens laten zien, die Portugezen. Maar zijn ze daar wel goed in, in spelen tegen de Duitsers? Ze zijn eigenlijk vooral goed in spelen als de Duitsers. Onverbiddeijk winnen. Maar lukt dat wel als de tegenstander ook heel Duits speelt? Want dat zouden ze best eens kunnen gaan doen, die Duitsers. Voor hen is het dus misschien een idee om juist heel Portugees te gaan spelen. Sluw! Alhoewel, we weten allemaal wat dát heeft opgeleverd, de laatste toernooien. Lof, maar geen knikkers. Sterker nog: de laatste keer dat ze tegen elkaar speelden was in 2006. En toen gingen de Duitsers er met een derde plaats vandoor. En da's een knikker! Maar vanavond gaat het nog niet om de knikkers. Wel over eruitknikkeren. En wie gaat dat doen met wie? Wij weten het niet. Wat ook al niet helpt: bij het schrijven van dit stukje weten we niet eens of jullie het wél weten. De Duitsers zitten intussen in de kleedkamer. Ook zij weten het niet. Ze zijn bovendien hun coach kwijt. Frings & Fritz hebben het hele coachvak doorzocht, maar niets gevonden. Dan zwaait plotseling de deur van de kleedkamer wijd open. En daar staat-ie: Jochem Löw. Even lijken de spelers gerustgesteld. Maar dan begint Löw vervaarlijk te grommen. Het geluid zwelt aan. En langzaam trekt de Bundestrainer zijn jasje uit en verschijnt... een echte Brüllpullover! 'In diesem Moment hat er uns richtig motiviert', zal Marcell Jansen later opmerken. De Portugezen zitten dan al lang in het vliegtuig naar huis.

ZATERDAG 21 JUNI 20.45

NEDERLAND - RUSLAND

Mag dat wel? Lijkt ons niet. Er coacht een Nederlander bij de Russen. Heeft die wel een dubbel paspoort? Is dit onderzocht? Weet je wel wat een speler uit moet halen om voor een ander land uit te mogen komen? Bovendien: Guus Hiddink wordt toch hartstikke blij als Nederland scoort? En dat gaat opvallen! We kennen hem zo goed. Dan vouwt-ie eerst een beetje dubbel en dan licht achterover. Met gebogen arm en gebalde vuist. En een gek gezicht. Niet tegen te houden, gebeurt automatisch. De Russen vinden dat niet leuk. Je wilt niet dat je eigen coach staat te juichen als jij net een doelpunt tegen krijgt. Het wordt dus een bizarre wedstrijd. En net als jullie allemaal zijn we een beetje ongerust (geen woordgrap, hoor) geraakt. Want wat wáren ze goed, de Russen. Wat gléden ze tevreden langs de Zweden. Tevreden... dát was het! Ze hadden plezier. En ze hadden Arshavin weer. Zet daar Pavlyuchenko en Zhirkov bij en dan... Marco van Basten heeft gelukkig ook gekeken. En die heeft vast weer een waterdicht plan bedacht. We kunnen er weer voor gaan zitten: verwachtingsvolle blik, half opstaan, even bukken voor de rand van de dug-out en dan drie rechtstandige sprongen met geheven armen. Marco in de Halve finale!

VRIJDAG 20 JUNI 20.45

KROATIË - TURKIJE

Weer een heel veld vol heetgebakerde mannetjes. Vallen, vliegen, duiken, spugen, geel, rood, woedende arm- en handgebaren, doelpunt! Extreem juichen! Hysterisch protesteren! Of is dat allang niet meer waar? Zijn de mannen van de Balkan en de Bosporus eigenlijk heel koele kikkers? De Turken werden niet warm of koud van een 2-0 achterstand tegen de Tsjechen. En de Kroaten droogden koeltjes de Duitsers af. Nee, we krijgen een heel veld vol onverstoorbare, berekenende profs. Gelukkig zijn beide coaches meestal totaal overspannen. Dan moeten we het daar maar van hebben. Wat? Wat lezen jullie nu? Ho eens even, niet zo negatief poolbodemtjes! Turkije tekende wel even voor het spectaculairste kwartier van de afgelopen zeven EK's! En het balgevoel van de Kroaten! Fabelachtig! Wordt dit niet juist de mooiste wedstrijd van het toernooi? Let op Arda en Nihat, let op Modric en Klasnic. Let op en geniet. Maar kijk intussen ook goed uit. Voor Wybrand van Ellen en Jannes=Jannes. Voor Lucas Fila, Annemai en Carien Koldewey! En altijd, altijd voor de onberekenbare rekenaar Louis van Zetten.

ZONDAG 22 JUNI 20.45

SPANJE - ITALIË

De Italianen zitten in de kleedkamer, maar waar is de coach...? Ah! Op de wc oefent Roberto Donadoni nog maar eens in de spiegel: de zelf-verzekerde blik. Het gaat hem matig af. De angst heeft diepe sporen getrokken op zijn gezicht. En dadelijk moeten zijn mannen wéér voetballen. Houdt het dan nooit op? En, o mijn hemel, ook nog tegen Spanje. Die hebben al 88 jaar geen officiële wedstrijd gewonnen van Italië. Dus komt de eerste overwinning steeds dichterbij! Zou het vandaag zijn? Zit er dik in. Verliezen van het land van Sancho Panza! De schande is nu al onverdraaglijk! Donadoni ademt eens diep in. 'Buikademhaling, Roberto', mompelt hij, 'En langzaam weer uitblazen. Denk aan windmolens.' Ooit van Sacchi geleerd. Was die nu maar hier. Ach. Intussen, een kleedkamer verderop, schreeuwt de oude, seniele Aragones zijn manschappen toe. Hij praat met veel vocht. Gelukkig is hij niet goed te verstaan. Flarden van zinnen komen binnen bij de Spanjaarden. Iets over burgeroorlogen, negers en de slappe horloges van Dali. De spelers zijn het wel gewend. Fernando Torres legt een extra dubbele knoop in zijn veters. Sergio Ramos trekt zijn sokjes op. Villa zit vlakbij Aragones. Hij veegt zijn gezicht schoon en denkt: 'Hopelijk spelen we in de halve finale tegen Nederland. Die zijn ook heel goed in afdrogen.' Eigenlijk zijn de spelers er wel klaar voor. Ze hebben er zelfs zin! De Italianen groeien immers altijd in een toernooi. En niet een beetje: hun groeistuipen zijn legendarisch. Ze beginnen slecht en winnen dan het toernooi. De Spanjaarden zijn nu dus écht de underdog. Voor het eerst sinds tijden! Ze gaan zegevieren.

WINNEN MET WESLEY



DEEL 1

