



# MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

## MA 16 JUN 20.45 ► POL - KRO

'Tegen wie moeten we nog spelen, trainer? Wat? De Polen? Hè gatsiel! Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik die avond wel kan.' Elk toernooi één oogverblindende wedstrijd. Daar zijn de Kroaten toe in staat. Maar ja... die hebben ze nu achter de rug. Terwijl het toernooi verder gaat. Dus wat moet Slaven Bilic doen? Voor zijn wispelturige mannen staat niet veel op het spel. En dat belooft weinig goeds. Ook tactisch heeft Slaven een probleem. Tegen Duitsland isoleerde hij Ballack. Maar welke Pool komt voor zo'n behandeling in aanmerking? Bij de Polen zelf gaat het al helemaal niet lekker. Zij missen een speler die zo goed is dat de Kroaten hem meteen willen isoleren. Neem nou Krzynowek. Die is weliswaar in het bezit van vier longen, maar die heeft ook héél kleine oogjes. En dat heft elkaar zo'n beetje op. Ach, en dan is Beenhakker ook nog eens boos. Niet een beetje, maar heel erg. Op alles. En niet eventjes, maar de hele tijd! En waarom is hij ineens zo oud geworden? Of is dat allemaal onderdeel van een truc van de oude boze motivator? Nou ja, jullie willen natuurlijk vooral weten wat dit voor wedstrijd wordt. We zullen het samenvatten. Het is kan niet tegen wil niet. En dan kan kan niet zomaar winnen.

## MA 16 JUN 20.45 ► OOS - DUI

De Duitsers willen het natuurlijk met hun Oostenrijkse buurtjes op een akkoordje gooien: 'Zullen we weer doen zoals toen, in Spanje? Elkaar de hand boven het hoofd houden? Laten we dit keer een gelijkspelletje afspreken. Lekker het balletje rondtikken, elkaar niets in de weg leggen. En dan mooi allebei een puntje! Doen?' De Oostenrijkse aanvoerder Ivanschitz overlegt even met zijn mannen. Geroezemoes, verontwaardigd gemompel en dan gegriinnik en geproest. Ivanschitz wandelt naar de Duitsers en zegt: 'OK, doen we!' Maar achter zijn rug houdt hij de vingers gekruist. (Hennie de Haan: *De Duitsers beginnen hier met een goede verbale schijnbeweging. Ze doen het voorkomen dat een gelijkspel de Oostenrijkers verder brengt. De opzet lijkt te lukken, maar Ivanschitz gaat knap in de tegenaanval en gooit een oude, maar beproefde truc in de strijd: de leugen! Zeggen dat je iets gaat doen, terwijl je van plan bent het tegenovergestelde te doen!*) De Duitsers lachen de hele wedstrijd in hun vuistje: de Oostenrijkers tuinen erin! Het lukt! Maar dan, in de laatste minuut, krijgt het gestalte: das Wunder von Wien! Totaal onverwacht zetten de Oostenrijkers een prachtige aanval op. Goal! Duitsland is naar huis gefopt.

## DI 17 JUN 20.45 ► NED - ROE

Op een ochtend wordt Marco van Basten wakker. Naast hem ligt zijn vrouw Simone nog in diepe slaap. Plotseling zwaait de deur van de slaapkamer open. Luidruchtig rent de tweeling de kamer binnen. 'Rustig Astrid, rustig Annabel, mamma slaapt nog', sist Marco. Wazig kijkt Van Basten in de verte. 'Dit klopt niet', denkt hij. 'Ik heb geen vrouw die Simone heet. Blijkbaar ben ik wakker geworden in een andere realiteit! Laat ik maar weer gaan slapen.' Een andere ochtend. Marco van Basten wordt wakker. Hij denkt na over de stand van zaken op het EK 2008. Italië is met 3-0 van het veld gespeeld, Frankrijk met 4-1 overrompeld. Bouhlarouz is het onwrikbare symbool van een ijzersterke verdediging. Robben en Sneijder maken met het grootste gemak de meest oogverblinde doelpunten. Giovanni van Bronckhorst bestrijkt als linksachter het hele veld. Matthijssen is een zekerheidje. 'Dit klopt niet', denkt Marco. 'Blijkbaar ben ik wakker geworden in een andere realiteit.' Maar dit keer gaat Marco niet slapen. Er staat eerst nog een gekke wedstrijd op het programma. En dat is deze. Denken jullie trouwens nog wel eens aan Van Bommel? Seedorf?



## DI 17 JUN 20.45 ► FRA - ITA

Huh? De finale? Nu al? Nee. Een wedstrijd op leven en dood om een plekje in de kwartfinale. Ja als... als Nederland tenminste niet... Ja jongens, wat verwachten jullie nou? We kunnen niets meer voor jullie doen hoor. Sorry. Doe maar gewoon je best. Ga voetballen. En vergeet die Roemenen! Geen mobiel-tjes mee het veld in. (Piep! Piep! 0-1 Mutu.) Helpt toch niks. Doe maar alsof het de finale is. Of denk aan een gebeurtenis die een heleboel revanchegevoelens oproept. Een kopstoot bijvoorbeeld, of een wedstrijd in 2000. Of een onbeleefde ober op een terras. Maak

er wat van! Wij kijken wel op internet wat het geworden is. Kunnen we meteen zien wat alle pooldeelnemers ervan gebakken hebben!

## WO 18 JUN 20.45 ► RUS - ZWE

Na de afgang tegen Spanje hadden de media de woordgrap al klaarliggen: Guus naar huus. Maar nu weten we het nog niet zo zeker. Want het kan hem zomaar gebeuren hoor: Ibrahimovic die een strafschop zo hard op de Russische keeper knalt, dat-ie in één keer de Russische spits vrij voor het andere doel zet. Of de Zweedse denker/coach Lagerbäck die zichzelf zó verliest in tactische hersenspinsels, dat hij in de 93e minuut voor de vierde keer wisselt en gediskwalificeerd wordt. Hiddink heeft wel gekker meegemaakt. Of is het geluk van Guus op? Mag ook wel een keer. Moet je niet over zeuren. Hoe en wat het ook wordt: let goed op in de laatste minuten en de blessuretijd. Want dan gebeurt het. Weer.

## WO 18 JUN 20.45 ► GRI - SPA

Beste Grieken, wat was nou eigenlijk de bedoeling? Waarom verrasten jullie ons vier jaar geleden zo verschrikkelijk - en doen jullie nu precies wat we toen van jullie verwachten? Kyrgiakos, waarom doe je je kapsel in een staartje - en laat je er toch nog een los flapje haar onder hangen? Beste Spanjaarden, denken jullie echt dat het leuk is om tientallen pooldeelnemers op stang te jagen door te scoren in blessuretijd? Hallo Griekenland en Spanje, wat zijn eigenlijk jullie plannen voor vanavond? Nog iets leuks in petto? Jullie zijn zulke interessante vakantielanden! Altijd wat te beleven, lekker eten, oude gebouwen met zuilen, mooi zwemwater met van die witte boten erin, blauwe lucht... En dan zo'n bleek affiche maken van deze wedstrijd. Het is wel een EK hoor! Ach, weet je wat... jullie spelen vanavond allebei voor de spanning in de Poolbode. Rommel maar aan. Wij gaan intussen met z'n allen naar de andere zender kijken! Want daar staat écht iets op het spel.

**ZO!** En nu als een haas naar [www.poolbode.nl](http://www.poolbode.nl) om nieuwe voorspellingen te doen en (je laatste kans om dat te doen!) drie nieuwe topscorers aan te wijzen! De voorspellingen voor de kwartfinales moeten uiterlijk donderdag 19 juni om 20.44 uur ingevoerd zijn.