



DE WEDSTRIJDEN

VR 13 JUN 18.00 ▶ ITA - ROM

Op de gang van het hotel ligt Panucci. Geen idee hoe hij overeind moet komen. In de lobby drinkt Andrea Pirlo een glaasje seven-up zonder prik. Materazzi krijgen we niet te zien. Die hangt op zijn kamer en pulkt verdrietig aan een tatoeage. Hé! Daar komt coach Donadoni binnen. 'Jongens, vanavond spelen we tegen Roemenië!' Oei! Een getergd kuchje verlaat de keel van Di Natale. Ambrosini laat een griezelig hoog lachje horen. Gattuso moppert: 'Ik kan geen schoon scheermesje vinden. Heeft een van jullie een schuifstelsel?' Luca Toni is in tranen. De batterij van zijn iPod is helemaal leeg. Wij begrijpen de Italianen. Ze hadden het zich allemaal zo anders voorgesteld. Vandaag plaatsing voor de kwartfinales. En dan tegen Frankrijk lekker uitbollen en grapjes maken in het veld. Over Zidane bijvoorbeeld. Dat die zo goed kon koppen.

Gelukkig krijgen de Italianen de steun van de poolers van de Poolbode. 179 deelnemers voorzien geen enkel probleem voor de oersympathieke Cassano en zijn vrienden. En slechts 19 kenners menen dat Roemenië een maatje te groot is voor de azuurblauwen. Blijft over 48 gelijkspel-spelers.

VR 13 JUN 20.45 ▶ NED - FRA

Wat er toch allemaal kan veranderen in 90 minuten. Heel veel. In 26 minuten overigens ook. Of soms in 17 minuten. Nou! Wat er allemaal veranderen kan, hangt vaak een beetje af van de gebeurtenis zelf én de tijdsruimte waarin die zich afspeelt. Snappen jullie? Nee? Een voorbeeld. Vóór Nederland – Italië dacht bijna iedereen dat Nederland zou verliezen. Ná de wedstrijd dacht bijna niemand dat meer! Maar na 31 minuten was er ook al heel veel veranderd hoor! Materazzi? Had zich achter de dug-out verstopt voor Engelaar. Gattuso? Was veranderd in een lieve, kleine hippie. Met een zacht baardje.

Waar niets aan is veranderd? Jullie voorspellingen van Nederland tegen Frankrijk. Heel veel pooldeelnemers voorspellen dat Nederland niet gaat winnen. Konden jullie dát nou maar veranderen hè? Maar dat mag niet. Nu moeten jullie ook maar boeten voor jullie gebrek aan vertrouwen! Overigens, de laatste keer dat Nederland tegen de Fransen speelde op een EK, won het. En de Fransen werden kampioen! Dus als Les Bleus vrijdag onverhoopt tóch winnen... Niks aan de hand!

ZA 14 JUN 18.00 ▶ ZWE - SPA

Lijkbleek verschijnt doelman Iker Casillas op de training: 'Hombres, hebben jullie dit gezien?' Al gauw staan zijn ploeggenoten om hem heen. In zijn trillende handjes houdt Casillas een krant. De kop laat weinig aan de verbeelding over. 'Spanjaarden spelen voetbal van een andere planeet.' Villa en Silva trekken wit weg. De wenkbrauw van Fabregas begint vervaarlijk te trillen. Muisstil wordt het op het trainingsveld. Uiteindelijk neemt Capdevilla het woord: 'Jongens. Het is niet anders. Laten we ons vanaf nu richten op het WK 2010. En dan gewoon voetbal spelen. Van deze aarde. Want zo wordt het helemaal niets.' Hoe anders is dat voor de Zweden. Coach Lars Lagerbäck rekt, schouwt, denkt, studeert, schrijft, bekijkt, praat, deduceert en concludeert. Alles kun je naar je hand zetten. En ja hoor, het werkt. Een knap stukje werk. Erg aards en goed beredeneerd. En toch... zelfs hij heeft af en toe dat vleugje genialiteit nodig van zijn spelers. Op momenten dat niemand het verwacht. En daarvoor heeft hij Petter Hansson: val, dubbele kniezwaai, stomp van de romp, dubbele axel, rompdraai, heupvlucht, strekkende hamstring, koprol, boem... doelpunt! Nee, met de Zweden zit het wel goed. Jullie begrijpen dat niet en roepen Spanje op voorhand uit tot winnaar. Meer dan 150 Spaanse overwinningen! En dat is nou precies waar ze niet mee om kunnen gaan. Dus pakken vandaag 27 pooldeelnemers punten met de Zweedse overwinning.

ZA 14 JUN 20.45 ▶ GRI - RUS

Karagounis! Die waren we helemaal vergeten! Niks veranderd. Vier jaar ingevroren geweest. Of... Nee. Speelde nog bij Inter, Benfica en Panathinaikos. Karagounis begon heel veelbelovend. Net als Dellas. Hup-peeke, weer zo'n sierlijke verre pass. En Charisteas slalomde door de Zweedse defensie! Zonder zijn been te breken! Ze kunnen het alleen op EK's. Maar dat dachten we maar kort. Ze kunnen het niet. En ze willen het niet. Ze doen niks. Schande. Antivoetbal. En nu kom je de Russen tegen. Die hebben wel iets goed te maken, dunkt ons! Werden die even afgedroogd door de Spanjaarden! (Hennie de Haan: De tegenstander afdrogen! De Spanjaarden nemen allemaal een grote badhanddoek mee naar het veld. De scheids staat dat vanzelfsprekend toe, want het regent pijpenstelen! Al snel beginnen de

Spanjaarden de Russen af te drogen. Vooral David Silva kan het goed. Voor een kwartier verstreken is, heeft hij Zhirkov, Zyryanov en Bystrov al vakkundig afgedroogd. Ze zijn er helemaal rozig en doezelig van. 'Heerlijk David, dat had ik even nodig', mompelt Bystrov dankbaar. 'Geen dank hoor', lacht de slimme Silva. Ondertussen geeft hij een pass op de kletsnatte, wakkere David Villa. 3-0! Vandaag is alles anders. De Russen zullen uitgeslapener zijn dan ooit. Dit pikt Hiddink natuurlijk niet. Hij is namelijk een held en dat wil-ie blijven.

ZO 15 JUN 20.45 ▶ TUR - TSJ

Het is rekenen geblazen! Even kijken... als de Tsjechen winnen, dan zijn de Tsjechen door en als de Turken winnen, dan zijn de Turken door. En bij een gelijkspel? Strafschoppen. Want ze hebben hetzelfde doelsaldo. Dat viel mee zeg, met dat rekenen! Maar wie is hier de favoriet? Nou, eigenlijk is ook dat niet zo moeilijk. De Tsjechen. Groter, sterker, meer ervaring... Ze houden bovendien het hoofd koeler dan de Turken. En mochten ze het even niet meer weten, dan is daar de slimme coach Brückner, die ze een handig tactisch plannetje meegeeft. Op een heel klein briefje, dat ze in een kous verstoppen, of tussen hoofdband en haar. Ujfalusi laat het op zijn arm tatoeëren. Je kunt inmiddels die 46 interlands wel aan hem afzien. Nee, Turkije gaan het niet redden. Of juist wel? Want dat kan natuurlijk ook! En we hebben het zojuist voorge-rekend: als de Turken winnen, dan zijn ze door!

ZO 15 JUN 18.00 ▶ ZWI - POR

Als een Zwitserse vis in Turkse meren, zo heerlijk bewogen de Zwitsers zich in de eerste helft van hun tweede wedstrijd over de Baselse wateren. Golving! Als begeerlijke zeemeerminnen dansten Inler en Behrami van plas naar plas. Maar ja... in de rust legden enkele landgenoten het veld wonderbaarlijk snel droog. Ook op het technisch gebied zijn de Zwitsers erg ver. Voor de voetballers was het toen over. En de Portugezen? Zijn al door. En vaak vervelend. Nooit zijn ze echt blij. Winnen vinden ze niet zo moeilijk. Wat is vanavond dus het uitgangspunt? Niets meer te halen tegen niet meer hoeven. En dus ligt een verrassing zonder gevolgen voor de hand. En dat kan helemaal niet, een voor de hand liggende verrassing! Julie doen daar met zijn allen minder moeilijk over. Portugal wint.

POOLSUBS

Poolsubs. De klassementen in het klassement. Kansen op de eindoverwinning verkeken? Geen nood. Er is allicht een subklassement waarin je schittert. Boven komt drijven. Heerst. The King bent. Of The Goddess. Of een stuk groente dat heerst over een mand morellen.

GROENTE EN FRUIT

Fijn dat ze er weer zijn, deze gezonde, sappige deelnemers! We kunnen niet zonder. Veel morellen! Vruchten met pit.

1 Frank Witlox	15
2 Pepijn Morel	13
3 Luuk Morel	12
4 Arjen Morel	10
Wil Kersemakers	10
6 Veerle Morel	10
7 Hanneke Morel	9
8 Stefan Morel	8
9 Juul Kersemakers	7
10 Flip Chatrou	6
Henk Kerssies	6
12 Frits Jonker	5
13 Peer Baudoin	5
14 Marte Morel	3

AMBACHTEN

Ze hebben een vak geleerd. Zijn vast en zeker hartstikke druk. En dan toch meedoen! Geweldig!

1 Hendriek Mulder	11
2 René Scheeren	11
3 Wil Kersemakers	10
4 Tom Knipping	9

5 Nicole Straatman	9
6 Kees Brouwer	8
7 Juul Kersemakers	7
8 Struikrover	6
9 Dennis de Kok	5

VOORNAAM

Voorname mensen? Neuh. Ze hebben niet eens een achternaam!

1 Mariska	14
2 Annemai	13
3 Natascha	13
4 Geertje	12
5 Henk!	12
6 Teun	10
7 Jenneke	10
8 Jesse	10
Niels	10
10 Bambi	9
11 Roger	9
12 Mary	8
13 Willem	8
14 Maaaaaaarten!	7
Ties	7
Tonnis	7
17 Anneke	6
Ubu	6
19 Katootje	3

DUO'S

Illustere paren, kleffe stellen, elkaar trouw tot de dood of tot elkaar veroordeeld... Eén ding is zeker: zonder elkaar zouden ze geen duo zijn!

1 Ouder & Wijzer	18
2 Anne Willeke	14
3 Erwin & Shanta	12
4 Femke en Simon Wiechert	12
5 Tijts und Fritz	8
6 Jip en Suus	7
7 San en Seb	3

KINDERKLASSEMENTJE

Ze hebben de toekomst. Maar kunnen ze er ook in kijken?

1 Jannes=Jannes	16
2 Tim Bland	14
3 Lucas Fila	14
4 Etienne du Mortier	13
Miki Lemereis	13
6 Skip Boland	12
7 Femke & Simon Wiechert	12
8 Juliana Könning	11
Noor van der Keijl	11
10 Elsbeth Bland	11
11 Teun Uijlen	11
12 Veerle Morel	10
Poeka Boland	10
14 Jan Verbeek	9
The Eagles	9
16 Doufi Lemereis	9
17 Davitze Eva Maria Könning	8
Willem	8
19 Janskelovski	7
20 Cris Boumans	7
Jip en Suus	7
Margot Boumans	7
Ties	7

24 Donnedoni	6
Wies Huismans	6
26 Sam Huismans	6
27 Sef Boland	4
28 Marte Morel	3
29 Katootje	3

DIEREN

Veel gevogelte weer. Vooral hanen en hennen!

1 Hennie de Haan	17
Leopard	17
3 Randolph Wild	13
4 Nienke Uijlen	12
Skip Boland	12
6 HezelHennie 51	11
7 Brigitte Slangen	11
8 Hezelhennievier	11
9 Teun Uijlen	11
10 D.A.S. in de Tas	10
Theo Uijlen	10
12 Daantje Kip	10
13 Hans Beer	10
Hennie Voskuylen	10
Michel Wolf	10
16 Bambi	9
The Eagles	9
18 Kees Henniphof	9
19 HezelHennie 2	9
John Koekkoek	9
21 Kees Hazendonk	8
Loes Uijlen	8
23 Kees Brouwer	8
24 Aad de Hezelhaan	7
25 Kees van Bergen	7
26 Felix Jansen	6
27 Dennis de Kok	5
28 Rini de Vleerman	4
29 Mieke vd Haas	4



Hennie de Haan, uiterst rechts, vlak voor de aftrap van de wedstrijd Nederland - België:

'De Belgen denken een mol te hebben. Maar ik ben een dubbelmol. Meteen na de aftrap springt mijn shirtje op oranje!'