



DE WEDSTRIJDEN

DINSDAG 10 JUNI

18.00 SPANJE - RUSLAND

Over de Spanjaarden schrijven we elk toernooi hetzelfde. Dat doen we nu ook. Ze zijn een van de favorieten en vliegen er weer snel uit. Over de Russen schrijven we eigenlijk nooit iets. En dat is niet terecht. Want ze hebben twee verdedigers die luisteren naar de naam Berezoetski. En dat is een grappige naam. Beide Berezoetski's zijn nog op dezelfde dag jarig ook! En elk jaar geven ze elkaar een pot honing. Op aanvullers (bijvoorbeeld op Fernando Torres) maakt een naam als Berezoetski niet veel indruk. En daar liggen dan misschien toch Spaanse kansen. Aan de andere kant... misschien betekent Puyol in het Russisch wel 'schoongewassen biggetje'. En dat zou de zaak weer helemaal omdraaien. Kortom... wij weten het niet. Jullie wel: 106 deelnemers denken dat Spanje wint en slechts 49 begrijpen dat de Russen vandaag aan het langste eind trekken. Maar lieve deelnemers, lees dan toch eens die regels die we elk toernooi weer schrijven!

20.45 GRIEKENLAND - ZWEDEN

Misschien wel de onvoorspelbaarste, spectaculairste wedstrijd van dit hele toernooi! Misschien wel de voorspelbaarste, voorzichtigste wedstrijd van dit hele toernooi. Veel zal hangen van Ibracadabra. Maar misschien hangt er nog meer af van die andere tovenaars, Otto Rehagel. Hij kan het. Hij heeft het bewezen. Hij maakte van Charisteas een held. Geen trainer kwam later ook maar in de buurt van dat kunststukje. Wat Otto allemaal bedacht heeft, de afgelopen vier jaar? Eigenlijk niks. Hij is naar Delphi geweest, weten we. 'Hee Orakel, werden wir gewinnen gegen die Schweden?' Antwoord: 'Nèèèè'. Och Otto! Sprak het orakel Grieks? Dan is het ja! Sprak het orakel plat-Essens? Dan is het nee! Ach wat, het maakt toch niet uit wat je doet. Het is allemaal al beschikt. Zweden wint. Louis van Zetten zegt het. 106 andere deelnemers vergeten het EK van 2004. En volgen hem slaafs. Slechts 51 deelnemers menen dat je van de praktijk meer kunt leren. Volgens hen gaat Charisteas het opnieuw doen!

WOENSDAG 11 JUNI

18.00 TSJECHIË - PORTUGAL

Een nieuwe fase in het toernooi. Want hier spelen twee ploegen die hun eerste wedstrijd wonnen. Professioneel lieten de Tsjechen wat Zwitsers enthousiasme struikelen. Nou, leuk hoor. Ook de Portugezen struikelden veel. Maar bij hen was dat meer een tactische kwestie. Ook heel leuk. Maar wel goed voor een overwinning. Met deze gegevens in de hand zou het goed kunnen dat we vanavond een tactisch steekspel op ons bord krijgen. Met veel rondrollende spelers, verontwaardigde blikken en stugge reacties. Dat wordt dus een onsmakelijke maaltijd. Of zou Ronaldo zelf er vanavond een sausje bij leveren? Een paar dagen terug zette hij aan voor een geweldige solo, maar eindigde met een Overmarsschotje. Zou hij er nu echt bovenuit stijgen? Het kan. Hij kan heel hoog springen! Wat denken jullie? Wij weten het: 113 deelnemers voorspellen een overwinning voor Portugal en 29 een zege voor de Tsjechen.

20.45 ZWITSERLAND - TURKIJE

De Zwitsers zitten zwaar in de fondue. Grygera zette de fragiele Frei een beetje de voet dwars en krak! Daar ging de knie. Van held der natie tot held op krukken! Waarom dan toch? Want wat voetballen ze mooi, die Zwitsers. Volle kracht vooruit. Gevaarlijke schoten. Het wachten was op het onvermijdelijke moment dat Alexander Frei... Nee. We laten het verleden voor wat het is (of eigenlijk voor wat het was, natuurlijk) en kijken vol blijde verwachting uit naar een pracht van een wedstrijd. Want tegen de Turken is onze Geheimfavorit gewoon duidelijk zichtbaar favoriet. Turkije valt namelijk weer tegen. Geen samenhang. Ze komen vier of vijf keer dreigend (not!) door het midden. Allemaal plaagsolootjes van Emre. Thuis, vanaf de bank, kun je al precies zien waar ze gaan stranden. Wat voorspelden jullie eigenlijk? Oei! Dat is spannend! Jullie zien het net een beetje anders. 72 maal een overwinning voor Zwitserland. 74 maal een gelijkspel! En 97 keer een overwinning voor Turkije. Het klassemment kan op z'n kop!

DONDERDAG 12 JUNI

18.00 KROATIË - DUITSLAND

Tjongejonge, wat vernederde Kroatië die Oostenrijkers niet. Echt enorm! Vermoedelijk hebben ze een ander soort wedstrijd nodig om tot grote hoogte te stijgen. Tegen de Duitsers bijvoorbeeld.

Hé...? Maar wat is dat? Wie lopen daar in de verte? Zijn dat elf mannen in witte shirts? Met die korte broeken... het lijken wel voetballers. Maar... maar... dat is het Duitse nationale voetbalteam. 'Wir möchten gerne eine Partie Fussball spielen gegen die Kroatische Nationalmannschaft', zegt de ultrasportieve en overbeleefde Mertesacker. Komt dat even goed uit! Nu kan dit zomaar een fantastische wedstrijd worden! 43 deelnemers geloven dat muis Modric en zijn kompanen vanavond inderdaad toeslaan. 115 anderen denken dat Per de Duitsers weer naar de overwinning leidt, rustig verdedigend op zijn dooie Mertesackertje.

20.45 OOSTENRIJK - POLEN

Ze deden het eigenlijk best goed, die Oostenrijkers! De eerste helft dachten we nog 'zie je wel, daar gaan ze, auf Wiedersehen.' Maar de hele tweede helft hing er een Alpentor in de lucht. In de laatste minuut kopte Kienast (één Kroaat reed paardje op zijn rug en een ander hing aan zijn rechterkuit) zelfs bijna de bal in het doel. Bijna. En ze deden het eigenlijk best goed, de Polen! Maar toch echt niet goed genoeg. Even leek er een gelijkspel in te zitten tegen de Duitsers. Maar het bleef bij de verwachte nederlaag. Wat leert ons dat? Nou, dat Polen en Oostenrijk aan elkaar gewaagd zijn. Ze lijken ook veel op elkaar. Rood met wit, allemaal onbekende namen, hard werken en weinig succes. Als je ervoor kiest een wedstrijd niet te gaan zien, dan is het deze. Qua saai. Maar natuurlijk kijken we wél. Want in de pool is het nooit saai. Kan niet! En laten we niet vergeten dat 28 deelnemers een Oostenrijkse overwinning verwachten. Dat moeten we zien! En... ach! Maar liefst 148 anderen menen dat Polen gaat winnen! Dit mogen we niet missen!