



MARTIENS MINIMARS

De ontknopning nadert. Halve finales! Nog maar vier landen zijn over. Wie had dat kunnen bedenken? Halve finales, en dan nog maar vier landen over! Wat een slachting! En in de pool? Nog 213 deelnemers over. Ook nauwelijks te begrijpen! En maken ze allemaal nog een kans? Nou... niet meer allemaal. Maar theoretisch kunnen ook Gonny Maas, Hanneke Morel of Henk Keressies nog gewoon winnen. Ook als staan ze rond de 140e plaats! We zullen het jullie nog sterker vertellen. Zelfs Berto Buiting, op de 164e plaats, kan nog eerste worden. Al moet hij dan vanaf nu wel alle uitslagen goed voorspellen. En moet zijn topscorer Henry er daarnaast ook nog eens vier maken. Maar geloof ons. Zo zout hebben wij het in ieder geval nog nooit gegeten. Bovenin het klassement is het dringen geblazen. Felix Jansen zet zich schrap, maar het einde van zijn hegemonie lijkt nu toch echt in zicht. Slechts door het doelpunt van Thierry Henry bleef hij in het zadel. Want een fenomenale Martien Heijmink is volledig op stoom geraakt. Kijk eens naar zijn tussenstanden. Martien sloop van plaats 6, naar 5, naar 4, naar 3, naar 2... Waar eindigt dit? Maar liefst 16 punten voegde hij

tijdens de kwartfinale toe aan zijn totaal, waarbij de 11 punten van Felix toch een beetje schril afsteken. Een topronde was er ook voor nummer drie Louis van Zetten (13 punten), web-bode Hansman (13 punten) die nu zesde staat, Igor Bennik (13 punten, van negentien naar acht), en het ongelooflijke duo Tjits en Fritz, die maar liefst 16 punten toevoegden aan hun totaal. En daarmee ongeneerd van de vijfde naar de tiende plaats stijgen. Verliezers waren er ook in de top van het klassement. Tim Bland zakte van twee naar vier plaats en scoorde slechts 7 punten. Ook Themo Max (7 punten), Sjra van Thei van Sjang van Bernaardjes Sjang (6 punten), Bassiebos (idem) en Wies Huismans (slechts 3!) verlieten gezamenlijk de toptien. Ach... en Henning Orthofer! Poolbeul van het eerste uur! Twintigste staat hij nu. Op zal-ie zijn. En helemaal kapot. Opvallende prestaties tijdens deze ronde waren er verder van grappenmaker Cos van de Weijer (13 punten), hardcore pooler No-one ever really dies (NERD) (13), de Spanjaard Oscar van Zetten (16), oud-prijswinnaar Kees Brouwer (13), superteam Superteam (14), oud-studente Aninha (14), de

Fransman Piet Fransman (13), de fruitige Henk Keressies (13) en EK-koningin Diana Jansen (13). Maar het kan ook heel sneu! Nul (0!) punten waren er deze ronde voor vogelliefhebber Hennie Voskuilen, de langnamige Beritteritanderitang, patholoog Erich 'Wahnsinn' Schoeber, Prins Bernhard-kenner Reinoud van Uffelen, de kleine Sam Huismans, en Rotterdammer Gert-Jan Kooreman. En tot slot graag even jullie aandacht voor een moeilijke periode in het leven van een van onze allertrouwste deelnemers: Henk! (door de poolbodes zelf al decennialang aangeduid met 'Henk Uitroepeten'). Uit de laatste dertien wedstrijden haalde de arme Henk! slechts 2 punten. Gelukkig staan er nog altijd wat kleuters en peuters onder je. Kop! Op! Henk! We gaan gewoon weer door met z'n allen!

Jullie Poolbodes,

Alfred, Ubu & Teun

DI 4 JULI 21:00 DUITSLAND-ITALIË

Altijd waren we tegen de Duitsers. Grote sterke lelijke kerels waren het, en het enige wat ze konden was rennen. Hard en veel. Dom waren ze ook nog. En arrogant op de koop toe. In de laatste minuut, als de tegenstander het rennen zo langzamerhand een beetje beu was, dan renden de Duitsers nog even door. En dan maakten ze een doelpunt. Of ze stortten ter aarde in het strafschopgebied. Altijd maar weer opnieuw deden ze dat. Dat is toch voor niemand uit te houden!?

Maar toen kreeg Duitsland een allerberoerdste lichter voetballers. En weet je wat extra lachen was? Dat die lichter net aan de beurt was op het moment dat Duitsland zelf het WK ging organiseren. Wij verheugden ons er enorm op. Lekker op de bank. Pilsje erbij, paar zakken chips, knabbelnootjes, brosjie, goedkope reep chocola met hazelnoot, schaalte muesli, rauwe wortelen, schaalte gekookte spruitjes. Heerlijk! En dan lekker brullen om die kwaliteitsarme Germaanse zweegers.

En nu? En nu? Hé. Hé! En nu dan? Durven we het te zeggen? Ja hoor. In dit toernooi is Duitsland precies wat Nederland eigenlijk had moeten zijn. Want vanuit de Verenigde Staten faxte Klinsmann een heel aardig ploegje bij elkaar. Frisch und froh. Wirklich. Heel anders dan de paardestaartjes en paradepaardjes uit Italië, die stiekem 'in het toernooi groeien'. Ook daar hebben we een mening over: in een toernooi kun je helemaal niet groeien. Dat doe je in bloempotten en kassen. Bovendien zijn deze mannen bijna allemaal tussen de twintig en de drieëndertig. En dat is te oud om nog te groeien. Maar snapt zo'n Totti dat bijvoorbeeld?

Ach, wat doen die poolbodes nou vervelend. Buffon, Gattuso, Pirlo, Toni... dat zijn toch allemaal leuke jongens en meisjes? En zo'n Materazzi, dat is toch

HALVE FINALES



het neusje van de professionele verdedigende zalm? Die moderne uitgekookte jongens zullen de Duitsers toch wel laten zien hoe je een wedstrijd met beleid kunt winnen? Bijvoorbeeld door op de juiste momenten toe te slaan. En als het niet gewoon lukt, kun je in de slotfase altijd nog lekker vallen in het strafschopgebied... Wat? Hé? Hmmm. Zelfs wij komen er onderling niet meer uit. Zijn er vandaag echt poolbodes die voor Duitsland zijn?

WO 5 JULI 21:00 PORTUGAL-FRANKRIJK

Hoera! Eindelijk is het moment daar. Het Wilhelmus schalt door het Westfalenstadion. De gezichten van de spelers staan strakker dan strak. De meest

gespannen man is Wesley Sneijder. Niet zo vreemd, want vandaag gaat hij zich dan toch echt meten met die andere grote ster van dit toernooi. Zou hij echt in staat zijn Ronaldinho te overtreffen? En oei, kijk die blik van Bouhlarouz eens... vanavond vindt hij de weer volledig afgetrainde Ronaldo tegenover zich en... maar... wat... is er iets niet goed gegaan? Wat zeggen jullie? Niet? Klopt niet? Maar dit is toch de halve finale? Dat is dan toch Nederland tegen Brazilië?

Help! Poolbodes die hun voorbeschouwingen ruim van tevoren schrijven... Het blijft een enorm risico. Want potlusing zien Portugal tegen Frankrijk op het programma staan. Hadden wij geen moment rekening mee gehouden. En eigenlijk hadden we er ook niet op gehoopt ook niet. Jullie wel?

Maar het moet gezegd: de wedstrijden van Portugal hebben iets speciaals. Zwaar emotionele coach langs de zijlijn, vervaarlijk opstormende back op rechts, pittig veldslagje hier, theatervoorstelkijke daar (gratis), paar schaalte van Ronaldo (overbodig), knalletjes op het doel door Maniche en een keeper die nog met geen duizend strafschoppen te passeren is. Wat voor zo'n Portugese verdediger ook best fijn is.

Over de Fransen hebben we eigenlijk nog geen lieve dingetjes geschreven. We weten ook niet zeker of we dat nu wel gaan doen. Hoewel... vooruit dan maar: Zidane speelde tegen Brazilië toch wel erg schattig en Henry is ook nog steeds een toffe peer. Al beweegt-ie zich door dit toernooi dan als een ouwe mispel. Ach... daar is ook nog Viera. Die laat zich toch niet door een groepje Portugezen uit het veld slaan? Laten we eerlijk zijn. Zo langzamerhand is het eigenlijk best een leuk ploegje, dat Franse team. En dan ook nog die verdedigende middenvelder. Het zou voor de Fransen vandaag best eens een Makkeléléke overwinning kunnen worden.