

NUMMER

8

VRIJ
30 JUNI
2006FUDBALL
&
FREUDEDER
BALL
IST
RUNDgastheertjes
TEUN
ALFRED
UBU
HANSKATER
NUMMER

TACKELT TIM FELIX?

Is de strijd in de pool net zo spannend als de strijd om wereldtitel? Het lijkt erop, want ook in de top van het klassement lijken de verhoudingen aardig vastgeroest. Nummer 1 is nog steeds nummer 1. En nummer 2 is nog steeds nummer 2. Felix Jansen probeerde tijdens de achtste finales een paar flitsende demarages te plaatsen. Maar uiteindelijk kroop de jonge Tim Bland steeds weer keurig in zijn achterwiel. Vlak achter de échte top wordt driftig geschoven. Martien Heijmink lummelde van vier naar drie, gevolgd door...oud-winnaar Louis van Zetten. Waar komt die opeens vandaan? Met een paar prachtige vierpunters rukte de doorgaans (en ook nu weer!) zo mee-

dogenloze Louis op van de 44e naar de 4e plaats terwijl Themo Max liet zich rustig afzakken naar plaats 5. Volgt hij dit jaar wél de goede tactiek?

In de groep daarachter is het dringen geblazen. Wies Huisman, topper van het eerste pooluur, is helemaal terug, en weet zich in het gezelschap van Sjra van Thei van Sjng van Bernardjes Sjng en een heel heel langzaam afzakken de Henning Orthofer. Ook Bassiebos blijft lakens uitdelen in de strijd, net als The Eagles - die niet alleen hoogvliegers blijken in het dierenklassement.

Maar let op! Ook daaronder zijn deelnemers in opmars. Webpoolbode Hansman surfte van de 39e naar de 12 plaats en zit op het digitale vinkentouw. Jeroen Roording (ooit winnaar van het grote Jeroen R.-klassement), HezelHerbie (van 32 naar 17) en Janskelovski (van 34 naar 18) sloten (net op tijd?) aan bij de subsubtop. Nog spectaculairder waren de stijgingen in het middenveld: De broertjes Lemereis schoven gezamenlijk 54 plaatsen omhoog en bereikten plaats 26. Jack van der Weide scoorde 17 punten en lanceerde zichzelf van de 99e naar de 36e plaats. Maar het kan nog sterker! Margot Boumans! Piet Boumans! Opa en kleindochter. En allebei 67 plaatsen gestegen. Maar... maar... kan het dan nog sterker? Jaaaaah! De Lernermeisjes! Ze begonnen op plaats 141 en staan nu op de 41e plek. Dat deden door maar liefst 21 punten te scoren tijdens de achtste finales! Ook Katelijin Hul-

legie steeg spectaculair: van 163 naar 71.

Maar deelnemers toch! Iets bescheidener kan ook. Kijk eens naar Nataschal Zij stond op plaats 200. En steeg naar plaats 199! Gefeliciteerd Nataschal! Je bent een voorbeeld voor ons allen. Ook in de poolspelonten blijft het ongekend spannend. Aanvankelijk leek de kleine Willem onbedreigd het omgekeerde klassement naar zijn hand te zetten. Maar inmiddels is hij omgekeerd voorbijgestreefd door twee andere kereltjes: schreeuwelijk Joost Jeliaskov en de guitige Jan Verbeek. Ook Jip en Suus en Cris Boumans hobbelten nog vrolijk onderin.

Hobbelen jullie allemaal weer een ronde mee? Ja toch!

Jullie eigenste poolbodes,

Heenk, Willie en Heerman



...aar adres
...en maakt de spik
...gen werden Macha F.
...plechtig er alles aan te
...plaats te ontlopen. Wat haar liden.

TRECHTSBUITEN K5 IN
SLUIPGANG OMLAAG

Felix Jansen, de Sjaak Swart van FC Kolping 5 is geheel geruisloos ten onder gegaan in de pool jungle. Starte hij nog snel, toen de schiften begonnen daalde hij in gestaag tempo de ranglijst af. De vraag werpt zich op of hij eigenlijk nog wel meedogenloos genoeg is voor dit soort snelle wedstrijden. Commentaar van Felix: "Ben je gek, ik voel me nog veel te jong voor het senioren klassement." Groot gelijk Felix.

WINDBAAR

poolbode 1990!

KWARTFINALE

VRIJ 30 JUNI 17.00 DUITSLAND - ARGENTINIË

Vóór het toernooi zou je het ze niet toegewenst hebben, de Duitsers. 'Heb je het gehoord? De Duitsers moeten tegen Argentinië! Slachtpartij. Arme jongens. Arme Klinsmann. Mann, Mann.' Maar nu? Bibberende Argentijnen. Een amechtig hijgende Messi, die voortdurend de sensationele Lahm moet afstoppen. Een kansloze Hernan Crespo, die steeds vriendelijk overeind geholpen wordt door een Mertesacker of een Metzelder. 'Entschuldigung Hernan! Geht's?' De Duitsers drukken de lamgeslagen Argentijnse ploeg ver terug op eigen helft. Het onaantastbare spitsenduo Klose - Podolski (we denken aan Kiev, tien jaar terug) dribbelt, doppelpast en hacken-trickt zich een weg door het Argentijnse strafschopgebied. Tor na Tor na Tor. Zo zou het zomaar kunnen gaan. En dat hadden we toch nooit kunnen denken? Dit WK is totaal onvoorspelbaar! Kijk eens naar die laatste acht. Wat een wonderlijk achtta! En allemaal Europese en Zuid-Amerikaanse teams. Ooit zo iets meegemaakt? Heel vaak? Ook goed.

VRIJ 30 JUNI 21.00 ITALIË - OEKRAÏNE

Nog één keer schrijven over Sjvetsjenko en Rebrov. Doen? Ja. Want we hopen dat ze met zijn tweetjes nog één keer gaan schitteren. De Italiaanse defensie openrijten. Een vijfde dubbele een-twee en dan een droge knal. Buffon heeft hem niet eens gezien. Ach, voorbij. Sjvetsjenko en Rebrov doen alsof ze het nog kunnen. Maar het is niet echt. Het heeft weg van



Corrie van Gorp in revuepakje die stralend de benen in de lucht gooit. Die is nog lenig zeg! Wat een somber stukje zeg, poolbodes! Corrie van Gorp? Zijn er dan nog lichtpuntjes? Nou en of! Milewski is een hele verzameling lichtpuntjes. Wisten jullie dat hij de beste speler is van het toernooi? Nee? Dat komt omdat hij nog maar heel weinig heeft gespeeld. Maar Blochin begint het nu ook te dagen: 'Eens kijken... De opstelling. Milewski.... Mmmm... Zou ik kunnen opstellen. Want hij is natuurlijk met afstand onze beste speler. Mmmm... En dan haal ik er een slechte uit. Dat is een soort van twee vliegen in één klap. Zou dat wat zijn? Mmmm... Ja! Ik doe het!

Assistent, assistent! Ik heb me daar een verdomd leuk plannetje uitgedokterd. Luister goed, ik vertel het je.' De assistent luistert. Verbazing. Verbijstering. 'Milewski opstellen? Maar, maar dat is onze beste speler! Hoezo, dat is het hem juist? Dadelijk omspeelt hij vier Italianen en scoort-ie met een heel mooi boogballetje. Kunnen we niet hebben. En ik zeg je: dan hoef je op mij niet meer te rekenen! Zuchtend geeft Blochin toe. 'De laatste tien minuten dan.'

ZATERDAG 1 JULI

TURKMENISTAN

Woensdag 28 juni 2006, 12.08 uur

Nog een paar duels en het zit er gelukkig weer op: het wereldkampioenschap Waardeloos En Onsportief Voetbal Onder Leiding Van Wanstaltig Slecht Fluitende Scheidsrechters. Wat een feest had moeten worden, is uitgedraaid op een debacle eerste klas.

Een even arrogante als naïeve bondscoach zegt van het WK te hebben genoten. Dat zal dan geweest zijn tijdens toertochtjes op een mountainbike door het fraaie Zuid-Duitse heuvelland. Op het veld was het, een paar minuten uitgezonderd, armoe troef. Als aanhanger van fairplay-spel erger je je groen en geel aan het gedrag van spelers als Van Bommel en Boularouzh, die in al hun sportieve domheid de toon zetten voor een blamerende wedstrijd. Laten we er maar over ophouden. Er is al te veel over gezegd, zonder dat de verantwoordelijke man door de media ter verantwoording is geroepen. De KNVB wil zelfs het contract verlengen met de man die denkt dat hij een Zonkoning is, maar een onervaren stoethaspel is.

Ook Johan Crujff valt dit WK door de mand. Prachtig hoe Rita Verdonk uit de hoek kwam toen Crujff haar medeschuldig maakte aan de sportieve ramp in Duitsland omdat ze Kalou niet versnelde een Nederlands paspoort wilde geven 'Het was toch de bedoeling dat Kalou op rechts zou spelen? Daar stond met Van Persie onze beste man.' Crujff stelde dat Verdonk op zou moeten stappen. Dat zou een goede move zijn, maar niet in dit verband. Want als er vanwege wanprestaties met betrekking tot het WK iemand had moeten opstappen, dan was het Marco van Basten. Maar ja, het is moeilijk om als columnist je oogappel te moeten elimineren.

Ach, je leert ze allemaal nog een beetje beter kennen. Analist Willem van Hanegem, die na de verliespartij tegen Portugal als een gefrustreerde hooligan afgaf op Duitsers; commentator Frank Snoeks, die zeldzaam chauvinistisch verslag deed van die barre wedstrijd; Johnny Heitinga die met een onsportieve actie een van de grootste losers van het WK werd; Felipe Scolari, toneelspeler eerste klas, matennaaiers als Henry, Grosso en Robben. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Ben ik even blij dat ik dergelijke onzin en ongein over vier jaar lekker misloop, want dan ga ik voor een welverdiende vakantie naar Turkmenistan.

BERTIE BRINTA

FANBASTISCH 3

Beschrijf, teken of prik jou voetbalmoment



Zoals je kunt zien aan de uitdrukking op mijn vaders gezicht, was hij dolbly uitverkoren, te zijn voor de selectie 'onder 17' uit Hamburg, onder leiding van de legendarische Tei den Haas (rechtsachter op de bovenste rij) die ondanks een arm het schopte tot de laatste 30' in de ruwe voorste plaats in het Nederlands elftal van 1920. De KNVB verkeerde in crisis jaren, nie de kleding en het schoeisel. De Firma 'Kessels'-kleding uit Nederweert, trouwe sponsor en boerancier van beroemde voetbaljeugd, was door de beurscrach van 1917 zwaar getroffen en leverde in 1925 (toen deze foto genomen werd) slechts de hoekvlaggen en het scheidsrechtersfluitje.

Wel moge duidelijk zijn dat ondergetekende stamt uit een roemrijk voetbalgeslacht waarbij zijn vader (Thee van Sjang van Bernaardjes Sjang) een hoofdrol vervulde (keeper in Mierfeldia 1)

Sjra van Thei van Sjang van Bernaardjes Sjang

HOE ZIT DAT MET DIE PRIJZEN?

Velen van jullie zullen er benieuwd naar zijn: het prijzengeld. Hoe zit dat?

Wel, dat zit zo: deelnemers die bij de eerste vijf eindigen én de beste topscorersvoerspeller (inderdaad, jij ook, deelnemer met spitzenfingergefühl!) ontvangen een mooie geldprijs. Hoeveel dat precies is, kunnen we pas vertellen als de stofwolken van dit WK zijn nedergedaald.

Dat betekent: we verdelen al het geld dat jullie hebben gestort/betaald/geinternetbankierd minus de kosten voor drukwerk, papier, een leuke attentie voor hand- en spandientverleners, postzegels, internetgedoe en natuurlijk het potje onvoorzien.

Nummer één krijgt 45% van de overgebleven poen, nummer twee krijgt 25%, nummer drie 15%, nummer vier 10% en nummer vijf 5%. De beste topscorersvoerspeller krijgt dan weer de helft van de prijs van nummer vijf. Nou weten jullie nog niets... OK, een indicatie: de winnaar van twee jaar terug won zo'n 750 euro. Je kunt beter dit jaar winnen. Meer zeggen we niet.



KWARTFINALE

ZAT 1 JULI 17.00 ENGELAND-PORTUGAL

Lampard, Gerrard en de kotsende Beckham snaken naar adem, de altijd zo stoere John Terry manouvreert zenuwachtig door zijn verdediging en Ashley Cole wordt weer eens de beste man genoemd. Dat zou toch eigenlijk allemaal niet zo moeten zijn. En de Engelsen intussen maar steeds verbaasd vaststellen dat ze al in de kwartfinale staan. Oh Oh! Daar zijn ze toch wel een beetje amused om. Heel voorzichtig mompelen ze de hele tijd dat ze het niet weer de hele tijd over 1966 willen hebben. Maar erg fris oogt het dus nog niet. Gelukkig voor de Engelsen laat John Cole zijn bakkebaarden lekker over het veld wapperen. En mogen ze nog steeds weemoedig wachten op de echte Rooney. Want Wayne's motortje draait warm, hij blijft zwengelen, en... vrrrr... splash... vrrrrrrrrrrrr... Hm...nee, het wil nog niet echt. Maar dat kan vandaag heel anders zijn. Want er staat een straatgevecht op het programma. Hoewel de Portugezen in zo'n geval liever spreken van een potje kaarten. En laten we eerlijk zijn. Niet omdat we niet tegen ons verlies kunnen. Maar we hopen vanavond toch een beetje op de Engelsen.

ZAT 1 JULI 21.00 FRANKRIJK-BRAZILIË

Tien jaar geleden zouden we hiervoor getekend hebben! Wat een finale! En tegelijkertijd waren we woedend geworden. Nee, razend! Compleet buiten zinnen! Want dit was nog helemaal niet de finale! Dit was pas de kwartfinale!

Maar dat was tien jaar geleden. Inmiddels liggen de zaken anders. De Berlijnse muur is gevallen en het Evoluon is gesloten. Maar de oude mannen van Frankrijk en Brazilië draven nog steeds in rustige passen over het veld. De Zuid-Amerikanen presenteren zich al maanden als een swingend voetbalfeest. Overal... behalve op het veld. Oude mannen, vallende sterren, keurig getalenteerde christelijke middenvelders en stokoude backs, dat is wat ze ons voorschotelen. En dan is er nog dat grappige ventje van de reclame. Ja, die met die tandjes. Wel leuk, hoor. Maar doe nou eens wat moois! Wij klappen wel.

En dan de Fransen. Ze hebben het ver geschopt met hun roestige regisseur, hun stokoude neger en hun vroegkale keeper. Hé! Maar hadden ze niet ook zo'n leuke superspeler? Ja! Klopt als een autobus! Maar nog altijd zitten we te wachten op zijn onnavolgbaar briljante acties. Kom op, Thierry!

Is er dan helemaal niets verrassend? Helemaal niets nieuws? Niet? Toch! Jarenlang voer hij op zee, waar hij schepen enterde, roestige schatkisten van de hut naar het roer sleepte, zijn partijtje meevocht in de zeemansbar en urenlang uit de patrijspoorten kon loeren. Al die tijd bleef hij 23 jaar. Net op tijd merde hij af in de Duitse havens, sprong uit het kraaiennest en rende het veld op: 'Hey, Sjangjolen!', schreeuwde hij. En hij stuurde de stierenvechters naar huis. Zou hij vandaag misschien beslissend kunnen zijn in het gezelschap van verslapte routiniërs en slapende supersterren?



Rutger Zwart



Theo vd Poel + Kids



Spock



Henk!



Wies Huismans



Lucky 9