

NUMMER

5

MAANDAG
19 JUNI
2006FUBBALL
&
FREUDEGROBES
LAUF-
PENSUMgastheren
UBU
TEUN
ALFRED
HANSDOOR!!
NUMMER

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

MA 19 JUNI 15.00 TOGO - ZWITSERLAND

Togo!! Wat is het toch leuk om te kijken naar Afrikaanse ploegen! Ongegeneerd aanvallen en dan allemaal omstebeurt een heel mooi kunstje! Maar alleen Ghana snapt een beetje hoe je daar ook punten mee kunt halen. Togo niet. De Toga's snappen er helemaal niets van. En dan moeten ze tegen Zwitserland. Reken maar dat Senderos en Vogel het wel snappen. Ze zorgden al voor een punt tegen Frankrijk. Als Frei nu ook nog gaat scoren... Dan kan Togo het schudden. Of... Hennie de Haan: Heel hard schudden met de tegenstander. Die zal terstond duizelig worden en zijn coördinatie verliezen. Een voorbeeldje. Bij de korte knuffel na het volkslied pakt de grote Adebayor de kleine Vogel op en schudt hij hem korte tijd heen en weer. Eerst zachtjes en op het laatst even heel hard. Bij de aftrap sorteert het schudden al meteen effect. De draaierige Vogel - hij is ook een beetje misselijk - speelt direct de bal in de voeten van de Togolese spits. Die loopt recht op Zuberbühler af, die ook een beetje heen en weer is geschud. 'Huh? Wat?', roept de Zwitserse doelman. Doelpunt voor de Afrikanen!

113 van jullie geloven niet in het Togolese droomscenario. 31 deelnemers doen dat wel. De mensen die zeggen dat het best wel eens gelijk kan worden, kunnen dus best wel eens gelijk hebben.

MA 19 JUNI 18.00 SAUDI-ARABIË - OEKRAÏNE

Oleg Blochin is verschrikkelijk kwaad. Kwaad, kwaad, kwaad. Hij was al kwaad in de voorbereiding, op de training. Zijn spelers voetballen heel slecht, in plaats van heel goed. En ze doen heel weinig, in plaats van heel veel. Zelfs in de bus is-ie kwaad op ze, terwijl ze zich keurig gedragen. Hij kan er niets aan doen. Het is namelijk allang voorbij. Het was al voorbij voor het begon. Sjvetsjenko en Rebrov zijn een duo van lang geleden. Net zoals Blochin lang geleden heel erg goed was. Ach voorbij, voorbij. De Arabieren kijken vol vertrouwen uit naar het duel. Ook zij hebben een oude wonderspits, maar die van hen doet het nog: Sami Al Jaber.

Pooldeelnemers denken er massaal anders over. Tien overwinningen voor de Arabieren, dat is karig op een totaal van 213 deelnemers. Maar onder deze optimisten bevinden zich wel subtopper De Uiltjes en de digitale poolbode Hansman. Erkende kenners!

MA 19 JUNI 21.00 UUR SPANJE-TUNESIË

Laten we eerlijk zijn. Tegen de Oekraïne leek het natuurlijk helemaal nergens op met de Spanjaarden. Dik en overtuigend winnen, dat geeft toch geen pas? Pujol die een Zidanees truckje doet. Zo kennen we ze dus helemaal niet. Maar het kan ook best per ongeluk zijn geweest. En nu beseffen ze tot hun schrik dat ze toch wel goed zijn. Om dan alsnog onder de druk bezwijken. De Tunesiërs lieten zich daarentegen in hun eerste wedstrijd de Noord-Afrikaanse kaas aardig van het brood eten door de Saoedie-Arabieren. Dat zal hen toch niet nog eens overkomen? 'Wé!', roepen jullie. 'Ze laten zich de Noord-Afrikaanse



kaas juist wél nog een keer van het brood eten!'. Resultaat: 177 deelnemers voorspellen een Zuid-Europese overwinning. Daarnaast vinden we dertig gelijke spelen. Slechts Cissy, Donnedoni, Loes Uijlen, Struikrover, Trio Oranjebitter en Wybrand van Ellen snappen hoe het écht in elkaar zit en laten de Tunesiërs winnen.

DI 20 JUNI 16.00 ECUADOR-DUITSLAND

De Duitsers vallen eigenlijk best mee. Mertesacker en Metzelder. Een keurig opgevoed centrum. Maar de Ecuadorianen vallen nog véél méér mee. En nu gaat het erom wie er eerste wordt in de poule, die een beetje een poule des levens is gebleken. Wie heeft er in deze wedstrijd zin om zijn ware gezicht te laten zien? Hoewel...? Van ons hoeft dat helemaal niet. Wat ons betreft heeft Kaviedes met zijn Spidermanmasker een trend gezet. Eindelijk weer eens leuk juichen! Klose als Maus van Die Sendung mit der Maus, Schweinsteiger en Podolski als Mainzelmännchen. Of Oliver Neuville met een heel grappig Oliver Neuville-masker. Ja, het zijn de Duitsers die de meeste maskers nodig zullen hebben, getuige de 154 Duitse overwinningen die jullie voorspellen.



47 deelnemers voorspellen een gelijkspel en slechts twaalf poolers gokken op het sterke Ecuador.

DI 20 JUNI 16.00 COSTA RICA - POLEN

Deze wedstrijd gaat nergens meer om. Deze wedstrijd wordt gespeeld om de kat zijn baard. Men speelt deze wedstrijd om de kat zijn viool. Nee, deze wedstrijd is om niets. Een wedstrijd die net zo goed niet gespeeld kan worden. Deze wedstrijd interesseert de voetballiefhebber geen bal! Of... Misschien doe je wel mee aan een pool, waardoor je tot de laatste minuut met grote spanning het wedstrijdverloop volgt! Omdat elke actie kan leiden tot een grootse sprong of een jammerlijke duikeling in het klassement. Met het zweet in de handen kijk je naar Costa Rica tegen Polen. Wat een wedstrijd!! 138 deelnemers voorspelden een overwinning voor de Polen. Maar dat was vóór het toernooi begon. Zouden ze nu hetzelfde doen. Weten we niet. Maakt niet uit. Opvallend: tweemaal 0-5, door Vincent Picavet en Jip en Suus. Nog opvallender: tweemaal 3-5, door Diederik, Aram & Janine en Cris Boumans.

DI 20 JUNI 21.00 PARAGUAY - TRINIDAD & TOB

Valdez! Die spits van Paraguay met dat sikje! Hij lijkt op een bekende filmster wiens naam ons even is ontschoten. Hij speelt het liefst veel mannen voorbij, met wilde, onvoorspelbare bewegingen. Verbaasd vuur schiet uit zijn ogen. Hij is geweldig! Sne! Helaas maakt hij geen goals. Hij is de enige niet, dat zie je wel een beetje aan de doeljiffers van Paraguay. En dan de scoringsdrift van de mannen van Beenhakker... (Nee hoor! Juist helemaal niet!) Moeten we wel gaan kijken naar deze wedstrijd? Natuurlijk wel! Een beetje grinniken om de brede armbegaren van de chagrijnig kijkende, maar hevig genietende Leo. En vooral genieten van Dwight Yorke, de Roy Keane van Trinidad en Tobago. Alleen lacht Dwight erbij. Na de wedstrijd lacht hij nog harder, zeggen 18 deelnemers. Onder hen natuurlijk de voorspelbaar onvoorspelbaar voorspellende Willem, die weer een 1-8 uit de mouw schudt, maar ook Lucky 9, Lies Nieren, Jesse en Bert en Jaap gaat solo. En de mysterieuze Quita Hendrison en Beuningenaar Sjef van As.

DI 20 JUNI 21.00 ZWEDEN-ENGELAND

De Engelsen zien de Zweden als Angstgegner. Fear opponent, zeggen ze daar. Dat wordt een leuk potje! De Zweden hebben vandaag echter aan één puntje genoeg. Dus als je de Zweden kent, dan weet je dat dit helemaal geen leuk potje wordt. En wij kennen de Zweden. Dus wordt het helemaal geen leuk potje. Het wordt een rotpotje. En dan is de zwalkende Zlatan ook nog eens afwezig. Oh, Rooney! Dat jij er toch weer bij mag zijn! En dan graag in plaats van Owen, en niet van Peter Crouch. Onder deelnemers heerst grote besluiteloosheid. Maar liefst 134 maal voorspelden jullie een gelijk spel! En als het dat niet wordt dan winnen de Engelsen, zo leren we van 49 deelnemers. Dertig anderen houden het op de Zweden.



FUSSBALL UND LIEBE

Nieuwsgierigen, control freaks, wantrouwende waarden en ook gewoon gezellige, oplettende pooldeelnemers hebben het al opgemerkt: een nieuwe deelnemer bevindt zich plots in de subtop! Jenneke en Roy! Wie zijn dat? Wat is hier aan de hand? Toch niet iets onoorbaars?

Nee hoor, hartstikke oorbaar allemaal. Lees onderstaande brief van voormalig deelnemer Jenneke Harings er maar op na.



Geluk in het spel & geluk in de liefde

Twee jaar geleden deed ik mee. Voor het eerst. De geschiedenis van de poolbode reikt tot 1988 en toen was ik elf. Of nog net niet. We waren op kamp met de vijfde klas. Naar Uden. Op de terugweg werd Nederland kampioen. Ik herinner me de toeterende auto's met wapperende vlaggen. Toen waren er krantjes. Die zijn er nu nog, maar ik doe het via internet.

Wij doen het via internet.

'Want,' zo zei ik, 'laten we de boel samen invullen. En als we dan winnen, dan kunnen we iets leuks doen.'
'Dan gaan we naar Londen,' zei hij.

En ik zei het twee jaar geleden al: poolen maakt voetbalwedstrijden zoals Zwitserland-Kroatië - en dat zou zomaar op 14 juni geweest kunnen zijn - een stuk interessanter. En het is alweer zo ver. Na elke wedstrijd kijk ik wat we ook alweer voorspelden. Na de wedstrijd bekijk ik de stand van zaken. En het gaat best goed. Met vier anderen staan we gedeeld twaalfde. Op een deelnemersveld van totaal 213 medepoolers is dat helemaal niet slecht. Ja, we gaan voortvarend van start.

Engeland vanavond. We verliezen het weer in de laatste minuten. 1-0 hadden we voorspeld. Dat gebeurde ook al bij die Australiërs die zo nodig in de laatste minuut hun derde goal moesten scoren. 2-1 was ruim voldoende geweest.

Maar het gaat ook nog steeds om de verhaaltjes uit het krantje. Online of niet. En of we winnen. Daarom vond ik het nodig mijn eigen naam te laten veranderen in de mijne en de zijne. U moet weten, ik leerde hem pas echt kennen een uur of twee nadat ik bij Ubj mijn formulier in de bus had gedaan, maar we vulden samen de uitslagen in.

'Er is hoop,' stond er gisteren in een sms die hij vervolgde met: 'Spanje heeft gewonnen! Zal ik Easyjet alvast bellen?' En ik nam de telefoon vandaag op met een vreugdevol: 'Vier punten vandaag, lief!'

Het kon niet anders of de poolbodes moesten akkoord gaan met mijn wijziging. Ik mailde dan ook dat het om de liefde ging. En niet om andere uitslagen. Hier is geen sprake van spelvervalsing of een overtreding. En al helemaal niet van een Schwalbe. Nee, het is de liefde! Ik doe niet meer alleen mee, we doen het met z'n twee!

WO 21 JUNI 16.00 PORTUGAL - MEXICO

Goed kijken naar deze wedstrijd. Een van beide teams wordt de tegenstander van Nederland in de achtste finale! Wie willen we het liefst als tegenstander? Vooraf zou je zeggen: Mexico! Maar Mexico voetbalde erg goed tegen Iran. Oeioei! Wél weer heel slecht tegen Angola... Tssss! Maar dat deed Portugal ook. Mmmm... Portugal heeft het niet. Wéér niet. Maar Portugal heeft wél Deco en zo. Een jong en talentvol team, met waarschijnlijk de revelatie van het WK in de gelederen. Juist, Luis Figo. Dat kan een hele grote worden. Hoe jullie erover denken? Wil je het echt weten? Nou, komt-ie. 101 gelijkspelen komen er vanuit het deelnemersveld. En 78 maal komt Portugal als winnaar uit de strijd. Dat betekent een magere 34 Mexicaanse zeges. Dat wordt Portugal.

WO 21 JUNI 16.00 IRAN - ANGOLA

Twee teams die het liefst lekker voetballen. Mannetje uitspelen, truckje uitproberen. Kijk, hij trapt erin! Nog een keer doen. Ze voetballen zoals het hoort. Als er een goeie pingelaar aan de bal is? Mee naar voren rennen. Want dan heb je kans dat je hem krijgt en dat je kunt scoren. Is er een slechte aan de bal? Roepen dat-ie af moet spelen. Afspelen! Hé, afspelen. Remi! Neem voortaan je eigen bal mee! En dan een beetje lachen. Gewoon, potje voetballen. Af en toe een mooi schot. Oeoeoeoh! Jammer! Dan weer een net iets te lompe overtreding. Scheids, sorry! Ik zég toch sorry! Dat wordt een leuke wedstrijd. Helaas zal hij beide teams weinig brengen. Of het moet zijn dat Iran de deur open zet voor Angola. Nee, dat doen ze niet. Te eerzuchtig. Principieel ook, Iraniërs. Het zal er waarschijnlijk om hangen. 83 deelnemers houden het dan ook op een gelijkspel. Waaronder een legendarisch gelijkspel: 7-7. Nee, jij niet Willem. Het is Enghuis of Mansbers!

WO 21 JUNI 21.00 NEDERLAND-ARGENTINIË

Help! Het toch wat kwetsbare Oranje tegen het volledige overrompelende Argentinië. Wordt dit voor Nederland de wedstrijd van de Waarheid? Normaal gesproken wél, maar vandaag helaas niet. Het wordt een ondoorzichtig steekspel waarin beide ploegen tactisch gaan rondraaien rondom hun gelekaartenlast en zich tegelijkertijd niet al te diep in hun kaarten willen laten kijken. Want stel dat de Argentijnen doorkrijgen dat Robben en Van Persie best gevaarlijke vleugelaanvallers zijn. Dan steken ze die informatie in hun zak voor het geval ze Nederland in de finale opnieuw tegenkomen. En dat mag nooit gebeuren! Het in de zak steken van die informatie, bedoelen we. Een finaleplaats mag wel. Graag zelfs! Het deelnemersveld houdt het op een gelijkspel: 101 maal. Argentinië is volgens 72 van jullie te sterk. Slechts 39 (!) deelnemers menen dat Nederland gewoon wint. Zoals het hoort. Laten we hopen op de prachtige 3-2 van Wendy Schneider of Philip Corputty.

WO 21 JUNI 21.00 IVOORKUST - SERVIË EN M.

Deze wedstrijd gaat nergens meer om. Ja, om des keizers baard. Of misschien om de kat zijn viool. Nee, deze wedstrijd is om niets. Een wedstrijd die net zo goed niet gespeeld kan worden. Deze wedstrijd interesseert de voetballiefhebber geen bal! Of... Misschien doe je wel mee aan een pool, waardoor je tot de laatste minuut met grote spanning het wedstrijdverloop volgt! Omdat elke actie kan leiden tot een grootse sprong of jammerlijke duikeling in het klassement. Met het zweet in de handen kijk je naar Ivoorkust tegen Servië en Montenegro. Wat een wedstrijd!! En wat een verdeelde meningen! 80 mensen gokken op een overwinning voor Ivoorkust, 67 deelnemers geloven in Mateja Kezman (die niet meer mee mag doen) en 66 twijfelaars twijfelen.

WO 21:00 NEDERLAND-ARGENTINIË

