

DE WEDSTRIJDEN

DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG

DI 13 JUNI 15.00 UUR ZUID-KOREA-TOGO

Otto Pfister was al weer in een ander land aan het werk (Cyprus, kelner). Maar het schijnt dat de Duitser weer is teruggeroepen. We weten het pas zeker als de wedstrijd begint. Zou Piet Hamberg naast hem zitten? We weten het pas zeker als de wedstrijd begint. Zouden de Toga's het veld betreden? Met elf man? We weten het pas zeker als de wedstrijd begint. Eindelijk weer eens een Afrikaans land dat zich gedraagt als een Afrikaans land! Advocaat hoopt natuurlijk op een tegenstander die met zeven man het veld opkomt. Dick: 'Hoezo hoop ik dat? Hoezo hoop ik dat? Heb ik nooit gezegd. En trouwens... Dat is altijd extra oppassen hoor, tegen zo'n ondertal.' En wat vinden de deelnemers ervan? Jullie zijn in elk geval minder voorzichtig dan Dick. 135 deelnemers vertrouwen op een overwinning voor Lee en Park en Lee en Lee. En Kim, Kim en Kim.

DI 13 JUNI 18:00 FRANKRIJK-ZWITSERLAND

De Alpenmannen tegen de mannen van de Alpen. Over de Zwitsers wordt dan wel vaak minnetjes gedaan, ze zijn er lekker bijna altijd bij. En het lukt de Fransen zelden om van ze te winnen. Natuurlijk weet je het niet. Misschien zet Zidane vandaag de eerste stap op weg naar een legendarisch afscheid. Maar voor hetzelfde geld speelt Johann Vogel hem al breedtepassend uit de wedstrijd. Onder de deelnemers durft bijna niemand te gokken op de Aussen-seiter. Zelfs die ene halve Zwitserse poolbode houdt het op een laffe 1-1. Vijftien voorspelers durven het wel aan. Onder hen natuurlijk de enige echte Hel-veet Hans Beer, maar ook poolcracks als Martien Heijmink, Theo Verhoeven, Enghuis of Mansbers, de beide Melenhorsten en prijschutter Veertje.

DI 13 JUNI 21:00 BRAZILIË-KROATIË

Brazilië oefende tegen Nieuw-Zeeland en tegen Liechtenstein onder 21. En tussendoor stiekem tegen de veteranen van AFC. De Ronaldinho's waren steeds de betere ploeg. Van onderschatting was geen sprake. (Bernd Schaller, coach van Liechtenstein onder 21: 'Nee hoor, we zijn de wedstrijd heel serieus ingegaan.') Dus dat zit allemaal wel snor, ook zonder Rivelinho. Oh wat hebben we er zin in. Want als het toch gaat lopen... Rrrrrrr! Rrrrrrr! Verrek! Ronaldo, Robinho, Ronaldinho! Weer een motortje! Hoe ga je daar tegen voetballen als Kroaat? Zonder Prosinecki en Suker? Hè, moeten we nou wéér over die oude Kroaten beginnen? Ja, sorry hoor. Wij weten gewoon niet zo goed wat we zonder ze moeten beginnen. Hoe zou het met ze zijn? Hebben ze de trainerscursus al gedaan? Zitten ze te kijken? Arme Kroaten. Vrijwel niemand geeft ze een kans. Een enkele pooldeelnemer denkt dat er een gelijkspel in zit. Alleen Yuma Iking, Willem en Joost Jeliaskov zien Kroatische theedoeken die Braziliaanse titelaspira-ties wegpoetsen



WO 14 JUNI 15:00 SPANJE-OEKRAÏNE

Werkelijk een prachtige ploeg, dat Oekraïne. Parlements-lid Oleg Blochin op de bank. In het veld spelers van Dynamo Kiev, Dnjepr Dnjepr... en Shakhtar Donetsk. Het lijkt wel vroeger. En helemaal voorin... jahaaa! Vanmiddag gaat het echt gebeuren! Shevchenko gaat scoren op een WK! En ach... zijn oude maatje Rebrov is er ook. En dan doelen we niet op de baardige Trojkadanser uit de jaren zeventig. Wat moeten de Spanjaarden hier in hemelsnaam tegen doen? Puyol opstellen? Xavi misschien? Of Raúl? Casillas in het doel zetten. Ehm... Eigenlijk maken ze toch ook wel een kans. Denken jullie niet? Jazeker denken jullie dat! Liefst 93 deelnemers houden het zelfs op een Spaanse overwinning. En slechts 28 van jullie achten de Oekraïners sterker. En weet je wat je daaruit kunt afleiden? Dat er 92 maal een gelijkspel is voorspeld.

WO 14 JUNI 18:00 TUNESIË-SAUDI-ARABIË

Tunesië is een voetbalgrootmacht vergeleken met het land van de sjeiks. 'Tegen die Arabieren moeten we drie punten halen,' zegt de Tunesische bondscoach dan ook tijdens de wedstrijdvoorbereiding. 'Eén punt is toch ook mooi, coach,' oppert een heel voorzichtige speler. 'Nee, met minder dan drie punten neem ik geen genoegen'. 'OK dan.' Ach, ze zullen wel weer wat proberen hoor, de Arabieren. En er zal ook best weer een aardige, snelle spits bij lopen, die een opmerkelijk doelpunt maakt. Maar eigenlijk willen ze liever niet naar de tweede ronde. Veel te lang van huis. Veel te lang in dat rare Europa. We begrijpen dat wel. Zestien pooldeelnemers begrijpen dat niet zo goed. Zij denken aan een overwinning voor Saudi-Arabië. En dat mag natuurlijk.

WOENSDAG 14 JUNI 21:00 DUITSLAND-POLEN

De Duitsers die zo meevielen tegen de Polen die zo tegenvielen. Ach, had Ebi maar wat meer Wlodi in zich. En hoe moet dat met de generaties die nog komen? De familie Smolarek heeft er sinds de eerste wedstrijd een probleem bij. Coach Janas meent dat zijn ploeg door de poolbodes ten onrechte is uitgeroepen tot 'Geheimfavorit'. Het legt erg veel druk op zijn team, liet hij ons per e-mail weten. Dus proberen 88 deelnemers daar wat aan te doen en voorspellen een Duitse overwinning. 34 anderen weigeren het bezwaar van de Poolse coach op te pikken: 'Een Poolse overwinning is toch wel het minste wat we mogen verwachten', menen onder andere Jacqueline Sangers (1-3), Jip en Suus (0-5), Cos vd Weijer en Theo Uijlen (beiden 0-2).

DO 15 JUNI 15:00 EQUADOR-COSTA RICA

Nou, ze lieten het vrijdag meteen zien, de Ecuadorianen. En de Polen waren gezien. Hoe zou het de Costaricanen vergaan tegen hun continentgenoten? Zij scoorden tweemaal tegen de Duitsers, maar zelfs Lahm en Frings schieten tegenwoordig ballen in de kruising. Dan houdt het wel een beetje op. Dat heeft met voetballen natuurlijk niets te maken. Helaas, Costa Rica kan al voorzichtig beginnen met koffers pakken. En waarom zouden ze bijna-buur Ecuador dan geen drie punten cadeau doen? Ecuador groepshoofd... Het kan!

DO 15 JUNI 18:00 ENGELAND-TRIN & TOBAGO

Beenhakker, hoe doe je dat toch? Verbale knuffel hier, schapenpraatje daar. Een veelscorende spits als verdedigende middenvelder... snappen donde we er niet veel van. Maar tegen de Zweden werkte het wel. En misschien nu wel weer. Want de Engelsen hebben maar één ding aan hun hoofd. Ze wachten op Rooney. En ze blijven wachten op Rooney. En als ze eruitvliegen? Dan wachten ze nog steeds op Rooney. Toch gaan ze vandaag winnen. Leo weet zich gesteund door vrouwen (Irmgard en Natascha), kinderen (Jip en Suus, Willem en Mynnie Potter) en... Hennie de Haan. Negentien deelnemers houden het op een puntending. Een recordaantal van 188 houdt het op een overwinning voor de Britten. Volgens de kleine Cris Boumans wordt het zelfs 7-2. Het zal toch niet. Samen met Henk Noortman, Stefan Morel, Peer Baudoin, Beritteritanderitang, Z.C. PUCCINO (ZELIG) denken wij dat 5-0 toch een realistisch voorspelling is.

DO 15 JUNI 21:00 ZWEDEN-PARAGUAY

Als je al niet van Trinidad & Tobago kunt winnen, ben je natuurlijk volstrekt kansloos tegen de Paraguayanen! Ja, de meeste pooldeelnemers hebben wel een overwinning voor de Scandinaviërs ingevuld, maar die hadden toen natuurlijk die wedstrijd tegen de Beenhakkertjes nog niet gezien! Zweden zweet peentjes. Wat nu te doen? De looplijnen van Ljungberg lopen allemaal dood en Zlatan is al een jaar uit vorm. Rosenberg dan? Neuh. Elmander misschien? Nee! Ach was Martin Dahlin er nog maar, de Zweedse neger. En Thomas Brodin! En... Stoppen nu. Voor je het weet verlangt iedereen weer terug naar Edström. Ach Edström! Edström! Zweden hééft het gewoon niet meer. Heeft Paraguay het dan wel? Ja! Maar stel hem dan wel op, onze kleine Edgar!

PANIEK!

Elke pool gebeurt het weer: er gaan dingetjes mis bij het invullen van de voorspellingen.

Een aantal deelnemers vergat simpelweg een groep in te vullen. Of vergat de 'bevestiging'-knop. Dit overkwam Jenneke Harings, Enghuis of Mansbers, Daantje Kip en Jeroen, Simone en Lea. Maar de poolbodes zouden de poolbodes niet zijn als ze hier niet een mouw aan wisten te passen. Het viertal kreeg een éénmalige kans de fout te herstellen. Uiteraard alleen voor de wedstrijden die nog niet waren gespeeld. Spectaculairder waren de negen grote uitslagen die - dankzij een te smal invulvakje in sommige browsers - in de lijsten verschenen. Helma Voskuyl liet Japan met 6512-0 winnen van Australië. In de lijst van Jona en Michel wemelde het zelfs van de dubbele cijfers (van 11-1 tot 32-31). Ook deze vrolijke en gekke foutjes zijn inmiddels weggepoetst (voor zover de wedstrijden nog niet waren gespeeld).