

24 JUNI 2004

VOETBAL & FUN

UW GASTHEREN:
UBU
TEUN
ALFRED

PORTUPOOAL!

HEINZ-NUMMER

FLIP MET STIP

Oei oei! Wat was spannender? De wedstrijden of de pool? Dat is helemaal niet moeilijk! Allebei! Vanaf de eerste dag van het EK laten jullie je van je meest verrassende kant zien. Waar zijn jullie mee bezig? Hoe is dit allemaal mogelijk? Eerst schoot de zeventigjarige volledig analoge H.B. Boland als een schicht op leeftijd uit de startblokken, pakte de kop en wilde die niet meer afgeven. Zo leek het tenminste. Nu bezet deze held van de eerste ronde slechts een tiende plaats. Toch gaf hij als eerste de pool een smool. Maar de allerbeste van de eerste ronde was Flip Chatrou. Wie herinnert zich niet het heroïsche gevecht dat Flip in 1996 aanging met de destijds zo onaantastbare Philip Corputty? Jij niet? Jij ook niet? Niemand? De jongen kan er echt wat van! Zijn grootste concurrenten zijn op dit moment de Amsterdamse debutant Gielt Algra (prachtige naam!) en de Nijmeegse stulp Enghuis of Mansbers. Daarachter bewegen zich een zeer constant presterende Diana Jansen en een dit jaar verrassend fruitige Adriaan Morel.

Herhaling van zetten Bibberend waren we getuige van de opmars van Louis van Zetten! Meedogenloos stormde de winnaar van 2000 omhoog. 'Wordt dit een herhaling van zetten?' gonsde het door het deelnemersveld. Voorlopig maakt hij even pas op de plaats. Plaats twaalf. Maar wij weten het inmiddels: winnaars blijven winnaars. Ook Wil Kersemakers en Philip Corputty liggen nog driftig op de loer. Vlak hen nooit uit. Maar dan ook nóóit! En dan De Oren van Spock! Jarenlang leken ze het spoor in de poolruimte behoorlijk kwijt. Maar hoor! De Oren zijn terug in de top! Waar ze horen.

Blijde groetjes Een opvallende verrassing was de bliksemstart van Mary. Eindelijk verlaat zij het grijze moeras waarin zij jarenlang verbleef. Geen wonder dat ze ons een mailtje stuurde met 'blijde groetjes!' Ook trouwe veteranen zoals Wip L., Peer (Overstap) Baudoin en Oscar van Zetten



Taken of plak hier een mooie schijpsbeweging
gang door het klassement van Flip

lijken hun draai eindelijk te hebben gevonden. Andere oude bekenden, zoals Norbert Koning, Esther Hermans, Reinoud Boland, Ton van Loen en Anja van Kessel doen wat ze meestal doen. Van jullie kunnen we tenminste op aan! Dat geldt in mindere mate voor Matty Lupker. Ze staat op plaats 91. En is daar dolblij mee. Voor het eerst sinds 1992 niet bij de laatste twintig! Er zijn onder de poolbodes lieden die dit gevoel herkennen.

Poolbodepetje Zonder enige poolbode-ervaring heel hard van stapel lopen. Mag dat? Kan dat? Ja! Gielt Algra, Diana Jansen, Kees Brouwer, Otto en Roger van der Gracht knallen er meteen vol in. Poolbodepetje af! Een andere verdienstelijke debutant is de jonge toto-specialist Sam Huismans (3 jaar). Zelden zagen wij meer gekleurde vakjes bij één deelnemer. Andere nieuwelingen, zoals Paula Silveyra en Dado kijken met jaloerse blik omhoog. De Wiedergutmachungsschnitzel bakt er trouwens ook niet veel van.



Hoofdletters Weet je wat ook sneu is? Als ze je tot kanshebber uitroepen, die poolbodes. En dat je er vervolgens echt helemaal niets van maakt. Kijk eens naar Han Geurts, de nummer twee van vorig jaar. En Wendy Schneider, de surprise van vier jaar geleden. Waar zijn die dit jaar mee bezig? Of GIRA. De volgende keer zou ik maar geen hoofdletters meer gebruiken. Ook van de Miertjes hebben we wel eens wat meer vuurwerk gezien. En Anton Schaap... ach, na zijn overwinning in 1992 is het nooit meer helemaal goed gekomen.

Beroerd Helemaal onderaan het klassement voert Jan Boeijink een verbitterde strijd. Nul punten na vijftien wedstrijden! Dat kan helemaal niet! Gelukkig zijn de eerste punten inmiddels binnen. Directe concurrenten zijn de piepjonge Job + Lena en de al even prille Margot en Cris. Geeft niks, 't is maar een spelletje, meisjes. Maar ook de oude schrijver Irun S., gestaalde spijker Bart Eisenburger, teleurgestelde Zwitsers Hans Beer, Feyenoord-supporter in spé Jipje D. en pianiste Natascha hebben beroerd voorspeld. Ze staan zelfs onder Teun en Ubu! Ach en dan vergeten we bijna René van der Pas. Maar die vergeet ons ook altijd. Of zou hij dit keer echt voorspellingen leveren voor de kwartfinales?

Opgeluchte groetjes van de poolbodes!

26 JUNI 2004 ZWEDEN NEDERLAND



OVERAL IN DE STRATEN GAVEN DE POOL-DEELNEMERS LUIDKEELS UITING AAN HUN VREUGDE....

Geluk kun je afdwingen: bovenstaand plaatje werd op goed geluk woensdagmiddag vóór Nederland-Letland op de site geplaatst. De poolbodes hadden geen zin een variant achter de hand te houden voor geval dat het mis zou gaan. Zoals ooit de SRV-man deed bij de Europacup finale 1973: een vaantje met aan de ene kant Ajax en aan de andere kant Juventus als winnaar. We proberen het nog een keer! Bij deze.

VIER KWARTFINALES!!!!



PORTUGAL - ENGELAND Donderdag 20.45

Battle of the kindsterretjes. De elfjarige Ronaldo ontmoet de achttienjarige Rooney. Moeilijk gekleurde schoentjes en afgeplakte sierraden tegenover een onvervalste boksbeugel. Volgens de Engelsen is Rooney nu al beter dan Pele en Maradona op die leeftijd waren. Maar Ronaldo is nu al beter dan Rooney nu is. Hoe goed dát dan wel niet is? Let maar op, vanavond. Cristiano Ronaldo heeft de toekomst. Het verleden staat trouwens ook op het veld: de eeuwige broertjes Neville en de in al z'n voegen krakende Figo. De broertjes krijgen het ene been nog net voor het andere. Tijdens een solo valt Figo eindelijk in een diepe, diepe slaap. Maar rondom hem voltrekt zich intussen een spektakel dat zijn weerga niet kent. De kwartfinales zijn begonnen!



GRIEKENLAND - FRANKRIJK Vrijdag 20.45

Nee... Dat zal ze toch niet lukken? De mannen van Rehageel gaan toch niet de Fransen uit het toernooi kegelen? Mais non Otto! Ce n'est pas possible, hein!! Maar waarom eigenlijk niet. Henry is eindelijk los. En Zidane doet al het hele toernooi heel goed Zidane na. Alors!! En de oude Zorba? Na een goede wedstrijd speelde hij een mindere wedstrijd, die hij weer liet volgen door een slappe wedstrijd. Als de Grieken de ingeslagen weg blijven volgen, zijn ze zo weer terug in het oude Hellas. Helaas! Toch zijn de Grieken tot nu toe de verrassing van het toernooi. Dat willen we vanavond eigenlijk best graag zo houden.



ZWEDEN - NEDERLAND Zaterdag 20.45

Dat was wat, afgelopen dinsdag! Een raar zaakje. In de laatste minuut lieten de Bulgaren opzichtig een Italiaans doelpunt toe. Gelukkig mocht het niet baten. Op het nippertje ontkwamen de Zweden aan dit vuige opzetje. En nu staan de dappere Vikingen klaar om te spelen tegen... wat? Maar dat is Nederland! En dat was wat, afgelopen woensdag! Terwijl Nederland speelde keken we naar Duitsland! Nog nooit eerder vertoond! Vanavond hoeven we gelukkig niet te zappen. Houdt Kale Jaap Kale Henke van scoren af? Streeft Ruud Rooney voorbij op de topscorerslijst? En dan Dick... Hij moet het in zijn eentje opnemen tegen Buurman en Buurman van Zweden! Twee coaches! Daar zal hij toch niet van in de war raken? We moeten door, hoor! Potverdickie!



TSJECHIË - DENEMARKEN Zondag 20.45

Voor de Duitsers was 'Tsjechië light' al een te zware dobber. De Tsjechen startten met maar één echte zwaargewicht: de geweldige Heinz. De lange slungel Lokvenc viel heel sympathiek uit, Baros kwam erin en overwon. Dank. Maar we dwalen af. Vanavond zijn het geen Duitsers, maar Denen. Da's andere koek. Da's dynamiet! Da's Thomasson, da's Sand en Gronkjaer. Da's oppassen. Maar de Tsjechen zullen aantreden met hun sterkste formatie. Zijn ze eigenlijk wel te verslaan? We kennen niet het totale recept, maar inmiddels zijn ons wel eens paar ingrediënten geopenbaard. Een snelle achterstand, dan flink ertegenaan en dan ketchup erover. Van Heinz, ja.