

POOLBODE 2004

14 JUNI 2004

VOETBAL & FUN

 UW GASTHEREN:
 UBU
 TEUN
 ALFRED

PORTUPOOALI

STARTNUMMER

WELKOM, WELKOM, ZEER WELKOM!

Ach toch!! Wij zijn diep ontroerd! Bijna allemaal zijn jullie er weer! Woorden schieten te kort om uit te drukken wat zo'n stapel inschrijfformulieren doet met een poolbode. Wij snappen er niets van. Wat een weerzien. Van oude glorie Anton Schaap tot talentvolle linkspoot Zep Megens. Toen Wil Kersemakers voor het eerst de pool won was jij nog niet eens geboren. Oh, trouwe honden: Adriaan Morel! GertJan Kooreman! Henk!! Nanneke van Druenen! Mary! Peer Baudoin! Reinoud van Uffelen! Levend en schoppend! Jullie doen weer mee! Welkom, welkom, zeer welkom. En over honden gesproken... niemand minder dan Wil Kersemakers zorgde voor een primeur. Of probeert Wil met de inschrijving van Loebas Vlekje nu eindelijk ook het dierenklassement naar zijn hand of hond te zetten? De Miertjes huuveren.

Ook dit keer waren we weer bijzonder verrast door jullie schitterende inzendingen. We hadden niet anders verwacht. Onbegrijpelijke schijnbewegingen, een paar dozijn scharen, ontroerende foto's, hele kleine baby's en virtueuze tekeningen. Zo blijkt Annemai een smurf, tekende Wip L. voor de zevende maal een echte wip, en is Joeki Lamers' hoofd ontploft. Dat wisten we niet. Wat vervelend!

Vele voorspellingen gingen door onze gretige handen. Aangedaan waren we door de vele telefoontjes en de stapels fan-mail. Zelfs op de bankafschriften vonden we harten onder de riem. 'Ik heb er weer zin in', meldt Monique Bruynen. Tjongel! Wij ook Monique. En Daantje Kip schrijft: 'Ziet er weer prachtig uit en ruikt ook hetzelfde'. Wij ook Daan!

En er was nieuwe aanwas. Vanuit Rotterdam sloot Lukas Simonis zich aan. Eindelijk jongen, dat werd hoog tijd met de midlife-crisis in zicht. En wat te denken van Wiedergutmachungsschnittzell! Sehr gut! Das haben wir so gerne. Om



maar te zwijgen van Struikrover, die met zijn dekselse streken de pool onveilig denkt te kunnen maken. Of neem Elsje Bühler. We kennen je niet, maar menen toch te weten dat Simon Vest-

dijk ooit een boek over je schreef... Ken je dat?

Ook het buitenland haakte weer aan. Aan Spanjaard Oscar van Zetten en Zwitser Hans Beer zijn we inmiddels gewend. Toch hadden nooit durven dromen met Paula Silveyra ooit een authentieke Argentijnse in de pool te mogen begroeten. Ach en kijk! Australië! Randolph Wild en Katelein Hullegie komen speciaal voor de poolbode over naar ons nederige landje. Net nu we digitaal zijn gegaan. Want dat zijn we. Uiteraard zorgen de Oren van Spock weer voor de broodnodige buitenaardse inbreng. Velen van jullie bezochten www.poolbode.nl en vulden naarstig in. En wie weet ben jij terwijl je dit leest wel online!!

Het deelnemersveld is 170 deelnemers lang. Iedereen kan op dit moment nog dromen van de prachtigste prijzen. Wie wint, wie verliest, wie verrast, wie valt tegen? Natuurlijk weten wij dat ook niet. Ja, Alfred, Ubu en Teun natuurlijk, die zijn wel heel goed. Maar misschien koopt Sheik Yer Bouti ze wel uit of komen Mary, Michel Scholten of Niels eindelijk bovendien vanuit het grijze moeras waarin zij al jarenlang verkeren. Of blijft het wellicht bij ingezonden stukjes, Niels? Hoe dan ook... het zijn de voeten die nu moeten gaan spreken en die al jullie voorspellingen waarschijnlijk wel in de wind zullen slaan.

Veel plezier en blijft allen alert! Want het is niet meer alleen de deurmaat die je in de gaten moet houden!

Jullie poolbodes,
 Alfred, Ubu en Teun

ZATERDAG!! ZONDAG!!!! MAANDAG!!!



Portugal - Griekenland 12 juni 18:00

Het gastland trapt traditioneel af. Klein tikje naar voren. Dan tikje naar achteren. Mooie traditionele aftrap. Het is ook wel een mooi treffen. Portugal is een land met traditie. Griekenland ook. Grieken kunnen discussiëren en worstelen. Die worden dus geen Europees kampioen voetbal. Op het voetbalveld is discussiëren en worstelen tomelijk ongepast. Geeft allemaal toestanden. De Griekse goden krijgen dus het lid op de markante neus. Dat bedenken wij niet alleen: dat vinden jullie ook. En niet zo'n beetje. 153 Griekse nederlagen en slechts 15 gelijke spelen staan op jullie programma. Een unieke situatie ligt in het verschiet. Mocht Griekenland winnen dan staan jullie allemaal tegelijk bovenaan! Joost Jeliaskov (7-0), Lukas Simonis (6-1) en Juma King (6-0) verheugen zich op een doelpuntnrijk feestje.

Spanje - Rusland 12 juni 20:45

Ga er maar eens voor zitten. Dit wordt een van de wedstrijden van het toernooi. Omdat beide landen ineens op een verschrikkelijke manier over een tegenstander heen kunnen walsen. Als het even draait, dan draait het ook op volle toeren. Dan heb je de beruchte Spaanse furie, dan krijg je de geoliede Russische machine. Zit het echter even tegen, dan is het ook meteen vreselijk slecht. Let op onze woorden: misschien is dit de wedstrijd waar we nog jaren over zullen praten: twee partijen die om de beurt over elkaar heel walsen of twee ploegen die als een Russisch-Spaanse plumpudding gezamenlijk ineenzakken. Als het aan jullie ligt zijn de Spanjaarden favoriet: 86 overwinningen tegenover 19 voor de Russen. Jipje D. (3 jaar) ziet de Russen met 4-0 zegevieren. Joost Jeliaskov is dat uiteraard te min: 8-0 voor de mannen van Yartsev.



Zwitserland-Kroatië 13 juni 18:00

De twee kleintjes in de pool staan tegenover elkaar. Maar Zwitserland is geen Far Oer-eilanden en Kroatië geen Monserrat. Wie vanavond wint kan spekkoper worden. De Kroaten spelen dan wel met vele ruitjes op hun middenveld maar worden voor hetzelfde geld aan het Zwitserse kruis genageld. Tactische systemen dus om de vingers bij af te likken. Als de Zwitsers winnen is de kans groot dat een invalider de wedstrijd heeft beslist. Ze zijn tenslotte de enigen op het toernooi die in het bezit zijn van een bankgeheim. Blijkbaar denken jullie wel dat Zwitserland een eilandengroep is: 90 overwinning voor de Kroaten tegen 34 zeges voor de Helveten. Elsje Bühler verwacht dat de Zwitsers de appel regelmatig raken en stelt ons een aantrekkelijke 4-2 in het vooruitzicht.

Frankrijk - Engeland 13 juni 20:45

Fransen die Engels spreken. Vroeger kon dat niet. Vanavond spelen de sterren van de premier leauge tegen de Engelsen. Strange. Zouden die Fransen ook de Engelse beleefdheid hebben overgenomen? Henry passeert drie man: 'Excuse me fellows, coming through!' Viera na een enorme schop: 'Sorry old chap!' Arme Engelsen... ze gaan niet winnen, volgens jullie. De Fransen wel: 94 deelnemers zijn daarvan overtuigd. Joost Jeliaskov (hou eens op man!) maakt er plomperverloren 6-3 van. Maar als het aan Margot en Cris ligt loopt het heel anders. De zusjes laten 4-5 voor Engeland noteren.



Denemarken - Italië 14 Juni om 18.00

De Italianen hebben geen Inzaghi meegenomen. Dat scheelt weer wat verongelikke gezichten. Staar en dan enkel sympathieke en sportieve lieden in het veld? Niet als Trapattoni de vreselijke moordenaar Marco Materazzi loslaat. Denemarken stelt daar blonde haren, rode wangen en een frissige oogopslagen tegenover. Juist: Jon Dahl Tomasson. En anderen. En dan maar hopen dat ze snel genoeg zijn om de aanslagen te ontwijken. Materazzi: 'Niemand loopt harder dan ik schop.' De deelnemers zien het somber in voor de Denen. Jullie voorspellen 86 overwinningen voor de pizzabakkers tegen 23 voor de bleke Denen. Kees Brouwer, Kikkid en Irmgard gaan er goed voor zitten: het wordt spannend, het wordt 2-3. Over de voorspelling van Joost Jeliaskov zwijgen we liever.

Zweden - Bulgarije 14 juni om 20:45 uur

Een poolbode met een writer's block opzadelen? Kan dat? Ja, dat kan. Moet je gewoon deze wedstrijd op het programma zetten. Bode zakt weg in diepe put van eindeloze moedeloosheid. Eeeeh... Zlatan. Eeeeeeh... Berbatov. Zlatan tegen Berbatov. En Ljungberg maar rennen. Maar hoeveel wordt het dan? Of liever: hoe weinig? Wordt het inderdaad nul tegen nul? Of wordt het, zoals velen van jullie voorspellen, iets anders? Veel zal het niet zijn. Tenzij we ons vergissen. Want het kan natuurlijk zijn dat Henke Larsson doet wat-ie al zeven jaar in Schotland pleegt te doen. En dan krijgen Marko en Evelien (4-2), Robbie de Wit (hél) (4-1) of zelfs Jipje D. (5-4) misschien wel gelijk. Zweden is in ieder geval favoriet: 77 overwinningen en 59 gelijke spelen liggen in het verschiet.



Proost

Was ik maar een vijftienjarige puber met blonde lokken in het haar. Heerlijk, die zorgeloze nonchalance in het antwoord op de ultieme vraag van 2004 of ze ook nog meedoet aan de Poolbode 2004. 'Nee, dat is saai.' Wat saai? De Poolbode is het enige dat Euro 2004 echt interessant maakt.

Probleem is evenwel dat er zoveel surrogaat op dit gebied is. Zoveel klunzige klonen die een graantje mee proberen te pikken van de Oranjejekte. Ik doe, gedreven door mijn ongebreidelde lust tot scoren, dit jaar mee aan 351 pools. Met hulp van een speciaal gemaakt computerprogramma en twee natte vingers heb ik de formulieren ingevuld. Ik heb er twee dagtaken aan gehad. Maar het loont de moeite. Ik loop binnen, zoals Frank en Ronald in Qatar. Bertie hoeft nooit meer Brinta te eten. En dat komt mede dankzij zijn buurmeisje van dertien jaar. Nooit is ze op ook maar een milligram interesse voor voetbal betrapt, maar toch komt ze nu met een eigen pool. Kosten 2 euro. 'Elke goede uitslag 5 punten! 1ste = 25 euro, 2de = 15 euro, 3de = 7,50 euro. Geld over voor kamp musical of afscheidsavond.' Zo gaat dat tegenwoordig in groep acht van een basisschool. Money, money.

Veertig jaar geleden had je maar twee polen. Een noordpool en een zuidpool. Een poolbode had het toen alleen maar heel koud. Nu loopt de temperatuur op tot onmenselijke hoogten. Niet alleen in Portugal, ook in, of all places, Cuijk. Wat te denken van een echtpaar dat een kwart eeuw getrouwd is op dinsdag 15 juni, op de dag waarop Nederland Duitsland bestrijdt? Kan gebeuren. Maar het voetbalgekke duo geeft het bruiloftsfeest op zaterdag 19 juni, op de avond waarop Nederland tegen Tsjechië speelt. In een grote zaal wordt een gigascherm opgesteld waarop alle, alle bruiloftsgasten naar de wedstrijd kunnen kijken. En of dat een groot feest wordt. Want, zo laat het vrouwelijke feestvarken weten: 'Als Nederland wint van Tsjechië, dan vieren we de overwinning. Verliest Nederland, dan verdrinken we ons verdriet.'

Proost.

Bertie Brinta

Ed Verkuyl, deelnemer van het eerste uur, toonde ons zijn ware gezicht in een e-mailbericht. En dat was niet fraai! Hieronder het warme betoog van Ed:

> Ondanks mijn sinds enige jaren ontwikkelde afkeer voor voetbal, was ik toch van plan om deel te nemen aan de pool, immers de beste beslissingen en analyses worden toch genomen zonder de invloed van emoties en of nationalistische gevoelens. Vandaar dat ik dit jaar dacht toch wel hoog te eindigen, maar druk druk en zit nu al op Oerol zonder poolbode en vergeten in te vullen en over te maken, ik kom ook niet meer in Nijmegen, dus als jullie dat nu even voor mij in vullen alles 1-1. Betaling komt later en geef even adres van jullie site,

Gr Ed

Huh? Afkeer voor voetbal? Hoog eindigen?? Even 1-1 voor jou invullen??? Geef even adres van jullie site???? Hoeveel dédain kan een poolbode verdragen?

Ed, vermaak je op Oerol. Vermijd de televisie en reken je rijk. Mocht je toch winnen: betaling volgt later. Grrrrr. Poolbodes



Fritz & Babette



J. Voorspelbaar



Joost Jelisaskov



Kees van Bergen

DINSDAG! WOENSDAG! DONDERDAG!



Tsjechië - Letland Dinsdag 15 juni 18.00

Deelnemers toch! Een overweldigende meerderheid van jullie voorspelt een nederlaag van de... Letten! Terwijl we zaterdag allemaal hebben gezien hoe een onderschat elftal een van de grote kanshebbers af kan troeven. Met twee vingers in de geprononceerde neus. Slechts vijf slimmeriken houden rekening met een verrassing. Het zijn Annemai, Bambi Poeka en Skip, Bert van Scherrenburg, Marc Alain Ketzner en Natascha. Héél slim om nu een verrassing te voorspellen. Of hebben we alle verrassingen van het toernooi al gehad en winnen Nedved en zijn maatjes met twee vingers in de neus? Hennie de Haan: *Winnen met twee vingers in de neus van de tegenstander. De ervaren Blagonadezdins benadert de dribbelende Nedved. Bezorgd maar vriendelijk zegt Blagonadezdins: "Hee, Pavel, wacht even! Even stoppen. Er zit wat in je neus! In allebei je neusgaten zit iets gek! Stil maar, dan haal ik het eruit!" Nedved is blij met deze onverwachte hulp; 'Dank je, Blagonadezdins', zegt hij met een aanstekelijke glimlach. Dan steekt Blagonadezdins twee vingers in de neus van de Nedved en zegt: "Een beetje omhoogkijken Paveltje, ik kan er zo niet bij!" Op het moment dat Nedved het hoofd achterover legt, ontfuselt Blagonadezdins hem ongezien de bal. Snel speelt hij hem naar spits Verpakovskis. Die maakt 1-0 voor de Letten.*

Duitsland-Nederland Dinsdag 15 juni 20.45

Dat zal weer een toestand worden. Nederland en Duitsland zijn namelijk buurlanden en in het verleden hebben zich wat akkefietjes afgespeeld. De media van beide landen rakelen die steeds weer op. Sommige spelers raken daarvan ook steeds opnieuw overstuur. Meestal zijn dat Nederlanders. Sommige spelers ontlenen er juist extra energie en kracht aan. Meestal zijn dat Duitsers. Natuurlijk betekent dat niet per se dat ze gaan winnen. Nog altijd 68 deelnemers voorspellen een

Nederlandse overwinning. Zelfs Franky, die toch van Duitschen bloed is, zegt 1-4 voor Nederland. Paul Fransman gooit er een zwerige 1-6 tegenaan. Speciaal voor deze wedstrijd extra aandacht voor de voorspelling van de Wiedergutmachungsschnitzel: 2-1 voor Nederland. Maar er heerst vooral twijfel. En dan krijg je 73 keer een gelijkspel. Nog nooit vertoond bij Oranje!



Griekenland-Spanje Woensdag 16 juni 18.00

Als we jullie vóór dit toernooi om een voorspelling zouden hebben gevraagd dan... wat? Oh... dat hebben we ook gedaan? We kijken inmiddels heel anders aan tegen de razendsnelle Vrysas, de doelgerichte Chariteas en al die andere Olympia-bewoners. En Spanje is óók al zo goed! De onverwoestbare Pujol, de artiest Valeron en de kwikzilverige linkerspits Vicente. Vooraf was voorspellen voor jullie blijkbaar geen probleem. We tellen slechts 12 Griekse overwinningen tegen 131 Spaanse. Volgens MMMarben Megens, Berto Buiting en Steven Boland zit er een mooie 0-4 in het vat, Katerijn Hullegie houdt het zelfs op 0-5. Cijfersmijter Joost Jelisaskov houdt zich voor één keer opmerkelijk rustig: 0-0. Weet hij iets wat wij niet weten?

Rusland-Portugal Woensdag 16 juni 20.45

Wedstrijd van de verliezers van de eerste wedstrijd. Zal Portugal het partijtje Grieks worstelen inmiddels te boven zijn? Dirigeert Scolari nu eens een Portugees naar de tweede paal - waar Ronaldo zo trouw zijn voorzetjes naartoe stuurt? Of voltooien Tsaar Mostovoj en zijn halflangharige kameraden de revolutie door de thuisfavoriet definitief naar huis te sturen? Toen maar liefst 91 deelnemers een Portugees overwinning voorspelden wisten jullie nog niet hoe zuur de Griekse druiven zouden smaken. 11 deelnemers zien de Russen zegevie-

KONGSI

Bijna vier jaar heeft het bij elkaar geduurd. Bijna vier jaar van therapie: huilsessies, primal screams, gestalt, groeps gesprekken. Twintig jaar van mijn leven heeft het gekost, grijze haren en een fraai Grachtenpand aan kapitaal. Maar ik leek er bijna overheen. Het ging de goede kant op. Ik durfde soms al weer te glimlachen, bij aanbellen de deur open te maken, de post te lezen. Tot die woensdag. Ik hoefde de brief niet eens open te maken: door het goedkope cellofaan kleurde de inhoud me al tegemoet. Onmiskenbaar een nieuwe versie van de Poolbode. Dat blauw met rood, dat idiote lettertype, dat minieme corps, die retro-quasi-zestiger-jaren opmaak, die Robert Crumb-likenpikkerij. De envelop dwarselde op de keukenvloer, ik kon nog net een stoel grijpen. De keuken tolde, het huis stortte in, ontlasting en braaksel niet te stoppen. Mijn lief vond me op de keukenvloer. Het oordeel van mijn shrink was snel geveld: van voren af aan beginnen, er is nog hoop. En ik hoorde hem in de verte op zijn mobieltje dat dure tweede huis in Umbrië definitief kopen.

En och, het ligt niet eens aan die Poolbode. Of aan het trio dat de pools organiseert. Of aan het feit dat je wilt of verliest. Nee, het is het gebroken vertrouwen in de mensheid dat mij kapot heeft gemaakt. Geknakt, in de knop geknepen. We stonden aan kop, mijn zoon en ik. Hadden door een intelligente combinatie van talent, inzicht en voetbalwijsheid de concurrentie ver achter ons gelaten.

Menselijkerwijs gesproken kon er niks meer fout gaan: de winst was ons. Niet eens voor het geld (hij wellicht iets meer dan ik) maar voor de eer en de wetenschap collega-voetballers (Röser: 157ste!!) ver achter ons te laten. In de negentigste minuut van de finale feliciteerden we elkaar minzaam, niet eens uitbundig, we hadden het de hele tijd al geweten: ik een, hij twee, had net zo goed andersom kunnen zijn. Totdat het in de 94ste minuut glashelder werd: de kongsi tussen de poolmedewerkers en die laffe Italianen. Smerig gekonkel, bundels bankbiljetten. Afgesproken werk, doorgestoken kaart, lafhartige deal. Iedereen mag de pool winnen, maar niet die twee. En het geld ging onder de tafel. De scheids liet maar doorspelen en de Italianen lieten de beperkte draver Wiltord (die zou het bij Uni-VV net tot ballenjongen van het vijfde kunnen schoppen) over links doorlopen en een slap rollertje produceren. Nesta viel wel erg opvallend de andere kant op. Waarna Trezeguet het werk mocht afmaken. Weg winst, weg eer, weg leven. Smerig spaghettivreters, ik heb ze nooit vertrouwd.

Han Geurts



Engeland-Zwitserland Donderdag 17 juni 18.00

Arme, arme Engelsen. Ze hebben een drama achter de rug waar nationaal dichter William Shakespeare een puntje aan had kunnen zuigen. Tegen Wicky en zijn mannen zal het dan toch echt moeten gebeuren. Maar die zijn dan weer heerlijk ontspannen en mogen weer met z'n elfven spelen. Blijkbaar een magisch getal. Want het is ook het aantal deelnemers dat een zege voor de Helveten voorspelt. Hans Beer is zelfs zo optimistisch dat-ie het houdt op een ruime 0-3 voor zijn landgenoten. Natascha verwacht daarentegen een heel andere wedstrijd: 4-0 voor de uitvindere van het spel met 22 spelers en een bal. 132 deelnemers vergezellen haar en zien de eilandbewoners zonder al te veel problemenzegevierden over het bergvolkje.

Kroatië-Frankrijk Donderdag 17 juni 20.45

Mornar schudt zijn ellebogen vast los en Barthez voelt nog eens aan zijn neus. Tegen Engeland wist Zidane een herhaling van Japans-Koreaanse zetten op sensationele wijze nog net te voorkomen. Er zit toch nog wel wat in het wijnvat? Henry is volgens jullie de gedoodverfde topscorer van het toernooi. Hij staat nog op nul. Krijgen we zijn sensationele sluipgang vanavond eindelijk te zien? Waggelt Pires in eendenstijf door de Kroatische verdediging? Frankrijk is uiteraard weer favoriet. En juist daar hebben ze moeite mee. 122 deelnemers zitten met even hoge verwachtingen te kijken - en dat legt natuurlijk druk op die jongens. 13 houden het op een kleine overwinning voor de Kroaten. Alleen Margot en Cris menen dat de Fransen écht een maatje te klein zijn en kozen voor een sensationele 4-2.

DERDE COLONNE

Het is weer begonnen. Ik sta op het grasveldje voor het huis, bal aan de voet. Het is weer begonnen! Het is half vier in de middag en de lucht trilt. Ik kijk naar boven of ik vliegtuigen zie. Niets. Maar het tuinhokje piept en mijn zoon van tien komt met geboenged hoofd het veld oplopen.

De jongen stort zich huilend in mijn armen.

'Ojee, heeft ze je afgewezen?' vraag ik zacht.

Hij schudt het hoofd. Zijn lange haar (helemaal jaren 70) valt voor zijn ogen.

'Wat is er dan?'

Hakkelen komt het er uit. Ze hebben hem uitgescholden.

'Voor wat?'

Hij maakt zich van me los, gaat voor me staan.

'Wat is dat eigenlijk, een Kwartmof?'

'Luister', zeg ik... 'Grootvader was een hele Mof; hij kreeg kinderen met grootmoeder die Nederlandse was en ik ben dus een halve Mof. Ik ging trouwen met je moeder, ook een Nederlandse en jij bent derhalve een Kwartmof.'

'Derhalve? Ik dacht een kwart!'

'Een kwart... Dat bedoel ik. En jouw kinderen later zijn allemaal...' Ik kijk hem verwachtingsvol aan. Zou een kwart Bildungsgeschichte genoeg zijn om de juiste uitkomst te genereren?

'Nee hoor, helemaal niet!' zegt het jong. 'Ik ga neuken met een zwart meisje uit... Duitsland denk ik. Dus dan komt er een kindje dat niet te berekenen is en dus ook niet uit te schelden.'

Opgelucht haal ik adem. Ik rol de bal onder mijn rechterschoet naar hem toe.

Hij wipt de bal omhoog en laat hem 'n keer of wat op zijn hoofd vallen.

'En wat denk je...' vraag ik, 'wie gaat Nederland - Duitsland winnen?'

Zoonlief trapt het ding ver weg. Een mooie kromme hoge bal. Glasgerinkel.

Het is bij de burens.

'Naar binnen!' roep ik, we spurten het huis in.

De telefoon gaat. Mijn zoon neemt op.

'Een meneer die zegt dat hij Völler heet.'

Ik neem de hoorn aan.

'Okay Herr Völler...'

'Nein, bestimmt nicht...'

'Genau, Blitzkrieg...'

'Da haben sie recht... Humor...'

'Immer gerade aus...'

'Nein, das sind doch alle schlammpanper...'

Als ik heb opgelegd, kijkt mijn zoon mij lange tijd aan.

'Is er wat?' vraag ik.

'Je hebt toch niet de opstelling verraden?'

'Nee, dat was mijn Duitse uitgever.'

'Wat moest-i?'

'Geen idee. Maar ik heb geprobeerd hem duidelijk te maken dat het maar eens afgelopen moet zijn met dat softe gedoe daar. Die Moffen denken altijd dat alles vanzelf gaat als je maar hard genoeg werkt. Quatsch!'

'Okay, Vater', mompelt mijn jongen en schopt de tv aan.

Es hat wieder angefangen.

Irun Scheifes

Hier een pasfoto of een filmpje tekening van jezelf!



Dirk Rebbers

Hier een pasfoto of een filmpje tekening van jezelf!



Esther Hermans

Hier een pasfoto of een filmpje tekening van jezelf!



Margot & Cris

Hier een pasfoto of een filmpje tekening van jezelf!



HB Boland

WIL KERSEMAKERS IS KWETSBAAR!

De poolbodes vonden een klaagmail in de mailbox!

Niet om te zeiken of zo maar een minder onderdeel van jullie poolbode vond ik de naar mijn idee overbodige publicatie van de uitslag van 4 jaar geleden. Pijnlijk vond ik dat. Hoewel ik reeds een en ander geanalyseerd heb en een plekje heb gegeven in mijn leven, is het niet fijn om met de neus op de feiten gedrukt te worden. Mijn analyse was en is: een Europees kampioenschap is net te kort voor iemand met een lange adem als ik. Zie ook twee keer winst tijdens een wereldkampioenschap. Ik heb nu eenmaal wat moeite om tijdens zo'n eerste ronde op gang te komen en bij een korte afstand-kampioenschap als het EK kun je je dat niet permitteren. Ik heb daarom dit jaar de voorbereiding serieus genomen. Ik heb alle thuis-kwalificatiewedstrijden van ons team bezocht en ik zal op 15 juni aanstaande ook in het stadion te Porto zitten om onze jongens nader te bestuderen in de wedstrijd tegen je weet wel wie. Wat mij betreft staat de uitslag van de wedstrijd op de 15e tegen je weet wel wie vast, net als die van deze pool.



Ik zal naar jullie allemaal zwaaien.

Wil Kersemakers

PI-AIR DAS GIBT'S JA NICHT!

Denkend aan een nooduitgang in Portugal. Oranje geleid door een klein dik mannetje genaamd Dick. Hij is nu al boos op iedereen die kritiek heeft. Het bed van de kleine generaal is iedere ochtend compleet omgewoeld. Hij weet dat hij het niet gaat halen. Nog even mag hij blaffen, maar bijten ho maar. Dat voor-spelt weinig goeds. Het ergste is natuurlijk dat hij een haarinplant heeft. Kaal is mooi. De Bulgaar Letsjkov (Of hoe je dat ook moge spellen), de Belg Wilfried van Moer. Onopko, Charlton, Stiles, Lombardo. Allemaal waren ze al van ver te herkennen dankzij hun glimmende schedel. Dit toernooi wordt uiteraard Zinedine Zidane de man die het allemaal gaat beslissen. Een kalende man.

Wij hebben alleen Jaap Stam met een uitdunnende haardos. Het moet dus ergens anders vandaan komen. De sombere wolken boven de Portugese Algarve verbergen echter een strakblauwe hemel met een Oranje ploert die alle andere landen kan verschroeien. Ons geheim is het best bewaarde. Opeens zit Dick rechtop in bed. Eureka!

De oplossing is zo simpel dat je hem bijna over het hoofd zou zien: Pi Air met zijn maatje 49. De keus voorin gaat helemaal niet tussen onze mannen uit Geffen, Wijchen en Amsterdam. De concurrenten zullen minstens een helft nodig hebben om bij te komen van de schok dat Nederland gewoon met Makaay, Van Nistelrooy en Kluyvert op de bank begint. 'Das gibt's ja nicht', hoor ik Frits von Thurm und Taxis al mompelen. Er is er maar één die het sombere perspectief buigen kan. Put your hands in the air for Pi Air. Oranje heeft natuurlijk maar één kans. Pi Air moet in de spits. Iedere vrije trap een treffer. Daar heb je geen coach voor nodig. De man staat als reserve al bovenaan in de spelershierarchy. Is dat probleem ook meteen uit de wereld. Iemand die Feyenoord de Europa Cup kan bezorgen draait er met hetzelfde gemak een paar krullende effectballen in Portugal tegenaan. Over strafschoepen kunnen we alleen maar lachen, hij ramt ze dwars door het net. Alle trainers zijn het erover eens dat dit toernooi vooral door de dode momenten beslist gaat worden. Need I say more?

Iwan van Duren

to the record

Fans. Zelfs als eenvoudige sportpresentator ontkom je er niet aan. Sta je gewoon in de rij bij de kassa, komen ze om een handtekening vragen, of ze roepen je na. Maar het is waar, het went. Op een bepaald moment kijk je er niet meer vanop, je blijft vriendelijk en je maakt een babbeltje over de voetbalwedstrijd van vanavond. Altijd de moeite waard om de mening van Miep Muts over Nistelrooij te horen.

Met fans valt dus best om te gaan. Iets anders zijn de groupies. Je leest het goed, ondergetekende heeft ook groupies. Toegegeven, deze dames zijn vaak over hun hoogtepunt heen. Net een relatie achter de rug, en zich aan het heroriënteren op de andere sekse. Een tussenfase, en ik begrijp wat ze nodig hebben: ik maak een complimentje en daarna poeier ik ze op charmante wijze af. Maar soms, als de omstandigheden ernaar zijn, valt dat iets moeilijker.

Voorbeeld: Angèlique. Niet als hiervoor beschreven, maar een prachtige rossige vrouw van voorin de dertig, een stuk van heb-ik-jou-daar, de femme fatale in eigen persoon. Locatie: een zonovergoten park in Clermont-Ferrand. Het mooie was, ze wist niet wie ik was of wat ik deed, ze wist niks, ze liep voorbij en ze viel voor die lange man uit het noorden. Natuurlijk ging ik niet op haar avances in, al viel dat zwaar. Met zachte stem sprak ze me toe, ze hurkte naast me in het gras. Ik verschool me achter m'n aftandse Ray-Ban en deed alsof ik haar niet begreep. Toen gebeurde het: met zekere hand nam ze m'n zonnebril af. Ze keek me aan. Met de zonnebril verdween m'n weerstand. Voor ik het wist, rolden we in een minutenlange tongzoen over het natgesproeiende gras. Ik vergat het park, ik vergat de Tour, ik vergat... ik bestond alleen nog maar uit begeerte.

"Kijk nou, wie we daar hebben?" - onvervalst Mokums rukte me uit een tijdsloos genot. Voor ons zat een ouder echtpaar op een bankje. "De man met de hamer! Komt de Tour zo voorbij? Wie rijdt vooraan, jongen?"

Een warme hand onttrok het stel aan m'n blik. We rolden verder, door het natte gras, tussen de platanen onder de knalblauwe hemel.

M.

15 JUNI 2004 NEDERLAND DUITSLAND



DE HOLLANDSE JONGENS ECHTER WAREN DOL VAN VREUGDE EN OMHELSDEN ELKAAR ALS FRANSMANNEN!