

Spoorboekje eerste ronde deel twee



VRIJDAG!!!! ZATERDAG!!!! ZONDAG!!!!



Bulgarije-Denemarken Vrijdag 18 juni 18:00

De Bulgaren waren helemaal zo slecht niet tegen de Zweden en de Denen waren helemaal zo slecht niet tegen de Italianen. Dus zou dit wel eens een fantastische wedstrijd kunnen worden. De beste wedstrijd van het EK! Maar het zou ook kunnen dat de Ebbe Sandmannen zich in slaap hebben laten wiegen. Of dat de Bulgaren koste wat kost hun doelsaldo weer positief willen krijgen. De halve Bulgaar Joost Jeliaskov zit in ieder geval op het puntje van zijn stoel, hoewel volgens hem een dramatische nederlaag voor zijn landgenoten onafwendbaar is. En hij is niet alleen: 63 Deense overwinningen hebben jullie voorspeld tegen slechts 37 voor de Bulgaren. Nog waarschijnlijker is een gelijkspel.

Italië-Zweden Vrijdag 18 juni 20:45

De Italianen met hun kittige kapseltjes (vlechtjes!) komen helemaal niet om te scoren. Het enige leuke aan Italië is Gattuso. Bij de Zweden heeft de helft van de spelers juist helemaal geen kapsel en zijn ze juist dól op doelpunten maken. Zweden is helemaal niet saai en groep C is helemaal geen groep des doods. En waarom 100 deelnemers menen dat Italië dit gaat winnen... wij snappen er helemaal niets van. Denken jullie dat Totti nu ineens vuur gaat spugen? En hebben jullie die eerste wedstrijd van de Zweden niet gezien? Slechts 14 (!) deelnemers geloven in een Scandinavische overwinning. Gelukkig kunnen Larsson en zijn zontje erom lachen.



Letland-Duitsland Zaterdag 19 juni 18:00

Letland ruikt vanavond zijn kans. Na het nipte verlies tegen Tsjechië ontmoet het vanavond een van de zwakkere landen in de poule. En reken maar dat zo'n Verpakovskis (Evert Ten Napel: 'Bedoel je die dekselse spits van Letland?') allang niet bang meer is voor zo'n Wörns. Veel deelnemers voorspelden dat Letland de verrassing van het toernooi zou worden. Waarom slechts 17 deelnemers dan ook werkelijk een Baltische overwinning voorspellen is ons nu even niet duidelijk. De dekselse Cock en Van Esch maken het wel waar en zien de Duitsers rustig met 3-0 ten onder gaan. De Lemereisjes daarentegen houden het op een gründliche 0-6 voor de voormalige voetbalgrootmacht.

Nederland-Tsjechië Zaterdag 19 juni 20:45

Tegen de Tsjechen? Dat kan er ook nog wel bij! Tsjonge! Verschrikkelijk en afschuwelijk. Beroerd en abominabel. En dan hebben we het over de vorige wedstrijd. Zijn jullie al een beetje bekomen? Kunnen jullie dit al aan? Als Robben maar fit is. Als Robben maar fit is. OhOhOh. Als dit allemaal maar goed komt. En wat in de lange geschiedenis van de poolbode hoogstzelden is voorgekomen: de tegenstander is favoriet. 57 Tsjechische overwinningen tegen 50 voor Nederland. Een gelijkspel lijkt nog waarschijnlijker. OhOhOh. Kunnen jullie dit al aan? Maar ach wie weet... we klampen ons vast aan Nata-scha en winnen gewoon met 4-0.



Rusland-Griekenland Zondag 20 juni 20:45

Vanaf deze wedstrijd gaan de beslissingen vallen. We beginnen met groep A. Uitgeschakelde Russen tegen gemotiveerde Grieken. Zouden ze eigenlijk nog wel op komen dagen, Smertin en consorten? Dat zal toch wel verplicht zijn? En hoe loopt het af? Zal er in de andere wedstrijd een broedermoord plaatsvinden? Of wordt het alsnog een Griekse tragedie? Jullie hadden vooraf op de Russen gerekend, maar de Grieken hebben nu aan een gelijkspel genoeg. 53 maal is dat ook voorspeld. Het aantal van 96 Russische overwinningen doet in deze context toch een beetje vreemd aan.

Spanje-Portugal Zondag 20 juni 20:45

Spanje is altijd al 'net niet'. En Portugal zou die weg ook wel eens in kunnen slaan. Een remise betekent hoogstwaarschijnlijk immers dat ze naar huis gaan. Gelukkig hoeven ze niet ver. Overigens zit dit scenario er volgens jullie dik in: 103 gelijke spelen schotelen jullie ons voor! Als dat geen record is! Of durfden jullie gewoon niet te kiezen? Slechts 22 overwinningen voor de Spanjaarden staan er vanavond op het programma. Zo'n overwinning blijkt dan wel weer erg ruim uit te kunnen vallen, getuige de 4-0 van De Haagse Delegatie.

MAANDAG!! DINSDAG!! WOENSDAG??



Kroatië-Engeland Maandag 21 juni om 20.45

Na anderhalve wedstrijd gebeurde het. De Kroaten keken om zich heen. Wat een ambiance, wat een publiek! De tribunes vol rood-wit geblokte theedoeken... Veel media ook... Hé jongens kijk! Was dat niet Henry? En daar, die kale... is dat niet Zidane? En daar kwam het besef. 'Hé jongens, dit is een EK! We mogen voetballen tegen Frankrijk! Het is een leuk spel! Het is onze hobby! Weet je wat: we spelen de bal naar elkaar en dan schoppen we hem in het doel! Ik weet zeker dat we dat kunnen!' De Engelsen krijgen het niet gemakkelijk, vanavond, al houden 73 deelnemers het op een Engelse zege. De Kroaten zijn ontketend en ze moeten winnen. Toch kan het net zo goed gelijk worden, menen 71 anderen. 4-1 voor Engeland, meent kNeus! Nee hoor, een prachtige 3-3, aldus de Gebroeders Hoens en Huub van Nistelrode.

Zwitserland-Frankrijk Maandag 21 juni om 20.45

Ga er maar niet naar kijken. Want de Zwitsers hebben allang geen zin meer in een verrassing. Die zijn het zat. Nooit zit het eens mee. Nooit mogen ze met elf man. Iedereen doet vervelend over hun voetbal. Dan maar lekker naar huis, vakantie vieren. Heerlijk vakantieland, Zwitserland. Bovendien zullen de Fransen toch wel één wedstrijd overtuigend winnen? Dat zal deze dan wel zijn. Nee, ga er maar niet naar kijken. Al loop je natuurlijk wel de kans de sensatie van het toernooi te missen... Vol ongelof en trots ziet Hans Beer zijn vaderland het ongelofelijke presteren: 3-0 tegen de Fransen! Waarmee de Zwitsers misschien alsnog door mogen. 7 anderen zijn het met hem eens. Volgens 144 deelnemers ligt een overwinning voor de Fransen net iets meer voor de hand.



Italië-Bulgarije Dinsdag 22 juni om 20.45

En daar zijn ze weer, de Italianen. En kijk! De Bulgaren! En warempel! De scheidsrechter blaast af voor weer 90 minuten voetbal. En dat terwijl de Bulgaren de koffers allang hebben gepakt. Wij kunnen geen scenario meer verzinnen dat ze een ronde verder gaat brengen. (Hennie de Haan: 'Ik werk daar nog aan. Als het me lukt, merken jullie het in de kwartfinales vanzelf!') De Italianen kunnen nog wél een ronde verder. Ze hoeven normaal gesproken alleen maar te winnen vanavond. En ze willen dat ook heel graag. Maar ach, Bulgaren, als jullie misschien graag de eer willen redden, waarom dan niet tegen Italië? Onze eigen Rotterdamse Bulgaar gelooft erin: Joost Jeliaskov zegt 0-3. MIMMarben Megens, De Lemereisjes en Frank Tazelaar geloven nog steeds in aanvallende Italiaanse kwaliteiten: het wordt 4-0. 120 maal voorspellen jullie Italië als winnaar. Bulgaarse overwinningen zijn zeldzamer: precies één dozijn.

Denemarken-Zweden Dinsdag 22 juni om 20.45

Terwijl de gretige Italianen een kat-en-muis-spelletje spelen met de murwgebeukte Bulgaren, zijn de Denen in de weer tegen de Zweden. Het schijnt dat er al maanden een koude oorlog woedt tussen de Scandinavische landenteams. Vandaag zouden beide kemphanen elkaar kunnen vinden in de ultieme samenzwering. De onnavolgbare reglementen bepalen: bij een stand van 2-2 zijn beide teams door! Maar hoe zou dat toch in zijn werk moeten gaan? Hoe zet je dat in scène? Maar liefst negen pooldeelnemers lijken er meer van te weten. Onder hen bevinden zich de mysterieuze Gielt Algra, debutante Jenneke en runner-up Kees Brouwer, maar ook J. Voorspelbaar, die met zijn naam toch een zekere maakbaarheid suggereert. Precies de helft van de deelnemers houdt het trouwens op een puntending. Verden zien we 40 maal een Deense overwinning en 44 keer een Zweedse.



Nederland-Letland Wo. 23 juni om 20.45

Wij durven best te kijken. Deze wedstrijd is helemaal niet eng. Misschien heeft Advocaat de Letse coach het boekje 'Dingen heel goed nadoen' van Hennie de Haan in de handen gedrukt. Misschien haalt ook Alexander Starkovs zijn beste speler na een uurtje van het veld. En misschien doet Advocaat vervolgens heel slim de coach van Tsjechie na, en laat hij zijn beste speler gewoon staan. Misschien wel, misschien niet. Laten we maar gaan kijken. Want op de andere zender durven we niet te kijken. Bij deze wedstrijd omarmen we wanhopig jullie 149 gunstige voorspellingen en dromen we vast van Lucas Simonis' 6-1. Slechts Jipje D. en GertJan Kooreman zien de Letten zegevieren.

Duitsland-Tsjechie Woensdag 23 juni om 20.45

Wij durven niet te kijken. Met 0-1 verliezen is een stuk gemakkelijker te esceneren dan met 2-2 gelijk spelen. De Tsjechen stellen hun B-team op. Dus het kan de Duitsers zomaar lukken. Hoewel... Die stellen het hele toernooi al hun B-team op. Wat een moeizame ploeg! Ach. Als de Tsjechen zich een beetje met de Duitsers wensen te vermaken, dan kunnen we de volgende ronde nog halen.



Maar kijken? Nee, wij wagen ons niet aan deze wedstrijd en kiezen gewoon voor Nederland 2. Overigens: de Tsjechen zijn in deze wedstrijd wel favoriet: 88 overwinningen tegen 34 nederlagen. Wij proberen ons eraan vast te klampen.