

6e editie sinds 1988

POOLBODE 2000

158 Trotse deelnemers

EK 1988 ★ WK 1990 ★ EK 1992 ★ WK 1994 ★ EK 1996

JW GASTEREN: ★ UBU ★ ALFRED ★ TEUN ★ POOL HOOFDKWARTIER 2E WALSTRAAT 5 ★ 6511 LN ★ NIJMEGEN ★ VERSCHIJNT REGELMATIG ★ NUMMER 2 ★ 9 JUNI 2000 ★ STARTNUMMER

WEERZIEN

Ze vielen weer op onze matten, de inschrijfformulieren. Wat een weerzien! Een paar deelnemers herkennen we aan hun handschrift. Anderen aan hun foto tekeningen, en grappen. Deelnemers van het eerste en uur, soms geheel uit het oog verloren, doken plotseling weer op: oud-winnaar Anton Schaap, Nanneke van Druenen, Henrie de Haan, Jeroen Mank, John Koekkoek, Martien Heymink en Bert van Scherrenburg, om er maar eens wat te noemen. Jarenlang wisten we niet eens of ze nog existeerden. Waren ze gefuseerd, geëmigreerd, gedegeneerd? Blijkbaar niet. Een bijzonder plaats in deze categorie: Wil Kersemakers, berucht poolveelvrater. Vier jaar niet gezien en daar-is-ie weer! Zit in de Beuningen. En over poollegendes gesproken: de sympathieke onnavolgbare Philip Corputty is er weer, net als de verschrikkelijke GIRA. Louis van Zetten leverde meedogenloos zijn pool in. Dit keer vóór hij met vakantie ging. Helaas moeten we ook een belangrijke oud-deelnemer missen. Mien Ketzer-Duits, de stalinistische grootmoeder van Marc. De authentieke ijzervreetster vond deelname te duur. En leuke formulieren dat we kregen! Angelique Huismans stuurde ons heel verrassend dit keer rebus van haar naam. Toch zullen goede inzendingen beloofd worden met een lege zak chips. Norbert Koning zit de poolbode als een rustmoment tijdens het toernooi. Geeft niet hoor, maar wij zien het toernooi meer als een rustmoment tijdens de poolbode. Natscha stuurde ons een mooie tekening van een bakker. Marcel Rözer meldt dat-ie gehoord heeft dat hij niet alleen leuk zijn, maar ook nog eens grappig bovendien. Dat is op zich al erg leuk. En tot slot, heel verrassend: Wil Kersemakers, bedankt voor je leuke tekening. Dat had echt niet gehoeven! Nieuwkomers zijn er dus ook. Er is een klein Miertje bijgekomen, er is Cris Boumans (8 maanden), en er zijn nog meer kleintjes die bij de vorige pool niet eens bestonden. Andere voormalige baby's kunnen

intussen bijna mee in het puberklassemant. Loes Uijlen van Familie Uijlen vindt de pool 'cool'. En Margot Boumans, als reactie op een interview met Seedorf: 'Respect is als je zo goed blokkfluit hebt gespeeld, dat je mayonaise krijgt.' R.C. Ravenstein meldt ons dat-ie vlak bij de Anstraat woont. Wij zouden het fijn vinden als iedereen voortaan een straat vermeld waar-ie bij in de buurt woont. Bambi Boland vond het 'jamer' dat het vorig jaar niet door is gegaan. Gelelijk gaat het dit jaar wel door! Jacqueline Sangers vermeldt dat ze zich bij een van de uitslagen heeft laten adviseren door oud-deelnemer H. vd Smitte, die de pool zelf te duur vond. Betrouwbaar? Lisette Brand hoopt op een eervolle vermelding omdat ze haar tweede kindje verwacht. Twee is inderdaad een mooi getal, zeg! En dat de tijden veranderen is duidelijk. Han Geurts doet op onbeschaamde wijze alleen mee voor het geld en Fidel Fust faxte zijn formuliertje vanaf Schiphol. Daar kan Wil nog een puntje aan zuigen! Even leek het een Theo-pool te worden. Bij de eerste formulieren zaten meteen al tien Theo's. Zeven hebben we er toen weggegooid. Het werd te gek. Marcel Maassen dicht zichzelf grote kansen toe om hoog in het klassement te eindigen, vanwege het thuisvoordeel. Natuurlijk is dat een soort grap van Marcell. Bijna alle deelnemers hebben immers thuisvoordeel! Annewilleke (voorheen Annemarie en Wil) melden dat zij Nostradamus niet zijn. Nou is dat ook niet een naam die spontaan bij ons opkomt als we aan jullie denken. En dat we een internationale pool zijn blijkt ook nu weer: Oscar van Zetten uit Lleida, Theo van der Poel uit Trier en Janine Seldenthuis uit St. Jean de Linieres zorgen ervoor dat de poolster ook ver buiten onze landsgrenzen straalt. Deelnemers, dank.

DE POOLBODES



DE WEDSTRIJDEN

Zaterdag 10 juni 20.45 uur
België-Zweden Zijn jullie er allemaal klaar voor? Eén van de duizenden tegen de Zweden. Weten jullie wat jullie voorspeld hebben? Wij wel. Velen van jullie (64) zijn uitgegaan van het thuisvoordeel. Anderen (28) gaan uit van het voordeel van spelen in België als je een Zweed bent. De rest tekent voor het voordeel van de twijfel. Openingswedstrijden schijnen altijd te eindigen in 0-0, maar wij kunnen ons de openingswedstrijd niet meer herinneren die in 0-0 eindigde. 0-0 lijkt dan ook de beste keuze.

Zondag 11 juni 14.30 uur
Turkije-Italië We nemen alles terug wat we over Turken en Italianen hebben geschreven. Zo en nu schrijven we het weer op. Ze kunnen er niets van. Ze kunnen heel slecht voetballen. Allebei na de eerste ronde naar huis (want na de eerste wedstrijd mag niet). Nu al zien we de teurige wedstrijd voor ons, en die droevige honderden van Zoff, die ook kijken. Saaië zondagmiddag. De pooldeelnemers verwachten veel te veel van deze draak: opmerkelijk veel doelpunten voor de nimmer scorende Italianen. Jullie scores: 23 overwinningen voor de Turken, 41 maal gelijk. Blijven over: veel Italiaanse overwinningen. Maar jongens, Rossi doet helemaal niet mee!

Zondag 11 juni 18.00 uur
Frankrijk-Denemarken
 Afgetekende overwinning voor de Fransen? Nou dat is natuurlijk maar afwachten. 18 vastberaden deelnemers zetten hun kaarten op de Denen. 29 kenners geloven niet dat één van beide teams gaat winnen. Een overveldende meerderheid gaat dus voor de Fransen. Maar pas op voor de Deense underdog. Ach wat kan het ons ook eigenlijk schelen. Deze vroege avondwedstrijd is het voorprogramma voor:

Zondag 11 juni 20.45 uur
Nederland-Tsjechië Daar staan ze dan. En wij zitten in strak gespannen afwachting. Tip: het laatste stukje van het volkslied een octaaf hoger meezingen. Lucht op. De balans na zorgvuldig tellen: 87 overwinningen voor Nederland, 15 schamele zeges voor Tsjechen. Zo het zo gaan of helemaal anders? Ditmaal geen gezegede Van Basten die in kan vallen voor een falende spits. Het moet in één keer goed gaan. Wat een spanning. Zingt Bil!

Maandag 12 juni 18.00 uur
Duitsland-Roemenië 79 keer winnen de Duitsers en 20 keer de Roemenen. Althans, volgens jullie. Het vertrouwen in de Duitse degelijkheid is nu steeds groot. Hoe onterecht! Een complete voetbalnatie staat op instorten. We voorzien krantenkoppen als 'Het faillissement van het Duitse voetbal', 'De zwanenzang van Lothar' en 'Duitsland krijgt rekening gepresenteerd'. Net als vier jaar terug in Engeland. Wat waren ze toen slecht!

Maandag 12 juni 20.45 uur
Portugal-Engeland Engelse overwinningen: 101. Portugese zeges: 13. Gelijke spelen: 44. Ongelooflijk, wat een eensgezindheid in het deelnemersveld! En dat terwijl Engeland zich met de hakken over de sloot kwalificeerde voor de eindronde. Lachen dertien deelnemers straks iedereen uit? Niet als Kevin Keegan kiest voor een naamgenoot. Waarom verschijnt Kevin Phillips op geen enkele topscorerslijst?

Dinsdag 13 juni 18.00 uur
Spanje-Noorwegen Met Noren weet je het niet hoor. Soms is het geweldig, en dan gaat het weer helemaal niet. Op grote toernooien hebben ze het nog niet laten zien. Maar dat doen de Spanjaarden eigenlijk ook zelden. Je kunt dan wel met 'n allen in de kwartfinale van de Championsleague staan, dat betekent nog niet dat je het hier ook gaat maken. Jullie denken trouwens van wel: we tellen 97 Spaanse overwinningen, tegen slechts 20 Noorse. 41 deelnemers houden het op een puntentelling.



Dinsdag 13 juni 20.45 uur
Joegoslavië-Slovenië Van de Joegoslaven weten we het intussen wel. Maar wat kunnen de Slovenen nu precies? Zijn het voetbaldevgen, verdaald op een toernooi in de lage landen? Joegoslavië is in ieder geval ruim favoriet met 95 voorspelde zeges. Voor Slovenië zijn dat er slechts 21. 42 gelijke spelen blijven over.

Woensdag 14 juni 20.45 uur
Italië-België Zeg deelnemers. Zo slecht zijn die Belgen helemaal niet. En ze spelen nog thuis ook. En zo goed zijn die Italianen al helemaal niet. Ze 72 keer winnen ze volgens het deelnemersveld, dat de Belgen maar 18 maal laat zegewieren. 68 maal is een gelijkspel de verwachte uitslag.

Donderdag 15 juni 20.45 uur
Zweden-Turkije Een wedstrijd die duidelijk alle kanten op kan. De Turken zijn licht favoriet met 56 overwinningen, maar Zweden zitten ze op de hielen: 50. Blijven over: 52 gelijke spelen.

Vrijdag 16 juni 18.00 uur
Tsjechië-Frankrijk Zeg hé, worden die Tsjechen niet een beetje onderschat? Vier jaar geleden speelden ze een heel goed EK en de kwalificatieronde kwamen ze wel heel makkelijk door. Bij de Fransen was dat een heel ander verhaal. Toch zien 77 mensen de Fransen winnen en slechts 27 de Tsjechen. Gelijk: 54.

Vrijdag 16 juni 20.45 uur
Denemarken-Nederland Over de Denen schijnen we makkelijk heen te kunnen lopen. Slechts 14 deelnemers menen dat de Nederlanders voornamelijk tevergeefs achter Gronkjaer en de zijnen aan moeten sjokken. Maar liefst 109 maal wordt een Nederlandse overwinning waarschijnlijk geacht. 35 maal blijft het gelijk.

Zaterdag 17 juni 18.00 uur
Roemenië-Portugal Een aarzelend deelnemersveld gokt op een gelijkspel. 70 maal komt er geen winnaar uit deze wedstrijd. Als er dan toch iemand moet winnen dan lijkt de oude Portugese jeugdploeg favoriet vergeleken met de oude Hagi en zijn onderdanen: dertig Roemeense overwinningen tegenover 58 voor Portugal.

Zaterdag 17 juni 20.45 uur
Engeland-Duitsland Deelnemers, deelnemers toch. Waar komt jullie onvoorwaardelijke vertrouwen in Engeland toch vandaan. Weten jullie dan niet dat ze altijd weer oude spelers opstellen die ze opstellen omdat ze die nu eenmaal altijd al opstellen? Altijd denken jullie dat Duitsland zijn wedstrijden toch wel weer zal winnen, maar vanavond is dat heel anders. Engeland zwaar favoriet met 81 overwinningen, tegenover slechts 27 voor Duitsland. Dat betekent 50 maal een gelijkspel.

Zondag 18 juni 18.00 uur
Slovenië-Spanje Het schijnt dat Slovenië maar beter niet aan deze wedstrijd kan beginnen. Nergens anders waren de deelnemers zo eensgezind. Spanje wint 132 maal. En de arme Slovenen! Slechts 10 maal wordt hen een kans toegedicht op de overwinning en 16 maal op een 'draw'. Schakel je Kroatische uit, kwalificeer je je voor het EK, zeg iedereen dat je toch niet kunt winnen. Als wij Slovenen waren dan paktten we de punten gewoon zelf!

Zondag 18 juni 20.45 uur
Noorwegen-Joegoslavië Ijskoude zelfbeheersing versus warm temperament. Deelnemers, dit lijkt wel een psychologische test. Over dergelijke levensgragen valt het niet makkelijk een beslissing te nemen. Aarzelend zus. 53 keer Noorwegen en 56 maal Joegoslavië. 49 deelnemers durfden de keuze niet aan.

to the record

Rock 'n' roll. Als voetbal ergens op lijkt, dan is het wel rock 'n' roll. De echte oude rock 'n' roll bedoel ik, zoals we die vroeger gingen luisteren bij de automatiek om de hoek. Alle jongens uit de buurt stonden daar met hun brommer, en we probeerden indruk te maken op Marie, die achter het luikje de bestellingen opnam. Haar vader, druipend van het zweet, gooidde de vrienden in het kokende vet en bedende de bandrecorder met hete muziek van die prachtige kerels uit dat verre land: Amerika. En als we uitgeld waren over brommers en auto's, dan ging het gesprek ongemerkt over naar dat andere deel van ons bestaan: voetbal. We hadden er allemaal verstand van en we speelden het allemaal. En op zondag gingen we allemaal naast de tribune. Want onze beste vrienden zaten in het elftal.

Jaren later: ik was net verslaggever bij een regionale krant. Schrijven kon ik niet, een stukje over een schoorsteenbrandje kostte me een hele nacht. Dat ik nog eens gevraagd zou worden voor het blaadje van de Spoorwegen, en voor dit periodiek, daarover durfde ik niet te dromen. Ik droomde over voetbal, en in m'n hoofd klonken Little Feat en Champion Jack Dupree.

Mijn eerste sollicitatie in Hilversum: een ramp. Wie er bij waren, ben ik vergeten, ik weet alleen nog de terugweg in mijn 2CV. Alleen een bandje van Creedence Clearwater Revival had ik bij me, en aan Bad Moon Rising had ik meer dan genoeg. Het bleek een volle maan te zijn, die nacht... Driekwart jaar later was ik vader.

En nu? Oude kerels - zoals ik - draaien platen van oude kerels. M'n zoon speelt Moby en honkbal, m'n dochter luistert naar De Kast en ze speelt mee in de competitie... softbal. En voetballers gaan voor 65 miljoen over de toonbank. Rock 'n' roll!

Snookestaart

ZAKEN VAN ONUITSPREKELIJK BELANG

De uitslagen voor de volgende ronde moeten binnen zijn uiterlijk vóór **DONDERDAG 22 JUNI 23.59**

De uitslagen kunnen als volgt worden doorgegeven: Bellen naar: **ALFRED (024-3604496)** **TEUN (024-3888443)** **UBU (024-3230319)**

Wanneer het ene nummer niet lukt, probeer dan het andere. Het is niet onmogelijk dat je een antwoordapparaat aan de lijn krijgt. Laat je niet afschrikken maar spreek de wedstrijden en de uitslag luid en duidelijk in.

Voor de Nijmegenaren: het is ook mogelijk een briefje met voorspellingen (en iets leuks of lekkers) van de wedstrijden in de bus te doen bij: **ALFRED: MARIËNBURGSESTR. 45** **TEUN: NONNENSTRAAT 36** **UBU: KOOLEMANS BEYNENSTR. 16A** **EXTRAPOOL: 2E WALSTRAAT 5**

Faxen kan ook: **024-3601811 (Poolcentrum)** **024-3230319 (Ubu)**

Wees er op gespist: je hebt minder dan 24 uur de tijd vanaf het einde van de laatste wedstrijd. Ben je te laat? Je kunt het nog proberen, maar je hebt geen garantie meer.

Snelle mogelijkheid: **alfred.boland@spidernet.nl** **ubu@chello.nl** **teun.boumans@chello.nl**

Bij overmacht kun je iemand delegeren. De sprek- en bonenrijis wordt niet uitgereikt aan iemand die een ronde heeft overgeslagen. Doe ons een plezier! Blijf erbij!

nota bene! voor alle volgende wedstrijden geldt: voorspel de uitslag na 90 minuten (+blessuretijd). Verlenging telt dus niet mee! In de tweede ronde zijn er meer punten per wedstrijd te behalen. (juist voorspelde uitslag 6, goede toto-uitslag 3

Snorren (2)

Dus op een gegeven moment had er niemand meer een snor. Hiele dan nog wel, en bij PSV had je nog Koollhof, Thorsens en van der Gijp, maar dat waren uitzonderingen. Blote bovenlippen, waar je maar kwam. Geen porie toeh, al die geschoren venjes. En dan hun mooie beweginkjes en hun vedette-neiginkjes. Er was geen lol meer aan. Ja... en toen werden er grappen gemaakt over ons. Woordspelingen. Hij drukt zijn snor. Dat zit wel snor. Biernsor. Dat soort grappen. Snorrijs. Daar ga je echt niet beter van voetballen.

André Stafleu, Henk Duut, Sjaak Troost

DE AFVALLERS

...maar niet Roy Makaay

De afvallers zijn bekend. Rijkaard neemt ze mee naar de persconferentie en presenteert ze aan de wereld. Kijk, ze zijn niet boos! Hasselbaik staart. Verbaasde blik. Net uit het ei. Wat moet-ie nog meer doen bij zijn club? Naar een andere club dan maar weer? Ojoej plaatst wat gemeen. Bogaarde kijkt gelaten, bijna vriendelijk... Ach, Winston! In een hotelkamer, op een steenworp afstand, verformelt een opgewonden Roy Makaay zijn afscheidswaardje en gooit het met een zwierige boog richting prullenbak. Mis. Roy kijkt in de spiegel en deinst onwillkeurig even terug. Mompelt: 'Van Nistelrooij weg, Jerrel weg... Bergkamp slecht, Kluivert rood, De Boer niet fit... en dan kom ik'. Wordt dit het EK van Roy Makaay?

VOOR DE BESLISSENDE GROEPSWEDSTRIJDEN Z.O.Z.

Davids-test

De kranten stonden er deze week vol van. 'Bergkamp slaagt voor Davids-test', kopte De Gelderlander. In het artikel: 'Trainingspartijtje. Bergkamp tegen Davids. De stilist van Arsenal zou verscheurd moeten worden door de vechttjas die bijnamen torst als Piranha en Pitbull. Maar Bergkamp won, ook fysiek. 'Ik wordt zelf nog een soort pitbull', grijnsde de topscorer na afloop.'

Een raar stukje... Die ochtend heerst er een bedrukte stemming binnen de selectie. Een bleke Dennis betreedt het trainingsveld. De anderen kijken bedremmeld de andere kant op. Zelfs Stanly Menzo kijkt hem niet recht aan. Dan neemt de bondscoach het woord. 'Het doet mij misschien nog wel meer pijn dan jou, Dennis. Maar ik moet het doen.' Bergkamp recht de rug en slikt iets weg. 'Begrijp ik, coach. Ik had het eigenlijk al wel een beetje verwacht... de Stam-test? Stilte. Geschuifel van voeten, een licht kuchen. 'De Stam-test, Frenk?' herhaalt de blonde schaduwspits van Arsenal. De vreselijke waarheid dringt nu langzaam tot hem door. Geknars en gegrom aan de andere kant van het terrein. Geratel van kettingen, geschreeuw van stalknechten. Het is de Davids-test.

Hennie de Haan: 'Allelei spelers onderwerpen aan allelei testen! Begin de oefening rustig. Laat bijvoorbeeld Davids eerst de Arnold Mühren-test doen. Je kijkt hoever-ie komt, en dan volgt de Joop Gall-test. Je kunt hem ook eerst de Davids-test laten doen. Dan slaagt-ie en krijgt-ie waarschijnlijk zelfvertrouwen. Bij mindere spelers is het aan te raden te beginnen met een eenvoudige allergietest of een vlokkestestje.'



De jonge Bergkamp bezig aan zijn eerste Davids-test

Het geheim in het geheim

Journalist: waarom trainen jullie in het geheim? Rijkaard: 'Dat mag ik niet zeggen, dat is geheim.'

Hennie de Haan: 'Het oprichten van een geheim voetbalteam. Het traint in het geheim en het speelt in het geheim, bijvoorbeeld achter een bosje waar bijna nooit iemand kijkt. Maar als puntje bij paaltje komt is het geheime team opeens kampioen. En dan zegt de coach: 'Het is geen geheim meer, we gaan het nu vertellen. En hup, wereldkampioen is het team.'

Hennie: 'Of heel erg geheim trainen in een zwaarbewaakte omgeving! Het Nederlands elftal gaat na de geheime training in het geheim naar een geheim stadion. De tegenstander vraagt intussen overal de weg en zwerft doelloos rond met de spelersbus. 'Waar is het stadion van het Nederlands elftal?' vragen ze wanhopig aan voorbijgangers van diverse pluimage. 'Dat is een geheim, we mogen het niet zeggen!' luidt het antwoord steeds. Intussen wacht het Nederlands elftal vol zelfvertrouwen in het geheime stadion (aan de scheidsrechter hebben ze wel verteld hoe hij moet rijden). De tegenstander komt niet opdagen. Nederland wint reglementair met 3-0 en wordt wereldkampioen.'

Hennie: 'Op deze methode zijn veel variaties mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld ook een zwaar bewapende troepenmacht worden ingehuurd. Zodra de tegenstander aan komt rijden begint de troepenmacht te schieten! De tegenstander kan zo nooit op tijd komen en Nederland wint reglementair met 3-0!'

DE BESLISSENDE GROEPSWEDSTRIJDEN

Maandag 19 juni 20.45 uur

Turkije-België In deze wedstrijd schijnt het thuisvoordeel voor de Belgen erg zwaar te wegen. Vreemd, want juist Turkije heeft overal wel fans. 33 maal slechts wordt een Turkse overwinning voorspeld, terwijl de Belgen 83 maal als overwinnaar verwacht worden. Wat hebben we dan nog? 42 gelijke spelen.

Maandag 19 juni 20.45 uur

Italië-Zweden En opnieuw zijn de Italianen favoriet. Anderson en die andere blonde grote knapen redden het slechts 28 keer. De Italianen daarentegen verdedigen de bal uiteindelijk volgens 96 deelnemers vaker in het vijfde net dan de Scandinaven. Ten slotte: 34 gelijke spelen.

Dinsdag 20 juni 20.45 uur

Engeland-Roemenië Engeland wordt Europees kampioen als dat zo doorgaat. Maar jullie weten toch wel dat Shearer, Philips, Fowler en Owen nooit allemaal tegelijk in de spits staan te scoren? Nee, nee, wacht maar af. Op de Bosphorus broeit ook nog wat. Al denken slechts 9 poolers daar ook zo over. 123 overwinningen voor Engeland. Thank you.

Dinsdag 20 juni 20.45 uur

Portugal-Duitsland En nu zijn de Duitsers wél weer zwaar favoriet. 99 maal 'Sieg'. 35 maal valt er een 'unentschieden', terwijl Portugal nog 24 kansjes krijgt.

Woensdag 21 juni 18.00 uur

Joegoslavië-Spanje En wat blijkt? De Spanjaarden hebben het ook al voor elkaar. Moeilijk te voorspellen, lijkt ons. Zijn de Joegoslaven nog kansrijk? Dan kunnen ze misschien wel alles. Gaat het nergens meer om, dan gaat het misschien wel nergens meer om. De meesten van jullie houden het op het laatste. 102 maal Spanje en 14 maal Joegoslavië als overwinnaar.

Woensdag 21 juni 18.00 uur

Slovenië-Noorwegen Slovenië wordt het ook hier niet gegund. 94 Noorse overwinningen. Zo hoog hebben de verwachtingen nog nooit gelegen voor Flo en co. 45 maal lijkt er geen beslissing te vallen. En de Slovenen? Ach, slechts 19 maal wordt hen een kans toegedicht.

Woensdag 21 juni 20.45 uur

Denemarken-Tsjechië De Denen worden nog steeds te licht bevonden door het deelnemersveld. 42 overwinningen, dat is aardig. Maar 72 mensen zoeken hun heil toch eerder bij de Tsjechen. Plotseling herinnert iedereen zich weer Poborsky, en het elftal dat 4 jaar geleden indruk maakte op het EK.

Woensdag 21 juni 20.45 uur

Frankrijk-Nederland Een aardige klapper als sluitstuk van de eerste ronde. En wij blijven geloven in Nederland. Met 60 overwinningen stoten we rustig door naar de tweede ronde. 31 maal wordt Frankrijk te sterk geacht. 67 mensen kunnen over dit soort belangrijke zaken maar moeilijk een beslissing nemen.

**EN NU:
ALS EEN
HAAS NAAR DE TELEFOON
OM JE UITSLAGEN DOOR TE BELLEN!!**



OFFICIEEL DEELNEMER
POOLBODE 2000:



plEUROp 2000

AFLEVERING 1: FREDJE VENUSHEUVEL

door Bertie Brinta

Natuurlijk. Je vermoedt dat de Oranje-koorts hoog zal oplopen. Maar dat Euro 2000 zoveel waanzin en gekte zou genereren, dat had je niet voor mogelijk gehouden. Soms zou je willen bij het aanschouwen van zoveel lelijk en commercieel getint oranje dat je geboren was als Stevie Wonder. Had je mooie zwarte kroeshaar gehad en kon je ook nog een beetje fabuleus zingen en toetsen spelen. Met die bril van Davids op je harses. Maar ja, dan mis je toch wel wat. Bijvoorbeeld die blik vol walgelijk afgrijzen van Frank Rijkaard toen hij op last van de commerciële afdeling van de KNVB in Nyon een haring moest eten. Zelden sprak een gezicht meer boekdelen: gatverdamme. Of de klungelige, maar aandoenlijke maquette van houten tribunes, sportveld en poppetjes met opgeplakte kopjes van Oranje-spelers die een inwoner in de Betuwe maakte. In zijn tuin. Maar of de krant er niet teveel ruchtbaarheid aan wilde geven, want de goeie man was bang dat hem een oor aangenaaid zou worden door Team Holland omdat hij het portretrecht van de spelers schond. Zelfs de Volkskrant doet mee aan de verdwazing. En soms proberen ze zelfs de leukste te zijn. Wat niet lukt. Want neem nou die presentatie van de zestien deelnemende landen door Bert Wagendorp. Deze journalist imiteert hun stijltje, maar is nog niet half zo grappig als die drie heren van onze Poolbode. En Davids vond op zijn vrije maandag tussen Nyon en Hoenderloo nog tijd voor een signeersessie in Rotterdam. Hij zette zijn handtekening, zo meldde het verslag, zelfs op een Sparta-bal en ook op een wit damesslipje. 'Gillend toont het meisje haar trofee' meldt de Arnhemse Courant. Een andere vrouw: 'Hé Davids, ik kom je dadelijk halen. Je bent lekker, man'. Maar seks en sport, gaat dat wel samen? Volgens een Zweedse sterspeler niet. Frederik Ljungberg, het Zweedse equivalent voor Fredje Venusheuvel, heeft slechte ervaringen met seks voor de wedstrijd, meldt het blad Spits. 'Ik heb er mee geëxperimenteerd. Maar ik heb dan geen controle meer over de bal'. Nu is verklaard waarom het achtste van Kolping Dynamo, het team van de poolbodes Alfred en Ubu, op zaterdagmiddagen zo vaak de bal van hun voeten laat schieten. En dan dat koffertje van Johan Neeskens. Spoorloos. Nee, dat is niet dom van Neeskens, om een tas met gevoelige info over het Nederlands Elftal en notabene N.E.C. zo maar op de bonnefooi vanuit Zwitserland naar Nederland op transport te zetten. Onder nummer 23. De dief speelt trouwens met zijn leven. Want als hij ontmaskerd wordt, na de uitschakeling van Nederland op 21 juni, dan zal al snel de link naar bedrijfsspionageactiviteiten zijnerzijds gelegd worden. En met N.E.C. wordt het volgend jaar ook al niks. Igor van der Vlist, we hebben je gewaarschuwd.