

POOLBODE

*Voetbal & Fun
Gevestigd in 1988 • Editie 5
Redactie-adres: 2e Walstraat 5 • Nijmegen*



No.2



Engeland - Zwitserland

>>>>> ZATERDAG 8 JUNI 1996 <<<<<<



BAL IN THE FAMILY



In onze eerste poolbode spraken wij de redelijk gewaagde voorspelling uit dat we van start zouden gaan met minimaal 1114 deelnemers. Helaas. Met de grootste moeite lukte het ons om slechts 208 poolers bij elkaar te schrapen. Waar bleven die ouwe getrouwen en waarom kwam er geen enkele nieuwe deelnemer? Krijgen jullie nooit kinderen? Hebben jullie geen familie?

Een afmelding kregen we van een vermaarde sympathieke deelnemer en ex-voetballer in hart en nieren, die jarenlang een van de oudste deelnemers was en opereerde onder beruchte namen als 'Opa Kees', 'Oom Kees Lemereis' en C.A. Lemereis. Toch wisten wij deze pseudoniemen steeds te herleiden tot één en dezelfde persoon. Dat kwam ook omdat hij op hetzelfde adres bleef wonen en Ubu hem al heel lang kent, omdat het een oom van hem is. De fameuze Jan Hoenselaar won in '92 de vierde prijs maar toonde twee jaar geleden al aan wat minder scherp te zijn. Van hem ontvingen we dit jaar helemaal geen formulier meer. Ook de all-timers Wilfried Simons, Pascale Meijers, H.B. Boland, Gert Achter en Harry de Bles (foei!) haakten om uiteenlopende redenen af, er zijn er nog 28 over.

Hier en daar konden we gelukkig toch nog een enkele nieuweling verwelkomen. Het betreft echter slechts een schamele 47% van het deelnemersveld. Ach, wat zouden wij u allen graag persoonlijk een hand komen geven!

De pool wordt intussen meer en meer een familiegebeurtenis. Zo verwelkomen we Daan Hakvoort, zoon van de zus van Monique Bruynen. Annemarie Boumans, zus van zus Marleen en broer Teun (die ook het inschrijfformulier van Margootje in de box vond - keurig ingevuld). Het aantal Megensen, waartoe ook Monique Wieltjes behoort, groeide en ook het aantal Janssen's nam sterk toe, zowel die met één als die met twee S'sen (zoiets, Themo?). Het gezin Gijsbrechts-Hegeman zal een interne strijd voeren om de Van Amstelcup danwel de Hegeman-hegemonie. Stiekem hoopten we een beetje op uitbreiding bij de Miertjes, want daar kun je er niet genoeg van hebben. De meest spectaculaire familie-opeenhoping werd echter gerealiseerd door de Ketzers. In pool 96 is sprake van een ware Ketzers-clan (waar blijft de familie Stopper?). Met gepaste trots vermelden we daarbij de toetreding van de fantastisch op leeftijd rakende Mien Ketzers-Duits (77).

Nieuwe namen leiden ongetwijfeld tot nieuwe klassementen. Er moeten mogelijkheden zijn wanneer zich deelnemers melden met klinkende namen als Casper West, Joris Wijnhoven, Flip Chatrou, Jan Koekepan, René Hagelslag, P.A. Timmer, Yolanda Carati, Sjon de Blonde en de broertjes Stellingwerf. En wat te denken van Marcel Brand en Marcel Brands? En Jos Berendsen en Jos B.?

Ook dit jaar verwelkomen wij weer een aantal deelnemers uit den vreemde. Uiteraard hebben we onze geroutineerde Spanjaard Oscar van Zetten uit Lleida. Ook Lex Rietman van de Marialaan vertrok naar Spanje. Om rode en gele bootjes te verhuren bij een stuwmeer. Vanuit Liverpool regelde Gert-Jan Kooreman voor ons 'Everton Paul'. Het fenomeen 'Paradiddle' gaf ons een adres op in London. Het grootste spektakel vindt echter plaats aan de andere kant van de wereld. Vanuit Philipsburg in Sint Maarten faxt Bas Leyen er lustig op los. Hij is daarbij wel erg zuinig met het aantal doelpunten. En Marcel Brand dat is een soort halve Pool. Een pool-Pool, en dat is een extrapool!!

Ubu, Alfred & Teun

Stoppers & Ketzers

* Introduceert Brigit Gommers een nieuw type favoriete mannen? Insiders menen dat de voorkeur voor lange lokken radicaal is verlaten. We wachten met spanning op haar nieuwe (haar)stukje * Teun spoort Bobby Robson aan een ruil aan te gaan met PSY: Valkx voor Popescu * Ubu heeft echter een zwak voor de blonde bon vivant en mist wat betreft Popescu alleen het panini-plaatje * Het 'zieke zakke zieke zakke Helmond Sport' klinkt nu uit twee kelen: Karin van de Kerkhof heeft zich op de valreep bij broer Roy gevoegd. * Donderdagnacht, Teun tegen Alfred: weet jij eigenlijk wel hoe oud ik ben, Albert? * Nieuwe prijsvraag: hoe heet Alfred? * Jeroen R. doet niet meer mee. Jan Boeijink: 'Mooi, dat Grote Jeroen R. klassement heb ik al gewonnen.' Hennie de Haan: 'dan heeft ie buiten mij gerekend!' * Onze oproep heeft gewerkt: we ontvingen diverse inzendingen van bekende Nederlanders, waaronder de kersverse Feijenoorder Cees van Wonderen. *

Voetbalhumor

Uit: 'Surbier en Krol maken het dol'

Alle cassettebandjes van Arnold Scholten overtapen met muziek die hij niet leuk vindt.

Drie kuub zand in de tuin van Arnold Scholten storten.

Arnold Scholten zijn kleren verstoppen als hij aan het zwemmen is.

Met een afstandsbediening steeds de zender veranderen als Arnold Scholten voetballen zit te kijken.

Arnold Scholten abonneren op een heleboel tijdschriften die hij niet leuk vindt.

Een emmer water op Arnold Scholten zijn deur zetten.

Een portmonnaie met poep in Arnold Scholten zijn tuin leggen.

Alle tanden van Arnold Scholten eruit trekken als hij slaapt.

Over Arnold Scholtens beste vriend heenpissen en zeggen dat Arnold Scholten het gedaan heeft.

Belletje trekken bij Arnold Scholten.

Over een slapende Arnold Scholten heenpissen en zeggen dat Louis van Gaal het gedaan heeft.



V.D. PAS AFSCHIED VAN TAHAMATA

Plaats hier je pasfoto, danwel een fijne tekening van jezelf!



René van de Pas is veranderd. We vertellen al over zijn mooie pak. En wat hij nu toch weer flikte... Als een van de eersten van het deelnemersveld zijn inschrijfformulier inleveren (vorig jaar nummer 139 van de 139); als een van de eersten betalen... en dan ook nog eens betalen voor zijn vriendin, die helemaal niet meedoet!

Op afschuwelijk geraffineerde wijze probeert René zich te ontworstelen aan de gebruikelijke schimpscheuten van de poolorganisatie.

Hier een pasfoto of een fijne tekening van jezelf!



Hennie de Haan:

iedereen denkt dat dit een wedstrijd is waarbij Sinterklaas de aftrap verricht. In werkelijkheid is het een wedstrijd tussen twintig hulpsinterklazen, die nog niet weten dat ik onder mijn shirt een Tahamata-pakje draag. De andere voetballer op de foto krijgt van Sinterklaas de bal. Sinterklaas weet echter nog niet dat dit een van mijn hulp-Hennies is!

Tahamata speelde zijn laatste wedstrijd. Hij is de enige voetballer die u nog kan vertellen over persoonlijke ervaringen met Abe Lenstra en Puskas. Tahamata: 'en Franske de Munck plukte de bal zo van mijn voet en later had je natuurlijk de jonge Bep Bakhuis, die zo laag kon koppen. Toen werd Uruguay wereldkampioen. Het mooiste moment dat ik me herinner was echter de geboorte van de vader van John Metgod. Wat kon die gozer huilen!!'.



IN DE GROEI



Het kinderklassementje lijkt uit te groeien tot een van de meest populaire onderdelen van de pool. Vrolijke tekeningen, eitjes-ballen en besmeurde monden vrolijken de formulieren op. Als toevoeging aan de selectie willen ze 'pappa' en anders zetten ze 'pappa' wel in het topscorerslijstje.

Jongste deelneemster is Margootje Boumans. Margootje Boumans is drie maanden oud en heeft zelf haar voorspellingen bepaald door wild tegen een rammelaar te tikken. Hoe zij als topscorer Caminero bij elkaar heeft getikt blijft ons een raadsel. Tim Bland joeg Teun de stuipen op het lijf. Bijna was hij jonger dan Margootje, die uiteindelijk met een week voorsprong won. Jesse Laurens uit Hengelo is ons eerste oostelijke poolkind. Het wachten is nog slechts op buitenlandse poolbabies en bekende Nederlanderbabies. Lennard van Uffelen (veeg jij eens gauw je mond af!!) beweert dat hij alle uitslagen met dobbelstenen heeft gooid, een techniek die erg populair is onder de jeugd. Toch zien we alleen enen,

tweeën en drieën op zijn lijstje. Welke dobbelstenen heeft pappa voor jou gekocht? Bij het mens-erger-je-nieten moet jij daar zeker ook mee gooien? Ook de kleintjes Megens gooien met dobbelstenen en komen tot een aantrekkelijk

hoog doelpuntenaantal. Waarvoor hulde. Dat laatste ook voor de Bambi Boland Bingo-methode.

De broertjes Lemereis hebben eveneens een ingenieu-

system: de 'pappa-methode'. Die werkt als volgt: pappa bedenkt de voorspelling en schrijft ze op. Analoog daaraan maakt Anne-Maartje gebruik van de 'mamma-methode'. Sander Jansen, met zijn 9 jaar de nestor van het kinderklassement, meldt ons dat hij wel de uitslagen wist maar dat hij de clubs niet kende. Lena Gijsbrechts (1) en Daantje Hakvoort (1,8) komen veel bij elkaar over de vloer. Dat is aan de voorspellingen wel te merken ook. Het kleine

kersje Pepijn Morel meldt ons zijn favoriete voetbalclub: Baudoin. Juultje Kersemakers mocht van Wil blijkbaar alleen de eerste wedstrijd zelf poolen: 6-4.

Tot slot verwelkomen we de enige echte poolbaby Timo, twee jaar geleden tijdens de WK-pool ter wereld gekomen en nu al in de race. Wij beloonden het vrolijke mannetje met deelname-nummer 200.



BROEVA!!



DJ Compact Coentje stuurt de poolorganisatie arbeidsvitamientjes met de favoriete plaatjes van het Nederlands elftal, Guus Hiddink en René Eijkelkamp. Hij sleept drie dodelijk vermoeide poolbodes door een dal vol wrieters- en vormgeversblocks en verdient een welgemeend Broeva.

Wat te denken van Tomek Iwan Ravanelli die geheel onbaatzuchtig een foto van een piepjonge Louis van Gaal (mét originele handtekening) verzond naar de organisatie? Alfred mompelde een ontroerd, nauwelijks verstaanbaar, schor broevaatje en plakte de foto zorgvuldig in een kostbaar album. Broevaatje Iwan...

En dan Annemai, die het wanstaltig grote Uitslagenvel-met-Voorspellingen-van-Alle-Deelnemers-plus-Topscoreers op heldhaftige wijze in elkaar wist te zetten. Vele deelnemers zullen dit indrukwekkende vel weer bevestigen op een prominente plaats in de woonstee, alwaar het jaren blijft hangen! Een driewerf broeva voor Annemai! Broeva broeva broeva.

PRIJSJES

Op de prijsvraag die wij in poolbode nr. 1 hebben georganiseerd hebben we diverse inzendingen ontvangen. In dit spectaculaire spel draaide alles om het raden van de leeftijd van Teun. Onder de goede inzenders zullen spectaculaire nootjes (bv. pinda's) worden verdeeld. Een andere mogelijkheid die we overwegen is de volgende: iedere goede inzender stuurt ons een brief met daarin een getal onder de tien. Wij hebben dan hier een getal in ons hoofd. Degene die dat getal naar ons opstuurt krijgt dan wat nootjes.

Een nieuwe prijsvraag kwam ook dit jaar van de hand van Angelique Huisman. Dit jaar zond zij ons een spectaculaire crypto. Vul hem in en stuur hem op. Onder de goede inzenders wordt een paniniplaatje van Michael Reiziger verloot.



HORIZONTAAL

7. Dit meisje kijkt vis te vangen met verstand

VERTICAAL

3. Klapt, veegt en zuigt en quaad roed uit

GOEIE BAL



Van boven naar beneden: Fam Kónning-de Greef, Hans Beer, Hennie de Haan, Henk; Trendsoccer en J. Voorspelbaar

KASSA

Het prijzengeld:

1E PRIJS:	f 936,00
2E PRIJS:	f 520,00
3E PRIJS:	f 312,00
4E PRIJS:	f 208,00
5E PRIJS:	f 104,00

Heb Jll al vijftien gulden betaald aan de hardwerkende organisatoren? Een fiks aantal pooldeelnemers krijgt plots het schaamrood op de kaken. De gedachten dwalen af. Ineens smaken de nootjes bij de wedstrijd niet meer zo lekker. Afschuwelijke beelden dringen zich op.

De arme Alfred, die zichzelf en zijn gezinnetje het brood uit de mond spaart om de drukkosten voor de poolbode op te kunnen hoesten (Bambi: Papa, Papa, ik heb zo'n honger!). Een snikkende Ubu, die de onverbiddelijke postbeambte smeekt om een paar postzegeltjes, een paar hele kleine zegeltjes voor de eenzame Oscar van Zetten uit Lleid, die daar heel alleen in het verre Spanje zit te wachten op zijn bode! Teun, die op een oude fiets met lekke banden probeert de poolbodes te bezorgen bij arme gezinnen uit verre oorden. Kindertjes, die met uitgestrekte hand bij het hek staan te wachten! Ook zij hebben recht op de poolbode!

Het geld brandt de pooldeelnemer in de portemonnaie. Terstond rent hij naar de bank en maakt een bedrag van minimaal vijftien gulden over op de rekening van de hardwerkende, discrete, onbezoldigde organisatie.

GIRO: 2256705

ten name van Koldewij

DE ONBENULLIGE ONTMASKERING VAN RIK RINGERS: DETECTIVE VERLIEST JOB.

Toen het inschrijfformulier van Rik Ringers op onze deurmat viel, voelden wij, met al onze poolervaring, dat er misschien wel iets niet in de haak was. Was hier wellicht sprake van een pseudoniem? Heet er een deelnemer toevallig echt Rik Ringers en ziet hij er toevallig net zo uit als Rik Ringers? Of is de oude Pep-held een pooldeelnemer van vlees en bloed en worden hij en zijn avonturen wekelijks nagetekend! Gek van nieuwsgierigheid grepen we de telefoon. Rik Ringers had immers een telefoonnummer opgegeven! We belden naar Den Haag. Een dame nam op: zijn secretaresse? 'Is Rik Ringers thuis', vraagt de poolbode met van spanning dichtgeknepen keel. 'Ja hoor, ogenblikje. Ik roep hem even. JOB! JOHOB! Telefoon!'



Notities uit het veld

door Jan Boeijink

De EK waren in volle gang. Maar wij zaten in de Franse Alpen bij te komen van een zware dag uit één van mijn eerste Tours. Allemaal waren we nog jong en onervaren. Alleen de chef van de crew, ik zal 'm Theo noemen, was al gepokt en gemazeld in het omroepvak. Hij wist hoe je dingen voor elkaar moest krijgen: de hele pers-karavaan was op zoek naar Eddie Merckx en ondertussen hielden wij een marathon-interview van zes uur met hem, natuurlijk georganiseerd door Theo. Een gouden kerel was het, en ik heb jarenlang met plezier met hem gewerkt. Later stapte hij over naar de commerciële, een baan van negen tot vijf. Ik bel hem nog wel eens, maar het is slechts een schaduw van de oude Theo.

Die avond was er een feest in het dorp. Met z'n achten wandelden we omlaag langs een kronkelig weggetje, een zwoele nacht was in aantocht. We waren moe en we luisterden naar de krekels, langzamerhand overstemd door de geluiden van het dorpsfeest. Gelach, muziek, een lokale presentator die het vak nooit zou leren... We schoven aan bij een groep Fransen.

"Ah, les Hollandais..." Voordat we hadden kunnen bestellen, waren onze glazen al gevuld met zo'n onovertroffen streekwijn. Naast mij zat een prachtige vrouw met lang donker haar, die me belangstellend aankeek. Ik

sprak toen maar een paar woordjes Frans maar ik kon, met handen en voeten, wel een simpel gesprek voeren. Ze werkte in Marseille en was chirurg, vertelde ze. Ze was met vrienden meegekomen naar dit dorpje 'pour des vacances'.

Terwijl bij onze tafelgenoten de wijn al snel haar werk deed, raakten wij verslingerd in een diep gesprek, niet gehinderd door het feestgedruis om ons heen. Mijn blik was gevangen in de hare. Onze glazen werden wel bijgevuld, maar bleven verder onaangeroerd. Later vertelde Theo, dat hij nog wel had geprobeerd het gesprek te volgen maar dat het zo intens was dat hij het niet vol had gehouden.

Urenlang spraken wij. Terwijl het feest ten einde liep, en de jongens ieder huns weegs gingen (Theo had wat dames uit het dorp geregeld) gingen wij onverstoord verder. De tafel werd afgeruimd, de lichten werden gedoofd; ik heb het niet gemerkt. Onder een heldere sterrenhemel spraken wij, de hele nacht.

In het eerste zonlicht leegden wij onze glazen (de wijn moet niet meer hebben gesmaakt – het is me niet opgevallen) en namen kort afscheid. Alsof we elkaar al een leven kenden, en we 's avonds weer verder zouden gaan. Waarover we hebben gepraat, ik weet het niet. Ik kan me er niets van herinneren, maar sindsdien spreek ik vloeiend Frans, met een zuidelijk accent. Ik wandelde omhoog, de berg op, maakte de jongens wakker en we reden weg, naar de volgende etappe van de Tour.

GRAPPIG STUKJE

Peer Baudoin zond ons het volgende grappige stukje:

"Nou, nou, nou, als dat maar goed gaat met het Nederlands elftal! Danny Blind heeft dringend een bril nodig; zonder Frank Rijkaard is het maar een armoedig geheel; Peter Hoekstra moet steeds in de hoek staan; Ed is Goeij, maar wordt gesard door die andere Ed want die is beter (doordenken!). David(s) krijgt ruzie met een Goliath. Reiziger is op vakantie en de Boertjes moesten het land ploegen!"

Stoppers & Ketzers

* Germa Jans beeldt zichzelf af met een nog ongeboren hoofdje in de buik. Daarbij voegde zij een ludieke tekst die naar wij menen is gebaseerd op een lied van een in de jaren zeventig vrije populaire Nederlandse bard (waarvan deze week "Een Nieuwe Herfst" uitkwam): 'als 't maar geen voetballer bij kolping/kdc wordt want dan schop ik 'em half dood' * Romarius V. wil zich in deze pool graag profileren als 'het moppenmannetje' en schenkt ons twee voorbeelden. We moeten hem maar laten weten of we zijn humor leuk vinden, c.q. begrijpen. Hoe bedoel je dit? * Wil Kersemakers verneukt zich over de underdog-positie waarin de organisatoren hem hebben gemanouvreerd. Eens kijken of hij aan het einde van het EK nog zo'n schik heeft. * Sjon de Blonde laat de organisatie veel te laat weten dat hij onder een andere naam wil meedoen. Hij beweert aan de telefoon, op zijn werk en op feestjes en partijen veel succes te hebben met de valse naam dr. van Heupzwaaien. Wij vinden Sjon de Blonde al pseudoniemig genoeg * Twan van Oss, die zijn deelname aan de pool cadeau kreeg van Frank Witlox meldt ons: dit was een van de leukste verjaardagscadeautjes. Hoeveel cadeautjes kreeg jij en wat was er zo leuk aan die andere? * Teun laat Frank hierbij weten ook uit Oss te komen * Frank Kreeg van ons als beloning voor al dit moois het fraaiste inschrijfnummer * Monique vd Wiel, die vroeger gewoon Marianne heette belijft het om de organisatoren aan te spreken met Alfons, Urbanus en Toon.

* Monique van 't Wiel vergastte ons ook op de volgende interpretatie van de bal

Hier jouw interpretatie van de bal
René produceert 3x de bal in de kofferbak van de auto te wippen. Zonder sukkes! Zep zegt: leet my maar eens. 1x met sukkes!! Als dat de bal niet is d.d. 26.5.46



ZATERDAG 8 JUNI

16.00 uur. Engeland treedt aan tegen de Zwitsers. De elftallen gaan eerst naast elkaar staan. Ze zingen volksliederen. Sommigen kijken heel gespannen. Fowler heeft een pleister op zijn neus. Wat is er toch gebeurd in dat vliegtuig? Dan de aftrap en...het EK is begonnen. Engeland probeert over de Zwitsers heen te walsen. Maar Zwitserland krijg je zomaar niet plat. Er zijn heel veel bergen. Helvetië-aanhangers Hans Beer en Ubu schreeuwen hun helden naar een gelijk spel. Winnen zit er helaas niet in: jullie voorspelden slechts 20 overwinningen voor de Zwitsers en 47 gelijke spelen. De Engelsen zijn dus zwaar favoriet: 141 deelnemers menen dat Engeland wint. Waar is Knap?

ZONDAG 9 JUNI

's Middags om **15.30 uur** speelt Penev tegen een handvol ploeggenoten en Stoitchkov tegen een handvol oud-ploeggenoten. Spanje tegen Bulgarije wordt een zeer spannende wedstrijd. 67 deelnemers denken dat Frankrijk wint, 64 anderen houden het op de Bulgaren. Een gelijk spel lijkt het meest voor de hand liggend: 77 maal. We vragen ons allemaal gespannen af of Letchkov (die zijn haar naar eigen zeggen in Tsjernobil heeft laten liggen) het nog kan. De Barcelonezen hunkeren intussen op een verschrompelde manier naar succes - dan maar onder leiding van Javier Clemente. Toch zien we Sergi en Nadal zwaaien met witte zakdoekjes: waar is De la Pena?

Snel even de maaltijd in de oven... dan weer uit de oven en gauw opeten, want om **18.00 uur** staan de Duitsers en de Tsjechen tegenover elkaar. Waar het ons echter om gaat is dat ze, net zoals alle teams, eerst naast elkaar staan. Twee jaar terug zorgden de Duitsers voor een onvergetelijk moment door met z'n allen achterstevoren in de rij te gaan staan. Zullen we ook dit kampioenschap met het fenomeen 'Duitse humor' te maken krijgen? De Tsjechen kijken wat onrustig in het rond. Ze zijn al maanden op zoek naar hun grote, sterke, knappe spits, die is zoekgeraakt in een discotheek in Lisabon. Waar is Skuhravy?

Duitsland is zwaar favoriet: 165 overwinningen worden voorspeld voor de oosterburen. De Tsjechen worden door slechts 15 mensen getipt. Blijft over: 28 gelijke spelen.

En 's avonds om **20.30 uur** nóg een wedstrijd! De regerende Europees kampioen speelt, inclusief twee Laudrupjes, tegen de Portugeesjes, die nu eindelijk willen gaan oogsten. Het elftal-onder-21 van de Portugezen schijnt al jaren en jaren wereldkampioen te zijn. Volgens ons moeten die Portugezen intussen verschrikkelijk oud zijn. Denemarken-Portugal is ook wel een beetje Baia tegen Schmeichel. Twee helden op doel. De Portugezen worden door het pooldeelnemersveld sterker geacht: 90 overwinningen. 55 mensen houden het op Denemarken en 63 verwachten er een gelijkspel. Maar waar is Fleming Powlsen?

MAANDAG 10 JUNI

Nederland speelt tegen de Schotten. Tijd: **17.30 uur.** Plaats: Birmingham, Villa Park. Zenuwen: gieren door de keel. Frank de Boer: thuis. Hiddink: schor. Rijkaard: commentator. Het is moeilijk om de eerste wedstrijd van Oranje vol vertrouwen tegemoet te zien. Toch poolt het deelnemersveld trouw ten faveure van het Nederlands elftal: 170 overwinningen. Slechts 16 mensen verkopen hun ziel aan de Schotten en 22 houden het op een gelijkspel. We zouden trouwens heel erg boos op jullie zijn geworden als dat niet zo was. De Schotten hebben namelijk al helemaal geen reden om te geloven in een goed resultaat. Ze hebben dan wel Scot Gemmill, maar als die zich verhoudt tot Archie zoals Jordi zich verhoudt tot Johan valt het wel mee. Maar even serieus: waar is Johnny Rep?

Wat later op de avond kunnen we genieten van de wedstrijd Roemenië-Frankrijk, die om **20.30 uur** begint. Het kan een spectaculair duel worden, als je denkt aan spelers als Hagi en Raducioiu enerzijds, tegen Cantona en Ginola anderzijds... waar zijn Cantona en Ginola?

De Roemenen worden te laag ingeschat: 45 overwinningen. Voor Frankrijk zijn dat er 89. Een gelijk spel wordt verwacht door 74 deelnemers.

DINSDAG 11 JUNI

Om **17.30 uur** blaast de arbiter op zijn fluitje en kan Italië-Rusland beginnen. De Italianen gaan winnen. Volgens 125 van jullie. In de Russen gelooft bijna niemand meer: 21. Een gelijkspel wordt iets waarschijnlijker geacht: 62 maal. Als we het pooldeelnemersveld mogen geloven slaan

Del Piero en Ravanelli meteen lustig aan het scoren. Zijn jullie Oleg Salenko vergeeten? Die maakt zelfs voor Istanbulsport vijf doelpunten per wedstrijd (waarvan er altijd drie worden afgekeurd door de partijdige arbitrage). Letten jullie ook eens op Conte. Die heeft een snor op zijn voorhoofd. *Hennie de Haan: Casiraghi, de kopspits van Italië, plaatst een feestneus-snorbrillette op het achterhoofd! Steeds wanneer de verdediger van Rusland verwacht dat Casiraghi de bal terugkopt op de inkomende Del Piero, vliegt de bal geheel tegenovergesteld: op doel dus!* Maar eh... waar is nou toch Roberto Baggio?

Turkije-Kroatië begint om **20.30 uur.** De Turken staan te trappelen om het pooldeelnemersveld terecht te wijzen. Jullie poolers hebben zeer weinig vertrouwen in Hakan en de zijnen, terwijl velen van jullie de Kroaat Suiker als topscorer van het toernooi doodverven. Populaire schrijfwijzen voor Suiker: Zuker, Sucker, Sugar, Tsuker en Prosinecki. Jullie voorspellingen schilderen 23 Turkse overwinningen tegen 147 voor de Kroaten en 38 maal een gelijkspel. Toch blijven we zitten met die vraag: waar is Yilmaz?

WOENSDAG 12 JUNI

Rustdag en een mooie gelegenheid voor elk om een doorwrocht en fijn weglezend stukje te schrijven voor Poolbode no.3.

3 poolorganisatoren denken dat dat jullie wel zal lukken.

DONDERDAG 13 JUNI

De Balkan-strijd tussen de Bulgaren en de Roemenen begint om **17.30 uur.** Mis dit duel niet: uw poolorganisatie heeft voor deze wedstrijd een verrassing in petto. Er zijn prijzen te winnen! Tipje van de sluier: de kleuren van de shirts, een grap van studio-gast Mario Been, het merk schoenen van Balakov en het aantal rode kaarten in deze wedstrijd. En waar is Hennie de Haan?

De Bulgaren zijn volgens 81 deelnemers favoriet. 39 gespannen deelnemers gokken op de Roemenen. 88 maal wordt een gelijk spel verwacht.

Om **20.30 uur** moeten we weer aan de bak. Jullie geloven in de Nederlandse kansen: 143 overwinningen voor onze landgenoten. Daarnaast zijn er 20 overwinningen voor Zwitserland en 45 gelijke spelen. Hier volgt een voorbeschouwing, gebaseerd op de leuke metaforen Zwitserse Kaas en Nederlandse Gatenkaas. Het wordt tevens een Grappig Stukje.

De Zwitserse Kaasjes komen het veld op om gebruik te maken van de gaten die de Hollandse kaaskoppen in hun defensie laten vallen. Nederland ruikt onraad, want zonder kaasschaaf Van Tiggelen zal het moeilijk worden tegen de onwelriekende Chapuisat-bleu-gris. De Franse scheids, Pa Turijn, stuurt drie ouwe kaaskoppen uit het

veld zodat er nauwelijks kaas tussen de gaten blijft zitten. Waar blijft Kaas Kist?

VRIJDAG 14 JUNI

Om **17.30 uur** spelen Portugal en Turkije hun tweede wedstrijd. Als Hakan Sükür het op zijn heupen krijgt krijgt Couto het nog zwaar te verduren. Natuurlijk kunnen het ook de Portugezen zijn die rondom Oceano gestaag naar voren stomen. Maar ook counteren kunnen de Portugezen als geen ander. Hoewel...waar is Futre? 137 pooldeelnemers kennen of missen hem niet en zeggen dat Portugal wint, er zijn 47 neutralen en 24 optimisten onder jullie mikken op een Turkse overwinning.

Om **20.30 uur** ontmoeten Tsjechië en Italië elkaar. De Tsjechen worden bepaald niet tot de favorieten gerekend maar bezorgden Nederland ooit een nachtprezwalski. Slechts 12 van jullie voorspellen een Tsjechische zege, 53 mensen zien geen winnaar en maar liefst 143 pooldeelnemers blijven vertrouwen op de schotkracht van de Italianen. Die blauwe mannetjes scoren doorgaans weinig maar barsten volgens jullie wel van de topscorers. Maar waar is Viridis toch gebleven?

ZATERDAG 15 JUNI

Om **16.00 uur** klinken de doedelzakken weer. De Schotten strijden met de Engelsen een strijd die om méér gaat. De Engelsen zijn dan misschien niet altijd even geraffineerd, maar de Schotten staan daar ook niet echt om bekend. Venables probeert zijn ploeg Europees te laten opereren. Daar heeft Craig Brown gelukkig geen last van. McCoist is de enige die veel scoort. Daarom denken 121 poolers dat de Engelsen gaan winnen. Een gelijk spel wordt 60 maal verwacht. Slechts 27 mensen geloven in scherp schietende schotten. Want waar is Pierre van Hooydonk?

Om **19.00 uur** ontbrandt de strijd tussen Frankrijk en Spanje. Dat zou een topper kunnen zijn. Maar zou zo'n Deschamps na het winnen van de Champions League niet gewoon enorm verzadigd zijn? En vallen Spanjaarden eigenlijk niet altijd behoorlijk tegen? We kunnen er alle kanten mee op. De Fransen winnen 80 maal, de Spanjaarden 58. 70 maal wordt een gelijkspel verwacht. Weet iemand waar Santillana is?

ZONDAG 16 JUNI

Om **16.00 uur** speelt Rusland tegen Duitsland. In de Russen hebben niet veel mensen vertrouwen en daar zijn hun zwakke prestaties van de laatste kampioenschappen debet aan. En hun kapsels natuurlijk, dat dooie, sluike haar over dat bleke gezicht. Dat ziekelijke Oosteuropese, lijdzame kantoorklerken-uiteindelijk met die witte benen eronder en de schouders net wat opgetrokken. Het lijken wel Polen!

Gedverdemme, die verliezen alles! 22 pooldeelnemers laten zich niet misleiden door deze vreselijke vooroordelen en laten de Russen winnen. 46 van jullie zeggen dat het gelijk wordt en 140 lafaards zetten hun centjes weer op Duitsland. Waar is Oleg Blochin?

Kroatië-Denemarken om **19.00 uur** is zo'n wedstrijd waar je in eerste instantie geen vrije dag voor opneemt. Op zondag hoeft dat meestal ook niet. Teun, Carien en Margootje bekijken de wedstrijd vanuit Ljutad en juichen voor de Denen. Dat zullen ze nodig hebben, want vanuit het deelnemersveld is er te weinig vertrouwen in de Europees Kampioen. 95 voor Kroatië, 56 voor een gelijkspel, 57 voor Denemarken. Maar waar, waar, waar, WAAR is Preben Elkjaer Larsen?

MAANDAG 17 JUNI

Rustdag 2. De pooldeelnemers contoleren het stukje waar zij op 12 juni mee zijn begonnen nog eens op taalfouten en slechte grappen, frankeren ze met voldoende postzegels en sturen het met een tevreden glimlach op de lippen naar het adres van een Poolbode.

DINSDAG 18 JUNI

De beslissingen gaan vallen en de t.v.'s moeten weer op elkaar gestapeld worden. Om **17.30 uur** namelijk twee wedstrijden tegelijkertijd. Frankrijk ontmoet Bulgarije en dat is niet zomaar een wedstrijd. Wie herinnert zich niet hoe Konstadinov de Fransen twee jaar geleden van de hemel naar de hel schoot? Zal de geschiedenis zich herhalen? 85 deelnemers menen van niet en laten Frankrijk winnen, 57 houden het op de Bulgaren en 66 voorspellen een gelijkspel. Maar waar is toch Rocheteau?

Ook om **17.30 uur** begint de wedstrijd tussen Roemenië en Spanje. Wij herinneren ons staaltjes baltoevenarij van twee jaar geleden waarop vooral de heren Hagi en Dumitrescu ons tracteerden. Doen ze het weer of zijn ze echt zo ver weggezakt als het lijkt? 40 poolers hebben het vertrouwen in de Roemenen behouden terwijl maar liefst 110 anderen de Spanjaarden zien winnen. 58 houden het op een gelijkspel. Waar is overigens Tonny Bruins Slot?

En dan.....twee wedstrijden om **20.30 uur**. Alleen is bij de rechtgeaarde landgenoot op de beeldbuizen maar één wedstrijd te zien. Want we moeten weer. Gaat Oranje

weer winnen van de Engelsen? Wie slaat Gascoigne neer? Verlengt Bergkamp weer eens subtiel een bal tot achter Seaman? Volgens jullie zit het er wel in. 85 keer winnen we, 83 keer spelen we gelijk en 40 keer bijten we in het stof. Waar is Fabian de Freijtas?

Tegelijkertijd, dus vanaf **20.30 uur**, speelt zich een wedstrijd af die misschien wel nergens meer om gaat, waarin Schotten en Zwitsers strijden om de baard van de keizer. Volgens de poolers doen de Zwitsers dat een beetje beter. 91 mensen gokken op een Zwitserse zege, 57 zien nog wel wat Schotkracht en 60 mensen kiezen voor evenwicht. Waar is Arnold Schotten?

WOENSDAG 19 JUNI

De laatste dag van de eerste ronde. Laat die t.v.'s nog maar even op elkaar staan want om **17.30 uur** gaan Kroatië en Portugal elkaar lijf. Prosinecki zal ongetwijfeld proberen de bal weer 90 minuten in zijn bezit te houden, maar of de Portugezen dat toestaan? 51 poolers zien de Portugezen de overwinning uit het vuur slepen, 77 menen dat het hier een gelijkspel zal betreffen maar de Kroaten zijn favoriet met 80 voorspelde overwinningen. Natuurlijk, want niemand weet waar Chalana is.

Ook om **17.30 uur** de wedstrijd tussen Turkije en Denemarken. Volgens jullie zijn de Turken inmiddels allang uitgeschakeld om nu nog even te worden verpletterd door de ook al niet al te succesvolle Denen. 142 overwinningen voor de broertjes Laudrup tegen 31 voor Kafkas en de zijnen. Volgens 35 deelnemers blijft de wedstrijd onbeslist. Waar is toch Dennis den Turk gebleven?

Om **20.30 uur** een grote kraker: Italië tegen Duitsland. En wat bijna nooit gebeurt: de Duitsers zijn niet favoriet. 59 maal Italië als winnaar en slechts 40 keer de Duitsers. Dit betekent ook het onvoorstelbare aantal van 109 gelijke spelen. Waar is Helmut Halller? En waar is de bal? Eveneens om **20.30 uur** de Russen tegen de Tsjechen. Van Suchoparek naar Drulak tegen van Tetradsze naar Mostrovov. De Russen gaan dit winnen. Volgens 106 van jullie. Voorts zijn er 47 gelijke spelen en 55 Tsjechische overwinningen voorspelt. Maar waar is Salenko?

En nu: haast je naar telefoon, pen en papier, fax of computer. Geef je nieuwe voorspelling door. De tijd is kort!!!



ZAKEN VAN LEVEN OF DOOD



DE UITSLAGEN
VOOR DE
VOLGENDE RONDE MOETEN UITER-
LIJK VOÛR

**DONDERDAG 20 JULI 24.00
BINNEN ZIJN.**

DE UITSLAGEN KUNNEN ALS
VOLGT WORDEN DOORGEGEVEN:

BELLEN NAAR :

ALFRED (024-3604496)

TEUN (024-3888443)

UBU (024-3225117)

Wanneer het ene nummer niet lukt probeer dan het andere. (Het is niet onmogelijk dat je een antwoordapparaat aan de lijn krijgt, laat je niet afschrikken maar spreek je uitslagen luid en duidelijk in)

VOOR DE NIJMEGENAREN:
HET IS OOK MOGELIJK EEN
BRIEFJE MET VOORSPELLINGEN VAN
DE WEDSTRIJDEN IN DE BUS TE DOEN BIJ:

ALFRED: MARIËNBURGSESTR. 45

TEUN: NONNENSTRAAT 36

UBU: GROESBEEKSEWEG 2A+B

NBl: voor de niet-Nijmegenaren
bestaat dus alleen de belmogelijkheid.

Niets op de post gooien dus!

Faxen kan wel:

024-3601833 (POOLCENTRUM)

024-3220547 (TEUN)

Teken ons een hart onder de riem!
WEES EROP GESPIJT:
je hebt minder dan 24 uur de tijd vanaf
het einde van de laatste wedstrijd.
Ultieme mogelijkheid: E-Mail:

alfred_boland@spidernet.nl
letteren@euronet.nl

(NBl dit zijn de correcte adressen)

Bij overmacht kun je iemand delegeren.
De spek- en bonenprijs wordt niet
uitgereikt aan iemand die een ronde
heeft overgeslagen.
Doe ons een plezier! Belt allen op tijd!!

LET WEL:
VOOR ALLE VOLGENDE
WEDSTRIJDEN GELDT:
DE UITSLAG VANAF NU IS DE
UITSLAG NA 90 MINUTEN (+BLESSURETIJD).

Verlenging telt daarbij dus niet mee.

In de tweede ronde zijn er meer punten per
wedstrijd te behalen (juist voorspelde uitslag 6,
goede toto-uitslag 3 punten)

Wanhoopt dus niet als je eraan toe staat.
ALLES IS NOG MOGELIJK

NEURO '96

'Scotland will fuck you'

Dat wordt dus weer niks met het Nederlands elftal. Ook al wordt Clarence Seedorf de ster van dit E.K. en wil Jordi Cruyff nog zo graag. Maar de enige vraag die deze schlemielige jongeman met zijn internationale gespartel oproept is: waarom heeft Alfred Boland, die al even doelgerichte, maar veel effectievere linkerspits van KDC 7, geen beroemde voetballer als vader?

En is hij na al dat gedoe rond zijn pa wel fris in het koppie. Met voetballers die 'schoon van boven' zijn gaat Guus Hiddink, Achterhoeks trots in bange oranje dagen, immers voor goud. Na de dreun in Rome komt Davids, zo leert een draak van een wedstrijd tegen de Ieren, in zijn huidige vorm echter nog niet mee in KDC 7. Om hem weer Ajax-fris te krijgen, heb je een schoonmaakploeg ter grootte van de Amsterdamse Gemeentereiniging nodig.

Van der Sar lijkt zich echter goed te hebben hersteld. En dat is een groot wonder. Want zelden was er op de internationale voetbalvelden een grotere glimperd actief als Jugevic. De ex-Joegoslaaf van Juventus ontbreekt dan wel op de Neuro 96, maar nog nooit was een gelaatsuitdrukking van een penalty-nemer vileiner en dodelijker als het lachje waarmee Jugovic Van der Sar martelde alvorens hij Ajax en de rest van voetballend Nederland in de rouw stortte. Kan dat maar zo, Jan Mulder?

En hoeveel vangt dat nou, Ronald en Frank de Boer? Een winkelketen met dezelfde agrarische naam haakt momenteel wel erg gretig in op de EK-activiteiten. Deze week in de aanbieding: het Smiths E.K. Survival Pack, zijnde 1 zak superchips paprika, 1 zak Hamka's en 1 zak Cheetos kaas en dat voor 4.99 en E.K. Doelpuntjes. Zak 10 stuks, zachte puntjes, 1.99. En bij de Grillworst, vers van het mes, 100 gram 1.69 krijg je een gratis olé olé-vaantje. Ben ik even blij dat ik vegetariër ben.

En geen koe. Want wat te denken van het bericht dat waspoederboer All tweehonderd koeien, verspreid over vijftig weiden langs de snelweg, voorziet van een oranje dekje met de tekst: 'Hup Holland Hup'. Is dit, met het huidige zomerse weer, geen zaak voor de Dierenbescherming? Maar All heeft het trots over een Nederlandse primeur in de vorm van grazende billboards. En kwekt over een 'loeiend oranjelegioen'. Alsof de supporters in den vreemde veel andere geluiden voortbrengen.

Krijgen de E.K.-deelnemers Joel Corminboeuf en Frank Leboeuf trouwens geen problemen met de Britse Keuringsdienst van Waren? Over die gekke koeien-ziekte gesproken. Die Gascoigne is natuurlijk nooit een vegetariër geweest en het overmatige gebruik van Brits rundvlees breekt die maffe eikel nu dan toch echt op.

Maar in tegenstelling tot de Nederlandse zuurpruimpjes maken die Engelse voetballers tenminste nog plezier. Voordat ze al even roemloos sneuvelen. Om te smullen zijn die verhalen over die nachtclub in Hong Kong waar Gascoigne maar al te graag plaats neemt in een 'tandarts-stoel'. Waarmee een stoel midden in de club wordt bedoeld die als behandelplaats dient voor een 'patient' die de sterke drank rechtstreeks in de keel gegoten krijgt. Zonder verdoving! En die Engelse bobo's en parlementariërs maar katten op Gascoigne en kornuiten. Komt het dan even slecht uit dat de officiële 'Euro 96 theme song' 'We're in this together' heet. Deze slappe deun is bedacht en gezongen door Mick Hucknall van Simply Red. 'We're only in it for the money', zal deze door de MasterCard gesponsorde Brit bedoelen. Zappa kom terug. Alles is vergeven.

Nee, dan de zingende entertainer Fish. Deze Schotse kiltdrager/patriot presteerde het onlangs om (voor nop!!!!) in het hol van de Nederlandse leeuw c.q. de Achterhoek zijn Hollandse fans te choqueren met de accentrijke opmerking 'Scotland will fuck you'. Zonder condoom!! En in plaats van dat die Achterhoekers de Schotse zanger met graspollen en biertrays van het podium flikkeren, slikken ze die belediging braaf. Kijk, als de Nederlandse supporters zich al zo laten ringeloren door een Schotse symforocker op leeftijd, dan wordt het natuurlijk nooit wat met onze jongens in Engeland.

Bart B.