

Pool Bode 7 dubbel feestnummer

STRIJD OM DE DERDE PLAATS

De score in de wedstrijd om de derde plaats leek heel even trendsoccer-achtige proporties aan te nemen. Bij wijze van hoogtepunt werd een eenvoudige kapbeweging van Larsson door een haast surrealistisch geraffineerde struikelacceleratie van een Bulgaarse verdediger gepromoveerd tot een wereld-actie. Boven het kapperijte glom Iwan v.h. van Gobbel heel eventjes van trots. Uiteindelijk werd de ruststand de eindstand, waardoor in de pool het aantal kanshebbers op de eerste plaats werd teruggebracht naar 4.



Al Gore: Here!

Voorpublicatie uit "Queeste naar Spek & Bonen"

Er zijn zo van die dagen, dat er niets uit je vingers komt. Je haar blijft haken achter het theelepeltje, je botst met je oren tegen een Mormaan, de kat schijnt op tafel en de televisie gaat bibberen net als de belangrijke wedstrijd Oranje tegen Allen begint. Of welke draafpartij ook. De uitslagen van de wedstrijden staan bij voorbaat vast. Je laat je hand de uitslag bepalen. Dus geef je de cijferjes door en kijkt later naar je positie op de ranglijst. En jawel hoor, het is je gelukt. Je bent de ukkeligste der sukkeligen, je bent de laatste der laatsten. En omdat dat niet zomaar iets is besluit je dat zo te houden en voor de finale vul je de meest onwaarschijnlijkste uitslag in die je kunt bedenken: 0-0. Dat zal het toch zeker niet worden. Iedereen wil winnen, het zijn *supernachos*. Er zijn van die dagen dat je er beter een eind aan kan maken. Je gooit je glas bosbessenjenever om, je ene vriendin zegt tegen je andere vriendin dat ze de klere kan krijgen, en je kinderen slaan elkaar voor je ogen de hersens in. Zo'n dag moet het geweest zijn.

Nul-nul!

Dat werd het, en nu ben ik in rouw. Dat ik niet eerste worden mocht, daar kan ik mee leven... Maar dat het me niet is gegund om laatste te zijn...! Ik haat het midden. Geef mij de Zuidpool maar. Of een onafje bal gehakt met cyaankali.

Iruen Scheiffes.

Ian Hoenselaar verraste ons met dit surrealistisch gedicht.

Als die Branco had gemist dan was 't allemaal anders gegaan of als De Goey 'm had gestopt die kromgetrapte rotbaan en als Jonk dan had gescoord had geen Romarius ons wat kunnen maken en als je met dammen 'n Przewalski verliest dan zit je waarschijnlijk te schaken

DE FINALE

Om een lijst finaleartikel te creëren heeft de organisatie de krachten gebundeld.

De finale

Na drie kwartier naar de titel van dit stukje te hebben gestaard besef ik dat de finale helemaal niet gespeeld is. Een van de nieuwheidjes dit WK, naast de sudden death en de shoot outs. (Teun)

De finale

De wedstrijd duurde best lang. Toen was ie afgelopen. Gingen ze penalties schieten. Won Brazilië. Citeerde Baresi na zijn fantastische penalty het zontje van Bertie B.: 'Hij fliepte zomaar naar boven, de bal'. Reikte Al Gore de beker uit onder het uiten van een overdonderende speech: 'Here'. (Ubu)

De finale

In de finale was toch ook die hele geweldige misser van die Braziliaanse aanval? Nou nee, schrap dat maar, dit vind ik niks dit stukje. Is de nood zo hoog? (Alfred)

Hennie: Na de finale staan de Italianen erop *shirtjes* te wisselen met de Brazilianen. Het gele team, dat immers gewonnen heeft, gaat er vervolgens met de begeerde trofee vandoor. De tifosi juichen. Baresi houdt de wereldbeker in zijn handen!

Hennies laatste slimmigheidje

Hennie: komen met allerhande vernieuwende dommigheidsjes op het EK van 1996!

Een ieder zal denken dat het gaat om mijn legendarische slimmigheidjes. Alleen het Nederlands elftal, vooraf uitvoerig ingelicht, weet wel beter. Profiterend van de meest afschuwelijke blunders van de tegenstander (die juist denkt heel slim te doen!) zal Oranje overwinnen en de Europese titel voor de tweede maal meenemen naar Nederland!

Hennie bedankt! (red)

Krähenbühl-Beer

Een kort verslagje van de wedstrijd Krähenbühl-Beer wil ik jullie toch niet onthouden. Alle ingrediënten voor een gewone voetbalwedstrijd waren aanwezig: 2 families, een scheidsrechter (Eglof von Radebeck) en onze mascotte. Deze laatste hadden we voor het gemak maar even aan de doelpaal van het vijandelijke doel gebonden. Daar maakte hij al spoedig korte metten met doelman Antonio Krähenbühl. Al spoedig lag het beest rustig op wat botjes te knauwen. Aanvallend zat het dus wel snor bij de Beren. Op het middenveld

echter begonnen de moeilijkheden. De vijandelijke middenvelders Fritz, Irwin en Ernest hadden een wel bijzonder uitgekookte tactiek ontwikkeld. De hele wedstrijd door renden zij over het veld heen en weer met een belletje in de hand, daarbij luid vregend: 'waar is het geld?, waar is het geld?'. Waarop de voorhoede van het team steeds antwoorde: 'in de hutkoffer, in de hutkoffer'. Dit ging zo de hele wedstrijd door en u zult begrijpen dat de ontspanning al ras uit ons spel vloeide. Bij een 2-0 achterstand voor de Beren zorgde een tragisch incident voor de definitieve ontknoping. U moet weten dat het veld waarop de wedstrijd werd gespeeld bevond zich bovenop de alp bevond. Halverwege de tweede helft kende de scheidsrechter ons een hoekschoep toe, die ik persoonlijk opeiste. Helaas was ik zo onvoorzichtig om een iets te grote aanloop te nemen en stortte en donderde schrijlings achterover in het honderden meters diepe ravijn. Al spoedig lag ik met gebroken schedel, luid brullend (ik was pas vloede) op de bodem van het ravijn. Binnen de kortste keren ontstond een enorme bloedplas. Maar dat was nog niet alles: binnen een mum van tijd werd ik door een geweldige, bloeddorstige, tandenflitsende, heethongerige, in- en in grimmige horde gigantische wilde beesten totaal verscheurd, ontvliesd en, tot op enkele resten van mijn fraaie voetbalpakje, mijn voetbalschoenen en wat botrestanten, totaal opgevreten. Gelukkig was mijn familie snel ter plekke. De wilde dieren werden op de vlucht gejaagd of gevangen genomen om later te bakken of op de markt te verkopen. Gelukkig wist onze teamdokter ook mij weer razendsnel op te lappen en binnen de kortste keren was ik weer de oude. In een ijltempo snelden we met z'n

allen weer de alp op. Daar bleek de familie Krähenbühl op lathartige wijze de wedstrijd naar zijn hand te hebben gezet: 9-0. Von Radebeck liet juist het eindsignaal horen. De enige nederlaag die we ooit hebben geleden was een feit, maar het was de naam van onze familie die nog jarenlang over de lippen ging van iedere alpbewoner. Op de plaats waar ik de bodem van het ravijn bereikte floreert ter onzer ere al jarenlang een drukbezochte berenkuil.

groeten van Hans Beer

Na de kwartfinales kwam de klap voor de intussen gesloopte en mentaal gebroken Bergman dubbel zo hard aan: de fantasie-uitslagen van de organisatie zouden hem namelijk aanzienlijk meer punten én de leiderspositie hebben opgeleverd. Het einde van het verhaal is bekend. Uiteindelijk zat er voor Jos (ondertussen zo paranoia geworden dat hij zich piroetterend over straat beweegt) niet meer in dan een vierde plaats. Vertaald naar de eindrangschikking hebben zijn protesten hem de derde plaats en dus ook zeventig gulden (Jos: 'Ik ben goed met geld.') gekost.

Zigt ik in mijn luie stoel naar het voetballen te kijken, springt die kleine in ene in mijn gezicht en roept spappie ik hou van jou. Gaat ik die kleine toch niet op 'n fatie voor geven. Ik bent toch ook gek van die kleine? En die kleine hout van mij. Als die kleine van mij zo'n tweeling niet leuk vindt, dan stuurt ik ze toch gewoon naar Duitsland? Waarom doet iedereen daar toch altijd zo moeilijk over. Ik doet niet moeilijk. Net als over die hitte. In Zeeland was het net zo warm als in Orlando, dus hoeven ze niet te zuren. Ik gaat weer gewoon aan de slag. En dan komt er zo'n goser met een balletje aanhobbelen, istie meteen een wereldster... dan rouwen Bobby Potta en Gorri in ene wereldvoetballers zijn... Laat ze d'r in de europacup dan maar eens een paar inschoppen, dan ziet ik wel weer verder. Maar dan beginnen ze weer met makelaars en transfers en raakschaarnemers en die hele heisa. Hoeft ik me toch geen zorgen over te maken? Doet mijn vrouw allemaal. En die kleine van me, daar vaart ik ook blind op. En die gaat ik nou van school halen. Nemen Meyer en mijn vrouw toch gewoon even de training over? Ik doet daar niet geheimzinnig over. We hebben toch een goeie ploeg? Ik hoeft niet van die rare gasten uit een ver land te gaan kopen. Van Loen schopt ze d'r heus wel in hoor, alstie tenminste niet vergeet 'n schoenen uit de doos te halen. En zou die Kiprich er plotseling helemaal geen meer van kennen? Volgens jullie van de pers kennen wij er dus in ene geen meer van. Tja, dan gaat ik natuurlijk niet uren met van die mannen zitten kletsen. Dan gaat ik liever gewoon... inderdaad ja, naar de caravan.

Gert

Het relaas van de grijze muis

Lang, lang hebben we nagedacht over de grijze muis van deze pool. Wie werd er het gemiddeldst genoemd, nam de gemiddeldste positie in na de meest gemiddelde gang door het klassement? Wie had er daarbij een grijzige naam, een onopvallend invulformulier, een saai voorkomen of een gemiddelde telefoonstem? Een aantal namen passeerde de revue en daarmee stuitte we op een enorm probleem: vanaf het moment dat iemand genoemd wordt als grijze muis is hij of zij geen grijze muis meer. Een grijze muis wordt niet genoemd, een grijze muis beweegt zich onopvallend door de meute. Niemand kent de grijze muis. De afranseling van de grijze muis zal daarom nimmer plaatsvinden. Het evenement zou een onherstelbare ontgrijsing tot gevolg hebben. En de grijze muis zou gewoon in de meute mee staan ranselen, zoals het een grijze muis betaamt.

B E R G M A N

Grootprater Jos Bergman werd door de organisatie op een vreselijke manier op de proef gesteld. In zijn exemplaar van poolbode 4 waren zijn uitslagen voor de kwartfinales door de organisatie op slinkse wijze veranderd. Voor de verwilderde ogen van een totaal verbijsterde Jos stonden daar zijn volstrekt wanstaltige uitslagen, zoals Italië-Spanje 8-8 en Nederland-Brazilië 1-29. Naarstig en zenuwachtig om zich heen bellend leerde Jos dat hij lathartig was beetgenomen. Met moeite kon hem duidelijk worden gemaakt dat het maar een grapje was. De altijd integere en correcte organisatie drukte hem vervolgens ten overvloede op het hart dat heus zijn eigen saaië uitslagen in de computer zouden worden verwerkt, niet de 8-8 en de 1-29.

Notities van een leek

door Jan Boeiijk

Het eerste goeie moment van de dag: ik trok een *Budopen* en met m'n walkman op tien keek ik uit over de stad. Ik voelde me vreemd. Waarom stond ik hier, in deze studio van dat peperdure hotel in hartje Orlando? Van mij had het niet gehoeven, al die drukte om een lelijke gouden bal.

Ver beneden me sjokten ze door de straten: rood verbrandede mannetjes, gehuld in vloekend oranje. *Thank god*, hun gebral kon niet op tegen de muziek van Pearl Jam. Fantastische band, trouwens.

Wat had ik hier te zoeken? Ik had ze nog gesmeekt: "Laat de jongens het doen, en geef mij de Ronde" maar ze waren niet te vermurven. Ik moest ab-so-luut naar Orlando. Tien jaar geleden zou ik een *jump* hebben gemaakt bij zo'n aanbod. Een droomklus was het natuurlijk, maar ik trek toch liever in m'n uppie door de States, ongehinderd door een gemeen oranje-urvis.

Met John Lee Hooker in m'n oren en vijf dollar in m'n zak stapte ik over de *sidewalk*. De verzengende middaghitte dreef mij een kleine bar in. Ik keek om me heen, de zaak was redelijk gevuld. Op een oude televisie ontrolde zich sloop een baseball-match, maar niemand sloeg er acht op. De bezoekers leken in hun eigen beslommeringen op te gaan. Ik bestelde een *gin-tonic* en tevreden zakte ik weg in een gedateerde kunstleren zithoek.

"*Cheers*" hoorde ik achter me. "Welcome to Florida, stranger," begon een zeer luchtig geklede dame. Ik dook in mijn glas, maar het was te laat, ze zat al naast me.

Twee uur later toonde ik m'n paspoort aan een frisse douaniëre.

"No luggage, sir?" vroeg ze verbaasd. Ik zweette. De brunette nam me op van top tot teen. "No luggage," zuchtte ik en stak het paspoort in m'n achterzak. "Have a nice flight, sir" glimlachte ze. Met een knipsoeg.

Even twijfelde ik. Toen stapte ik resoluut de slurf in. "Welcome on board, monsieur" knikte een knappe stewardess.

Hennie:

Het Nederlands elftal voorzien van de schoenen waarop Hagi, Romario, Baggio en Stoitskov het WK '94 hebben gespeeld! De meest wonderlijke superballen zullen van de Hollandse voeten in de vijandelijke doelen verdwijnen. Zo zullen Onze Jongens de wereld verbazen.



ZWAAR KG

Gewonnen door Logge Latjes. Robert van den Broek, die nog rondbazuinde dat hij in de zware middenmoot terecht ging komen, vinden wij hier niet terug. Teun: 'zwaar? Negenentachtig, is dat zwaar?'

1	133.Peter Latjes	93	54
2	005.Teun Boumans	89	50
3	080.René Nouwens	92	44
4	120.Hans Beer	90	40
5	090.Roy Paans	95	35

KORT GM

Voornamelijk vrouwen in dit klassement, dat afgetekend is gewonnen door de korte Brenda. Ook in dit klassement probeerden laffe kinderen tevergeefs binnen te dringen.

1	Brenda	163	55
2	Ed Verkuylen	158	49
3	Jacqueline Sangers	157	48
4	Marion	164	48
5	Angélique Huisman	163	41

TOTO KLASSEMENT

Waarom kreeg niemand het voor elkaar om 28 maal een goede totouitslag te produceren.

1	033.Jos Bergman	29
	137.D+D+B+B Mier	29
	056.Anja van Kessel	29
	053.Broertjes Lemereis	29
5	037.Martin Hillerink	27
	076.Monique Bruynen	27
	085.Wil Kersemakers	27
	016.Iwan van Gobbel	27
	066.J Janssen v.Raay	27
	007.C.A.Lemereis	27
	081.René Scheeren	27

VIRTUELEN

Marcel ging op vakantie, gokte wat blind en bleef toch nog die andere drie voor die juist dankzij de vakantie in dit klassement terecht kwamen.

1	Marcel Brand	51
2	Louis van Zetten	43
3	Brigitte Slangen	37
4	Oskar van Zetten	32

MOEILIKHEIDSGRAAD

Niet verwonderlijk dat we hier drie systeemgokkers aantreffen. Bambi's duploblokken waren bijna goed voor de overwinning. Van de andere 7 moeten we aannemen dat ze gewoon goed zijn.

1	067.Przewalski	1,293
2	002.Bambi Boland	0,662
3	139.René vd Pas	0,659
4	037.Martin Hillerink	0,654
5	033.Jos Bergman	0,631
6	133.Peter Latjes	0,559

7	057.Rob I.	0,558
8	076.Monique Bruynen	0,553
9	137.D+D+B+B Mier	0,549
10	085.Wil Kersemakers	0,543

SPEK & BONEN

Met overmacht gewonnen door Piet Fransman die Paulien Worbst (92) & Joekie Laamers (90) opvolgt. Het record dat Paulien 2 jaar geleden neergezet heeft met 2 punten zal wel nooit meer gepakt worden.

1	Peter Fransman	21
2	Marleen Boumans	27(0)
3	Trendsoccer	27(2)
4	Willia van Houdt	28
5	Gerald van Koert	29(0)
6	Romarius Vandalen	29(1)
7	Pascale Meijers	30(0)

All time

In deze eregalerij van poolglorie prijken de portretten van legendarische deelnemers, die de pool al die jaren trouw bleven. We kijken in de grote bruine ogen van Harry de Bles, onze trouwe viervoeter; de grillig bewegende Theo Uijlen, op weg naar het doel dat hij alleen begrijpt; de bezoekers zien een dapper zweogende Ubu, die ook niet weet waarom en daar! Jan Hoenselaar, wiens portret een iets minder prominente plaats in zal gaan nemen dan voorheen. Langzaam voorgaand door de galerij lachen ons die vertrouwde gezichten toe: stralende

Plaats na 9/4 '92	Plaats na 9/4 '1e	Plaats na 9/4 '2e	Plaats na 9/4 '3e	Plaats na 9/4 '4e	Plaats na 9/4 '92/94	Slijping (D) rang	Score 9/4-'92	Score 9/4	Score 9/4-'92/94	
6	1	1	2	1	1	5	085.Wil Kersemakers	0,40	0,01	0,40
4	5	2	6	5	2	2	005.Teun Boumans	0,31	0,16	0,47
2	3	5	1	2	3	-1	052.Anne-Maartje Lemereis	0,27	0,30	0,57
3	10	12	3	3	4	-1	051.Irmgard Breugelmanns	0,29	0,37	0,66
12	4	3	4	4	5	7	037.Martin Hillerink	0,81	0,02	0,83
17	12	6	5	6	6	11	062.Kees van Bergen	0,90	0,04	0,94
24	27	26	15	8	7	17	057.Rob I.	0,99	0,09	1,08
23	14	9	8	10	8	15	056.Anja van Kessel	0,99	0,13	1,12
20	22	16	23	9	9	11	054.Nanneke v.Druenen	0,95	0,19	1,14
9	2	4	7	7	10	-1	031.Alfred Boland	0,61	0,56	1,17
16	13	11	10	12	11	5	008.Peter v. Gompel	0,89	0,31	1,20
19	6	13	13	14	12	7	040.Alice Westervelt	0,93	0,29	1,22
11	15	15	16	16	13	-2	013.Steven Boland	0,79	0,44	1,23
21	9	7	9	17	14	7	097.De Oren Van Spock	0,96	0,29	1,24
1	16	14	12	13	15	-14	131.J. Hoenselaar	0,25	1,00	1,25
5	19	18	17	18	16	-11	091.Irun Scheifes	0,38	0,88	1,26
25	8	10	11	11	17	8	007.C.A.Lemereis	1,11	0,16	1,27
15	7	8	14	15	18	-3	065.Wilfried Simons	0,85	0,55	1,40
28	24	20	18	20	19	9	083.Joekie Laamers	1,29	0,14	1,43
8	20	17	19	21	20	-12	113.Pascale Meijers	0,58	0,88	1,47
13	11	21	21	19	21	-8	014.Reinoud Boland	0,84	0,64	1,48
10	21	19	24	24	22	-12	018.Ubu	0,69	0,80	1,49
7	25	22	22	23	23	-16	006.H.B.Boland	0,56	0,95	1,51
18	26	23	20	22	24	-6	093.Bert v. Scherrenburg	0,91	0,61	1,52
31	27	28	26	26	25	6	003.Annemai	1,40	0,34	1,74
30	30	25	25	25	26	4	087.Family Vooijs	1,31	0,43	1,75
34	31	30	27	27	27	7	011.Theo Uijlen	1,77	0,07	1,84
22	17	27	29	28	28	-6	101.Gert Achter	0,97	0,97	1,94
33	28	29	30	30	29	4	127.Harry de Bles	1,56	0,49	2,04
32	23	24	28	29	30	2	022.Felix Jansen	1,51	0,58	2,10
26	32	31	31	31	31	-5	045.Romarius Vandalen	1,22	0,90	2,12
27	29	32	32	32	32	-5	041.Peter Fransman	1,26	0,99	2,25
29	33	33	33	33	33	-4	135.Theo Heldens	1,31	0,99	2,30

jonge moeder Annemai, Pascale van de Annastraat, sympathieke opa Kees, warige Irun en lieve Alice. Langs de portretten van puntige oren voert het pad; langs onvermoerbare Anja en systeemgokker Rob J. De galerij loopt wat breder uit en we bewonderen de kunstig belichte foto's van de subtop. We herkennen de schitterende dieren Kees van Bergen en Martin Hillerink, met tussen hen in het wonderlijke, want virtuele portret van Louis van Zetten (0,8833). Dan bereken we het eindpunt van de galerij. Trots en wreed ziet de grote leider Kersemakers op ons neer, geflankeerd door natuurtaent Anne-Maartje Lemereis en kroonprins Teun Boumans. In de ogen van Anne-Maartje lezen wij een rotsvast vertrouwen in een grote toekomst, in de hand van Teun zien wij een zaag. Zal de Kerseboom tot in lengte van jaren staan blijven?

Berekening Score:
Behaalde plaats gedeeld door
Totaal aantal deelnemers
30x bij 60 deelnemers is 0,50
3 keer laatste is 3,0

POOLSUBS