



*Pool
Bode 2*



15 Juni 1994 7e Jaargang No.2 Gegrondvest in 1988 Ereleden Onno K., Wil Kersemakers, Anton Schaap



17 Juni-30 Juni: Een Totaaloverzicht

Over Paddestoelen, Paarden en Poëzie

Het is begonnen. Een week voordat in Amerika ook maar een bal is getrapt is de pool er al vandoor. En wederom is sprake van een indrukwekkend deelnemersaantal: 139, over paal en perk gesproken.... De pool staat pal, ondanks de als paddestoelen uit de grond rijzende ook-pools die zich in deze tijd op de markt begeven.

De ingeleverde inschrijfformulieren waren kleurrijker dan ooit. Diverse subklasseringen beginnen zich duidelijk af te tekenen. Het dierenklassement, het groente- en fruitklassement en natuurlijk het echte-mannen klassement zullen zeker terugkeren. Hetzelfde geldt uiteraard voor de familieklassementen. Maar ook nieuwe ontwikkelingen in pool '94: Een Feijenoordklassement is in de maak. Gert-Jan Kooreman en Brenda smeken om Blinker, Van Loen en Scholten, terwijl Iwan van Gobel zelfs geen wereldkampioen wil worden als er Ajaxieden meespelen. (Niels den Brok daarentegen, evenals Iwan en Brenda bewoner van de Schoolstraat, baseert zijn optimistische (?) voorspellingen op wedstrijden waarin nooit meer dan twee Feyenoorders tegelijk in het veld staan. Dat kan nog een

aardige schoolstrijd worden!) Frappant is de bravoure waarmee de Feyenoorders zich in de pool manifesteren. Joost Jeliakov uit Rotterdam plant zelfs drie Feyenoorders op de topscorerslijst en laat zich in weinig verhullende woorden uit over de beruchte Helderse affaire. Cos van de Weijer wil een eilandenklassement en denkt daarvoor Anja van Kessel te kunnen herbenoemen tot Anja van Tessel. Anja wil echter enkel met Cos in een klassement als hij niet wint, en maakt zich drukker over het vinden van een kleurenteevee, omdat men niet meer in zwart-wit wil voetballen. Wie biedt hulp? (Truus de Haan: hoezo? de Duitsers voetballen toch wel in zwart wit?)

Een nieuw klassement wordt gevormd door de Stichting Startbaan, met de sympathieke Jos Bergman (Jos: 'ik spaar ook Panini-plaatjes' Organisatie: 'hoezo óók? wat spaar je nog meer, Jos?'), de oude wijze Hans van Uden (skiete Wullie!); met organisator Teun; met de prestatiegerichte Theo 'Pas op' Derks en tot slot met de bekende Nederlander Frans Janssen die de macht denkt te grijpen onder het motto: 'alles voor mij en niets voor de anderen'.

De meeste geluiden waren echter positief en leerzaam. Zo werden we ingeleid in het 'dobbelpoolen' door Til en Lam van Hout (gaan zij hoge ogen gooien?), ontvingen we een pool naar Kabbala-systeem van Steven Collet, terwijl deelnemer Przewalski uit Hummelo blind blijkt te varen op de uitslagen van de zaterdag amateurs-oost derde en vierde klasse uit de krant van

maandag 16 mei. Ver-
rast werden we door
een roerend gedicht
van Maaïke Lange: ->

Tot slot een aantal
prognoses: Bert van
Scherrerburg stuurde
een foto die besprek-
keld was met een
serum van een zeer
hoge onzichtbaarheids-
graad. Hij denkt te win-
nen (rijk te worden) en
wil daarom niet herkend worden. De val komt na de hoog-
moed. Voor Theo Uijlen, die mikt op een plaatsje bij de top
100 ziet het er eveneens somber uit... Theo, ook dit jaar over-
schrijft het aantal deelnemers weer de 100. Anton Schaap,
die in '92 'blind' voorspelde en glansrijk won, gaat nu probe-
ren na te denken en vrees het ergste. Wij ook, laat hij eerst
maar eens het oude-ambachten-subklassementje met René
Scheeren zien te winnen. Een niet nader te noemen deelnemer
voorspelde bij alle wedstrijden een 1-1 uitslag, fluisterde ver-
volgens een organisator in het oor dat hij niet in de poolber-
ichten genoemd wil worden, om daar later aan toe te voegen
dat hij dat zei om juist wél
genoemd te worden. Slim-
merik. Vergelijkbare voor-
spelingen komen van
Marion: alle wedstrijden 1-
0. Teun: als dié wint doe ik
nooit meer mee!

Groet van Alfred, Teun, Ubu

*O, groene gras
mat*

mijn maat

je mat me af,

ik laat me afmatten.

Wijds lig je voor me

je maakt me kwaad

en trekt me aan...

ik ruik je

ik voel je

als gras

mijn maat

als jij... mijn winnaar

brengt minnaarswee

HEEL BELANGRIJK!!!

**DE UITSLAGEN VOOR DE VOLGENDE RONDE MOETEN
UITERLIJK VOOR VRIJDAG 1 JULI 24.00 BINNEN ZIJN.
DE UITSLAGEN KUNNEN ALS VOLGT WORDEN DOOR-
GEGEVEN:**

**BELLEN NAAR ALFRED (604496)
OF TEUN (238571)
OF UBU (225117).**

Wanneer het ene nummer niet lukt probeer dan het andere. (Het is niet onmogelijk dat je een antwoordapparaat aan de lijn krijgt, laat je niet afschrikken.)

**VOOR DE NIJMEGENAREN: HET IS OOK MOGELIJK EEN
BRIEFJE MET VOORSPELLINGEN VAN DE WEDSTRIJ-
DEN IN DE BUS TE DOEN BIJ:**

**ALFRED MARIËBURGSESTRAAT 45 (ing. Wintersoordkant)
TEUN DE RUYTERSTRAAT 105/107
UBU GROESBEEKSEWEG 2A+B**

nota bene: voor de niet-Nijmegenaren bestaat dus alleen de
belmogelijkheid. De PTT kan niet worden ingeschakeld!. Onze
Fax is stuk. WEES EROP GESPIJST: je hebt minder dan 24 uur de
tijd vanaf het einde van de laatste wedstrijd.
Bij overmacht kun je een kornuit(e) delegeren. De spek- en
bonenprijs wordt niet uitgereikt aan iemand die een ronde
heeft overgeslagen.

Doe ons een plezier! Belt allen op tijd!!

**LET WEL: VOOR ALLE VOLGENDE WEDSTRIJDEN
GELDT: DE UITSLAG VANAF NU IS DE UITSLAG NA 90
MINUTEN (+blessuretijd). Verlenging telt daarbij dus
niet mee. In de tweede ronde zijn er meer punten per
wedstrijd te behalen (juist voorspelde uitslag 4, goede
toto-uitslag 2 punten). Wanhoop niet als je er
beroerd voor staat. Alles is nog mogelijk.**



Drei Sieger-typen

17 Juni

VRIDAG de 17e, om 21.00 uur met natte handen voor de teevee. De Duitsers (de lichte shirts, Anjal) ontmoeten de Bolivianen, die normaal alleen in het hooggebergte een balletje trappen. Hoe moet dat in het laaggelegen Chicago? De meeste pooldeelnemers vrezen het ergste: Duitsland gaat winnen, ook zónder Klaus Augentahler. Enkele positivo's die geloven in de pupillen van trainer Azkargorta: H.B. Boland, Merodach Raka en Steven Collet - die door zijn kabbala-systeem direkt naar een grote verrassing gestuurd wordt.

's Nachts, om 1.00 uur zal het spannend worden voor deelnemer Henk!: zal zijn favoriet Choi Moon Sik het net weten te vinden tegen de Spanjaarden? En hoe zal het Theo Uijlen vergaan? Hij tipte als topscorer 'Sanches, die mooie voetballer van Real Madrid'. Theo doelde op Michel. Die zit thuis. En kijkt waarschijnlijk ook. Wederom heerst er een grote eenstemmigheid bij de pool liefhebbers: Spanje zal zegeviëren. Alfred probeert meteen aan kop te komen door de Zuid-Koreanen te laten winnen. Hij krijgt H. vd. Smitte mee. Przewalski is ook niet bang: na een zinderend gevecht gaan de drie (!) punten naar de Aziaten: 3-2.



Er heerst onzekerheid bij de deelnemers. Velen noteerden een gelijkspel. Opvallend: zowel Peer Baudoin als Germa voorspellen een 3-2 zege voor de Amerikanen. Weten zij iets wat wij niet weten? Zaterdagavond 22.00 uur is het smullen geblazen. De elegante Italianen tegen de stoere lerer -die, volgens de overlevering, zich voorbereiden met drank -en viswedstrijden. Slechts twee poolers hebben een ler op hun topscorerslijstje staan. Brigit Gommers gokt op Cascarino. Zal hij Signori, Baggio en Massaro het hoofd (zijn sterkste wapen!) kunnen bieden?

Ut rechter Hans Beer houdt het op Aldridge (handig zo'n NRC-bijlage?). Een kleine meerderheid ziet de Italianen winnen - Hans 'Skiete Wullie' van Uden etaleert zijn vertrouwen in de schotkracht van de Italianen met een krachtige 4-1. Forza Italia! Echter: ook een gelijkspel ligt bij velen in de verwachting.

Voor de liefhebbers treden 's nachts om 1.30 uur de Colombianen aan tegen de Roemenen. De Colombianen zijn zwaar poolfavoriet en zullen onder de bezielende leiding van voetbalprofessor Maturana een ieder in vervoering brengen.

18 Juni

ZATERDAG de 18e, om 17.30 uur gaat het gastland zijn kunstjes vertonen. Zal Stewart, onze Willem II-er, zijn snelheid uit kunnen buiten tegen Chapuisat (ook niet langzaam!) en consor-

O o m U b u

Een drietal deelnemers bestoort de organisatie met kwetsende opmerkingen. In lage bewoordingen suggereert Dirk van Eynthoven dat het beter is om de pool om te dopen in 'de Achterhoek-pool ten bate van de familie Lemereis' (Een snikkende Anne-Maartje: 'wat bedoelt die meneer, oom Ubu?') Diskwalificatie volgt. Esther Hermans vindt het verdacht dat Teun B. de centen voor zijn rekening neemt en Lex Rietman probeert wild om zich heen te slaan door allerlei vage beschuldigingen te uiten, waar wij verder ook niets van snappen.

ZONDAG de 19e, om 18.30 uur de eerste wedstrijd uit de groep van Oranje! De Belgen moeten tegen de Marokkanen proberen Josip Weber (Theo Derks: die Belg, Josep...) in stelling te brengen. Vele pooldeelnemers eisen doelpunten van de ex-Kroaat. Zal hij deze druk aankunnen? Als we de uitslagen van ons deelnemersveld mogen geloven krijgen de Marokkanen een flink pak slaag. Van Josip. 's Avonds om 22.00 uur is het het avondje van Germa. Noorwegen - Mexico. Gemma combineert wilde uitspraken met wilde uitslagen. Ze houdt van Nacho's en dus ook van Mexicanen. De Noren houden echter niet van Mexicanen en zullen dat laten merken. Inside information van Noorwegen-kenner Martin Hillefink (ditmaal vanuit Dieren): Jeg År inke rett for Koeman. De zondag wordt 's nachts om 1.30 uur uitgeleid door een fraaie compositie op onze beeldschermen. De ebbenhouten mannen uit Kameroen tegen de blonde Milfiskanen uit Zweden. Zal Milla scoren voor Carien Koldewij? En wat te denken van Makanaky? Of doet Brolin het dan toch voor Zweden? De prestaties die 'de ontombare leeuwen' vier jaar geleden op de grasmat legden (en recentelijk niet meer) zorgen voor verwarring in het deelnemersveld.

MAANDAG 20 juni om 22.00 verschijnt favoriet Brazilië in de arena en gaan Romario en Bebeto toveren. De door twists uiteengeslagen Russen krijgen slechts kansen toegedicht door de dames Annemai, Germa, Michel Scholten, door Adrian Morel en het paard Przewalski (1-4). Aan de voorspellingen van deze knol moeten we misschien niet té veel waarde hechten.

Diezelfde maandag om 01.30 verschijnen 's nachts de heren waar wij op hopen voor het eerst in het veld. Met de woorden van Hennie de Haan in de hersenen gegrift zou het toch eigenlijk moeten lukken.

19 Juni

20 Juni

Opnieuw zijn het dames die de verrassingen voorspellen: Bambi Boland en Anneke van Uffelen menen dat de oude vrienden van Beenhakker met een luizige 1-0 overwinning het eindsignaal zullen begroeten. Velen houden het op een ruime overwinning voor Nederland. Grootste optimisten zijn Theo Heldens en Irmgard: 6-0.

GESPIERDE MANNETJES EN HET RADBOD Schrijver Irun S. probeert over de rug van de pool rooie ruggen te verdienen met zijn nieuwe boek 'Onaffe ballen met oranje rug'. Beste Marco Pieck (duidelijk geen familie), de volgende keer graag een foto. Joyce Nukst profileerde zich als oudste, langste en grootvoetigste deelnemster, hoewel de lengte van Henk! (85 graden WL) er ook mag zijn. Rob Fila presenteert zich als 'de gespieerde spijker' en Ed Verkuyl en Gert Achter (achter wat?) strooien pertinente leugens rond omtrent hun leeftijd en lengte. We kennen ze echter wel, deze kleine oude mannetjes. Boris Lemereis is ouder en wijzer geworden. Geheel volgens de tijdgeest is hij een fusie aangegaan met broer Pelle. Prompt wijzen de 'broertjes Lemereis' de organisatoren op een schrijfvout in de poolberichten. Sneuste deelnemster: 'oude getrouwe' Alice Westerveld die de eerste week van het WK in het ziekenhuis ligt.



Stuurt allen kaartjes naar het Radboud!

21 Juni

Argentinië-Griekenland begint
DINSDAG 21 juni om 18.30.

Maradonna en Caniggia treden aan tegen het naar onze mening wat onduidelijke team van 'Hellas'. Het betreft hier de enige wedstrijd in de hele eerste ronde waarin een van beide teams door niemand wordt voorspeld als overwinnaar.

Om 22.00 uur diezelfde avond treden de 'Sieger-typen' aan tegen Spanje. Het paard Przewalski zit op het puntje van zijn stro. Op zijn topscorerslijst bevinden zich drie Duitsers. Völler en zijn Knölller zijn volgens de voorspellingen overigens zwaar favoriet in deze wedstrijd.

Nigeria-Bulgarije om 1.30 deze dinsdag. Blijft allen op. De voorspellingen voor deze wedstrijd zijn dusdanig divers dat er belangrijke verschuivingen in het klassement kunnen ontstaan. Twee dames (Irmgard en Germa), één heer (Rob van Erkelens) en één paard denken dat het voor Nigeria wel snor zit (resp. 4-0, 6-1, en 5-1 en 7-2). Hennie de Haan weet wel beter. Bulgarije wint met 4-0.

Het meest gelezen boek in het Nederlands elftal is nog steeds 'de ontvoering van Heineken'. John de Wolf leest het momenteel voor de derde keer. Dat voetbal en literatuur toch prima samen gaan bewijzen onderstaande citaten. De vraag is nu: uit welke boeken komen deze fragmenten en wie zijn de auteurs? Stuur je oplossingen naar Reinoud van Uffelen, Orthenstraat 54, 5211 SX 's-Hertogenbosch. Onder de goede inzendingen verloot ik een boekenbon van vijftiengulden.

1. Toen het zo ongeveer het warmst van de dag was, hebben ze die weddenschap afgesloten. We zeiden tegen Martinimartin: 'Doe het niet' want hij was het hele



E=A(-D)-WAT??
(ITALIAND)

Een Rebus door: Angelique Huisman

Onder de goede inzendingen wordt een peer verloot.



weekeinde ziek geweest van die nacht in Someren. Hij had een beetje het gezicht van Johnny Bosman, net zo'n klein hoofd op een lange nek. Hij kon ook heel goed koppen.

2. Hij liep op, tot bij de doelman, daar echter aarzde hij een ogenblik, omdat hij niet wist hoe de bal te bereiken. Hij meende echter van de opwindende gebruik te maken en sloeg, met een flinke mep, de bal van de romp van de doelverdediger, het doel binnen.

'Fout' klonk het uit tienduizend monden.

3. Een zekere Koen Verhoeff legt mij uit wat er gebeurt: 'Een hoekschop! Hun linksbuiten staat drupend van het zweet langs een van de doelpalen! Onze doelverdediger schopt de bal nu in de nek van de tegenstander en de bal rolt in de goal! Maar o! o! onze doelverdediger is zeker van zijn overwinning, omdat hij een groot versleten hoefijzer in zijn broek heeft laten naaien!'

4. Pats! een bal op de lat. VVV verviel in paniervoetbal. Er werd getrapt naar alles wat bewoog. Een schande, vond m'n moeder. Was dat nog sport? Er hing een

WOENSDAG 22 juni om 22.00 Roemenië tegen Zwitserland.

Ook hier een onvoorspelbare wedstrijd. De Roemenen krijgen evenmin als de Zwitsers het vertrouwen van de deelnemers. Anja 'zwart-wit' van Kessel (3-0) en Adriaan Morel (4-1) voorzien echter een makkie voor de Roemenen.

Eveneens om 22.00 de 'Stars en Stripes' tegen 'La Seleccion Colombia'. De laatste zijn zwaar favoriet, hoewel 11 deelnemers geloven in de kansen van de gastheren. Marianne, Mogie, Henk!, Kees van Bergen en de kleine Juultje zien het helemaal zitten voor de Colombianen: 4-0. Met betrekking tot het paard betrachten wij een gepast stilzwijgen. Katelijn kan op het puntje van haar stoel gaan zitten: Kom op Bananarama!



22 Juni

DONDERDAG 23 juni eens een keer niet met het bord op schoot voor de teevee. 's Avonds om 22.00 uur stuurt Arrigo Sacchi zijn sterkste elf in het veld tegen de Noren. De Squadra Azzuri is favoriet bij een groot aantal poolers. Een stelletje kop-pigerds tipt de Noren (onder andere twee van de drie Theo's). Germa tekent voor de spectaculairste uitslag (3-4), maar spectaculair nieuws is dat niet. Esther Hermans blijft zeker wakker tot 1.30 uur. Zij weet het zeker. Zuid-Korea gaat Bolivia verslaan met maar liefst 4-1! Halve Groninger Reinoud Boland: het wordt 0-5.

doelpunt in de lucht. Terlouw kwam bij een corner mee naar voren.

5. In 1966 was hij naar de wereldkampioenschappen voetbal in Engeland gegaan, d.w.z.: hij had alleen geboekt voor de wedstrijden vanaf de kwartfinales.

.....
Je weet welk een tragische misvatting dit was.

6. Alleen als Abe Lenstra
zwingend speelt



E C H T E M A N N E N !

De organisatie heeft het als schokkend ervaren dat de meeste vrouwen niet over hun gewicht willen spreken.

Robert van den Broek stuurde wél een foto en wil op grond van zijn beeltenis en

23 Juni

VRIDAG 24 juni Om 18.30,
in de hitte van Orlando, de

warmbloedige Mexicanen tegen de regenachtige Ieren. Als de dobbelstenen van Til en Lam een waarachtig beeld geven, zal deze wedstrijd de historie ingaan als een spektakel van de eerste orde: 4-4, zeggen de stenen! Om 22.00 uur is het swingen. De Samba van de Brazilianen tegen de Kameroen-shuffle. Annemai gelooft in haar Milla, maar staat vrijwel alleen in die overtuiging. Het deelnemersveld gunt Kameroen geen stunt en lijkt voor de harde valuta te gaan. Zul-len Romario en Bebeto hún marktwaarde waarmaken? Ander-half uur later, om 1.30 uur, een wedstrijd, in de categorie 'geen idee wat dat wordt-wedstrijden': Zweden tegen Rusland.

met tegenstanders en een oerbeseft,

Laat ik een traan

op 't asfalt van de kunst

7. Okee, zei Eduard nogmaals, 'u hebt gelijk, meneer.'

'Als je dat maar weet,' zei Francesco

en hij ging weg, de deur hard

achter zich dichtslaand.

'Jean-Pierre Papin, 'fluisterde

Dolf, 'East Side...'

schoenmaat (47) graag in het echte-mannen klassement. Mooie foto: Piet Fransman. Of toch Jan Hoenselaar? (Jurilid Brigit Gommers buigt zich momenteel over deze wat delicate kwestie) Lijkelijkste tekening: Bram van Hout, die zich ook nog in het vakje vergiste en de essayruimte volkliederde. Zou je misschien een nieuw formulier willen inleveren?

24 Juni

25 Juni

ZATERDAG 25 juni: om 18.30 wordt de derby der lage landen nieuw leven in geblazen. Hoewel...zo laag ligt het vaderland van Scifo niet, noch dat van Weber. Wat de voorspellingen betreft: we zijn weleens optimistischer geweest. 18 deelnemers voorspellen een overwinning voor de rode duivels. Anderen kennen geen twijfel: Jacq (5-0), Joost Jeliakov en Jimmy Janssen van Raay (beiden 4-0).

Eveneens om 18.30 de wedstrijd Saoedi-Arabië - Marokko. Het is duidelijk dat 'de leeuwen van de Atlas' hoger worden ingeschat dat de bijnaamloze debutant uit Azië. Volgens Anne-Maartje Lemereis wordt het de leukste wedstrijd van het WK: 5-5. Diezelfde dag om 22.00 uur de

wedstrijd tussen Argentinië en Nigeria. Helaas bij de Afrikanen geen spurtende Babangida en geen slegende Kanu. 25 deelnemers voorspelden een overwinning voor Nigeria. Anne-Maartje (6-1), Nanneke van Druenen (5-0) en Kick Kleen (5-0) zien het niet zitten voor de 'Super Eagles'.

DICK



Dick Advocaat: "Van alles wat in de voorbereiding heeft plaatsgevonden, is slechts 15% naar buiten gekomen".



Witte Willie

ZONDAG 26 juni om 18.30: Bulgarije tegen Griekenland, waarbij de eersten duidelijk favoriet zijn. Helaas geen Penev. Wel Toj-kov én de spits die tegenwoordig voor de Fransen is, wat Grün jarenlang was voor de Nederlanders.

Op dezelfde dag om 22.00 spelen de Amerikanen tegen Roemenië. Ook dit is een wedstrijd waarin alles mogelijk lijkt, als we de voorspellingen moeten geloven. Ludger Hochstenbach is overtuigd van de mannen van kapitein Hagi. Met 6-0 worden de mannen van Mulatinovic naar huis gestuurd. Daar zijn ze echter al.

Op dezelfde tijd vindt de wedstrijd Zwitserland-Colombia plaats. Ania Rachmat voorspelt een simpele 3-0 voor de Zwitsers. De meesten echter geloven in Colombia, waarvan spits Asprilla in veel topscorerslijstjes voorkomt. De Zwitsers hebben echter Chapuisat, de nummer 1 van Utrechter Hans Beer.

Opkomst der pseudoniemen, naamsveranderingen en mystificaties

Een nieuwe rage binnen de poolverwikkelingen: het opduiken van deelnemers die zich verbergen achter obscure pseudoniemen. In het pool-verleden vonden we alleen de twijfelachtige Korst van der Aarde, die in 1990 onopvallend meehobbelde in het klassement en zich inmiddels vermoedelijk bevindt onder de plaats die zijn naam aanduidt. Aan de andere kant: iedereen die wij niet kennen kan net zo goed niet bestaan. Mannen als Norbert Koning (3e in '92), Peer vd B. (stardom in '90) en Heer Peejee (latent te laat in alle jaren) komen we dagelijks tegen op straat. Ze zijn van vlees en bloed, we kennen ze (ook al vinden we ze dit jaar niet terug in het deelnemersveld).

26 Juni

MAANDAG 27 juni. Het beginsignaal van Bolivia tegen Spanje klinkt om 22.00 uur. Na Nederland - België weer een beladen wedstrijd: de spelers kunnen elkaar verstaan. De deelnemers aan de pool gokken erop dat de Spanjaarden verbaal sterker zijn. De Bolivianen worden weinig kansen toegedicht. Een van de uitzonderingen is Steven 'Kabbala' Collet, aan wie 4-1 is voorspeld. We kunnen overigens zappen, want tegelijkertijd wordt in Dallas de wedstrijd Duitsland - Zuid-Korea gespeeld. Hennie de Haan voorspelt dat de Duitsers de trucendoos wagenwijd open zullen gooien en met 8-1 zullen zegeviëren. Dit maakt de 7-1 van Rob van Erkelens wat sneu. Toch dapper geprobeerd. Anton Schaap, gerend poolkampioen, is inderdaad zijn hoofd aan het gebruiken. Hij plaatst heel slim zijn verrassing: 1-2.

Andere deelnemers veranderden van naam: Iwan van de Schoolstraat werd Iwan van Gobbel, Mascha F. werd 'de familie Vooy's', Romarius VAndalen en Mogie Megens komen ons ook bekend voor, C.A.Lemereis opereerde vroeger onder namen als Oom Kees en Opa Kees en 'N.N. vd Tol', zou dat dezelfde zijn als 'Van der Tol' uit '92 (de zwakste deelnemer van boven de kapper)? Maar wat te denken van debuterende deelnemers als Trendsoccer, Jimmy Janssen van Raay (Jimmy: Pure chantage. Dat is van een niveau. Gewoon Jimmy Hoffa! Absurd!), Przewalski (knol uit Hummelo) en de 135 kilo zware 'De Oren van Spock'.

Een amusant bij-effect van deze ontwikkeling is het feit dat ze te maken hebben met zo'n mystificatie. Nanne Tepper, is jouw naam niet een beetje té mooi voor een



27 Juni

28 Juni

DINSDAG 28 juni moeten we om 18.30 uur een keuze maken. Wordt het Italië - Mexico of Ierland - Noorwegen? Of toch maar zappen tijdens het eten? Een indrukwekkende meute voorspelt een 1-1 gelijkspel bij de Ieren tegen de Noren. Wij raden derhalve Italië - Mexico aan.

De Italianen gaan prachtig winnen. Volgens jullie. Ook Gert Achter is vóór Italië en droomt van 5-0. Uitzondering is dat paard, hoe heet het ook al weer... o ja, Harry de Bles. 's Avonds om 22.00 uur twee interessante wedstrijden. In beide gevallen een botsing van culturen. Rusland tegen Kameroen en de Brazilianen tegen de Zweden. De Russen raakten Kiriakov kwijt, de Kameroenezen kregen Milla terug. De familie Vooijs verbindt daar een vreemde conclusie aan: de Russen gaan met 6-0 winnen! Ondertussen, tezelfdertijd, is Brazilië een varkentje aan het wassen in Detroit. Volgens het poolveld heeft Zweden geen schijn van kans. Theo H., Katelijin en onzichtbare



Bert zien dat anders.

Hennie de Haan: Martin Dahlin, die een neger is en helemaal niet op een Zweed lijkt, roept "Jo, Romario, ik sta helemaal vrij!" Romario denkt "Hé, een neger, die is vast bij ons." De foutieve terugspeelbal wordt door Martin Dahlin tegen het net van het Braziliaanse doel gelift: 0-1 voor de Zweden!

Hennie maakt zich echter ongeloofwaardig door 1-0 voor de Brazilianen te voorspellen.

Groninger? Henkl, waarom is jouw schoenmaat 'Kees'? Ludger Hochstenbach, ligt dat er niet wat te dik bovenop? De organisatie (altijd open voor integere intriges, Dirk!) hoopt op verdere verdachtmakingen vanuit het deelnemersveld.

29 Juni

WOENSDAG 29 juni om 18.30 . De laatste groepswedstrijd van Nederland. Wie herinnert zich niet die wedstrijd tegen dat andere noord-Afrikaanse land van 4 jaar geleden. Anneke van Uffelen en de twee-jarige Eva Kral zien het zelfs nog somberder: 2-1 voor Marokko. Diversen ook vrezden het bloedeloze gelijk spel. Monique Bruynen voorziet een quintet Nederlandse treffers en Jacq gebruikt zijn standaard-oranje-voorspelling.

Eveneens 29 juni om 18.30: België-Saoedi-Arabië. De Belgen lijken minder moeite te krijgen met de Saoedi's. 9 deelnemers voorspelden een gelijkspel terwijl slechts één deelnemer (paardmans weer!) de Arabieren ziet winnen. Blijven over: 129 overwinningen voor België, waarvan de ruimste zijn voorspeld door Hansman (6-0) en Juultje Kersemakers (7-0), die opvallend genoeg geen Belg in hun topscorerslijst-je vermelden.



Duitsland-Zuid-Korea

DONDERDAG 30 juni om 01.30 diep in de nacht de laatste groepswedstrijden. Griekenland ontmoet Nigeria en verliest met 3-5. Aldus Anton Schaap, en die kan het weten. En even diep in de nacht: Argentinië-Bulgarije. Is Maradonna er nog? Lechkov, Ubu's kalende Bulgaarse held zet acht Argentijnen op het verkeerde been en scoort de bevrijdende gelijkmaker. Nog meer vertrouwen in de Bulgaren hebben Henk Marseille en Hennie de Haan (0-3). Robin: nee hoor, 4-0 voor Argentinië.

PAS OP! NU METEEN ALS EEN RAZENDE ROELAND DE UITSLAGEN VOOR DE ACHTSTE FINALES INLEVEREN! DE TIJD IS SCHRIKBAREND KORT!! DE DEADLINE DODELIJK.

Helemaal geen WK...!

Veel geluk en plezier. Het woord is nu aan de voetballers, daar aan de andere kant van de oceaan. Wij wensen hen het beste toe. Zonder hen zou de pool de pool niet zijn. (Hennie de Haan: Een pool organiseren als er helemaal geen EK of WK plaats vindt, bijv. in 1995! Wanneer de wedstrijden plaats vinden (maar niet heus!) meldt de poolorganisatie dat de beeldverbinding verbroken is. De uitslagen worden verzonden en gepubliceerd. Zo is er toch een spannende pool, terwijl er helemaal niet is gevoetbald!) Een deelnemer die zich overigens duidelijk heeft laten inspireren door Hennie is Niels den Brok. Hij verkleetde zich voor de foto als Stefan Pettersen en hoopt zo een betere kans te maken op een hoge eindklassering in de pool.

Makanaky Superman

Er bestaat een grote mate van overeenstemming als het gaat om de man die de meeste doelpunten gaat maken. Dat wordt Romario. Andere favorieten zijn Weber en Bergkamp. Maar ook zijn er verrassende voorspellingen als Stewart (Willem II en VS), Ulrich van Gobbel, Makanaky (2x) en Finidi George. Vanuit Londen gokt Katelijon op Bananarama van Colombia; deelnemer Trendsoccer voorspelt Oom lemand. Henk! heeft vertrouwen in Choi Moon Sik; Jan Joosten roemt Baggi. Jan, wie is Baggi? Jacqueline Sangers heeft Superman in haar topscorerslijst opgenomen. Beste Jacqueline: Superman voetbal helemaal niet! Het is een strijfiguur. (Hennie de Haan: Obelix neemt geen slokje toverdrank (hij is vroeger in de ketel gevallen) en neemt de plaats van Ulrich van Gobbel in. Deze verlaat met een verbaasd gezicht het veld).

30 Juni

Op- & aanmerkingen (door Nanne Tepper)

Mej. Anja van Kessel versprak zich toen zij mij bij u introduceerde als een Groninger 'die nog met de Koemannetjes heeft gespeeld'. Ik heb wel enkele keren Tegen ze gespeeld (opvallend was dat de beide knapen gecoached werden door een complete, meereizende camping).

Mijn voetbalcarrière begon op mijn zevende, bij de voetbalvereniging Hoogezand. De opstellingen stonden in het bokkeblaadje; ik bleek mijn allereerste wedstrijd 'aanvoerder' te zijn, zo las mijn vader. Ik vroeg hem wat dat was, 'aanvoerder'. 'Dat is de man die de scheidsrechter een hand geeft', zei hij. Dat deed ik, reeds in de kleedkamer, De scheidsrechter zelf blonk tijdens mijn eerste wedstrijd uit door 'mee te voetballen'. Ongelogen. Veenkoloniaal enthousiasme.

Op mijn tiende werd ik voetballer bij Veendam. Het legendarische stadion de Langeleegte is u allen bekend. Het kende toen een begrenzing van kerkhof en lange leegte. Achter de statribune, alwaar werd getraind, lag een sloot, en als men op wonderige avonden een bal uit die sloot viste keek men, als men wilde, tot aan Het Wad. Een voetballer gevormd aan de Langeleegte is voor zijn leven getekend. Enige voorbeelden: zo'n voetballer is de koning te rijk als de pseudofilosof Ruud Gullit voortijdig afhaakt, als Beenhakker (die in mijn tijd jeugdtrainer te Veendam was) in een dipje zit, als trainers als Hans Westerhof (die niet meer dan een tactische aanwijzing vanaf de kant kent: "achter je Harris") gepieeld worden tot ze aan de jajem gaan, en als het Nederlands elftal het lef heeft om na het vertrek van Jan Wouters een middenvelder als Jonk te scholen in de juiste techniek van de elleboogstoot (het is overigens een groot misverstand om te veronderstellen dat er zoiets zou bestaan als 'het koppel Jonk-Bergkamp', helemaal in Oranje; de dwarrelende steekpassjes van Wouters op Bergkamp mogen niet vergeten worden; alles wat Jonk dit seizoen op Bergkamp speelde bleek voor de kat heur kut, of, in het geval van Bergkamp, heur kontgat te zijn). De Veenkoloniale voetballer in het algemeen is een voorstander van 'hoge ballen voor de pot', als in het Hollandse Kwartiertje (dramatisch slecht kwartier vlak na de rust; standaard) blijkt dat het 'heupwiegen door het midden' geen zoden aan de dijk zet (met die hoge ballen moet niet gewacht worden tot de laatste twaalf minuten).

Misschien is het van belang te vermelden dat van mijn generatie Veendamers slechts één speler het eerste van FC Groningen heeft gehaald (ons aller doel): Jan Brouwers, een rechtsbuiten van origine die in zijn tweede of derde wedstrijd voor de FC de bal in eigen doel schoot en van wie wij sindsdien nooit meer iets vernomen hebben, niet binnen de lijnen, niet buiten de lijnen.

Mijn eigen positie tenslotte is, dat zult u aan uw water voelen, jaren lang libero geweest, al noemden wij dat Laatste Man. Specialiteiten: de Oostgroningse Poeier alla Haan, een zwabberende bal -de persoonlijkheid van Arie Haan mag overigens op geen enkele wijze representatief geacht worden voor 'de Veenkoloniaal in het Wilde Westen'; de verre inworp; de doodschop; het verzieken van de kans van de doorgebroken spits door loom achter hem aan te draven en hem een typisch Oostgroningse, flauwe mop te vertellen (een vondst die de Veenkoloniaal tot nu toe geheim heeft weten te houden en die, mocht zij in Barcelona bekend worden, de carrière van de geniale Ronald Koeman nog minstens twee jaar zou kunnen rekken).

Na in mijn nadagen nog twee jaar bij de Oosterparkers te hebben gespeeld heb ik het spel vaarwel moeten zeggen met twee volkomen vernietigde knieën (enkel door operaties te verbeteren, niet te herstellen). Ik ween hier nog vaak om. Ontelbare anekdotes op aanvraag leverbaar (de leverancier komt om in anekdotes omtrent de roemruchte derby Veendam-Muntendam).

Met de meeste hoogachting en het klamme zweet in de bilnaad,

Nanne Tepper

Plastic Zakken

Leefde Sartre nog maar. Walgelijk die hetze tegen Ruud Gullit, de Kurt Cobain van de Oranje-selectie. It doesn't smell like team-spirit, natuurlijk niet. Maar de grillige maestro zal zijn redenen hebben gehad voor zijn afgang. Nu overheersen kleurloze dropvetertjes als, daar heb je hem weer, Ronald de Boer. Typisch zo'n ventje, dat 's avonds, onder het genot van een oranje glaasje 7 Up, met zijn papa en mama zit te pim pam petten. Een dier met een H. Als hij al niet bezig is met zijn opdruk-oefeningen. 7 Up, 7 Down.

Dick heeft trouwens een gouden kans voorbij laten gaan door John Bosman alsnog op te roepen. Het is dat onze regering zo verschrikkelijk demissionair is, anders had ze net zo daadkrachtig gehandeld als die in Kameroen. Want wat Roger Milla (42) kan, kan Johnny Rep (63), al goed voor zeven WK-doelpunten waaronder een Ubu Lemereis-streep in Mendoza, toch beter. Maar ja, Johnny B.Goode ligt wat moeilijk in Zeist. Maar de Zaankanter had ongetwijfeld voor fantastische verhalen gezorgd.

Net als vroeger. Ach ja, opa, toen was alles wel beter en boeiender. Als we Johan Derksen, Cruyfts p.r.-man, mogen geloven in een V.I.-column die wel erg nieuwsgierig maakt. Hé, Gerrie Ruitentikker of de goddeloze Mark K., wie was nou die voetballer die stiekem het trainingskamp in Duitsland verliet en zich op het amoureuze pad begaf? Seks voor de wedstrijd? En of dat kan. Lekker beesten in het veld. En daarbuiten.

Maar ja, Ronald Koeman voert wel een team aan dat wereldkampioen wordt. En dan vergeef je hem zijn ideale schoonzonen-gedrag buiten het veld. Voor het vertrek naar Canada begroet hij Nellie Cooman. De in een oranje outfit gestoken atlete staat tussen twee koeien natuurlijk een pot met reclame-centen te verdienen. In plaats van die reclame-jongens een enkele van zijn bekende elleboogstoten te verkopen, geeft Koeman Cooman wat kusjes. Walgelijk.

De WK zorgt voor verdwazing. Niet alleen in Nederland. Troost je. Zelfs de normaal gesproken zo koelbloedige Noren loopt het dun door de hersenen. Egil Olsen laat zijn manschappen trainen in plastic zakken. Zodat ze kunnen wennen aan de Amerikaanse hitte. Wie trekt zo'n bondscoach een zak over zijn kop?

Maar ook in Nederland wordt aan alles gedacht. Laat dat maar aan de KNVB-dokter over. Feyenoorder Ulrich van Gobbel krijgt dan toch een basisplaats omdat hij op instigatie van Meneer van Kessel zijn haren laat groeien. Walgelijk, wat een speler al niet doet om te spelen. Nu is van Gobbels imago naar de knoppen. Is dit gehoorzame ventje nou het schoffie dat Dick Advokaat, ongetwijfeld fan van Manke Nelis, BZN en zijn zingende broer, knettergek maakte met de gangsta-rap van Snoopy Doggy Dogg? Lekker beesten in het veld. Maar daarbuiten?

In Kameroen hebben ze het beter geregeld. Een gepasseerde speler, die de bondscoach trakteert op een rechte directe. En dat terwijl ze niet eens in dezelfde gewichtsklasse zitten. Dat is pas daadkrachtig optreden en leuker dan weer zo'n huilverhaal van een of andere niet geselecteerde Vitesse-speler. Die vanaf dit weekend met een doos Kleenex voor de buis hangt.

